



10

RẰM THÁNG MƯỜI ÁT TÝ 7-11-65
NĂM THỨ MƯỜI MỘT

NGUYỆT SAN
LIÊN-HOA



LIÊN-HOA

nguyệt - san

P.L. 2509 – RẰM THÁNG 10 NĂM ÁT-TỴ (7-II-1965)

TRONG SỐ NÀY:

Đời sống hữu nghĩa	<i>Liên-Hoa</i>
Thiền và bản ngã	<i>Tịnh-Như</i>
Thanh niêm và Phật đạo	<i>Nguyễn-văn-Cô-n</i>
Thiên sinh Thạch tự (<i>thơ</i>)	<i>Quách-Tấn</i>
Tu học tại nông thôn II	<i>Vĩnh-Xuyên</i>
Lo bò tráng rắng	<i>Thích-nữ Dạ-Quang</i>
Trung đạo về Diệu dụng	<i>Chiến-Đàn-Hương</i>
Tinh thần tương trợ của anh em Nagano	<i>Mạn-Đà-La</i>
Tiều sử chùa Báo Quốc	<i>Tin-Trai</i>
1-11	<i>T.L.P.T.</i>
Sau ngày Trung thu (<i>thơ</i>)	<i>Tường-Phong</i>
Hương đậm trong quân ngũ	<i>Đức-Thương</i>
Quay phim thể sự	<i>Üy-Khanh</i>
Vườn thơ đạo lý	<i>Nguyễn-Hạnh</i>
Tin tức	
Bìa do họa-sĩ Phạm-dặng-Trí trình bày.	

CHỦ NHIỆM :
THÍCH ĐÔN - HẬU

QUẢN LÝ : THÍCH
NỮ DIỆU - KHÔNG

Thư từ bài vở bưu phiếu xin dề :
Thầy THÍCH ĐỨC - TÂM

Tổng thư-ký tòa-soạn
66 Chi-lăng — Hộp thư 24, HUẾ

Giá báo một năm :

*Trong tỉnh : 110\$00 — Ngoài tỉnh : 120\$00
Công sở và ngoại quốc 240\$00*

Đời sống hữu nghĩa

LIÊN-HOA

Ngày nay, trước những biến động của cuộc đời, người ta thường có hai lối sống khác nhau.

Một lối sống thứ nhất là, cắt đứt tất cả mọi liên hệ với quốc-gia xã-hội, thu mình trong vỏ cứng như loại ốc biển bít mít lại trước những đau khổ của người chung quanh. Mang một khuôn mặt lạnh như tiền, một tấm lòng trơ như đá, họ đi vào cuộc đời như một khách lữ hành xa lạ, và chỉ cần sống đủ một cuộc sống tầm thường ăn ngủ, ngủ ăn cho yên thân một đời sinh vật. Họ quên rằng sống là liên hệ, là nối liền tương quan giữa mình và người khác. Ruộng là do trâu cày. Lúa là do thợ cấy. Cơm ăn, áo mặc là do kẻ bán người may. Dù có bịt mắt xuôi tay cách nào đi nữa, thắc lưỡi của tháng ngày vẫn kéo phăng theo dòng sinh hoạt.

Một lối sống khác, náo động hơn, xung xăng hơn, nhưng chung quí cũng nỗi niềm về mục đích duy nhất: rượu cho ngon, thịt cho béo, nhè cho cao, cửa cho rộng, đề phè phản sớm chiều. Sống, đối với họ, là để hưởng thụ, làm giàu trên xương máu kẻ khác, đặt quyền lợi của mình lên trên mọi quyền lợi tập thể. Họ nguy trang hành động, ngay cả những hành động có tính cách đạo đức, che mặt bằng tấm khăn tân-gáo, thuần thành, đề đầu cơ trực lối. Bất cứ chế độ nào, tôn giáo nào, giai đoạn nào họ cũng tồn tại, nhốt

nhỏ trong tinh thần đực nước béo bở, phó mặc những đau đớn của nhân loại.

Sự thăng tiến của Quốc-gia dân tộc cũng như của đạo pháp không cho phép chúng ta chấp nhận và dung dưỡng hai lối sống đó. Đạo-pháp và dân-tộc sẽ bị đục khoét đến cùng. Sinh lực của đạo - pháp cũng như của dân - tộc do đó sẽ bị mài mòn, bệ rạc. Sống là liên hệ, tương quan, để thăng hoa, tiến bộ. Sống là đóng góp sinh hoạt cá nhân vào sinh hoạt cộng đồng chứ không phải để riêng tư, ích kỷ.

Và chặng, dân tộc hôm nay đang đi vào con đường của chiến tranh, đau khổ. Một nỗi đau khổ rộng lớn, sâu xa hơn bao giờ hết. Đạo Phật là đạo cứu khổ. Người Phật tử không thể nào cúi gầm mặt xuống, khi trên vai mang sẵn nhãn hiệu của một sức mạnh với sứ mệnh cứu đời.

Chúng ta phải làm việc, tích cực đóng góp được gì thì đóng góp vào xã-hội đón đau này. Cần gì phải hoài bão một đại sự mới gọi là đóng góp. Với khả năng có hạn trong một hoàn cảnh có hạn, nhưng bằng tất cả thiện chí thiết tha, chúng ta cần mẫn đi vào cuộc đời để hàng gán phần nào vết thương xã-hội. Phạm vi giáo dục, lãnh vực từ thiện, công cuộc xây dựng nông thôn.v.v... còn rất nhiều vấn đề cho chúng ta bắt tay thực hiện, tùy tài tùy sức.

Chúng ta cần tạo một đời sống **hữu nghĩa**. Một đời sống lợi cho mình, lợi cho người, để kiện toàn xã-hội và đạo-pháp. Xã-hội đang cần những đời sống như thế và đạo-pháp cũng đang cần những đời sống như thế. Đó là những đời sống cần thiết trong việc thiết lập một xã-hội chan chứa giá trị **Nhân nghĩa** trên con đường đi tới **Phật nghĩa** vậy.

THIỀN VÀ BẢN NGÃ

TÌNH-NHƯ

NGÀY nay, nhờ sự phô diễn của ngôn ngữ, người ta có thể tìm được một khái niệm đơn giản về Thiền. Thiền là phương thức giải phóng con người ra khỏi phiền não để kết hợp với thực tại tuyệt đối.

Khái niệm đó, thật ra, không phải bây giờ mới có và chỉ trong Phật-giáo mới có. Từ lâu, nền đạo học Đông-phương đã tìm thấy sự liên hệ giữa tiểu ngã và đại ngã và đã mở cửa giới thiệu con đường đi vào thực tại. Tuy nhiên tùy theo nhận định về bản-ngã và về thực tại, người ta đã có những quan niệm về Thiền khác nhau.

Một lối Thiền hết sức phổ thông mà các học giả Tây-phương sau khi nghiên cứu, thường hay gán cho Phật-giáo là lối Thiền đem tự ngã của mình trang trải và bao quát lấy vũ trụ. Người ta cho rằng tự ngã có thể thu hẹp trong một hơi thở và cũng có thể mở rộng ôm choàng lấy thực tại. Điều đó quả thật như vậy. Nhưng người ta đâu biết rằng gán phương thức Thiền cho Phật-giáo như thế thì thật là hết sức sai lầm, vì rằng phương thức đó không đạt được cứu cánh. Người ta thường nghĩ rằng hễ kết hợp tự ngã với vũ trụ là có thể giải thoát. Nhưng bản ngã càng nói rộng bao nhiêu, thì chỉ càng to lớn bấy nhiêu. Con người vẫn cố chấp về bản ngã của mình và vẫn vô tình trôi lẩn theo dòng biến động.

Một lối Thiền khác, ngược lại, tìm cách tháo gỡ mình ra khỏi sự kết hợp giả-huyền của bản ngã. Người ta tìm cách lảng đứng tư-tưởng, triệt tiêu cảm giác, chấm dứt ý niệm để đi vào yên tịch. Người ta đâu biết rằng: mừng, giận, vui, buồn, tư duy, cảm xúc, tất cả những thứ đó đều là thuộc tính của tâm thức, sở hữu của tâm thức, chứ không phải là tâm thức. Những thứ đó, Phật-giáo gọi là *Tâm sở*. Tháo gỡ được tâm sở, nhưng chưa tháo gỡ được tâm thức thì cũng chưa tháo gỡ được bản ngã. Và dù có tháo gỡ được bản ngã đi nữa, con người sẽ hoàn về với thực tại, chìm đắm trong một thứ bất động như cây đá vô tri.

Không phải mở rộng tâm thức ôm choàng lấy thực tại mới gọi là Thiền, ôm choàng lấy hư vô mới gọi là Thiền. Cũng không phải hủy diệt tâm thức mới gọi là Thiền. Thực tại tuyệt đối tự nó chẳng cần thêm hay cần bớt, cần khai mở hay cần hủy diệt. Thực tại là thực tại. Nỗi đau khổ của con người là đã nhìn thực tại như thế này, thế nọ đó thôi. Thực tại bị đo ngầm theo chiều cao, chiều rộng, chiều xa chiều dài; bị đo ngầm bằng hữu hạn, vô cùng, huyền hư, thực hữu. Thực tại vốn không sai biệt mà trở nên sai biệt. Tất cả đều do tội lỗi của anh chàng tri-thức, thường rong chơi nghiêng ngã trong ý-niệm đối lập nhau. Chỉ khi nào con người nhìn thẳng thực tại, trực nhận thực tại mà không bị rơi vào sự đối lập của ý-niệm, không rơi vào cửa ngõ của tương đối tuyệt đối, của bản ngã tha nhân, của chủ thể khách thể; chỉ khi nào con người trực nhận thực tại một cách thông đồng bằng trí huệ như thế, con người đã chọn một phương thức Thiền hợp lý vậy.

Lúc đó, không còn phải khai triển bản ngã hay hủy diệt bản ngã. Thực tại sẽ không còn bị phân ly, chia cắt, sơn quét mà sẽ trở về nguyên tính tuyệt đối của nó. Thiền, lúc đó, với thực tại chính là một.

★

THANH NIÊN

VÀ

PHẬT ĐẠO

NGUYỄN VĂN-CÔN
Tiến sĩ Văn-chương Paris

TRƯỚC trận thế-giới chiến-tranh lần thứ nhì và sau khi Nhật đầu hàng trước sức tàn phá của hai quả bom nguyên-tử tại thành Hiroshima và Nagasaki, thì hầu hết người đời chỉ biết sức mạnh của vật chất trong phát minh khoa-học tân tiến.

Một phần đông thanh niên Việt-Nam lúc bấy giờ đã bị thuyết duy vật cám dỗ và đã xem nhẹ — nếu không phải là xao lảng — ý tưởng của Phật thuyết. Mặc dù Hitler và bọn Đức-quốc-xã cùng phái quân phiệt Nhựt-bản đã chôn vùi giấc mộng « bá chủ » dưới đống tro tàn thất bại, nhiều người cũng vẫn chưa giác ngộ. Họ chỉ tin tưởng ở sức mạnh của đồng tiền và của vũ khí, và một số đã chót theo anh em nhà họ Ngô để đàn áp dân lành và Phật-tử.

Lòng tin tưởng của toàn dân như đã bị tiêu-ma, và những người con Phật nào còn nặng lòng với Phật thuyết, chỉ còn biết cầu nguyện trong nước mắt, nhất là từ khi họ Ngô phân rẽ tôn-giáo và đã nâng Thiên-Chúa giáo lên bậc Quốc-gia Tôn-giáo (*religion d'Etat*).

Trong quân đội cũng như trong giới công chức, người ta bỏ đạo mình để theo đạo Diệm rất dễ dàng, vì có như thế mới được thăng quan tiến chức mau chóng.

Trong nhân gian, từ thành thị đến thôn quê, đi đâu người ta cũng đụng đầu với vô lực của đám Cần-lao, và ở đâu người ta cũng chỉ nghe thấy sự than van và dòng nước mắt. Một sự tối tăm như bao trùm trí óc con người, lẩn theo với sự hoài nghi cùng Trời Đất. Phải chăng: «*Hoàng-Thiên Vô-mục?*»

Mặc dầu vậy, muôn vạn chúng sinh đau khổ vẫn hướng về nơi Phật Đài, và vẫn mong giữa một Thế-giới hung tàn, đèn tối sẽ hiện lên ánh sáng Mầu-nhiệm của Đăng Tù-Bi.

Ôi! hãy lau hết nước mắt hối những người con Phật! Hãy lau hết nước mắt hối những người vợ mất chồng, con mất cha, cha mất con! Đây là ngày Mầu-nhiệm, Ngày Mầu-nhiệm đã bừng sáng trong ngày mùng 8 tháng 5 năm 1963, Ngày Phật-Đản 2507 và đây cũng là ngày thử thách giữa sức mạnh của vũ khí của bọn Diệm Nhu và lòng tin tưởng của các Phật-tử!

Tại một thành phố mà có lẽ dân tình hiền-hậu nhứt ở nước Việt-Nam, thì sự dũng mạnh của lòng tin-tưởng đã bùng nổ một cách quyết liệt. Toàn thể đồng bào tại quốc nội và tại hải-ngoại, cũng như các giới trên thế-giới vẫn còn nhớ ngày *Phật-Đản 2507 tại Huế*.

Một bên là lính mật vụ, lính nhảy dù của Diệm với lưỡi-lê, tạc đạn, liên thanh và thiết giáp, một bên là ngọn cờ Phật bay trên đám người mộ Đạo. Súng liên thanh khạc lửa, khạc máu, khạc chết; tạc đạn nổ liên hồi; xe thiết giáp đè bẹp những người gục ngã, Ngọn Cờ Phật vẫn đi tới. Trong lúc mà đàn bà, con nít sát tụ vào nhau, tay cầm tay, mẹ ôm con, anh đỡ em, mắt mở lớn, miệng niệm Phật, đợi phút chết, thì đám thanh-niên Huế, học sinh, thợ thuyền đã

xã thân bảo vệ đím người kia! Họ tay không, để chống lại với sức vũ khí và lòng khát máu của bọn lính Diệm. Người này ngã, người kia lướt tới, người này bị đâm chết, người kia giật ngọn gươm, họ liều mình, lấy thân ehe đỡ đâm đàn bà, con-nít, và đưa cao ngọn cờ Phật lên bầu trời bao la. Ôi! những bạn thanh niên của thành phố Huế! Ngày nay đồng-bào và thế-giới vẫn còn nhớ và cảm phục lòng dũng cảm, sự hy-sinh, và lòng tin tưởng của các bạn. Các bạn đã đáp lại sự thử thách của vũ-khí bằng sự bất diệt của tin tưởng và như thế các bạn đã mở con đường chiến đấu cho toàn thể Phật-tử, từ Bến-Hải đến mũi Cà-mau, với những cuộc biểu tình tại Đà-Nẵng, Nha-Trang và Sài Thành.

Rồi, trong linh thiêng của lời dạy của Đức Phật Tù-Bi Quảng-Đại, Đức Hồi-Thượng Thích Quảng-Đức cùng bao nhiêu Tăng, Ni đã thiêu mình kéo theo sức mạnh của Quân, Dân một cách mãnh liệt để đập đổ ngụy quyền của nhà họ Ngô.

Thành phố Huế, lúc bấy giờ là « của riêng » của Ngô-dinh-Thục và Ngô-dinh-Cản và trong thâm tâm họ, là phải diệt trừ trước hết Đạo Phật. Anh em thanh niên Huế đã liều mình để chống lại với cường quyền, và đã cho thiên hạ thấy rằng lòng tin-tưởng, đó là ngọn sóng của biển cả xô đổ bức thành vô nhân đạo của con người hung tàn, hiếu chiến!

Huế với các thanh niên, đó là tượng trưng của lòng quả cảm, của sự chiến thắng cho lý tưởng, có thể so sánh với Đại-Học Sorbonne ở Pháp, với Đại-học Berkeley ở California, Mỹ-quốc, và Đại-học Oxford ở Anh-quốc, mà các thanh-niên luôn luôn chiến đấu cho công lý và nhân-đạo.

Thanh niên Huế đã nêu cao ngọn cờ Phật, và ngọn cờ

danh dự của tuổi trẻ. Tưởng niệm đến bao nhiêu người đã hy sinh vì Đạo, vì dân, đồng bào hải ngoại ngày nay còn chứa chan nước mắt, nhưng họ vẫn kiêu hạnh khi nhắc lại những trang lịch sử mà các bạn đã viết bằng xương máu.

Sau những biến cố và thắng lợi nói trên, ta nghiệm thấy sự đổi thay trong lòng người thanh-niên nước Việt. Họ đã hết sợ vũ-kí và đã tự tin ở sức lực của ý-chí, của tin-tưởng, và người ta có thể nói được rằng duy-tâm đã thắng duy-vật, và mai hậu nếu cần, họ sẽ đứng lên như họ đã đứng lên trước vũ-kí của họ Ngô.

Ta mong rằng trong ánh sáng của Đức Từ-Bi, người thanh-niên của nước Việt đã niêm tâm theo 10 điều thiện nghiệp sau đây mà *Thầy Thiện-Châu* đã nêu trong quyển sách nhan đề là *Tin-Tưởng*:

- | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 — Không sát sanh | } | những hành động thuộc về thân thể |
| 2 — Không trộm cướp | | |
| 3 — Không tà dâm | | |
| 4 — Không nói dối | } | những hành động thuộc về lời nói. |
| 5 — Không nói thêu dệt | | |
| 6 — Không nói hai lưỡi | | |
| 7 — Không nói thô ác | } | những hành động thuộc về tâm lý. |
| 8 — Không tham lam | | |
| 9 — Không hận thù | | |
| 10 — Không hiểu biết sai lầm | | |

Tóm lại, đó là theo lời thuyết giáo:

- Sinh sống trong sạch
- Hành động trong sạch

— Lời nói trong sách
— Tư tưởng trong sách. »

Ta cũng đã tìm thấy một vài tư tưởng ấy trong câu nói sau đây của Thầy Mạnh Tử:

« Phù quý bất năng darm,
« Bần tiện bất năng di,
« Oai vũ bất năng khuất »

(Giàu sang không ham mê,
Nghèo nàn không thay đổi
Võ lực không khuất phục)

Những tư tưởng ấy luôn luôn mở con đường chánh đạo cho ta đi, và một ngày nào đây, nếu cần phải bảo vệ công lý và nhân đạo trong dân chúng, thì chúng tôi tin chắc rằng sự hy sinh và lòng tin-tưởng của những Phật tử vẫn hùng hậu như ngày nào của anh em thanh niên ở Huế, ở Đà Nẵng, ở Sài thành.

Trong hành động, chúng ta đã là con Phật thì luôn luôn phải nghĩ tới lời dạy, dặn Từ-Bi của Đức Phật, và « *dẫu cho sóng cạn đá mòn* », lòng tin tưởng của chúng ta vẫn rõ ràng như « *thanh thiên bạch nhật* ». Nếu chúng ta không tham, không thù, không cố chấp, thì hành động của ta không những sáng suốt trong tâm ta, mà còn sáng suốt trước mắt người khác. Một khi họ đã không trách được ta, thì bắt đầu họ tin ta. Vì vậy, nói theo Thầy Trí-Quang, trong quyển « Ngài Huệ Năng » :

« Trong phiền não tối tăm
Thường phải có mặt trời trí tuệ »

Thiên sanh Thạch tự

(tức Chùa Hang)

Mỹ - Hòa non chất đá,
 Trời mở ngọn Chùa Hang.
 Hoa khép tầng tầng cửa,
 Mây vàng bậc bậc thang.
 Phiên kinh hằng nhạn trắng,
 Tình mộng lá thu vàng.
 Mong gởi lòng Trương - Tịch,
 Rừng sâu gió thoảng hương.

QUÁCH-TẤN

Hồi hương

Án ánh cõi Từ - Bi,
 Xuân sang xuân bốn thì.
 Nước mây hằng tự - tại,
 Vàng đá chẳng vô - tri.
 Hoa trái lòng tinh - tiến,
 Chim dừng cánh biệt - ly.
 Đời thơ nương Chánh - Pháp
 Thơm mát gió Liên - Trì.

QUÁCH-BĂNG-ĐẠO

Chùa Hang ở Phù-mỹ (Bình-Định)

Tu hoc tại nông thôn

Ai cũng đồng ý là tu học tại nông thôn càng ngày càng trở thành một chủ đề tất yếu, thực tế và khẩn cấp cho mọi hoạt động Phật sự, nhất là trong giai đoạn bức bách và quyết liệt hiện tại mà con người Việt-Nam, con người Phật tử, đau khổ dã cùng cực, cần phải chuyền hóa được mới sống, nếu không là chết.

Bằng lòng với một vài thực hiện hào nhoáng và ngoạn mục trong sự xây dựng đạo pháp đóng khung trong những thị thành, thái độ đó đã lôi thời và nông cạn. Người ta muốn và đòi hỏi hữu lý, đạo pháp phải được thử thách sâu rộng để được thẩm định tận cõi rẽ dân tộc, nghĩa là đạo pháp phải đủ sức đưa ra một lề lối sinh hoạt

Kính Quí Phật tử!

Bài «TU HỌC TẠI NÔNG THÔN»
đang trong Liên Hoa Nguyệt San số 9
vừa rồi, được nhiều Phật tử chú ý và
khuyễn khích. Chúng tôi chân thành trân
án và xin sẵn sàng nhận lãnh những ý
kiến của tất cả Phật tử xa gần gửi về.
Tâm soán, đã đóng góp cho sự tu tập
nông thôn được phát triển tốt đẹp. LH

mới, khả dĩ đem
lại cho quãng
đại quần chúng
ở thôn quê
cũng như thị
thành một thế
quân binh, một

sự thăng bằng trong những tương quan giữa người và người
để mưu cầu bình đẳng thực-sự trên mọi mặt, an vui và giải
thoát. Mọi thứ chủ nghĩa đều đã được thi nghiệm trong
nhiều năm rồi. Đến lượt đạo pháp, do hoàn cảnh thúc đẩy
đến cơ hội tự mình làm lại cuộc thi nghiệm mà xưa kia,
thời Lý Trần đã thành công. Khởi đầu của dân tộc bấy
đang còn tin được rằng đạo pháp phải giải cứu thế hệ
ngày nay và ngày mai, sau khi đã chịu thất diên bát đảo
làm thân con thỏ cho các phòng thí nghiệm của những
loại chủ nghĩa. Mọi người hy vọng và chờ đợi (có hơi

lâu) đề đạo Phật thề hiện như thế nào, đề xem những khả năng và sinh lực xây dựng con người, xã hội và xứ sở của đạo Phật là như thế nào, đề xác nhận hiệu năng của những phương tiện cứu-khỏe cứu-nạn của Phật-giáo về mọi lĩnh vực là như thế nào. Nói tóm, câu hỏi nóng hổi đang đợi thực tế hành động chứng minh là: Đạo Phật tỏa rạng và cải biến an lành có được không, hay là một không-tưởng đẹp đẽ mà thôi?

Như vậy, vấn đề tu học tại nông thôn có một tầm quan trọng vô biên quyết định sự tồn vong của đạo pháp, vì thành tựu được, thì đạo pháp vững bền, thất bại, tai đạo pháp tiêu-ma-vô-nghĩa. Và danh dự của mỗi người Phật tử V.N. cũng dính liền vào sự giải quyết vấn đề có thắng lợi hay không, vì rằng TU HỌC tức là một chuyên hướng quyết liệt, một cuộc Cách mạng — có thề nói như vậy — nội tâm và ngoại cảnh, đề thăng hoa con người, xã hội và quốc-gia biến đổi sâu xa, cuộc đời của mỗi cá nhân, chuyên biến luôn cả một cuộc sống tập thề của dân tộc, bắt đầu từ tư tưởng, và từ đó ảnh hưởng đến đời sống vật chất. Nông thôn bao la đông đảo, nông-thôn là chỗ còn rất nhiều đau khổ nhất, còn rất nhiều điều thiệt thòi nhất, chính tại đó là một thi diêm tốt nhất, cần nhất để chúng ta người một tay, gieo giống bồ-dề, cứu vãng tinh thể Đạo pháp đã được giữ gìn và truyền lại cho ta từ lòng dân tộc, nghĩa là từ các thôn xóm xa xuôi, từ các tò dinh ở sơn lâm cùng cốc, thì chúng ta phải xây dựng lại cho đạo pháp ngay từ thôn ấp hồn nhiên, chứ không phải từ thị-thành phiền-toái.

Với niềm tin tưởng đó chúng ta lạc quan tiến bước. Nhưng ta sáng suốt nhận định con đường phải đi. Con đường đó, hiện nay đâu phải thênh thang sáng sủa, mà trái lại đầy những gai góc, cạm bẫy và hầm hố hiểm nghèo. Chúng ta đang xây xung đạo pháp nông thôn trong một cảnh huống hồn đòn, tiêu diệu. Không còn chỗ nào được gọi là an ninh bắc đầm, đã lâu ngày rồi dân chúng

sống bấp bênh trong sự sợ hãi, trong đe dọa chiến tranh và khung bối tàn phá, thân mạng và tài sản không chút bảo đảm. Thêm vào đó, nạn cường hào ác bá tưởng chừng đã thanh toán xong với cuộc Cách mạng 1963 mà vẫn chưa thấy gì cho phép tin là đã chấm dứt, thỉnh thoảng vẫn thấy bột phát nạn xôi thịt áp bức, sự cựa mình của những dư đảng, sự hành tiền của một số cá nhân mới, với những hình thức mới, tệ nhỉ hơn mà chiêu bài thì vẫn là ái quốc, ái quần chúng cộng v.v... Còn những bất công trong xã hội, đang được đề cập đến mà chưa thấy san phẳng như thế nào. Và thường, hễ mỗi lần có bày ra một cái gì gọi là hay, thì đã có những chuyên viên đầu cơ trực lợi chực sẵn để khai thác, lam « áp phe » khó thẩm dấn người dân. Ngoài ra, còn nạn khuynh loát của những cá nhân bè phái tự minh không có thực lực gì, di dựa hơi tôn giáo, lợi dụng lòng chất phác nồng dân để biến họ làm tay sai không công cho những mục đích của họ. Nạn nghèo đói, thiếu hàn căn bản kinh tế tối thiểu, cũng đã khiến cho nông dân dễ bị áp lực mua chuộc lũng đoạn để chia rẽ, phá hoại, uy thế tiền bạc lẩn-át tự do của người nghèo. Đó là chưa nói đến sự lưu thông liên lạc bị trói ngại, tin tức bị bưng bít, khó xé dịch chuyển vẫn cho nên người dân quê càng thêm sợ sệt những áp lực trong cái thế cô lập ấy hơn nữa. Các công tác Phật sự tuy có lam, nhưng thiếu hụt khéo và hiệu quả la vì thế, và cũng là vì một số các tờ chức Giáo hội ở nông thôn đang được điều khiển bởi những người danh là Phật tử và thực ra chưa được, hay không được sự tín nhiệm và yêu mến của dân chúng Phật tử, những kẻ đó, hoặc thiên về phe phái, hoặc thiếu tư cách đạo đức, nhưng nhờ thế lực và ưu thế kinh tế mà len lỏi được vào hàng lãnh đạo. Lại còn những thành kiến và tập tục « tôn ti trật tự », nặng binh-thức bề ngoài cũng đang làm suy nhược cấp lãnh đạo Giáo hội ở thôn xã, là vì người ta chưa ngó thẳng đến tiền đồ đạo pháp, mà chỉ chấp nê về niên xì, địa vị, giàu

còn, mà về tinh gặt bỏ những thành niêm, những trung
niên có năng lực và đạo đức nhưng thiếu các ưu thế
khác; do đó, những nhân tài, những thiện nhân mẫu mực
không được cơ hội góp phần xây dựng đạo pháp, làm
cho mọi việc chậm tiến bộ, hay đứng một chỗ, bị tê
liệt suy nhược, hữu danh vô thực.

Tình trạng nguy hại trên đang giảm thiểu nặng nề
sức phản ứng của những chân chính Phật tử ở nông
 thôn. Đáng lý ra, TU HỌC dè mà biếu dương cái sinh
lực phản ứng mạnh mẽ và hữu hiệu của BI, TRÍ, DŨNG,
nhưng nhiều nơi tại thôn - dã người Phật tử đang làm
vào cái thề thụ đặng, đã phải thích nghi một cách chua
xót vào hoàn cảnh dè sống cho qua ngày, « phò mặc
cho ngọn nước thủy triều chảy xuôi ». Như vậy, thì còn
gì là Phật tử nữa, còn gì là tu học và đạo pháp nữa
Cái nguy cơ đó, chúng ta phải gióng lên một tiếng chuông
báo động cho mọi người cảnh giới. Phải thôi một làn
gió mới vào tiềm lực của Phật tử nông thôn chúng ta
để dù mạnh phản ứng chính phục nội tâm và hoàn
cảnh. Dừng dè mất nhiều thời giờ hơn nữa, dừng hời
hợt chậm trễ nữa, tất cả Phật tử nông thôn hãy đoàn
kết chặt chẽ hơn bao giờ hết, tất cả mọi sự hậu thuẫn
mạnh mẽ và cần thiết của Phật tử thành thị và khắp
nơi, khắp ngành phải dồn về cho Phật tử nông thôn,
cùng kết hợp lại trong một tổ chức khoa học, hoạt động
có chương trình kế hoạch phân minh, để cương quyết
tim một lối thoát cho dân chúng Phật tử thôn xóm đang
é - chè đau khổ, hãy đầy mạnh tu học nông thôn cho
đến kết quả cụ thể, thấy được, đếm được, chứ không
thì chỉ đầy mạnh bằng văn chương, lý thuyết, công văn,
thông cáo ...

Dè đầy mạnh tu học nông thôn, chúng tôi xin phép
góp phần bằng một vài ý kiến nhỏ thiền như sau, dè
mọi người trong chúng ta cùng hào hứng thảo luận xây
dựng.

Vì tầm quan trọng siêu đẳng của vấn đề trong hoàn cảnh hiện đương nên sự xây dựng đạo pháp tại nông thôn cần được đặc trách thường xuyên cho một cơ quan riêng biệt, để cho vấn đề được nhớ hằng ngày và giải quyết đều đặn, khỏi bị üz động. Chúng tôi đề nghị nên thiết lập gấp rút một văn phòng, mệnh danh là văn phòng đặc trách xây dựng đạo pháp tại nông thôn, nằm trong tổ chức của ban Đại diện Giáo hội tỉnh. Ban đặc trách này sẽ nghiên cứu khảo sát và đề nghị những chương trình kế hoạch phát triển đạo pháp tại thôn xã lên ban đại diện tỉnh quản và có nhiệm vụ thi hành những quyết định chung về vấn đề này, nói rộng ra, ban đặc trách trù liệu mọi công tác Phật-sư cần thiết và hữu ích cho Phật-tử thôn quê và chăm lo phục vụ cho đời sống của các tổ chức Phật-giáo tại thôn quê, cùng phát triển tinh thần hỗ trợ sinh tồn giữa các nông dân Phật-tử. Cần tuyển lựa những Phật-tử đầy đủ khả năng, tài đức và kinh nghiệm để đảm trách các văn phòng này. Ban đặc trách sẽ làm việc lưu động theo sát tình hình biến chuyển của địa phương, điều tra và khảo sát chu đáo những trở lực cùng như những điều kiện thuận lợi của từng thôn xã, tùy theo vị trí và trình độ ý thức cùng mức sinh hoạt của mỗi nơi mà dự thảo chương trình tu học và các công tác Phật sự có lợi lạc chung sát với tình hình của mỗi địa điểm, để hướng dẫn và điều hành Phật sự theo đúng đường lối và chủ trương của Phật-giáo và phục vụ được một cách hữu hiệu và cụ thể những từng lớp Phật-tử nông thôn trong những hoài bão chánh đáng và tha thiết nhất của họ. Ban đặc trách sẽ giải quyết ưu tiên vấn đề nhân sự phục vụ chương trình tại các thôn xóm, giá trị của cán bộ quyết định một phần lớn sự thành tựu các chương trình, vì chương trình hay mà cán bộ kém thiểu khả năng, thiểu công tâm đạo đức, thì cũng chẳng làm nên trò trống gì; do thế ban đặc trách cần điều chỉnh và kiện toàn ngay các cấp lãnh đạo, các tổ chức Phật-giáo ở nông thôn và mở những lớp huấn luyện cấp thời hay dài hạn, cho các Phật-tử nắm quyền điều khiển ở thôn quê để thông suốt đường lối chủ trương của P.G; kỹ

thuật lãnh đạo, tổ-chức, tu học, công tác xã-hội từ thiện, cùng các Phật-sư khác... Ban đặc trách lại cần phải đặt kế hoạch hậu thuẫn mạnh mẽ, bảo vệ cho các Phật-tử ở nông thôn về mọi mặt, nhất là các Phật-tử lãnh đạo chống lại moi sự áp bức khủng bố đe doa của những kẻ thùi nát, phần đông và những lực lượng ma quái khác luôn luôn tìm cách khống chế kiềm bảm bước tiến của những sinh lực an lành đang lên. Cũng trong mục đích đó, ban đặc trách luôn luôn cảnh giới theo dõi và điều tra khám phá để loại bỏ kịp thời những phần tử đầu cơ lợi dụng Phật-giáo để làm ăn riêng hoặc để phục vụ cho những âm mưu bè phái của riêng họ. Ngoài ra, ban đặc trách cũng cần đặt vấn đề nâng đỡ thực tế về phương diện tinh thần và vật chất các Phật-tử ở nông thôn có công đức phục vụ đạo pháp đang phải sống trong cảnh túng thiếu hay gặp những tai biến bất thường, lại cũng cần đặc nặng vấn đề tri ân và nâng đỡ gia đình các Phật-tử đã tranh đấu hy sinh vì đạo pháp, để an ủi khích lệ và nuôi dưỡng tinh thần xả thân vì đạo, đừng làm cho ai buồn tủi và chán nản vì những sự quên lãng thờ ơ lãnh đạo vô ơn ấy.

Ngoài ra, ít nhất tại mỗi quận Giáo hội, đã đến lúc cần thiêt lập những phòng thông tin, hoặc phòng thư viện kiêm việc thông tin Phật-giáo đặt dưới quyền của ban đặc trách nông thôn nói trên tại đó, sẽ trưng bày những kinh sách báo chí Phật-giáo, các tranh ảnh thời sự sinh hoạt Phật-giáo cùng các bản tin tức quốc nội và quốc tế tương quan đến Phật-giáo, các lược đồ tổ chức các cơ sở của Giáo hội, các bản đồ và các bản thống kê về các Phật-sư quan trọng (như bệnh xá, nhà dưỡng lão, viện mồ côi, trường học, vườn trẻ, Niệm-phật-dưỡng v.v...) để đồng bào Phật-tử thuận que được cẩn tiện theo dõi những tiễn bộ và biến chuyển Phật-sư khắp nơi, đồng thời giúp ích đồng bào có những phương tiện tối thiểu để nghiên-cứu, học hỏi Phật-pháp trong một phạm-vi rộng rãi hơn. Phòng thông tin này còn có thể phát thanh lại những buổi giảng những buổi thuyết pháp hay những chương trình vô tuyến của tiếng nói Phật-giáo Huế, Đà-lạt

Saigon, Nhà sở Tuyên-úy Phật-giáo để đồng bào thồng hiều thêm và gây một đời sống tinh thần linh động hào hùng đạo vị, luôn luôn nhắc nhở mọi người hướng về Đức-Phật và không quên tu học theo nhịp tiến chung, phô, biến một lối sống mới có tinh cách xã hội. Phòng thông tin này cũng sẽ là chỗ loan truyền và kiêm nhận những tin-tức Phật-sư chính xác để chặn đứng kịp thời những luồng dư luận phản tuyên truyền, xuyên tạc, chia rẽ của các cá nhân hay của các lực lượng ma quái nào khác đang lăm le phá hoại Phật-giáo bằng mọi cách trong đó có cách phao truyền tin-tức thất thiệt để bôi lố ly giàn nội bộ Phật-giáo hay ly giàn Phật-giáo và các tôn giáo bạn khác... Phòng thông tin này lại còn có thể đóng vai trung gian thâu lượm những ý kiến xây dựng đạo pháp và Giáo hội, những thắc mắc và khiếu nại của Phật-tử tương quan đến các sinh hoạt Phật-giáo và các nhân sự, các tổ chức, các chương trình để giải quyết và bồi khuyết kịp thời cho lợi ích chung. Phòng thông tin này cũng có thể giúp đỡ tìm công ăn việc làm cho các Phật-tử nông thôn thất nghiệp, hay giúp đỡ chỉ dẫn què những điều hữu ích trong phạm vi hiểu biết của mình.

Bên cạnh các phòng thông tin Phật-giáo này, cần phải chính thức thành lập ngay những nhóm hướng thiện cho mỗi thôn ấp. Các nhóm hướng thiện này sẽ hoạt động với sự giúp đỡ của ban đặc trách nông thôn và ban xã-hội. Các nhóm này được nhiều chừng nào tốt chừng ấy vì đó là một phương tiện hành đạo lợi tha, theo sát cảnh đồng bào đau khổ để giúp ích nâng đỡ về mọi mặt từ thiện xã-hội và tinh thần (làm nhà, cứu đói rét, phát thuốc chữa bệnh, săn sóc ông già bà lão, trẻ con cực khổ có quạnh v.v...) làm cho mọi người thấy rõ và tin được ở những sinh lực cải tạo và chuyen nghiệp của đạo pháp, để mọi người phát nguyện hộ pháp và yên lòng tu học để cải tiến nội tâm và hoàn cảnh.

Toàn thể Phật-tử chúng ta nguyện đem tất cả vinh dự và lòng tri ân Đức Phật và liệt Thánh-tử-đạo để góp

phản cải tạo nông thôn đau khổ bằng Tu-học và Ứng dụng đạo pháp. Tùy-lực, tùy tài, những người có thiện chí hãy nhận lấy trách nhiệm xây dựng đạo pháp tại nông thôn với tất cả lòng nhiệt thành và tin tưởng. Chừng nào mà ánh sáng đạo pháp được tỏa rạng thực sự tại đó, chừng ấy mới hy vọng được rằng những đau khổ, những phiền não và lượng của người dân mới được tiêu trừ trong muôn mọt.

Chúng ta không lầm tưởng đây là việc dễ. Đúng là phức tạp và khó khăn. Chúng ta bình tĩnh và tươi cười nhận lấy cái khó vì chúng ta hiểu rằng có khó mới có công đức và dễ thì đã chẳng có vấn đề gì cả.

Đời Lý Trần đã làm được việc khó này, dân chúng nói chung từ ngõ hẻm hang cùng an cư lạc nghiệp, sống hạnh phúc trong tình thương đạo vị. Sự thật lịch sử này sẽ khuyễn khích chúng ta mạnh dạn nhận lấy cái khó của thời đại chúng ta để thử sức. Thành công sẽ đến với chúng ta, vì thành công đã đến với tổ tiên chúng ta.

Trốn tránh hoặc lơ-là trong nhiệm vụ này, chúng ta sẽ không còn xứng đáng với đức Phật, với lịch sử và với những người trong thế hệ đã hy sinh cho đạo pháp, chúng ta sẽ không còn là một Phật-tử đầy đủ ý nghĩa và vinh dự.

Nông thôn đau khổ của Việt-nam yêu mến đang hướng về đạo-pháp và, những người có trách nhiệm trong Phật-giáo cùng tất cả thiện tâm thiện chí nam nữ quả cảm.

Vinh-xuyên

TUẦN BÁO **DƯỚC TUỆ**

*Cơ-quan phát-huy tinh-thần Phật-giáo khai-triển văn-hóa xã-hội
Do miền Vinh-nghiêm thuộc G.H.P.G.V.N.T.N.*

Thượng-Tọa Thích Thanh-Kiem Chủ-nhiệm kiêm Chủ-bút

BÁO QUÁN : **CHÙA GIÁC-MINH**

578, Phan-Thanh-Giản = Sài-Gòn

Lo bò trắng răng

* THÍCH-NỮ ĐẠ-QUANG

Ở Liên-Hoa nguyệt-san mấy năm trước, thỉnh-thoảng tôi có đăng tải những câu hỏi của quý thính-giả đã hỏi tôi trong các buổi giảng đạo công-cộng, hoặc trong những khóa huấn-luyện Phật-pháp. Vì nhận thấy ngoài một vài câu hỏi lôi-thôi ngắn, còn phần nhiều là những mối thắc-mắc chung mà tôi đã bị người ta giao như vẫn nạn làm tôi lúng-túng không ít, nay tôi lại lần lượt ghi vào đây để cống hiến các bạn đọc cho vui, và cũng để chỉ em cẩn thông cái tâm sự của các Ni-cô khi ra giảng đạo nhiều lúc bị người ta hỏi những câu không tìm có trong kinh sách làm cho giảng-viên nếu không cắp trí để đáp ứng thì làm lúc cũng đến tháo mồ hôi hột...

— Lo bò trắng răng (1)

— Thưa Ni cô: theo tôi nghĩ thì các Ni cô giảng đạo như thế này mục đích là muốn cho chúng sanh tu hết phải không? một ông Cụ hỏi.

— Thưa vâng — tôi đáp :

— Thế thì « giá như » thiên hạ nghe giảng đạo hay, rồi theo Phật mà đi tu hết thì chắc nhân-loại phải tiêu diệt?

(1) Lo bò trắng răng: Ý nói lo chuyện không đáng lo — chuyện tào-lao

— Thưa cụ tại sao thế?

— Thì họ tu hết, còn ai sinh-sản nữa mà không tiêu diệt? Ví dụ như một gia đình tui có sáu đứa con, tui nghe giảng đạo hay quá về nhà tui cho cả sáu đứa đi tu, còn tui và mạ hắn già rồi chết, rứa là tiết giòng tôi, rồi một nhà mà suy ra một nược thì biết nếu nhân loại tu hết tức nhiên phải tiết giòng nòi rồi còn chi...

Có tiếng vỗ tay rầm rầm làm Ông cụ đắc chí ngồi vách đốc và vuốt râu.

— Thưa cụ hiện bây giờ thì tôi thiết tưởng không còn ai mình định cái nghĩa chữ tu như cụ nữa, mà người ta đều hiểu chữ tu nghĩa là «sửa». Sửa xấu ra đẹp, hư thành nên, dở thành hay v.v... như thế thì có diệt chăng là diệt cái dở cái xấu cái hư để trở thành cái hay cái đẹp chứ sao lại bảo diệt hết nhân loại đi được?

Lại một tràng vỗ tay rầm-rầm, làm ông Cụ cải-chánh gấp:

— Không, đây tui nói tu là tu như kiểu mấy Thầy mấy Cô...

Tôi chưa kịp trả lời thì nghe có tiếng xì xào:

« Ŷ, cái ông khéo lo bò trắng răng », rồi một người đàn bà đứng lên :

— Bạch Sư cô cho phép con trả lời với bác đây.

Tôi bỗng lòng. Thế là bà ta đứng lên hùng dũng :

— Thưa cụ, cái việc ấy tôi xin cụ khỏi lo, chính vợ chồng tui đây có đến mười bốn đứa con lận⁽²⁾ tui đã đi nghe giảng đạo nhiều, biết được mục đích đạo Phật là hướng dẫn con người đến chỗ giác-ngộ và giải-thoát, tự tại mình biết chậm, trót vướng lỡ trần duyên, hụt lẩn trong biển ái-ân khó vươn mình lên khỏi lớp bùn dày ngũ dục

(2) Lận: nhiều lâm.

vì vậy về nhà tui kêu cả mưới bốn đứa con ra, vợ chồng tui giảng giải rồi cho nó đi tu hết, nhưng tui nó chối bài không đứa mô chịu tu, vợ chồng tui thiểu đàng lạy cho nó tu mà nhất định không đứa mô chịu tu hết Cụ ơi, nó không tu thì chớ, mà cái thằng con đầu của tui đã có vợ và một đàn con, rứa mà, rứa mà hắn còn này nọ nữa, làm con đầu tui thiểu nữa tự tử. Cụ coi như vậy thì cái việc đi tu như quí Thầy quí Cô tui đây khó lắm Cụ ơi.

Lại một tràng vỗ tay rầm rầm làm ông Cụ hết vuốt râu. Song không chịu thua, Ông bảo:

— Nhưng mà «đúng như» ngoài 14 người con bà ra, thiên hạ đều tu hết thì lần lần 14 người con bà cũng phải theo chử, thiểu số phục tùng đại số chơ.

— Ồi, cụ ơi! tham sân si của chúng sanh đầy đầy cả vũ-trụ mà đúng như rằng được, tôi dám chắc trăm phần trăm là không thể nào mà «đúng như» được...

Lại một tràng vỗ tay vang lên. Buổi giảng trở nên sôi nổi làm tôi bất ngờ, nên phải dàn xếp kịp thời:

— Thôi, tôi xin hai vị, thật ra vị nào hỏi và trả lời cũng đều có lý cả. Vã lại cái nghi vấn này tôi đã bị nhiều người hỏi lắm, nhưng tôi chưa trả lời, nay nhân Cụ hỏi rất hay, vậy tôi xin đáp:

— Trước hết tôi xin nhắc lại câu hỏi của Cụ! «Giá như» tất cả nhân loại nghe giảng đạo hay, rồi xuất gia hết (ở đây tôi đổi lại chữ tu của Cụ cho nó đúng nghĩa) thì nhân loại phải diệt chủng lo e trên trái đất này sẽ hết người» dạ phải cụ hỏi như thế không à?

— Vâng đúng thế.

— Tôi xin đáp: giá như tôi trả lời với cụ rằng: ở ngoài Bắc hải đối diện với Nam hải là chỗ đức Phật bà Quán Âm thường trú mà chắc cụ đã có nghe? ở phía bắc

hai ấy có một khoang nước rộng chừng 4 dặm, trong đó có một giống cá lớn chừng 1'60 hoặc 1'70, cứ một năm thì rụng một cái vảy, đều đều như thế cho đến khi nào cá rụng hết vảy thì vừa đúng cái ngày trên trái đất này không còn nhân loại nữa vì họ tu hết. Khi ấy hai cái vỉ của cá biến thành hai tay, cái đuôi tự nhiên rẽ hai biến thành hai chân... rồi cứ thế từng đoàn trôi lên mặt biển và đi thẳng vào lòng đất... Họ tìm những áo xống của những người trước để lại, mặc vào đi qua đi lại 7 vòng cho nó dần dần tay rồi họ làm người trên dương thế và lập thành xã hội v.v...

Ông cụ ngồi lắng tai nghe coi bộ chăm chỉ lấm song đến đây thì ông lắc đầu lia lịa :

- Vô lý, chuyện ấy vô lý lắm, tôi không tin.
- Dạ, tại sao cụ không tin? tôi hỏi.
- Tôi chắc chuyện này Sư cô nguy biện ra chứ có kinh sách mô nói rúa?
- Thưa vâng, đúng vậy. Vì câu hỏi của Cụ cũng không có trong kinh sách; nên tôi phải đem một ví dụ ngoài kinh sách để thưa với cụ thế thôi. Thật ra trong lời vấn đáp mà đã nêu lên hai chữ « giá như » hay « đúng như » thì đều là giả thuyết cả, mà đã giả thuyết tức nhiên không thành vấn đề... thôi cho thông qua.

Thua keo nầy lại bầy keo khác. Tức mình cái chuyện cá lén làm người lầm, lại cho một Ni cô coi bộ gió thổi bay, rúa mà cải phăng đi một câu hỏi rắc rối của mình, bảo rằng vì câu hỏi không có trong kinh sách. Ông Cụ nghĩ ra một câu hỏi thứ hai có dẫn chứng lời Phật dạy rõ ràng.

Đây câu hỏi thứ hai :

- Rúa thì tại sao Phật lại không cho người xuất gia đẻ tang chế cho cha mẹ? Ông Cụ hỏi.
- Dạ Cụ nghe ai bảo thế? tôi hỏi lại.

— Thì tui có đưa cháu kêu tui băng chú ruột con anh tui đó, năm té anh tui chết hắn ở xa nhẫn hắn về, cả nhà khän chẽ áo thùng, đưa khän đưa áo cho hắn mà hắn không chịu bit. Tui hỏi, hắn nói Phật không cho. Theo tui nghĩ, hắn mới đi tu bùa hôm bùa mai mà làm bộ, rứa thì ai nuôi cho hắn nên hình nên vóc rồi mới vô chùa tu hành? rứa thì cái công ơn sanh thành dưỡng dục nớ hắn bỏ đi mờ? mà hắn lại không chịu bit cho cha hắn ba thước khăn? hiểu đạo không thành thì Phật đạo làm rắng thành được. Nếu Phật mà không cho con cái để tang cha mẹ thì tui cũng không phục, hắn đem Phật hán dọa, nỗi xung tui tính vác roi đập cho, may có người can chở không thì to chuyện rồi.

— Dạ, ngài đập cho là phải lắm, đức Phật đâu có dạy thế.

— ? ? ?

— Đức Phật dạy rằng người con đối với cha mẹ phải một niềm hiếu thuận phải luôn luôn nhớ lại cả cái ngày trứng nước của mình mà thờ cha mẹ như thờ Phật vậy. Trong kinh Tâm-địa-quán đức Phật dạy rằng: cha mẹ còn là ánh sáng giữa trưa; cha mẹ mất đi là đêm dài tối tăm. Bởi vậy người con dù công cha mẹ trên lưng, đi khắp bốn châu thiên hạ, cha mẹ già có đại tiểu lén lưng, người con cũng không hề oán hận v.v... như vậy thì tại sao lại không tang chẽ cho cha mẹ được? Song thưa Cụ: sở dĩ bày ra cái việc khän chẽ áo tang là để tiêu biếu nỗi đau buồn tột độ khi người con mất đi hai đấng sinh thành. Vì vậy trong những năm tháng tang tóc ấy người con phải bỏ đi tất cả những sự trang-sức đẹp đẽ, không phấn son, không chải chuốt, không mặc những y phục màu sắc hoa hòe lộng lẫy mà thay vào các thứ thô sơ, ngày xưa có người con chí hiếu họ còn làm một túp lều tranh bên cạnh mộ phần của cha mẹ để hương khói đến 3 năm, và cạo phăng đi cả mái tóc tơ để tỏ niềm thương tiếc vô biên... Thế thì bây giờ Cụ hãy nhìn lại người xuất-gia xem có phải họ là những người tang chẽ trọn đời? đâu họ trọc, áo khän là vải bô thô xấu và trọn đời người xuất-gia

ở chốn núi rừng nơi đèo heo hút gió như vậy thì trong quyền thuộc có mắt đi một dǎng thân nhân, đối với sự tang chế thật khỏi phải già thêm hay bót đi một cái gì ở nơi người họ. Nói như vậy nhưng giá như gia đình không hiểu đạo, hoặc chưa hiểu đạo thì người con phải tùy theo lẽ giáo của gia đình, gia đình ưng sao phải làm vậy để cho nó được êm đẹp. Trái lại những người đã hiểu đạo thì họ lại không chịu để cho người xuất-gia cũng khẩn chẽ áo tang như người thế tục. Chẳng hạn như gia-dinh tôi, ngày thân sinh tôi sắp từ trần, ông gọi cả con cháu và bảo với tôi: con là người đã xuất gia đầu Phật, nếu khi cha mắt đi con chỉ nên giữ tâm thanh tịnh để tụng kinh bái sám cho cha được tiêu trừ tội lỗi, được sanh ra về cõi Phật là quý hơn hết. Chứ đừng tang chẽ như thế gian thường tình làm mất đi cái phong-dộ giải thoát của người xuất-gia...

Thưa Cụ thật ra cháu cụ nói tuy đúng lời Phật dạy, mà không đúng — Đúng là như trên tôi đã thưa rằng người xuất-gia là người tang chẽ trọn đời, vì họ đã hủy bỏ từ dung nghi cho đến phục sức vây thì khi tang chẽ thường có vấn thêm ba thước khăn nữa cũng thừa mà lại phí vô ích, hiện nay người ta cũng đã bỏ đi để thay vào một tí vải đèn chắc Cụ đã thấy; còn không đúng là vì đức Phật có dạy: « dù cho lời nói của Như Lai để lại đi nữa, nhưng các người cũng phải tùy thời cơ, tùy quốc độ và phong tục mà xé dịch đi chút đính, miễn sao các việc xé dịch ấy phải đúng có tính cách thiệt mỉnh hại người và thiệt hại cho vật loại là được... Nếu người nào áp dụng lời Phật dạy mà không biết phương tiện không biết thời cơ thì người ấy vô tình đã làm trái đạo và oan Phật vậy (3). Nay cháu Cụ mới vào chùa bùa hôm bùa mai thì làm sao biết được các lẽ phương tiện quyền xảo? nên không trách Cụ nghi là phải lầm.

Buổi giảng được chấm dứt êm ám, hôm sau ông cụ có đến thăm và đem tặng một bài thơ chữ nho nhưng lâu ngày tôi quên mất.

(3) Oan Phật: y kinh giải nghĩa tam thế Phật oan.

NHỮNG CON ĐƯỜNG TRUNG ĐẠO TRƯỚC THỜI ĐẠI

Trung-Đạo về Diệu-Dụng

CHIỀN-ĐÀN-HƯƠNG

NGÀY nay, trước những dao động về tâm lý cũng như về chính trị xã hội, những người có nhiệt tâm về sự trường tồn của Phật-giáo không khỏi thao thức khi đứng trước hai khuynh hướng đang được biểu lộ rõ rệt: khuynh hướng bảo thủ những truyền thống cổ hưu của Phật-giáo và khuynh-hướng khai-triển canh tân.

Trước hết, chúng ta phải đồng ý với nhau rằng, một sự canh-cải thiểu tiêu-chuẩn sẽ là một cuộc phiêu lưu bỏ quên nguồn gốc, làm mất dần đặc-chất thần-túy của tôn-giáo đi. Tính chất siêu hình và tính chất đạo đức vẫn là những mục phiêu cần yếu của tôn-giáo trước nhu cầu tâm linh và khát vọng trí-thức của con người. Đây lui những yếu tố đó ra sau những dữ kiện chính trị và xã-hội, tôn-giáo không còn giữ nguyên bản-sắc của nó nữa, mà chỉ còn tro trên trong lớp vỏ của một thứ chả nghĩa mà thôi. Trong nhận định đó, Phật-giáo không thể biến hình như một tư trào chính-trị mà phải được tháo-thòi, ngược dòng biến-động phân hóa của lịch sử cũng như của thực tại.

Dù sao, sự vươn mình theo những chiều hướng mới sẽ đem lại một nguồn sinh lực phong phú cho Phật-giáo, hay ngược lại, chỉ làm cho Phật-giáo biến thể đến độ tàn ác, còn phải lệ thuộc vào nhiều yếu tố nội tại và ngoại tại. Điều đó, khiến cho chúng ta suy nghiệm rất nhiều đến mỗi trong quan gierea

cứu cánh và phương tiện, giữa đặc tính bất biến và đặc tính tùy duyên.

Cuộc đời thuyết-giáo của đức Thế tôn là một biểu-hiện cụ thể giữa cứu cánh và phương tiện, tùy duyên và bất biến. Tùy theo trình độ, tùy theo tâm lý quần chúng mà giáo lý của Ngài đã phân chia thành nhiều giáo-thời và nhiều giáo-hệ. Tuy rằng thời kỳ và giáo nghĩa A-hàm có đối phần dị biệt với Phương Đẳng, Pháp-Hội, nhưng mọi phương tiện đều cùng nhắm chung đến một cứu cánh giác ngộ và giải thoát. Sắc thái của mỗi thời kỳ tuy có tùy duyên linh-động, nhưng bản chất thuần túy của Phật-giáo vẫn bất biến thường tồn.

Bất biến nhưng phải tùy duyên. Tùy duyên nhưng phải bất biến. Bất biến mà không tùy duyên chỉ làm cho đạo pháp mồi mòn khô úa; không thích ứng với thời, giữ lại truyền thống tinh thần của mình qua hai mươi lăm thế kỷ: Từ Bi và Trí-tuệ, Giác-nộ và Giải-thoát.

Tuy nhiên, nhìn vào lịch-sử truyền bá Phật-giáo, chúng ta không thể không nghĩ đến đặc tính thích ứng và đồng hóa của nó. Chính nhờ thích ứng và đồng hóa, Phật-giáo mới đáp ứng được khát vọng của con người tùy theo không gian và thời gian, qua hai mươi lăm thế kỷ. Và cũng nhờ thích ứng và đồng hóa mà Phật-giáo mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay để mai mai làm tròn sứ mệnh cứu khổ đối với nhân loại. Để thích ứng và đồng hóa, Phật-giáo không thể nào không biến thái, không canh cài.

Ngày nay, dân tộc và nhân loại đang đối diện với những vấn đề hết sức cấp bách và lớn lao. Những cuộc giảng-co về ý thức hệ, về cõi áo, về hòa bình đã dồn con người vào một

sự khùng hoảng trầm trọng. Tôn giáo — trong đó có Phật-giáo — nếu không đáp ứng được những khát vọng của thời đại, sẽ chỉ là một thứ thuộc phiện ru ngủ và nhất định sẽ bị đào thải. Trong viễn tượng đó, Phật-giáo phải làm một cuộc thoát xác vĩ đại và phải giải quyết rất nhiều vấn đề. Thất độ bảo thủ chắc chắn là một thái độ không thể chấp nhận được. Trước lại, tùy duyên mà không bất biến, Phật giáo cũng sẽ không còn là Phật-giáo nữa.

Dù muốn hay không, Phật giáo không thể yên ngủ trong giấc mộng Niết-bàn của nó. Phật-giáo phải được thức dậy và nhất định phải thức dậy trước sự chuyển động dồn dập và vĩ đại của cuộc đời, sự chuyển động mãnh liệt chưa từng thấy trong lịch sử. Bên cạnh Thiên thừa, Thanh văn thừa, Bồ tát thừa, Phật thừa, vẫn đề con người cần phải chú trọng và cần phải đặt nặng NHÂN THỦA nhiều hơn.

Trước sự dần thân của Phật-giáo để Phật hóa cuộc đời, chúng ta phải sáng suốt nhận định giá trị của tùy duyên và bất biến, để làm cho Phật-giáo mãi mãi vẫn là nguồn sinh lực linh hoạt của con người nhưng vẫn giữ được bản sắc thuần túy của nó.

Cứu cánh và phương tiện. Bất biến và tùy duyên. Nắm vững hai đặc tính của việc hoằng dương chánh pháp, có thể gọi là thực hiện một thé Trung đạo về Diệu Dung vậy.

Cô CẨM-THỦY, Tòa-soạn trông sáng tác mới của Cô,
xin cko biết địa chỉ để gửi báo và góp ý về các bài của Cô.
Kính chào Tinh Tân. L.H.N.S.

Một lá thư đề ngày 9/9/65 của Chi bộ Thanh Niên Phật Giáo Liên-Minh tại Nagano-ken gửi Thượng Tọa Nhất Hạnh, Trưởng Thanh Niên Phụng sự Xã hội, Saigon, có đoạn viết như sau :

«... Ngày 28/8/65 vừa qua, Đại Hội Phật giáo Nhật Bản tổ chức tại Nagano-ken. Trong chương trình nghị sự, Thanh niên Phật giáo Liên-Minh Chi bộ Nagano-ken chúng tôi có nêu lên một đề án «Cứu viện Việt Nam». Đề án này đã được Đại Hội cứu xét rất sôi nổi, và chấp thuận đề án là cấp thiết và đương nhiên. Song le, đề tránh những hậu quả phức tạp và đề sự tương trợ dù nhiều dù ít nhưng sự xử dụng được hoàn toàn thích đáng

Tình - thần tương - trợ của anh em NAGANO

Đại Hội Thanh niên Phật giáo Nhật Bản sẽ tái nghị để chọn một phương pháp thích đáng nhất.

Chúng tôi, Thanh Niên Phật giáo Liên Minh Chi bộ Nagano-ken rất trân trọng thông cảm mọi nỗi gian khổ khốn của nhân dân Việt-Nam hiện tại. Và chúng tôi cũng rất dõi kính phục những hình ảnh kiên dũng, giáo dục bởi tinh thần Phật giáo của các bạn thanh niên Phật giáo Việt-Nam đã thể hiện Tình thương và Giải thoát bằng những hành động thực tế còng-lao còng-khổ với sinh hoạt của xã hội các bạn lúc này.

... Thanh Niên Phật giáo Nagano-ken tha thiết muốn có những hành động cụ thể và lâu dài trong công việc tương trợ anh em đồng bào Việt-Nam. Chúng tôi dự định v&

động tổ chức một cuộc lạc quyên để có thể giúp quý trường xây dựng một cơ sở Bảo Dục Viện (tương tự như Ký niệm viện). Nếu các bạn cần, (trường hợp chưa thể gửi lưu học sinh đi nghiên cứu) chúng tôi sẽ cung cấp những chỉ đạo viên, những cán sự chuyên môn của ngành, do chính những Hội viên Thanh niên Phật giáo chúng tôi, cho cơ sở ấy lúc đầu tiên. Sau đó quý trường sẽ tự điều khiển lấy công việc của cơ sở » ...

Lá thư gửi đi, hồi âm từ Saigon đã tới. Tình thương đã giao cảm với Tình thương qua mấy vạn trùng dương. Thái Bình Dương, lòng biển cả có sâu đâu! Chỉ sâu thăm thẳm là những cõi lòng chứa chất đầy những hận thù tham vọng, và mạnh động gây chia cách tình người mà thôi.



Rồi công việc cứu viện được xúc tiến ngay sau đó. Một kết quả tốt đẹp là ngày 29/9/65 một buổi họp Tông Vu riêng trong phạm vi Chi bộ Nagano-ken đã được triệu tập cho kế hoạch cứu viện. Có sự tham dự của các ban Trị sự Hội Phật giáo, Hội Phu nhân Phật giáo, Ni Tăng Pháp đoàn, và tất nhiên có Hội thanh niên Phật giáo Liên Minh, những người đã chủ xướng ra đề án cứu viện này. Những bàn tay xiết chặt với những sự cười hoan hỉ. Không chỉ riêng Thanh niên Phật giáo Liên Minh với vần đề cứu viện nữa. Bây giờ là cả một khối đồng tình tiếp tay của 4 đoàn thể chính của Phật giáo Nagano-ken. Tông Vu Hội ngày hôm ấy đã đồng ý quyết định thành lập một tổ chức lấy tên là : Việt-Nam Cứu Viện Nagano-ken Phật giáo liên lạc Hiệp nghị hội, và thông qua chương trình thực hiện đợt đầu của cứu viện là :

Mục phiếu: Nhằm vào những tiếng khóc trẻ thơ và nước mắt người phụ nữ là những nạn nhân thiệt thòi nhất trong tai họa và chiến tranh.

Phuong phap: lạc quyên toàn Nagano-ken, tối thiểu từ 10 yên (2 đồng V.N. tự do) trọng tâm khai thác Tình thương và ý niệm Hòa-bình, Thông cảm nhiều hơn. Chính cho ý nghĩa này mà cuộc lạc quyên sẽ được khai mạc và tiếp theo bằng những buổi khất thực của chư Tăng-Ni Nagano-ken trong mùa thu Higan (bỉ ngạn) này. Tiền lạc quyên trù liệu con số tạm là ba trăm vạn yên và như mục phiêu ở trên, số tiền sẽ được dùng để gây dựng hoặc khuếch đại những cơ sở nuôi dưỡng và giáo dục những em bé thiểu thốn bơ vơ, hầu tiếp tay phần nào cho các bà mẹ giàn khổ đau thương.

Căn cứ liên lạc: Trường Thanh-niên Phung-sự Xã-hội, Viện Đại-học Vạn-hạnh, Saigon. Cúng đường cứu viện lạc quyên cho trường để trường xử dụng cho mục đích.

Tôi đề nghị thêm vào chương trình buổi họp hôm ấy là tổ chức cứu viện này sẽ đương nhiên trở thành người đỡ đầu tinh thần vật chất cho cơ sở được gây dựng kia. Tôi cũng trình bày với hội nghị là dễ gắn bó tình người Phật-tử trong sự tu học và tương trợ lẫn nhau, mà sự lợi ích ai cũng thấy rất thiết thực, nếu chúng ta kết huynh-dệ giữa hai đoàn thể Thanh niên và Phu nhân Phật-giáo Nagano-ken với hai đoàn thể đồng bạn, đồng lứa tại Việt-Nam (tôi thí dụ đoàn Thanh niên Phật-tử và Phu-nữ thủ đô Saigon chẳng hạn). Vẫn hay tình người con Phật là muôn phương, song một sự gắn bó sẽ có đặc tính kết chặt thân mật hơn. Hội nghị và nhất là hai đoàn thể thanh niên và Phu-nhân Phật-giáo rất tán thành những ý kiến mà tôi đã trình bày.

Trong thư kê chuyện gửi Thượng-tọa Nhất-Hạnh, trường Thanh-niên Phung-sự Xã-hội, tôi đã nói về vấn đề này, xin Thượng-tọa tìm cho hai đoàn thể đối tượng cho tình Huynh đệ kia.

Nhật ký Mạn-Đà-La — Tokyo

Tiêu sử Chùa Báo-Quốc

Đất nước chúng ta trải qua nhiều cuộc biến thiên
nên tài liệu các «Danh lam Phật tích» vì thế mà thất lạc
gần hết, muôn tìm kiếm thật là điều khó khăn. Nay chúng
tôi viết lại lịch sử các chùa, và hết sức cố gắng, cũng
không tránh khỏi nhiều thiếu sót, mong quý vị thiện-trí-
thức chỉ giáo cho những chỗ thiếu sót sai lầm và nếu có
những tài liệu liên hệ đến việc sửa t菴 này, quý vị vui
lòng cung cấp cho, chúng tôi chân thành tri ân,

TÍN-TRAI

Chùa Báo-quốc nằm trên một đồi cao gọi là đồi Hầm-long
địa phận phường Phú-vĩnh thuộc Thành-phố, gần nhà ga Huế
xưa gọi là ấp Trường-giang, huyện Hương-thủy.

Theo đường Lam-sơn đi lên khỏi đường xe-lửa, nhìn vào
phía tay phải, đầu tiên thấy có hai cột trụ-biểu, tiếp có hai hàng
cây dương-liêu đèn tầng-cấp thứ nhất cả thảy 17 cấp, bước
lên tầng cấp thứ hai cả thảy 9 cấp lên đèn cửa tam-quan, trông
lên ngạch cửa thấy mảnh sành chắp thành 5 chữ: Sắc Tú Báo
quốc Tự, mặt trong cũng 5 chữ: Hầm-long Thiên-thọ Tự.
Vào cửa có cái sân rộng, có hai hàng nhẫn tú mậu, bước lên cấp
gạch có hai hàng tùng bút vuơn ngọn lên cao, nằm trên cái sân
nhỏ. Thêm vào đó nào là các thứ cây hoa đào, mai, trong chậu
ngoài bồn, tiếp ngay một ngôi chánh điện nguy nga đồ sộ, đó
là chùa Báo-quốc.

Khu vực đồi ấy hiện còn hơn hai mẫu tây đất, tương truyền
do Hòa-thượng người Trung-hoa húy Pháp-Hàm hiệu Giác
Phong lập ra năm nào không rõ, chỉ biết rằng Hòa-thượng
tịch vào năm Giáp-ngọ — 1714 (hiệu Vinh-thạnh thứ 10 vua
Đứ-Tông nhà Lê).

Năm Đinh-mão — 1747, đức **Thế-tông Hiếu-võ Hoàng-đế Quốc-vương Nguyễn-phúc-Khoát** ban một tấm biển sơn son thếp vàng, giữa khắc 5 chữ: **Sắc tứ Bảo-Quốc-tự** một bên khắc 8 chữ **Quốc-vương Tù-tể Đạo-nhân Nguyễn** và một bên khắc 8 chữ **Cảnh hưng bát niên mạnh-hạ kinh-nhật** Hòa-thượng Hữu-phi trú trì Chùa này cho đến năm Nhâm-thân — 1752 (Lê Cảnh Hưng thứ 13). Sau bị quân Tây-sơn phá-hủy, đem Chùa làm kho chứa diêm-tiêu.

Đến năm **Gia-long** thứ 7 (Mậu-thìn — 1808), Bà **Hiếu-Khương Hoàng-hậu** (Mẹ vua Gia long) mới truyền cho trùng tu lại rộng lớn hơn, rồi cải tên là Chùa Hầm-Long **Thiên-thọ** rồi tạo mãi tự điền và rước Hòa-thượng **Đạo-ninh Phổ-thịnh** làm trú trì.

Năm Giáp-thân — 1824, vua Minh-mệnh cải tên là Chùa **Bảo-quốc** như cũ. Năm Canh-dần — 1830 nhân lễ **Tứ-tuần** vua làm lễ rất lớn ở chùa này.

Về sau hư-nát, vua **Tự-đức** ban tiền để trùng-tu lại vào năm Mậu-ngo 1858.

Chùa này lần lượt do các vị **Hòa-Thượng Diệu-Giác** (tịch năm Ất-Mùi — 1895); **Tâm-Quang, Tâm-Truyền** tức **Tuệ-vân, Tâm-khoa** và **Phước-Hậu** kế tục trú trì.

Cửa Tam-quan phía trước xây năm Mậu-Thìn 1808 (Gia-Long thứ 7), sửa-chữa lại năm Quý-Dậu 1873 (Tự-Đức thứ 26). Bên tả có mộ-địa các vị Thuyên-sư có 19 ngôi tháp-mộ theo kiểu Án-Độ. Có ba ngôi tháp đáng để ý nhất là ngôi tháp của **Hòa-Thượng Giác-Phong** tịch năm Giáp-ngo 1714; **Hòa-Thượng Viên-Giác** tịch năm Quý-Dậu 1753; **Hòa-Thượng Hán-Chất** tịch năm Bính-Tuất 1766.

Trong chùa có nhiều liên-đối và biển từ đài Chùa **Nguyễn-Phúc-Khoát**. Một quả chuông đúc năm Mậu-Thìn 1808;

2 con trâu bằng đất, và một gốc cây hình thân-người làm bàn thờ đức Hiếu-Khuông Hoàng-Hậu. Các cửa đều chạm trổ rất đẹp. Hai bên nhà chính có Tăng-phòng, phía sau có sân. Bên hữu sân là nhà khách, bên tả là nhà giảng, cuối sân là hậu đường.

Đến khi Kinh-Đô thất-thủ (Ất-Dậu 1885), đồ vật trong chùa có phần thất lạc như: 2 con trâu đất, gốc cây hình thân người làm bàn thờ v.v...

Chùa do Ngài Giác-Phong khai sơn, tuy không phải chính thức nhà vua sáng lập như các Quốc tự khác, nhưng qua các triều đại nhất là triều Nguyễn, được các vua chúa qui y, sùng ngưỡng lòn lượt trùng tu cung như chùa công được liệt vào một danh lam thắng cảnh Việt-Nam.

Dưới triều vua Khải Định 1916-1925, Thời gian Ngài Tâm-Khoan trú trì cũng được nhà vua ban tiền trùng tu lại. Năm 1945 vua Bảo-Đại thoái vị, giặc giã liên miên, chùa và nhà xung quanh bị đỗ nát.

Đến năm Đinh-Dậu 1957 không những các nhà phu thuộc hư nát, mà chính điện cũng gần sập. Do đó Giáo-hội Tăng-già và tôn phái chủ trương đại trùng tu lại. Hội đồng tôn phái và Giáo-hội ủy thác cho Ban Quản Trị lo đại trùng tu nào là Chánh điện, Hậu viện, Đông phòng, Tây xá, nào là nhà tả, nhà hữu, và hai trù già gồm tất cả trong khu vực chùa cả thảy có sáu ngôi. Tuy Chánh điện làm bằng « xi măng » cốt sắt nhưng kiểu kiến trúc vẫn giữ theo lối cũ nên hiện nay vẫn có vẻ huy hoàng trang nghiêm cổ kính và kiên cố.

Hiện nay trong chùa gian giữa phía trên treo bức biển. « SẮC TỨ BÁO QUỐC TỰ » do QUỐC VƯƠNG TỬ TẾ ĐẠO NHÂN ngự dề, ban vào năm 1747 còn lại, đến nay đã 218 năm, mà tấm biển vẫn tốt đẹp như nguyên. Chánh Điện tầng thứ nhất trong khám thờ các tượng lớn **Tam Thế** (các Ngài Thích-Ca, Di-Đà và Di-Lặc) và tầng

thứ hai thờ **Tây - Phương Tam - Thánh** đức **Di-Đà**,
đức **Quán-Thế-Âm** và đức **Đại-Thế-Chí**. Bên tả thờ
đức **Thích-Ca** khi nhập định; bên Hữu thờ đức **Thích-Ca**
nhập Niết bàn.

Phía ngoài bên Tả thờ các vị Ân nhân và Chiền sĩ,
tiếp đó đặt quả chuông đúc năm 1808 (bên Hữu thờ tượng
Hộ-Pháp) và tiếp đó đặt cái trống lớn.

Trước Chánh-điện có câu đối từ xưa để lại là:

**Sắc túc thị không, không túc thị sắc; tu tinh tánh
trung vô quái ngại.**

**Phật bất ly tâm, tâm bất ly Phật, thùy vân
thân ngoại hữu bồ đề.**

Nghĩa là: Không túc là sắc, sắc túc là không, phải tin
bản tánh không từng quái-ngại,

Phật không lìa tâm, tâm không lìa Phật, ai
bảo thân ngoại có sẵn bồ-đề.

Mặt sau Chánh-điện, gian giữa thờ Long-vị: **Khai-sơn
Hàm-Long Báo-Quốc tự húy Pháp-Hàm hiệu Giác-
Phong Tổ-Sư.**

Bên Tả thờ Long-vị: **Phổ-Tịnh Hòa-Thượng.**

Bên Hữu thờ Long-vị: **Tánh-Thiên Nhất-Định Hòa-
Thượng** túc là Ngài Tổ Khai-sơn Chùa Từ-Hiếu bảy giờ
và quý Tổ-sư thừa kế...

Ở mái-hiên mặt sau này, cũng có câu đối từ xưa để lại là:

**Hương-gian kỳ Bắc, Ngự-lãnh kỳ Nam, thiên vạn
thể từ phong truyền tự cổ,**

**Cảnh-Hưng dĩ tiền, Vĩnh-Thạnh dĩ hậu, sở bách
niên phạm vũ tráng vu kim.**

Nghĩa là: Sông Hương-giang phía Bắc, núi Ngự-Bình
phía Nam, gió từ-phong ngàn muôn kiếp lưu truyền từ thuở trước,

Hiệu Vĩnh-Thạnh về sau, triều Cảnh-Hưng
về trước, cõi phạm-vũ mấy trăm năm liên tục đến ngày nay.

Hậu-diện gian giữa thờ Long-vị đức Hiếu-Khương Hoàng-Hậu — hai bên Tả, Hữu thờ các bài-vị Thiện-nam Tín-nữ ân nhân quá cố...

Năm Tân-Sửu — 1961, Ban Quảng-Trị ở Chùa có tổ chức một lễ rất long-trọng có cả Giáo-Hội và các Hòa-Thượng do Hòa-Thượng Thích-Tịnh-Khiết (nguyên Hội-chủ Phật-Giáo Việt-Nam tức đương kim Tăng-thống Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất) chủ lễ, cung-nghinh Xá-lợi của Ngài Khai-Sơn Giác-Phong Tổ-Sư nguyên ở trong cái ché-sành, vào trong Tháp Hội-đồng tại phía sau bên Hữu vườn Chùa. Tháp này xây hình vuông 4 mặt mỗi mặt dài 8 thước, nền cao 1 thước, Tháp cao 3 tầng, trên Tháp có Tượng đức Thế-Tôn; trước mặt phía trên có 3 chữ: **Niết Bàn Tàng** chính giữa có hàng chữ: **Tào Động Nguyên Lưu Khai-Sơn Hàm-Long Bảo-Quốc húy Pháp-Hàm hiệu Giác-Phong Tổ-Sư Chi Bửu-Tháp.**

Một bên đền: **Lâm tế pháp phái Bảo - Quốc - tự** **Đường Liệt vị Đại - Lão Hòa - Thượng** và một bên đền: **Thừa-Thiên Tăng - già Giáo - hội Tịnh Bảo - quốc - tự** **Quản-trí ban đồng phụng lập.**

Một điều đáng lưu ý: Trên 30 năm lại đây, từ khi hội Phật-học ra đời, chùa Bảo-Quốc trở thành một cơ quan trọng yếu đào tạo Tăng-tài được mệnh danh Phật-Học-Viện Bảo-Quốc, Học Tăng các tỉnh trên toàn quốc, lớp này đến lớp khác, lưu trú tu học, thường thường trên dưới hằng trăm người. Hiện nay các bậc lãnh đạo Giáo hội, các vị Giảng-sư, Giáo-sư Đại-học Vạn-Hạnh, Hiệu-trưởng, Giáo-sư các trường Bô-đề, Đại-diện và Trú-trì các Tịnh Giáo-hội và Tuyên-ý các đơn vị quản đội v.v... rải rác khắp các tỉnh trên quốc độ Việt-Nam, phần lớn đều xuất thân từ Phật-Học-Viện Bảo-Quốc. Phật-Học-Viện này trước kia do Thương-tọa T. Đ. làm Đốc-giáo, từ năm 1948 đến nay Thương-tọa Thích Trí-Thủ giữ chức Giám-đốc kiêm Trưởng-ban quản-trị chùa Bảo-Quốc. Trong khuôn viên chùa Bảo-Quốc hiện nay lại còn có mở thêm trường Trung Tiểu-học, gọi trường ấy là Hàm-Long, dạy theo chương trình của Bộ Quốc-Gia Giáo-dục. Học sinh trường Hàm-Long đa số là các Ni-cô, các đệ tử ở các chùa đến học.



MỒNG 1 tháng 11 năm

1963: ngày chấm dứt một kỷ-
nguyên đau thương của dân-tộc
Việt-Nam, ngày mở đầu cho
quốc-gia Việt Nam một niềm Tin

mới. Chín năm u tối dưới bạo-lực của một quyền hành được
ngụy-trang dưới những hình-thức hợp-pháp nhất, nhân-dân Việt-
Nam đã sống trong một thảm cảnh phân chia: phân-chia chính-
trị, phân chia văn-hóa, phân chia tue-tưởng và đến giai-đoạn
cuối cùng đã thoát thai ra những sự phân chia về thành phần xã
hội trong chính sách «áp chiến lược» để rồi kiện toàn sự chia
rẽ và đòn áp đến cực-độ trong sách lược «kỳ-thị tôn giáo». Chấm
dứt một giai-đoạn lịch-sử chín năm, người dân Việt-Nam, đặc
biệt là những người Phật-tử yêu nước, mến đạo và quyết
giữ đức tin của mình qua mọi can qua sóng gió, đều ý thức
như vừa thoát qua một cơn thác loạn của tâm-hồn, của sinh-
hoạt. Bao nhiêu cảnh-trạng đảo lộn giá-trị con người thoát ra
từ một học thuyết nhân-vị ngoại-lai, đã làm cho xã-hội Việt-
Nam bị thoái hóa đến cùng độ, đã làm cho những thành phần
ưu-tú của xí-sở trong mọi ngành và mọi nghề như chỉ còn
biết công lung phục-vụ cho một quyền hành đang ngày một ngày
hai thi ân cho họ tiền tài, danh-vọng và địa vị. Đột nhiên
cuộc vận động của Phật-giáo đồ phật hiện, như một làn sóng
Cách-mạng giứa một đại-đường u-tối, quét sạch những mây mù
âm đậm, thắp lên những ngọn lửa thiêng làm sáng chơi cả
quần sanh, nhân loại, bằng phẩn cách «bất-bạo-động» của mình,
cũng như bằng ý nghĩa tối thương của một cuộc đấu tranh cho Đức
Tin và cho Tự-do Tín-nghĩa.

Từ năm 1034, khi Phật-giáo đang thịnh hành, đã có hai
vị Thuyền sư là Nghiêm Bảo-Tánh và Phạm Minh-Tâm, đã
ngộ đạo và tự thiêu mình trong một ý huống hiến đáng và cũng
đương chư Phật. Thị đến giứa năm 1963, ngkia là ngót 10
thế kỷ sau, một loạt các ngọn lửa «Vị Pháp thiêu thân» đã

bèng sáng lèn trong ý nghĩa «Cứu-Đời, Giữ-Đạo» trong hoàn cảnh mà Tôn-giáo bị hâm doạ tiêu diệt, trong viễn tượng đen tối nhất của linh sứ hoảng đường Chánh-Pháp, từ khi Đức Thích-Ca Mâu-Ni xuất thế đến nay.

Từ ngọn lửa ngô-đạo của thế kỷ 11 đến lửa Giữ Đạo Cứu-Đời của thế kỷ 20, Phật tử Việt-Nam, nhờ cùng có chung một tâm-ngayên hiền dâng, cúng dường, trong một mảnh-lục vò-biển của những Phật-tử đã tự giác và đang muôn đêm nguồn ánh sáng của mình thắp lèn giữa một cảnh quẩn sah u tối và điện loạn. Nhưng đi xa hơn, ngọn lửa Dũng của Phật-giáo thế kỷ 20 đã đưa đến sự giải-thoát, nghĩa là cứu được cuộc đời ngay trong hiện thực, làm cho ma vương phải ngã gục trên chính chiếm-trường do họ tự tạo ra bởi một liên-trình nghiệp chướng khá sâu dày.

Ngày 1-11-1963, vì vậy không phải là của những người trong một thời gian ngắn-ngủi đã làm nên ngày ấy. Ngày 1-11-63 chỉ là kết quả của một giai đoạn đấu-tranh, không riêng gì cho hoàn cảnh 1963 của Phật-giáo, mà nhìn bao quát ra, đó là thành quả của cả 9 năm tranh đấu của bao nhiêu lực lượng chống lại bạo quyền, mà Phật-giáo cũng như Quân đội Việt-Nam đã hoàn thành trong giai-đoạn quyết-liết và anh dũng nhất. Vì quan-niệm thành quả ngày 1-11-63 sâu xa và rộng rãi như thế, cho nên Phật-tử Việt-Nam long-trọng phủ-niệm tất cả những ai, vì lời nói hay việc làm, đã tự dành riêng cho mình hay đoàn thể mình những kỳ công của ngày 1-11. Không có những kỳ công riêng của ngày 1-11. Mà phải là một công trình chung cho cả một dân tộc đã quẩn quại suốt 9 năm, đã bao lần vùng đứng lèn để quật khởi, và cuối cùng được thấy ngọn lửa Phật-giáo thắp lèn giữa bao nhiêu máu lệ, trong giai đoạn bi-thết nhất Phật-giáo-đồ Việt-Nam đã gánh chịu trọn vẹn từ đêm Rằm tháng Tư 2507 đến 20-8-63, và từ 20-8-63 đến 1-1-63 là ngày giải thoát. Đương-nhiên, Phật-giáo đồ tri ân những vị anh hùng của dân tộc dù là trong một giai đoạn ngắn ngủi, đã ý

thúc rõ vai trò của mình để cuối cùng đứng lên thực hiện ngày 1-11. Nhưng không vì thế mà những con người của ngày 1-11 và sau đó lại vội quên những giai đoạn máu lửa của một tiến trình tranh đấu, nên Phật-giáo-đồ đã quả cảm đứng ra lãnh trách nhiệm tiền-phong, mà ngày 1-11 chỉ là chung kết.

Đặt lại và đặt rõ vấn đề như thế sau 24 tháng của bao nhiêu phản-bội, bất công, của bao nhiêu phỉnh phờ lường gạt, của bao nhiêu huênh hoang thỏa ma, của bao nhiêu hứa hẹn huyền, Phật-tử Việt-Nam muốn nhấn mạnh trước dư luận quốc dân và thế giới, vai trò phải có của mình trong ngày hôm nay của lịch sử dân tộc, dù trải qua bao nhiêu sóng gió, nhất định không bao giờ để cho ai lại cướp mất vai trò ấy của mình. Hai năm qua, tưởng chừng như đã 20 năm, chúng ta đã sống dưới chính thể của Hội đồng Quân nhân rồi đến chính thể của Hội đồng Quân đội. Hết Hội đồng Quân đội đến Quân-phiệt của Hiến-chương Vũng-tàu, rồi qua Tam-đầu-ché, rồi đến chính thể của Hiến-chương lâm-thời kèm theo một Hội đồng Quân-lực, hết Hội đồng Quân-lực lại thoát ra chế độ dân sự giao thời... rồi đến chế độ Ủy-viên bây giờ với Nội các mệnh danh là Nội-các Chiến-tranh thay thế cho bao nhiêu thế chế cũ.

Hai năm với 7 chế độ khác nhau qua 8 lần thay đổi chính-phủ, tưởng không có quốc-gia nào với tình trạng chiến tranh như nước chúng ta, lại có cái can đảm làm nên chuyện đó. Nhưng thật ra, với 7 chế độ đó, chúng ta đã chứng kiến một thảm cảnh phân hóa của quyền hành sau ngày 1-11. Đó là 1 chuyện phải có trên cương vị lịch-sử và chính trị tất cả: mọi chính quyền vừa qua hay đang có đều chỉ là sản phẩm của một sự phân hóa chính trị và quyền hành. Như thế, chỉ vì sau ngày 1-11, đứng trên cương vị pháp lý, tất cả mọi chính quyền đều là chính quyền thực hữu chứ không phải là chính quyền hợp pháp. Dù được bảo đảm bởi hiến uớc này, hiến chương nọ, hay uớc pháp kia, tất

và những cái đó không có một giá-trị nào về luật hiến pháp vì không được toàn dân làm ra hay chấp thuận. Chính biến 1-11 lại là một chính biến do sự quật khởi của toàn dân, do sự-vận-động của 1 tôn giáo chiếm 85% dân chúng làm nên, thế mà sau ngày 1-11, chính quyền lại vào tay một tập-đoàn không đại diện cho bất cứ một thành phần nào trong xã hội. Vì thế các tập-đoàn cai trị sau ngày 1-11 chỉ là vang bóng của một chính quyền đã tan rã, chỉ đang cố duy trì một ít uy thế và quyền lợi tư ký của mình, cho nên càng ngày càng trở nên độc tài phát-xít, càng ngày càng xa dân chúng và đẩy dân tộc Việt-Nam đi vào trong sự phân-hoa tối đ黑暗 và nguy hiểm.

Ý thức được nguồn gốc của mọi sự đổi mới trong xã-hội Việt-Nam hiện nay là phải ý thức đến cái họa quyền hành của 7 chế độ vừa qua và đang có, nghĩa là phải ý thức đến uy quyền quốc-gia, cách mạng xã-hội. Cho nên muốn có Cách-mạng xã-hội thì uy quyền quốc-gia phải là một uy quyền của xã-hội đó mà ra, đại diện đầy đủ và đích thực cho xã-hội đó, chứ không phải là những thành phần của một thiểu số tư-kỷ, lại có thể tự xưng là chính-quyền, lại có thể tự nói là làm được cách-mạng. Sự thật đã quá rõ ràng và chưa xót sau 24 tháng vừa qua, và cuộc phân hóa đến ngày kỷ-niệm đệ nhị chu-niên 1-11, như đang đến cùng đó. Phật-tử Việt-Nam nghĩ rằng, đã đến lúc cần phải chấm dứt sự phân-hoa đó, bằng cách thực-hiện một chính-quyền dân-cử để có thể hoàn thành cuộc cách-mạng của nhân dân, mà ngày 1-11 chỉ mới là một tiếng chuông cảnh tỉnh. Phật-tử Việt-Nam cũng nghĩ rằng mặc dù qua 2 năm sống dưới rất nhiều áp lực, vai trò lịch-sử của Phật-giáo vẫn là một vai trò mà không bao giờ còn có thể bị một lực-lượng nào vùi dập được cả, và nhất định trong bất cứ hoàn cảnh nào, Phật-giáo cũng tâm nguyện hoàn thành sứ-mệnh của mình như đã từng chứng tỏ trong giai đoạn tiền chính biến 1-11.

1-11-1963 — 1-11-1965, hai mươi bốn tháng đã trôi qua, hai mùa kỷ-niệm ngày Pháp-nạn, một cơ hội cho Tăng-si cũng như Phật-tử Việt Nam định tâm, định ý để phát nguyện hoàn thành sứ mệnh đem lại cho xá-sở và dân-tộc những nếp sống an-lạc sau khi chiến-thắng những thảm-kịch do ma vương, quỷ dữ gây ra. Bóng tối vẫn còn trong bình-mình 1-11: đó là những bóng tối-đam không muốn tự-dối mình cho nên phải cần có ánh-sáng lèn rực-rỡ để đem lại cho tất cả mọi người con Phật, một ngày thanh-bình, một cuộc đời tươi-sáng trong nguyện vọng vun-trồng ánh-đéc, tạo lập những nền móng cho một chính sách vị tha lấy tình-thương và tình-liên-đới nhân-loại làm phương-châm để tiến tới một thế-giới cộng đồng, trong đó mọi giá-trị làm người đều được tôn-trọng.

1-11-1965, Phật-tử Việt-Nam trong tinh-niệm yêu nước, giève Đạo, trong tâm-niệm hồi-huống tất cả mọi công-diệc cho xá-sở, đồng-bào, đồng-thời lại nhất quyết vượt qua mọi trở-lực của bóng-tối ta-bà bằng ngọn lửa thiêng Đạo-pháp để mãi mãi soi-sáng quần-sanh trong một niềm tin Chánh-Pháp như ánh-sáng của tất cả mọi bình-mình, cuốn phăng tà-thuyết của ma-vương bóng-tối.

Bài Phát-thanh Phật-Giáo Thừa-Thiên 30-10-1965

**Những độc-giả có tên sau đây, cho chúng tôi biết địa
chi mơi để gửi báo. Xin cảm ơn.**

Ô.Ô. Nguyễn ái Châu	Kbc 4286	Ô.Ô. Hoàng Phú	Kbc 3006
Lê văn chi	Kbc 4323	Hồ Thuận	Kbc 4913
Nguyễn ngọc Dư	Kbc 4686	Nguyễn Yêng	Kbc 4323
Nguyễn Hiệp	Kbc 3006	Hồ văn Cầm	Kbc 4321
Võ Huỳnh	Kbc 3070	Trần Anh	Kbc 4713
Nguyễn văn Lạc	Kbc 4010	Hoàng Xuân	Kbc 4713
Hoàng công Mô	Kbc 4284	Nguyễn Quỳnh	Kbc 4838
Đương Mừng	Kbc 3080	Nguyễn Hợc	Kbc 4838
Phạm Hữu Nghinh	Kbc 4913	Hồ phước Mai	Kbc 6099
Ngô văn Thời	Kbc 4323		

sau ngày trung-thu

Sau ngày Trung-thu
Ba chúng em ngoài mặt trận
Vẫn chưa gác súng về ăn bánh cùng chúng em
Anh trai chúng em
Trán cao
Mắt sáng
Mũi dọc dừa
Gió bụi trường chinh, nước da rám nắng
Vẫn chưa nghe lời cầu xin của chúng em
Để già từ mặt trận về chơi đèn chơi trăng
Cùng chúng em hát rung rảng rung rẽ



Ba ơi! Anh ơi!
Tù ngoài chiến tuyến
Ba và anh
Bản hòn súng chặn quân thù
Quên hẳn đêm Trung-thu của chúng con
Cố đèn kéo quân
Cố con cá gáy
Cố ánh trăng râm
Trẻ vui biết mấy!
Những chiếc bánh ngọt này
Ba không về
Anh cũng không về
Chúng con ăn làm sao ngon
Biết bao giờ ba cùng anh trở về
Mà chúng con để dành bánh ấy!
Ba ơi! anh ơi!
Nước mắt rõ thấm trên giấy
Chúng con gửi lời thăm ba
Chúng em gửi lời thăm anh
Sau ngày Trung-thu chờ mai không về!

Hương dâm trong quên ngủ :

Chân trời An Lạc

SỨC-THƯƠNG

Cửa mở, Lan-Anh lặng lẽ đi vào Phật là một đạo bí-quan ngay vào phòng. Minh-Thu yếm thế nhưng từ khi được dang chải tóc, qua tấm gương phản chiếu, thấy Lan-Anh rón rén bước vào, nàng phá lên thay đá trái hẳn với điều người ta tưởng. Những người con Phật bao giờ cũng mang một nụ cười hồn nhiên đẽ an-ủi mọi người trong thế-giới đau thương. Chính Lan-Anh hôm nay đã cảm nhận rằng mình đang sống một cuộc đời đáng sống.

— Định làm cái trò gì mà rón rén như đi.. đi ăn trộm thế Lan-Anh?

— Gặp Minh-Thu là gặp cả một nụ cười yêu đời rồi.

— Đá có những giòng nước mắt thì cũng phải có những nụ cười chứ. Cũng như chú Thanh đã nói : « có cảnh-giới đau khổ thì cũng phải có cảnh-giới an vui ».

Đoạn Minh Thu đưa Lan-Anh ra phòng khách chuyện trò :

— Ngày trước Lan-Anh Đạo Phật mà đá vội đóng thường nghe người ta bảo vai nhà thông-thái, nhà bác-học

— Lan-Anh nói rất phải, nhưng nếu trước kia mình nói lên câu nói như vậy chắc chắn Lan-Anh bê gãy ngay. Đá nói là « thế-giới đau thương » thì sao lại « đang sống một cuộc đời đáng sống »?

— Chính vì chưa đi sâu vào

dè phê-phán nên mới có cái của đau-khổ, gọi là « Diết-dể ». quan-niệm đạo Phật là bi-quan, Quả-vì đó chính là Niết-bàn. yém-thể, phải không Lan-Anh?

Những người quan niệm như vậy có lẽ vì họ mới được đã từng nghe nói đến Niết-
nghe hay mới đọc qua-loa vài bàn nhưng tìm trong tự-diễn
trang đầu của một tập sách Hán-Việt không thấy có một
Phật-giáo nào đó nói đến định-nghĩa rõ-ràng.

« Khổ dể » rồi họ vội xấp
sách ngay để kết luận một
each máy-móc.

Người Phật-tử trực-nhận và thông-hiểu thấu-dáo sự khổ đau đen tối của cuộc đời thì đồng thời người Phật-tử cũng nhìn thấy một chân trời sáng-lạn tươi đẹp khác dề hướng đến thi sao gọi là bi-quan, gọi là yém-thể !

Mỗi khi tìm hiểu được nguyên nhân gây nên sự Khổ đau, chúng mình hãy diệt trừ tận gốc nó đi tức là mình sẽ được an-vui. Chuyện rõ ràng như hai với hai là bốn,

— Niết-bàn ? Mình cũng Hán đâu mà tra ở tự-diễn trang đầu của một tập sách Hán-Việt. Đó là âm tiếng Phạn « Nirvana » nên cũng có sách viết là « Niết-bàn-Na ». Nir-

có nghĩa là ra khỏi và Vana là rừng mê. Vậy Niết-bàn có nghĩa là ra khỏi rừng mê. Cảnh giới này bao gồm ba đặc tính: giải-thoát, bá-sanh và tịch-diệt. Giải-thoát tức là cởi mở tất cả những gì ràng buộc con người trong vòng sinh-tử luân-hồi. Bá-sanh : Không phát sanh những mèm, tội lỗi, phiền não. Tịch diệt : Yên-tĩnh vắng lặng, dứt sạch cội gốc của mè làm.

Bằng sự thật vững-chắc, Niết-bàn là một quả vị an Đức Phật trình bày quả-vì lành vắng lặng giải-thoát, không cứu-cánh an-lạc mà chúng vọng khởi những phiền-não mình sẽ đạt đến sau khi diệt những mè-mò tội-lỗi. Căn-trù hết tất cả nguyên-nhân nguyên của mè-mò tội-lỗi đều

được dứt sạch. Ở đó không còn luân hồi sinh-tử trong đau thương khổ ái, ở đó không còn bị chì-phối bởi tánh vô-thường, khi nào cũng như khi nào không thay đổi, không già, không trẻ, không sống, không chết, tức là «chân thường». Ở đó không còn khổ-não buồn-phien, tức là «chân lạc». Ở đó mỗi chúng sanh đều hoàn-toàn tự chủ không bị nội tâm và ngoại cảnh chi phối, đó là «chân ngã». Tại đó chúng sanh luôn luôn sáng suốt, thanh tịnh, không bị ô-nhiễm, tức là «chân tịnh». Tóm lại, ở quả vị ấy có đủ chân thường, lạc, ngã, tịnh.

Lan-Anh cũng nên nhận định rằng tánh chân-thường, chân-lạc, chân-ngã, chân-tịnh ở đây khác hẳn với cái thường, lạc, ngã, tịnh tương đối tạm-bợ của thế-gian.

— Vậy thì Niết-bàn có giống thiên-dàng như chủ trương của một vài tôn giáo khác không?

— Niết-bàn trong Đạo Phật không giống thiên-dàng của các tôn-giáo khác. Theo quan-niệm

của Đạo-Phật, ở các cõi trời sung-sướng vô-vàng cũng chưa phải là Niết-bàn vì những nơi ấy vẫn còn trong vòng tam-giới luân hồi. Chưa diệt hẳn chấp ngã, chấp pháp, còn sanh diệt, còn vọng tưởng chứ chưa phải là thấu-dảo. Còn Niết-bàn Phật giáo là sự thè-nhập vào bản thể thanh-tịnh trong lặng mà soi sáng «tịch-nhi thường chiểu, chiểu-nhi thường tịch».

— Nói vậy thì Niết-bàn là một trạng-thái hư-vô-tịch-diệt ư?

— Niết-bàn có đủ diệu-dụng thường, lạc, ngã, tịnh thì sao gọi là hư-vô được. Tích-diệt ở đây không có nghĩa là hoại-diệt, không có gì tồn-tại. Diệt ở đây là diệt nguồn-gốc mê lầm phiền não, đau khổ. Mê lầm đã diệt thì sự sáng-suốt phát-sinh, phiền-não đau khổ diệt thì tự-lại an-vui thè hiện.

Có người lại cho rằng Niết-bàn, cứu cánh của Đạo-Phật là một không-tưởng. Nhưng mình đã trình bày với Lan-Anh nay giờ chắc Lan-Anh

cũng không thể nào đồng ý với những ai quan-niệm Niết-bàn như vậy.

— Minh-Thu có thể diễn-tả qua cảnh giới Niết-bàn để Lan-Anh có thể hình dung một cách rõ-ràng không?

— Ngày hôm nay người ta đã khám phá ra mặt trăng, đã diễn-tả lại cái thế-giới của chi Hằng ngày xưa ấy nhưng Lan-Anh đã có thể hiểu mặt trăng như thế nào chưa? đã hình dung được phần nào cái hồn-tinh gần-gửi nhất của chúng mình ấy chưa? huống nữa là Niết-bàn. Nói đến Niết-bàn thì không đủ vẫn-tự để diễn-tả, không có cảnh tượng để tỷ-du, lại nữa mình cũng không phải là người đã chứng ngộ. Vậy muốn hiểu rõ-ràng thấu đáo, chúng ta phải tự mình thân-chứng, thề nháp Niết-bàn.

Nhưng để có thể hiểu được phần nào, chúng ta tạm lấy ví dụ: Trong lúc chúng mình hành lễ trước điện Phật, mắt chúng ta chỉ nhìn thấy hình ảnh sáng

lạn rực-rỡ và dịu-lành của Đức Phật, thấy những người áo lam đang hướng cả lòng thành lên Đức Phật. Tai chúng ta chỉ nghe tiếng cầu kinh, một nhạc-diệu êm-ái giải-thoát lời văn cũng đều hướng về sự giải-thoát. Mùi chúng ta chỉ ngửi mùi thơm ngọt ngào của trầm hương. Tâm chúng ta không còn vọng động. Những giờ phút đó ta cảm thấy như được giải-thoát hoàn toàn không còn bị trói buộc trong những phiền-trouble ô-nhiểm của cuộc đời. Đó cũng là một cảnh-giới an-lạc, cảnh-giới Niết-bàn vậy.

Sau phần « Diệt-dế » Đức Phật cũng đã dọn sẵn những con đường cho chúng ta đi đến sự thân-chứng thế-nhập Niết-bàn. Đó là « Đạo-dế », dịp khác mình sẽ đàm-đạo tiếp.

— Giá như có anh Thanh đây để hội-thảo cùng với bọn mình thì vui lắm nhỉ. Còn hơn một tháng nữa mình lại trở về với mái trường quê, với đàn học trò ngoan-ngoản của mình. Không biết có còn dịp tốt nào

gặp lại anh Thanh nữa không ? em gái ngày-ngô này không ?

— Biết đâu lại không có
một dịp thứ hai, thứ ba . . .
chú Thanh mình về Long-Hòa.
Hoặc nữa, thỉnh thoảng Lan-Anh
cũng lên Sài-gòn chơi trong
những ngày nghỉ chú ? biết
đâu lại không trùng hợp với
ngày nghỉ phép của chú Thanh
ur ?

— Tuần trước mình có thuật
chuyện về anh Thanh cho ba
má mình nghe và xin phép
được nhận anh ấy làm người
anh tinh-thần đó. Sau khi nghe
Lan-Anh này trình bày lại
những buổi gặp gỡ, những buổi
đàm-dạo, ba má mình tự nhiên có
thiện-cảm với anh Thanh ngay
và bảo mình lúc nào có dịp
mời anh ấy về nhà chơi để
ba má mình được biết người
lính chiến hiền hòa ấy. Nhưng
không biết anh Thanh có chấp
thuận và vui-vẻ đón nhận dứa

— Được có cô em gái như
Minh-Thu chú Thanh mình sẽ
giang cả hai tay mà đón nhận.
Cam đoan trăm phần trăm đấy.

— Mà thôi, chúng ta đi chứ,
ngồi đây nói chuyện thì không
biết đến bao giờ cho hết chuyện.
Chúng mình còn công-tác hệ-
trọng nữa, quên rồi à ?

— Quên sao được. Hôm
nay đến phiên nhóm mình săn-
sóc cho các em ở cô-nhi-viện
đây mà.

Hai người đều đứng phắc
dậy rồi họ hớn-hở ra đi trong
nắng sớm.

Mấy trăm em bé nặn nhén
của bão lụt miền-Trung đang
chờ đón những tâm hồn vui-
tươi và từ-hòa như trăng sáng
mùa thu, như hương thơm của
hoa-lan trong trăng.

QUAY PHIM . . . thê sự

ÚY-KHANH

Quay chuyện « cảm động cho lạ »

Tòa soạn L.H. bảo kỵ này nên quay phim chuyện cảm động cho lạ; Chà, trong thời buổi dão điện này, biết thế nào là « cảm-dộng » theo thị hiếu của thiên hạ! Thông thường có biết bao nhiêu là chuyện cảm động nhan-nhản ra đó, mà có chắc gì khán giả cảm động được? Kim thời có những quan-niệm cảm động « phá nỗ Nguyên-tử » mà tui đâu có hiểu. Tui chỉ biết lối cảm động... quá tầm thường của những quả tim « linh cảm » trong tình thương, dễ sẵn-sàng cứu khóc cứu-nạn. Và cũng chỉ những quả tim như thế mới tán thưởng được những chuyện cảm động, còn những quả tim khô đét, thì chỉ có nước đem dầm rượu, chứ còn biết cảm động làm sao được? Chuyện cảm động không thiếu mà cũng không lạ, chỉ lạ và thiếu những quả tim rung cảm.

Chuyện cảm... động ít được cảm động

Luận điệu bào chữa thông thường của kẻ sa dọa, tự hại mình hại đời là điệp khúc này: « Đầu phải lối của tôi, lối tại xã-hội ».

Ít ai cảm động được về giọng lưỡi nghe đã quá nhảm tai đó. Nói như thế, thì con người là một trò chơi, một con bù - nhìn mẩn kiếp hay sao? Người ta chỉ có thể cảm động ở một khía cạnh khác, người ta đau lòng vì tình thân vô trách nhiệm của những kẻ đó, ngay đối với bản thân mình. Mọi người đều phải có

trách nhiệm đối với mình, còn mình thì chẳng có trách nhiệm gì hết, đó là một lý luận chủ bại nô lệ nhục nhã. Những tấm lòng trắc ẩn, xin hãy dành quyền ưu tiên cảm động... chút chơi và liệu cách nào qui hoàn cho kẻ đó đôi chút tinh thần trách nhiệm để cứu vớt những sinh linh đang đắm đuối trong thác loạn vô trách mà hay trách!

Chuyện cảm động nhất

Ai cũng biết phương tiện duy nhất để tiến bộ là sám hối. Biết bao nhiêu người tuyên bố muốn tiến bộ, thế mà lại rất sợ sám hối là mâu thuẫn khó hiểu! Ai có phê bình xây dựng họ, thì họ đã nỗi tam bánh lục tặc lên. Ưng tiến bộ mà tự bịt mắt, ai mở mắt cho họ thì họ giận, thì làm sao mà thấy phương hướng được để tiến? Trước tình trạng đó, người ta lo âu, và băn khoăn tự hỏi một cách vô cùng cảm động (gần như khóc): Ta muốn gì, ta đang đi về đâu???

Sự sống còn của ta bắt nguồn từ sám hối, danh dự và uy tín của ta là chân thành và dung cảm sám hối. Cũng đáng là một vấn đề cảm động số 1.

Sợi dây cảm động

Một Phật-tử xích lô phát nguyện đi đâu cũng đem thêm một sợi dây tốt bò vào thùng xe. Anh đã lập được nhiều thành tích với chac giây đó, và anh đã đem lại cứu trợ kịp thời và những nụ cười hoan hỷ. Đỗ biết anh làm chi? Anh đã dùng dây đó để nối lại những đòn gánh lõi gãy giữa đường cho những người mua gánh bán gồng! Chỉ có thể, mà cảm động biết mấy.

Một cảnh giới không biết có cảm động được không

Một cụ già 80 tuổi, ở đường Lam Sơn (Nam giao Huế) mù, con dấu chết hết từ lâu, không cháu chắt bà con nào khác, chỉ có một đứa cháu ngoại duy nhất cũng dã ly

khai ông lão để tha phượng cầu thực vì không chịu nỗi khổ cực. Ông lão có đơn sống lâu năm trong cách biệt và quên lãng gần như hoàn toàn của thế giới bên ngoài của cõi đời thơ mộng, hàng năm ít được nói chuyện với ai, gần như lạc loài trong một hoang đảo sau một cơn bão táp. Ông lão sống dưới mấy tấm tranh chắp thành một túp lều che được trên ba thước vuông, tấm thân già gầy gò khô dét tựa trên một chiếc chông tre ọp ẹp muốn « tạ » xuống lúc nào cũng được. Ông đi giải và di sòng di bến ngay tại chỗ nằm. Có những con gà tàng gà động lối xóm trong những ngày trời tròn, mưa lạnh đã lăn đến tá túc tại chậu giường ông lão và gục chết ngay tại đó, dời rúc tan rã xương thịt. Chuột và kiến cũng tha hồ làm bạn với ông lão, thong dong chạy lên giường cắn ông, ông lão ban đầu cũng phũi, cũng đuổi, mà rồi sức tàn lực hết thôi phô mặc cho những người bạn tinh nghịch muốn làm gì thì làm. Túp lều xong lên một mùi thối-tha đến khó chịu có thể làm cho ngất xỉu, nhưng ông lão quen lắm rồi, ông lão vẫn chịu được, vẫn thích nghi được.

Từ trước, có hai ông bà hàng xóm thương tình chu cấp cho ông lão, nay hai ông bà tốt bụng đã qua đời giao cho con và cháu (con đạp xích lô, cháu bán cháo lòng) « kế nghiệp » giúp đỡ ông lão. Hai vợ chồng anh xích lô hăng ngày đem cơm đến cho ông lão ăn và đỡ dâng chút dinh. Nghe đâu có ban hương thiện An-lạc và bác X... trong khuôn Vịnh-nhơn, thường lui tới giúp đỡ dựng lại túp lều, cho gạo, tắm rửa, thay quần áo, cùp tóc, và nói chuyện với ông lão cho có bạn.

Ông lão thường nói với một nụ cười khéo môi lẫy bẫy: lầm lúc tôi muốn chết mà chết không được. Xem ra thì ông lão cũng có vẻ cảm động trước sự săn sóc của những người đã « khám phá » được ông, nhưng thấy ông ngày ngày, và thỉnh thoảng ông nói lên

một câu nghe cũng lạ lợ: khô quá rồi, tôi cũng không còn biết khô nữa.

Quên lăng đê hết đau khổ

Ông B.N 70 tuổi, từ thôn Vĩnh nguyên Phờ-trạch Phong điền (Thừa Thiên) vừa tản cư vào Huế (Phường Phú-mỹ) tị nạn với một người dâu và ba đứa cháu nội bé-bóng, sau khi con của ông bị bắt giết chết. Cả một gia đình nhoé cực khổ đang loay hoay với cuộc sống chưa biết tinh sao, trước một chân trời đen xám tuyệt vọng, bên bờ sông đường Chi-lăng đầy hoa thơm cỏ lạ.

Cũng tại đường Chi-lăng (Huế) cũng đang là chỗ «cứu độ» cho một thiếu phụ (N.T.H. thôn An-ninh thượng, bưng mang dạ chửa, một con 10 tuổi và một con 4 tuổi, chồng biệt tích: mẩy mẹ con được tìm thấy nằm dưới lều chờ bị sưng phổi trong một đêm mưa gió bão bùng, đang bị đói, bệnh dày vò kinh liết. Một bác (bác S...) đã tạm cứu thương cho bầy chim bat gió, đem về nhà nuôi cầm hơi chưa biết tinh sao về sự ăn sự đẻ của người đàn bà phiêu dạt.

Cũng tại con đường Chi-lăng này, còn có chị L.T.S., người quận Điện-bản Quảng-nam, chồng chết trong một tai nạn tại lò đường, tiếp theo là một trận lụt kinh hồn năm ngoái, chị đã phiêu lưu trên đường vô định và đến Huế từ đêm 30 Tết năm rồi với 2 con, một em 8 tuổi, một em 1 năm 10 tháng đang xanh máu mặt băng ngày vì cơm gạo!

Một anh thanh niên chuyên nghề làm vệ sinh đã chết năm ngoái, trong khi anh ta dũng cảm xung «phốt» cứu hai đồng nghiệp đang bị ngắt hơi. Anh cứu được hai bạn, nhưng anh đã phải ngã gục trong hầm phân vì đứng cứu bạn hơi lâu bị hơi độc chịu không nổi đê lại 4 đứa con thơ với người vợ dại trong một túp liều tranh ở đường Ông-nhu-Hầu (Huế), trong cảnh cơ hàn thiết thân. Cha các em đã gian khổ làm việc trên.. đê đòi lấy bát cơm cho các em, nay cha đã hy sinh cứu bạn đồng cảnh rồi, còn ai nghĩ đến các em?

Rất cõa nhiều kẻ quên lâng! Hay là người ta quan niệm quên lâng là liều thuốc để uống cho hết đau khổ?

Cảm động vì xi-măng

Có một « thi nhân » nào đó đã rung cảm rằng:

« Gạo tuy hiếm mà tim vẫn có
« Xi măng nhiều mà hiếm ai oi!
« Tiều công lao động phải kêu trời
« Xi măng hiếm treo nồi một xó »!

Đói vẫn cảm tác nạn hiếm xi măng gây thất nghiệp!

Đói pháp

Cách đây lối 7 năm, người ta còn nhớ, Liên khuôn hội Quảng-Ba (Thừa-Thiên) đã làm một đại lễ quy-y rất to tại một nhà thờ họ. Vì có Phật sự khẩn cấp nên quý Thượng-tọa phải về Huế ngay sau lễ. Nhưng đạo hữu lối hơn 100 người, gồm đa số là các cụ già tay chống gậy lên nǎn nǐ với phái đoàn tinh giáo-hội xin nghe pháp cho ký được. Trời lúc đó mưa to gió lớn, các cụ đứng chật cả trước rạp, bị ướt dột cả, các cụ phải tui nón hoặc che dù kiên nhẫn chờ nghe pháp. Vô cùng cảm kích trước tấm lòng tha thiết đó, anh em cư sĩ trong phái đoàn còn ở lại ban với nhau phải cố gắng thỏa mãn kịp thời lòng khao khát chánh đáng đó. Thế là một bác dǎng dảng nói pháp. Nói suốt cả buổi chiều, quý bác đứng nghe không thấy mệt. Các bác lại đòi nói pháp luôn cả buổi tối nữa. Anh em cư sĩ bắt đầu cũng phải gắng sức chiều ý, thế là một đêm dưới mưa, bô lão nghe pháp cho đến quá khuya... mà tinh thần không hề chán nản,

Đói pháp đến mức đó thì phải nhận rằng đã quá cảm động ước mong và cầu xin quý vị xuất gia thi pháp rộng rãi thỏa mãn những nguyện vọng tha thiết của đồng bào Phật-tử.

VŨƠN THỞ ĐÀO LÝ

NGUYỄN-HẠNH phụ-tránh

Tôi đi suốt miền Trung đất nghèo, từ trên phi-cơ
nhìn xuống, đâu cũng khô cằn nhẵng đá núi choán
hết đồng bằng phì nhiêu. Ruộng miền Trung nghèo, Dân
miền Trung nhăn nhục sống trong luống cày nước mặn
đồng chua. Chúng ta đã được nhặng gì, khi mà chiến tranh
càng ngày càng lan rộng, súng đạn càng ngày càng thêm
lên. Đất mẹ lở-lói vết-thương-mười-năm chưa lành. Người
dân miền Trung cam chịu muôn nghìn nhẵn nhục sống lây
lắt qua ngày. Từ cái thảm cảnh đó, tôi đã nghĩ đến những
thiên tai thủy hạn mà đất trời như cũng muốn toa rập cùng
lòng dạ man-dã của con người để đầy người dân miền
Trung đến cuối chân tường của khô sô nhọc nhằn. Tôi
nhắc đến trận lụt kinh khủng năm vừa rồi, mà dù Ám
còn lảng động trong mọi tâm hồn những niềm khủng khiếp,
đau xót. Quả như trong thơ của HOÀI-MAI:

Nạn lụt lớn miền Trung, ôi khủng khiếp
Nước xối đồi, cuốn đá, lấp bình nguyên.
Sách xưa ghi: trận hồng thủy thao thiêng
Nay Hành-lanh, Ám sơn cùng chứng kiến.
Hay thù hận chàng Thủy-tinh tái hiện,
Tung sóng cuồng vây núi rửa hòn xưa.
Gió thét gầm, thác trút những cơn mưa.
Đường giúp sức thiêng-tai thêm dữ dội:

Trong nạn lụt lịch sử đó, dân Việt-Nam đã phải trải
qua biết bao thảm cảnh đau lòng:

Gió thét gầm, thác trút những cơn mưa
Đường giúp sức thiêng tai thêm dữ dội.
Từng đàn người nước lùa đêm tối
Em hãi nỗi đương giác ngủ vẫn u sầu...
Vợ xa chồng, con lia mẹ bất ngờ!
Mồi cống hiến cho chim rừng, cá bè.

Tiếng kêu cứu của nạn nhân miền Trung chỉ là những
vang âm yếu ớt trong cái cuồng bạo của đất trời:

Trên làn nước đục ngầu chan huyết lệ.
Ai thấy nghe tiếng nấc nghẹn ngào trời?
Gió vẫn gầm, mưa vẫn xối vô hồn.
Phi cơ cứu đầu đốn vùng heo hút.

(HOÀI-MAI)

Khi nước đã rút đi, miền Trung còn lại những gì,
nếu không phải là một cảnh tang tóc điều tàn, mà bút mực
lạnh của nhà thơ như đã hòa cùng nước mắt nóng của
muôn vạn dân lành miền đất nghèo:

AI bước đến miền Trung sau trận lụt
Nhiều nơi thành một bãi lớn tha ma.
Còn thấy đâu thôn ấp tiếp giăng nhà
Ruộng thấp vôi vườn cao bùn lấp phẳng.
Gió ngàn rít qua đồng không vắng lặng
Bão đêm về rùng rợn giữa hoang liêu.
Bặt tăm không tiếng chó sủa, gà kêu
Đến chọe thủng cô đơn trùm vũ trụ.

(HOÀI-MAI)

Trước cảnh thiên tai thảm khốc đó, người dân Việt-Nam đau khổ của chúng ta sống như thế nào, cảm nghĩ
như thế nào về thân phận nhược tiểu của mình. TÔN-NỮ
HÝ-KHƯƠNG đã viết những dòng thơ sau.

Biết nói chi bây giờ
Biết ai mà tâm sự
Biết ai mà đợi chờ
Biết ai hay ai dờ
Biết đâu là chân giả thực hư?
Hiểu được gì
Thấy được gì
Chỉ nghe... và lại nghe...
Nghe thế này, nghe thế nọ
Rồi lo sợ, rồi ngón trỏng
Nhưng chỉ toàn là huyền ảo, viễn vông!

Thái độ hoài nghi đó không phải chỉ là thái độ của một mình HỶ-KHƯƠNG mà chính cũng là của đa số người dân Việt sống trong cảnh khói lửa, lầm than này. Bởi vì:

Lẫn-quần loạn quanh
Trong vòng biến loạn
Từ chiến trường đến chốn chính trường!
Người dân ngờ ngác
Biết gửi niềm tin tưởng về đâu?
Tâm tư triu nặng mồi sầu
Xót xa thân thế cũng hau rã tan.

(HỶ-KHƯƠNG, Niềm tin biết gửi về đâu)



Trên con đường dọc theo miền Trung đất nghèo, tôi đã cát đầu, xót xa thân thế của riêng mình, tưởng niệm vong linh của bao nhiêu người đã khuất mà tiếng thơ của một HOÀI-MAI, của một HỶ-KHƯƠNG đã vang vọng tôi bằng những nỗi niềm đau xót nhất.

Nha-Trang, 2-10-1965

TIN TỨC ★ TIN TỨC ★ TIN TỨC ★ TIN TỨC

TIN TRONG NƯỚC

Lễ khai-giảng Phật-Học-Viện Huệ-Quang

Hồi 9 giờ sáng 10 tháng 10 năm 1965, lễ khai-giảng Phật-học viện Huệ-Quang được cử hành vô cùng trọng thể tại chùa Huỳnh - Kim, xã Thông-tây-hội, Gia-định. Buổi lễ được đặt dưới sự chứng-minh của Thượng-tọa Thích-Trí-Thủ Tông ủy-viên Tòng vụ Hoằng-pháp và có đông đảo chư Thượng-Tọa, Đại-đức Tăng-Ni cùng Phật-tử tham dự.

Sau phần nghi lễ, Thượng-Tọa Tòng-uy Hoằng pháp... ngỏ lời tán dương sự cố gắng của ban Giám đốc, và thay mặt Viện-Hóa-Đạo, Thượng-tọa hứa sẽ giúp đỡ mọi mặt cho Phật-học viện Huệ-Quang. Đại-đức trú-trì cũng tỏ lời kêu gọi sự giúp đỡ của các cấp Giáo hội và Phật-tử để Phật-học-viện có thể tiến-triển.

Lễ rước Xá-Lợi-Phật

Lễ cung nghênh Xá-Lợi Phật tờ đã được cử-hành trang-nghiêm và trọng-thể hồi 8 giờ sáng 17 - 10 - 65 từ chùa Kỳ-viên, đường Phan đình Phùng đến chùa Pháp Quang, đường Nguyễn văn Học, Gia-định.

Hiện diện trong buổi lễ có Thượng tọa Thích-Tâm-Châu Viện-trưởng Viện-Hóa-Đạo cùng Phó Viện-trưởng là Thượng-tọa Thích Pháp-Tri, chư Thượng-tọa Đại-đức Tăng-Ni tại Thủ-dô cùng rất đông Phật-tử Nam Bắc-tổng tham dự.

Lễ cầu-siêu giác-linh Đại-đức Thích Thiện-Mỹ

Đại-đức Thích Thiện-Mỹ, vị Thánh tăng thứ Sáu đã thiêu mình trước nhà thờ đức Bà ngày 27 - 10 - 63 để phản đối chính-sách tiêu-diệt Phật-giáo của chế độ Ngô đinh-Diệm. Ngày 27 - 10 - 65 là giỗ Đại-Tường của Ngài, Viện-Hóa-Đạo đã tổ-chức lễ tưởng-niệm và cầu siêu Giác-linh Đại-đức tại Việt-Nam Quốc-tự. Đức Phó Tăng-thống Đại-diện Đức-Tăng-Thống Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-nhất cùng chư Hòa-hượng, Thượng-tọa Đại-đức Tăng-Ni các cấp Giáo-hội ở thủ-dô đã tham-dự buổi lễ cầu nguyện này; Ngoài ra, đông đảo các hàng Phật-tử cũng đã đến làm lễ.

Trong buổi lễ, Đại-đức Đoàn trưởng Tòng-doàn Thanh-niên Tăng-Ni đã đọc diễn văn nhắc lại công đức vô úy và xá thân cho Đạo-pháp của Cố Đại-đức Thích Thiện-Mỹ và cầu mong

Thanh-niên Tăng-Ni hiện thời noi theo gương sáng của Người, cố tâm tu học để phục vụ Đạo-pháp và Dân-tộc.

Tiền đại-hội Thanh-niên Phật-tử Thế-giới

Tiền Đại-hội Thanh-niên Phật-tử Thế-giới đã long trọng khai mạc tại trụ sở Tông-vụ Thanh-niên Phật-tử ở Saigon, lúc 6 giờ 30 chiều 25-10-65 và kéo dài trong 3 ngày, dưới quyền chủ-tọa của Thượng-tọa Thích-thiện-Minh Tông-vụ trưởng Tông-vụ Thanh-niên Phật-tử.

Tham-dự đại-hội, ngoài đại-biểu các đoàn-thờ Thanh-niên Phật-tử Việt-nam, còn có Giáo-sư Sprinya Ramaomud, Tòng-thur-ký Hội đồng Thanh-niên Phật-giáo Quốc-gia và Hội Thanh-niên Phật-giáo Thái-lan và phái-doàn Phật-giáo Nhật-bồn do Đại-đức Nishi Mura Kijo, Chủ-tịch Tòng-hội Thanh-niên Phật-tử Nhật-bồn hướng dẫn, gồm có các Đại-đức Tosuo Kuroda, Sugi Tani Kazuo, Iwa Gami Tomo Yasu và Hido Yuki Asahina, Giáo-sư Richard Gard, và Đại-biểu Trung-hoa.

Đại-hội đã thảo-luận đến các vấn đề tổ-chức, chương-trình, đề-tài thảo-luận, cùng thời gian cho Hội-nghị Thanh-niên Phật-tử Thế-giới sẽ nhóm họp vào đầu năm tới.

Thượng-tọa Thích-thiện-Minh đã đọc diễn-văn khai-mạc như sau:

« Kính thưa quý-vị đại-biểu »

Tại Hội-nghị Phật-giáo Thế-giới lần thứ 7 tại Sarnath (Ấn-dô), theo lời đề-nghị của Phái-doàn Phật-giáo Việt-nam, Hội-nghị Thanh-niên Phật-tử Thế-giới lần-thứ nhứt sẽ được triệu tập tại Việt-Nam. Trong cuộc họp của các Trưởng [Phái-doàn, tôi] được bầu làm Trưởng ban tổ-chức và các vị đại-diện Nhật-bản, Ấn-dô, Tích-lan và Mâ-lai-Á làm phó Trưởng-ban, ông Nguyễn-thanh-Sơn làm Tòng-thur-ký. Trong bức thư đề ngày 21-6-65 của Hội-Pật-giáo Thế-giới đã xác nhận và hứa giúp đỡ. Chúng tôi nhận thấy trong giai-doạn lịch-sử của nhân loài hiện tại chúng ta không thể nào bỏ ra một yếu-tố quan-trọng nhất của xã-hội chúng ta đó là thanh-niên và văn-dê Thanh-niên. Giáo-lý Đạo-Pật với sứ-sống và quan-niệm nhơn-bản suốt trong thời kỳ lịch-sử nhân-loại đã chứng-minh một cách cự-thì là Phật-giáo rất xứng hợp với thế-giới hiện-kim. Chúng ta nhận thấy rằng trước hiềm họa của nhân-loại với tất cả hận thù bất-mán do thời đại nguyên-tử tạo ra, Phật-giáo phải đóng vai-trò làm tròn sứ-mạng của nó để phung-sy nhân-loại hẫu-góp vào nền hòa-bình hạnh-phúc cho nhân-loại.

Chúng tôi nhận thấy đã đến lúc Phật-tử toàn thê thế-giới phải đoàn kết gat bô những sai khac về tập quán đê tự tồn, phung-sy Đạo-phép và Nhân-loại, chúng tôi hy-vọng rằng với sự gia-hộ của Đức-Phật, Đại-hội Thanh-niên Phật-tử Thế-giới lần thứ nhất sẽ đem lại kết quả tốt đẹp và mở mang cho những sinh-hoạt khác của phong trào Phật-tử thế-giới.

Kính thưa Quý-vị,

Lần họp sơ-bộ hiện nay chúng tôi rất tiếc đại-biều Án-dô và Tích-Lan không đến kịp ngày họp. Tuy vậy chúng tôi mong các vị có mặt hiện tại giúp đỡ nhiều ý kiến để cuộc họp được thành công.

Kính thưa Quý-vị đại-biều.

Mặc dù các điều-kiện chiến-tranh tại Việt-Nam, mặc dù các đau-khô và khó khăn mà dân-tộc chúng tôi phải gánh chịu hằng ngày, chúng tôi nghĩ rằng các nỗ lực và thiện chí của chúng tôi sẽ được đáp ứng thuận lợi của nhiều bạn và người cảm tình trên khắp thế giới».

Đại-hội sơ-bộ Thanh-niên Phật-tử Thế-giới trên đã bế mạc vào ngày 27/10/65.

Trong tiệc trà tiền châm các đại-biều ngoại quốc, đáp lời phỏng vấn của phái-viên hàng UPI, Thượng

tọa Thích Thiện-Minh cho biết Tiền Hội-nghị đã thảo-luận sôi nổi về các mục tiêu đề làm phương-châm trong kỳ Hội-nghị chính thức tới.

Đại-biểu Nhật-bản đã đưa ra 3 mục-iêu: Đoàn-kết, Phục-vụ và Hòa-bình. Tuy-nhiên, đại-biểu Thái-lan cho biết là danh từ Hòa-bình thường bị hiểu lầm, nên yêu cầu thay bằng danh- từ « Tình-thương ». Phía Đại-biểu Nhật-bản quyết giữ vững danh-từ Hòa-bình và cho biết lập-trường là Nhật muốn kêu gọi thế-giới chấm-dứt mọi cuộc chiến-tranh. Về lại Hòa-bình cũng là mục-iêu căn-bản của Phật-giáo bất cứ thời-dai nào.

Sau cùng, Hội-nghị đồng ý là nên đợi thêm ý kiến của vị Phó Chủ-tịch Phật-giáo ở Án-dô rồi mới quyết định.

Thiết-lập Phật-dài Quan-Âm tại Hải-dảo Hòn-Bà

Giáo-hội Phật-giáo tỉnh Bình-tuy đã khởi công xây cất một Phật-dài « Phật Bà Quan-Âm Bồ-tát » tại hải đảo Hòn Bà, thuộc hải-phận Bình-tuy, cách ngư cảng Hàm-tâu chừng 3.000 thước. Phật-dài này cao 8 thước chung quanh còn thiết lập những ngôi hội-liệu đê khach thập phương ngồi ngoài khi đến chiêm bái lễ Phật.

Phật-dài sẽ hoàn-thành vào tháng 11/1965 với phí tòa 400 ngàn đồng do Phật-tử trong tỉnh chung góp, là một thắng cảnh vào bậc nhất trong tỉnh.

Lễ đặt đá xây cất Cô-Nhi-Viện Diệu-Quang

Hồi 10 giờ sáng 10/10/65 tại chùa Từ-hạnh ở An-lạc Phú-lâm đã cử hành trọng thể lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất Cô-nhi-viện Diệu-Quang do Giáo-hội Phật-giáo Việt-Nam Thống-nhất tổ-chức. Buổi lễ này được đặt dưới quyền chủ-tọa của ông Ủy-viên Xã-hội và nhị vị Thượng-tọa Lâm Em và Thích Thiện-Hòa, đại-diện Viện Hóa-đạo. Đồ án xây cất Cô-nhi-viện Diệu-Quang do kiến-trúc-sư M. Hamim người Tích-lan đảm trách và số tiền xây cất lên đến 30 triệu đồng.

Bồ-nhiệm Vụ-trưởng Pháp-Chế-Vụ Viện Hóa-Đạo

Do quyết-nghi số 255-VT/VP/QĐ ngày 8-9-65, Thượng-tọa Viện-trưởng Viện Hóa-Đạo đã bồ-nhiệm Luật-sư Nguyễn-Dinh-Trí giữ chức Vụ-trưởng Pháp-Chế-Vụ Viện-Hóa-Đạo Giáo-hội Phật-giáo Việt-nam Thống-nhất.

Những nhân-viên liên-hệ sẽ do Vụ-trưởng Pháp-Chế-Vụ đề nghị lên Viện-trưởng Viện-Hóa-Đạo bồ-nhiệm.

Phái-Đoàn Nghị-Sĩ Tự-do dân-chủ Nhật-Bản viếng thăm Nha Tuyên-Úy Phật-giáo V.N.

Ngày 11-10-65, một Phái-đoàn Nghị-sĩ thuộc Đảng Dân-chủ Tự-do Nhật-Bản do ông Tin Jasogawa hướng dẫn đã đến thăm xã-giao Thượng-tọa Giám-đốc Nha Tuyên-Úy Phật-giáo Việt-nam. Ngoài vị Trưởng Phái-đoàn còn có các ông Kaguo Tomaki, Toshiro Uchida, Kan Ichi Ishi.

Trong cuộc tiếp xúc thân-mặt này, Phái-đoàn Nghị-sĩ Nhật-Bản đã tỏ ra hết sức cảm phục công cuộc hoằng-hóa của Giáo-hội Phật-giáo Việt-nam Thống-nhất, mà Thượng-tọa Thích-Tâm-Giác hiện nay hướng-dẫn tinh-thần Quân-nhân Phật-tử, một hoạt động tân-tiển nhất đối với Phật-giáo các nước trên thế-giới kè-cả Phật-giáo Nhật-Bản.

Một cây Bồ-dề già nhất thế-giới

Một cây Bồ-dề, được xem là cổ-thụ nhất thế-giới, đã sống 2.598

năm ở một tỉnh miền trung bắc Tích-lan. Cây Bồ-đề này nảy sinh từ một nhánh của cây Bồ-đề ở Gaya (Bồ-đề đạo-tràng) nơi Đức Thích-Ca Mâu-Ni thành đạo. Cây Bồ-đề còn sống tại Tích-lan được khắp thế-giới tôn sùng, mỗi năm có hàng triệu người đến chiêm bái.



TIN THẾ-GIỚI

Bảo vệ Giáo-lý Đức-Phật đã 2500 năm.

Ngô lời trong dịp đại-hội tại chùa Tissa Maha xây dựng tại Ruhuna (Miền Nam Tích-Lan) nơi xưa kia Đức Phật đã có lần đến thuyết pháp, Thủ-tướng Tích-Lan Dudley Senayeyake đã tuyên bố « dân chúng Ruhuna đã có công bảo vệ và duy trì giáo lý của Phật đã 2500 trong khi Phật-giáo bị người ngoại-quốc hăm-dọa. Những kho báu, những tháp và chùa lịch sử của Tích-Lan đã được họ lưu giữ lại cho tương lai, và ngày nay với tư cách là những Phật-tử, chúng ta lại càng phải chú tâm và có bồn phận bảo vệ những cái đó lâu dài hơn nữa ». Ông nói thêm là sau lễ Phật 2.500, Phật giáo đã được phục hồi mạnh mẽ và

những chùa chiền đã được tu bồi lại, những Phật-tử phải có bồn phẩn trước tiên là lõi bảo vệ chùa lịch sử Tissa Maha.

« Lễ rửa tội cho trẻ con không có giá trị »!

Ông Jack Lucas đã viết trang báo The Sun xuất bản tại Luân-Đôn: « Lễ rửa tội cho những đứa con nít để cho chúng thành những phần tử của giáo-hội, khó lòng tồn tại cho hết thế-kỷ này. Lễ rửa tội đặt tên thánh cho những đứa con nít cũng không khác gì lẽ đặt tên cho những chiếc tàu thủy. Người ta thả tàu xuống nước, hô to lên: « Trời hãy phò-hộ cho » và sau đó người ta chỉ hy vọng được sự may mắn. Dù những người cha mẹ có tin tưởng gì đi nữa, thật là phi lý nếu người ta không chịu nhìn nhận rằng rồi thế nào đi nữa những đứa trẻ cũng sẽ sống theo lối riêng biệt của chúng nó. Vì thế sự rửa tội cho trẻ con thật chỉ là một sự mai-mia. Năm 1938 trong 1000 trẻ con thì có 669 đứa được làm lễ rửa tội theo Anh-giáo, đến năm 1962 con số đó chỉ còn lại 531. Hai đứa con của tôi cũng không

làm lễ rửa tội. Vì mục-sư David Collyer đã không cho hai đứa con của ông làm lễ rửa tội và như thế ông ta chỉ là tùy thuận theo quan điểm và đường lối của hàng triệu đồng bào ông mà thôi. Viện lý do rằng rửa tội cho trẻ con là tạo ra một giấy thông-hành để xin ân-sủng của Chúa-trời và tin như thế thì không khác gì là một lối nhảy « Mumbo-jumbo ». Cho nên rửa tội cho trẻ con đã thành một mưu-mô, một tập-quán lối thời ».

Tượng Quán-thế-Âm Bồ-Tát cao 30 thước tại Pitan ở Đài-Loan

Vườn hoa Thiên-dàng Pitan của Trẻ em, do hội Du-lịch Chiuchan tại thăng-canh Pitan ở Taipei, Đài

Loan, đã hợp tác với các giới Phật-giáo ở Taipei để xây dựng một tượng Quán-thế-Âm Bồ-Tát cao trên 30 thước tại địa điểm thiền đàng này để gây cảm hứng an lành cho những trẻ em dễ dàng chơi tại vườn hoa này. Trước đây một ngôi chùa tại đây đã được xây dựng xong và đã làm lễ khánh thành rồi. Đại đức Tao-An đã được mời làm trụ trì tại chùa này.

Tượng Quán-thế-Âm Bồ-Tát này sẽ được xây dựng theo một cách làm cho khách du lịch không thể leo lên tượng được vì một tượng Phật không lồ của Đài-Loan xây dựng trước đây đã bị hư hại do khách du lịch đã leo lên tượng để ngắm cảnh hoặc chụp ảnh.

HỘP THƯ: Quý Đại-lý và Độc-giả xa gần vui lòng thanh toán tiền Liên-Hoa năm Ất-Tỵ (1965) Ban Quản-lý mới có phuơng tiện in số trời.

Vì nào đổi địa chỉ, cho Tòa-soạn biết gấp, để báo khỏi bị thất lạc. Xin cảm ơn.

L.H.N.S.