



5

RẰM THÁNG NĂM ẤT TÝ 14-6-65
NĂM THỨ MƯỜI MỘT

NGUYỆT SAN
LIÊN-HOA

LIÊN-HOA

nguyệt-san

Chủ-nhiệm : THÍCH ĐÔN-HẬU

Tổng Thư-Ký : THÍCH ĐỨC-TÂM Quản-ly : THÍCH NỮ DIỆU-KHÔNG
Tôa-Soạn 66, Chi-Lăng — Hộp thư 24 Huế

P.L. 2509 — RẰM THÁNG 5 NĂM ẤT-TỴ (14-6-1965)

TRONG SỐ NAY :

Lửa vồ úy	Liên-Hoa
Quy y Pháp	Tịnh-Nhu
Ngài đã chết... (<i>thờ</i>)	B.S. Hoàng-việt-Sơn
Kinh Tứ-thập-nhị-chương	Thích Minh-Châu
Đạo-Pháp và Dân-Tộc trên đất	Vịnh-Xugen
Chút nước rửa bát	Thích-Nữ Dạ-Quang
Phật và Đạo Đức	Thích-Tri-Chơn dịch
Chai vị-tâm	Đức-Thương
Thư gửi người về	Nguyễn-Thái
Hướng về Đức Phật (<i>thờ</i>)	Hoài-Mai
Ngọc Như Ý	Quảng-Huệ
Quay phim Thể-sự	Üg-Khanh
Vườn Thờ Đạo Lý	Nguyễn Hạnh
Sinh hoạt văn hóa trong dịp Phật-Đản 2509	
Tin tức	

Đại Diện

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM THỐNG-NHẤT

MIỀN VẠN - HẠNH

VIỆN - HÓA - ĐẠO

Số 411-BDVH/VPTS

P.L. 2.509, Huế ngày 18/5/1965

THÔNG TƯ

Kính gửi các Vị Chánh-đại-diện, quý Vị Đặc-Ủy Tăng-sư Tỉnh Giáo-Hội Phật-Giáo thuộc Miền Vạn-Hạnh
NAM-MÔ BỒN-SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT,

Kính quý Đại-Đức,

Thè theo các đề nghị của quý Tỉnh-Giáo-Hội, thư văn của Miền Vạn-Hạnh, đề ngày 5-4-1965, Tông vụ Tăng sự đã thừa ủy nhiệm của Viện-Tăng-Thống của Giáo-Hội Phật-giáo Việt-Nam Thống-Nhất, đã đồng ý chấp thuận đề Miền Vạn-Hạnh tổ chức Đại-Giới-Đàn năm Ất-Tỵ (văn thư số 153-TUV đề ngày 22 tháng 4/65).

Đại-Giới-Đàn nói trên được tổ chức tại chùa Từ-Hiếu Huế vào những ngày 18, 19, 20 và 21 tháng 6 năm Ất-Tỵ, gồm có giới Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-Ni, Bồ-Tát-giải xuất-gia, Bồ-Tát-giới tại gia và dân Thập-Thiên.

Chúng tôi kính Thông tư quý Tỉnh Giáo-Hội lưu tâm các điểm sau đây:-

— 1) Thông báo rộng rãi cho cả hai giới xuất gia và tại gia thuộc quý Tỉnh được biết Đại-giới-Đàn này.

— 2) Quý Ban Đại-diện và quý Vị Đặc-Ủy Tăng sự thuộc quý Tỉnh Giáo-Hội cần phải lựa chọn các giới tử các cấp, lập danh sách gửi về Văn phòng Miền Vạn-Hạnh (chùa Từ-Đàm Huế trước ngày 30 tháng 5 Ất-Tỵ, là hạn cuối cùng).

— 3) Về giới tử các lớp (nhất là Tỳ-kheo), phải có vị Bồ-n sư của giới-tử ấy cho phép bằng minh thư.

— 4) Điều kiện là mỗi vị Sa-di phải tạng thuộc lòng trước Thập-sư, bốn cao nhất Trưởng-hàng, phải học trước dìng để lâm đàn bị loại, không cho thọ Tỳ-kheo và còn hỏi đâu đáp tráng mới được.

— 5) Vì nào học và hỏi đâu đáp đó được 4 enđen luật giải là được Thủ hoặc Vị Sa-di.

— 6) Trong Đại-Giới-đàn này sẽ có sự truyền giới cho Tỳ-Kheo-Ni, Bồ-tát xuất gia, Bồ-tát tại gia và dân Thập-thiên.

— 7) Cần lưu ý các điểm trong 13 già nặn:

— Lục cẩn bất cự,

— Tuổi quá 70 và yếu đuối,

— Biết, đui, cảm ngọng mà có bệnh truyền nhiễm là những người không được thọ giới Tỳ-kheo.

— 8) Tất cả giới tử các cấp phải có mặt tại Huế ngày 10 tháng 6 Ất-Tỵ.

Yêu cầu quý Đại-Đức lưu tâm thúc đẩy công việc quan trọng này cho kịp thời gian đã quyết định.

Kính chúc quý Ban Đại-diện, quý Đại-Đức thân tâm an lạc.

Nay Thông-tư
Đại-diện Miền Vạn-Hạnh
THÍCH-BỒN-HẬU

Mẫu đơn xin thọ giới có tại Văn phòng Đặc-Ủy Tăng-sư các Giáo hội các tỉnh thuộc Miền Vạn-Hạnh.

lửa vô úy

Kinh dâng Giác-linh cõ Hòa-Thượng QUÀNG-ĐỨC

CÓ những đêm không trăng sao, nhìn những ánh lửa hắc hiu ngoài biển vắng, người ta dễ mang trong tâm hồn những ý tưởng về cuộc đời. Mỗi ánh lửa đều âm thầm nói lên một nghĩa sống, đều âm thầm gợi lên một dấu hiệu về sự hiện hữu của khổ đau.

Cũng có những ngọn lửa bốc cháy khốc liệt, hiện thân của tham vọng bạo cuồng mà tro bụi thảng năm vẫn còn đẽ dẫu. Nhưng có lẽ không có ngọn lửa nào đẽ cho chúng ta nghìn năm phủ phục bằng ngọn lửa thiêng bốc cháy từ nhục thân của vị Bồ-tát nguyện hiến mình cho Đạo-pháp, quê hương.

Kính lạy Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức, đã sinh ra trên đất Tự-Phong và đã đi về với an nghỉ. Giây phút kính hoảng xúc động đã qua. Giây phút đất trời quấn mình đã hết. Tất cả đều đã trở về tro bụi. Chỉ có ngọn lửa của Người, ngọn lửa của Từ-Bí và Vô-Úy sẽ mãi mãi lung linh còn lại, soi sáng trên những bước khổ đau của loài người.

Kính lạy Hòa-Thượng, Thế-giới từ lâu cũng đã trở thành biển lửa. Trong tiếng cười đỗ máu của Ma-vương, những thành trì yêu thương đã dần dần sụp đổ. Lửa tham vọng và bạo lực đã nung cháy con người trong hỏa ngục đau thương. Và trong cái quê hương nhỏ bé này, móng vuốt Satan vẫn còn chễ ngự. Chỉ có Người đã tự mình thắp lên ngọn đuốc bất khuất, cho niềm tin nhân-ái được bừng sáng mà thôi.

Ôi! Khả kính thay là những cuộc hiến thân! Nhưng có cuộc hiến thân nào uy dung cho bằng cuộc hiến thân vô úy và tự tại. Vô úy vì không khiếp nhược trước đau khổ, trước bạo quyền, trước áp lực ngoại giới. Tự tại vì khắc phyc được cảm xúc, được hoàn cảnh, hiện ngang trong niềm an lạc vô ưu... Ôi, cuộc hiến thân biến thành lửa đỗ! Người đã đốt cháy cho chúng con còn vẹn xác thân, Người đi vào

biển lửa cho đảng cay trở thành suối ngọt. Người đi vào yên nghỉ cho mặt trời phương Đông bừng dậy, cho sức mạnh Tù Ái tràn trề...

Đã từ lâu, chúng con chỉ là những ánh lửa cô đơn, đâm thâm trên biển vắng. Mỗi ánh lửa thao thức trong số kiếp hụt hẫng của mình, và riêng rẽ trong niềm đau khổ thực tại. Trong ánh sáng thoi thóp của tự thân, như loài sâu bé mọn, chúng con ngăn cách nhau bằng những vỏ cứng của tâm hồn, suốt đời cãi đầu trước sự khống chế của đau thương và khiếp sợ. Ánh sáng của người đã làm chói mắt chúng con, thắp sáng trong lòng chúng con ngọn lửa tin yêu trường cửu, ngọn lửa thiêng vô úy đời đời.

Những người gục đầu trước di ảnh của Người hôm nay là những người còn sót lại, những người đang còn được sống. Chúng con không thè nào soi mặt với hư vô, khi trong mỗi tâm hồn đang được sáng soi ngọn lửa thiêng màu nhiệm. Ngọn lửa vô úy của phương Đông chỉ được thắp lên một lần, sáng trong khoảnh khắc, nhưng mãi mãi sẽ còn tồn tại, vì đã được nối truyền qua sáu ngọn đuốc soi đường và được nuôi dưỡng trong những người hôm nay hiện diện.

11 THÁNG 6 NĂM 1965, KỶ NIỆM LẦN THỨ II, HÒA - THƯỢNG QUẢNG - ĐỨC THIỀU THÂN VÌ CHÁNH - PHÁP

Những ngọn lửa hụt hẫng của cuộc đời sẽ thoi khống còn cô độc, sẽ thoi không còn thoi thóp trong những đau khổ riêng tư. Sự tập hợp những ngọn lửa đơn-cô sẽ là một sức mạnh đáng sợ, sẽ là một biển lửa thiêu hủy mọi thành lũy kiên trì ghê tởm của bạo lực để khai phá rừng hoang cho hạt màu Yêu Thương này nở.

-Trong ánh lửa màu nhiệm của đạo Thiêng, xin hãy cúi đầu tưởng niệm. Xin hãy cầu nguyện cho lửa tràn gian biển thành sen thắm, cho lửa địa ngục nở rộn vô ưu, cho lửa pháp giới trùng trùng biển thành hoa Mạn-đà-la rực rỡ. Lửa màu hay lửa thiêng đều do tâm biển hiện.

Xin Người hãy thề-nyg trên mỗi tấm lòng đang hoài mộ. Xin mỗi hóa thân của Người thắp lửa tràn trề trên tâm thê chúng con.

LIÊN-HOA

Quy - y PháP

TÌNH-NHƯ



PHÁP, nếu hiểu theo nghĩa đơn-giản và thông thường thì chính là những lời phô-diển chán-lý và huoóng-dẫn hội nhập chán-lý của đức Phật. Người Phật-tử không thể nào không nương dưa vào sự phô-diển và sự huoóng-dẫn ấy. Bởi vì, một lê rất giản-dị, là nếu bỏ rời Pháp của đức Phật, chúng ta sẽ tro-võ như người thám hiểm không có la-bàn, như người vượt biển không có thuyền ghe. Tuy nhiên nương dưa vào Pháp không phải là nô-lé vào Pháp. Pháp chỉ có giá-trị huoóng dẫn, biểu-hiện chán-lý, nhưng không phải là chán-lý. Chán-lý phải do noi sự thể-nghiệm của mỗi người đối với thực-tại. Chỉ có những kinh-nghiệm tâm-linh đó mới giúp ta đạt đao, mới là Pháp linh-động, mới là chán-lý hiện-thực. Cho nên, quy-y Pháp trong tinh thần đó, người Phật-tử không phải gặm mòn hết ba tạng kinh-diển, hụp lặn trong mấy vạn pháp môn, để trở nên đa văn và kiêu mạn mà trái lại phải tự mình soi sáng lấy mình, dẫn thân vào sự thể nghiệm tâm linh thường trực.

Pháp, nếu hiểu theo nghĩa rộng rãi hơn, thì chính là toàn bộ thực tại, hiện thực và biến động trùng trùng vô tận. Tất cả cái gì có thể qui-định, nhau-thức, tiếp xúc đều gọi là

Pháp. Cây cỏ là Pháp; sự vật là Pháp; hu-vô là Pháp; ý niệm là Pháp.

Tất cả các Pháp đều dựa vào nhau mà hiện-hữu, mà thành lập và cũng dựa vào nhau mà hủy diệt. Tất cả đều trôi lăn trong những hệ thống chằng chít phức tạp, khi thì phá hoại khi thì dung hợp, biến hiện đến vô cùng. Nói đến Pháp là rời đến tương-quan. Truởc sự thực của các Pháp, của hiện-tượng, của sự biến-động vô thường, ít ra, mỗi người Phật-tử chúng ta phải nhận-thức sâu xa sự tương quan đó. Tất cả dòng sinh-hoạt vô tận chỉ là một sự tương quan.

Cho nên, hòa mình trong cộng đồng quốc-gia, cộng đồng xã-hội, cộng đồng vă-trụ, truởc hơn ai hết, chúng ta phải tìm được sự liên hợp giữa cá-nhân với tập thể, giữa đơn-vị với toàn bộ, trong một thể tương quan hòa đồng và hợp lý. Dù là một đơn vị nhỏ bé và khiêm tốn trong dòng sinh hoạt vĩ đại và tràn đầy, mỗi động tác của chúng ta vẫn ảnh hưởng đến toàn thể thực tại vô-giới-limits. Đó là điều mà chúng ta nương dựa vào Pháp để rút tia nguyên-lý cho cuộc sống truởc hết.

Tuy nhiên, tất cả các Pháp đều là biến hiện của tâm; Tất cả thực tại đều là ảnh-tượng của tâm. Ngoài tâm ra, thực-tại không thể nào tồn tại và hiện hữu. Và ngược lại, ngoài thực-tại, chúng ta cũng không tìm thấy tâm ở một nơi nào khác nữa. Thực tại là ảnh-tượng giả-huyền của tâm và tâm cũng chính là thực tại, tràn trề trong thực tại. Cho nên, trong nghĩa đó, qui-y Pháp, chính là nương dựa thực tại để tìm lấy tâm-thể của chính mình.

Nhìn dưới khía cạnh tuyệt đối, thì các Pháp tự nó không sinh và cũng không diệt, bởi vì tất cả đều huyền-hóa, sinh khởi tại tâm. Vì thế quý-y Pháp, nương dựa vào Pháp không phải là ôm giữ thực tại, quan niệm sự vật như những thực thể bất biến. Nếu ôm giữ thực tại, cố chấp thực tại, tức là để cho thực tại trói buộc và sẽ trói lẩn trong dòng biển động mãi mãi. Nhưng quý-y Pháp, nương dựa vào Pháp, cũng không phải là rời bỏ thực tại, bởi vì thực tại chính là tâm. Ngoài thực tại ra, làm gì còn có tâm được nữa.

Pháp, tự nó không sinh, không diệt và không hề có sai biệt. Sai biệt là bởi ý thức. Quý-y pháp là dựa vào sai biệt để tìm lấy tự tính không sai biệt, tức là đi vào tâm-thể, trung tâm thực tại một cách vô tâm. Bồ-đề Đạt-ma đã nói: «Không nên ở trong Pháp mà cũng không nên không ở trong Pháp», Đó là phương-thức quý-y Pháp hợp lý vậy.

Hằng tháng đọc Liên-Hoa



Hằng tuần đọc Thiện - Mỹ

Ngài đã chết...

Kính viếng anh linh Hòa-Thượng Thích-Quảng-Đức

*Ngài đã chết cho cuộc đời lên tiếng,
Ngọn lửa thiêng nghi ngút tận trời xanh.
Nghen cảm hồn, bao khổ nhục, nhọc nhằn.
Càng thu lại, hẹn nhau trào một buổi.*



*Ngài đã chết cho máu cờ phơi phới,
Màu thanh bình nắm sắc hiện từ bi.
Bao năm qua mang nếp sống nhu mì,
Thân đơn độc giữa phong ba bão táp.*



*Ngài đã chết cho tương lai đạo pháp
Được huy hoàng sáng chói giữa trần gian.
Ai tham sân gây mai cảnh tương tàn?
Máu Phật-tử chan hòa niềm khổ hạnh!*

Ngài đã chết trên con đường Bát-chánh
Lát đầy hoa và giải tội Thiên-đường.
Đẹp của Ngài sao sánh được kim-cương?
Ngài đi mãi gây niềm đau tưởng nhớ!



Ngài đã chết cho cửa chùa rộng mở
Đón đàn con của Phật từ xa về,
Ôi tang thương sông núi cũng hả quê!
Nghe tiếng mõ, lòng mơ ngày sắp tối.



Ngài đã chết cho mùa xuân nở hội,
Cho câu kinh, tiếng mõ dội xa gần.
Ngài đã chết cho đầu xanh vỡ tội
Thoát ngục tù và vui hưởng đời xuân



Bỏ cuộc đời, bỏ mái chùa yêu dấu,
Ngài đã thiêu cho trọn vẹn lời nguyền,
Ngọn lửa hồng không cháy nổi con tim,
Tim còn đó, Tình-Yêu-Thương còn mãi.

Bác-sĩ Hoàng-việt-Sơn

Kinh Tứ-thập-nhi-chương

Có người thấy Phật hành đạo nhơn từ, bèn đến mắng Phật, Phật yên lặng không đáp. Mắng xong Phật hỏi: người đem lẽ vật tặng người mà người không nhận, lẽ vật ấy về ai? Người kia trả lời: «về tôi». Phật nói: nay người mắng ta mà ta không nhận, thì người tự rước họa vào thân, như vang theo tiếng, như bóng theo hình, không làm sao tránh khỏi. Vậy phải cẩn thận chớ làm các điều ác.



Người ác hại người hiền cũng như ngửa mặt lên trời mà nhồ nước miếng, nhồ chẳng đến trời lại rơi nhớp thân mình, cũng như đứng trước gió tung bụi, bụi chẳng đến người, trở lại lấm mình. Không hủy phạm người hiền, thời các họa tự diệt.

THÍCH-MINH-CHÂU dịch

Đạo-Pháp và Dân-Tộc trên hết

VĨNH-XUYÊN

Là Phật-tử, lẽ tất nhiên mỗi khi nhận xét, lý luận và kết luận về một việc gì có tương quan hay ảnh hưởng đến Đạo-Pháp và Dân-tộc thì luôn luôn phải nhầm hai tiêu chuẩn bất dịch là: «Đạo-Pháp và Dân-tộc trên hết», vì rằng cái gì cũng huyền hóa, chỉ có Đạo-pháp là muôn thuở và dân tộc là trường tồn. Một thái độ như thế là một thái độ đúng, thẳng thắn, hợp lý, thuần nhất và không mâu thuẫn. Nhưng tiếc thay, trong những biến thiên của thời cuộc, vẫn còn một số Phật-tử — phải đau lòng và thành-thật mà công nhận như thế — mỗi khi đề cập đến những sự kiện đang xảy ra và nhận định sự thế của Đạo-pháp và Dân-tộc, đã xa rời hẳn hai tiêu chuẩn quan yếu trên, vì đã vô tình hay hữu ý, bóp méo những sự thật khách quan theo tư-tưởng, cảm tình riêng rẽ, theo quan niệm và quyền lợi của cá nhân hay phe nhóm của mình, tìm cách vận dụng lý lẽ «Phật giáo» một cách bừa bãi và xuyên-tạc, tìm cách khai thác những cao đẹp «tù-bi hỷ-xã» của Đạo-phật để cố lái Phật-tử và Phật-giáo đi lạc hướng, ngược lại mục đích bảo vệ đạo-pháp và dân tộc mà hợp theo ý riêng của họ. Nếu số người ấy có dụng ý, quả thật họ đang phạm một tội lớn; nếu họ bị mắc mưu ai, thì đáng thương hại thay và họ cần cảnh giác, hối ngộ tức khắc!

Đã dành ai cũng có quyền có những ý kiến và chỉ hướng

tiêng. Nhưng, đứng trên cương vị người Phật-tử chân chính, không thè nào không sáng suốt và can đảm nhận định lấy những sự thật phá dạo hại dân ở đâu, do ai, mà có thè làm tròn nhiệm-vụ bảo vệ Đạo-pháp và Dân-tộc, dù cho những sự thật ấy có chua cay thất lợi cho một số người nào, cho một đảng phái nào, cho một chủ thuyết nào hùng mạnh quyền lực đến đâu cũng vậy. Vậy thì, dù cho ai có riêng thích chủ thuyết nào ai có đứng bên cực hữu hay bên cực tả, hay bên trung lập thân Tây phương hay trung lập thân Cộng, hay ai đang ưa-thích riêng một thứ gì khác mà trên thế giới chưa đặt tên, thì cũng không nên vọng động tìm cách đánh lừa dư luận, thuyết khán giả hoặc bằng những luận điệu «Phật lý» giả hiệu vu vơ, mưu toan bịt mắt Phật-giáo đồ, dung dưỡng những kẻ phá hoại đạo pháp và dân tộc, và Phật-tử. Cụ thể là hơn hai mươi năm trời, sau ngày Cách-mạng, và ngay mấy tháng mới đây, đã có người «tâm xà», «khẩu Phật», cố gắng tuyên truyền cho kẻ khác tin rằng những trường hợp phá hoại đạo-pháp tín-nugõng, khủng bố dân chúng là bịa đặt ra, là dựng đứng lên, bởi người này hay kẻ khác... Kỳ thực, sáng tỏ như ban ngày, ai ai cũng thấy là những hạng chổng đối Đạo-pháp và hành hạ dân chúng đã và đang luân phiên nhau tiếp tay phạm những tội ác đó, chúng thuộc đủ các màu sắc và các xu hướng như Viện-hóa-Đạo đã lần lược thông cáo chính-thức vạch mặt chỉ tên của chúng, cho toàn thể dân tộc ý thức được hiềm họa.

Vậy thì để tránh mắc mưu, và để khỏi sa đọa, Người Phật-tử phải cương quyết chủ tâm phát huy trí huệ của mình một cách hoàn toàn tự do, sáng suốt, bất khuất bất cứ một áp lực nèo, một uy tín mạnh mẽ nào, một bộ máy tuyên

truyền nhồi sọ vĩ đại nào, bất chấp những kế hoạch đe dọa, gieo rắc sợ hãi khủng bố nào, nhất định không để cho đầu óc mình bị lôi cuốn chỉ phổi bởi những âm mưu phá hoại, bởi những cảm tình, tự ý, bởi những ám ảnh tưởng tượng, những thương ghét cá nhân, mà quên lãng tất cả mọi thứ, mọi loài người đang trầm phuong nghĩa kẽ chổng đồi hủy diệt đạo pháp và khủng bố dân tộc. Người Phật-tử phải cố giữ vững cho trí tuệ được hoàn toàn viên thông cởi mở, không bị ràng buộc một cách phi lý, ngu xuẩn và độc tài bởi những định kiến do những mưu mô thủ đoạn bóp méo sự thật đã tạo ra, để tiêu diệt trí tuệ và tự do, tức là tiêu hủy đạo Pháp. Người Phật-Tử chân chính, khôn ngoan, thực tế và cảnh-giác tự mình nhận định sự việc một cách cẩn thận chau đáo, với trí phê phán sắc bén và chính xác, không chấp nhận để dái những lời đồn dại, những mánh khoé tuyên truyền phá hoại và bíp bợm bắt cứ từ đâu đến, người Phật-tử bình tĩnh nhận định sự kiện diễn biến, phân tách và tổng hợp các sự kiện để thấu triệt tinh hình dân tộc và đạo pháp một cách khách quan, khoa học. Người Phật-tử canh chừng những âm mưu của những kẻ thù của dân tộc và đạo pháp, xét nghiệm những chiến lược và chiến thuật của họ để khám phá và vạch trần những kẻ thù nghịch đang ngụy trang khéo léo và thâm độc trong nhiều tổ chức, lầm khi là tương phản xung khắc nhau và ngay trong tổ chức của chúng ta nữa, kẻ phá hoại màu này hay sắc kia đang thung dung lén lút tìm cách tuyên truyền hủy diệt sức mạnh của chính-pháp một cách tinh vi «với đầu lưỡi «Phật đạo» với tay phong «thuần thành» khó nhận ra.

Nếu không thể thì sự nhận định của chúng ta để minh xác ai là bạn ai là thù của dân tộc và đạo pháp, để dàng bị phiến diện, thiên lệch một chiều, chỉ thấy được kẻ thù trước

mặt mà khó thấy được kẻ thù sau lưng, hay trong tay áo của chúng ta; chỉ biết được kẻ thù đang «phồng mang trọn mặt», mà khó thấy được kẻ thù đang đóng vai «bạn», «đã thưa bẩm bạch» với những ngón thủ đoạn thâm thúy!

Trong giai đoạn cực kỳ nghiêm trọng này, trong bóng tối dày đặc, dục vọng và tội ác đang trá hình cái dạng, đang đánh lén sòng dề «qua ải», trong cảnh giới đảo điên hồn dộn nẩy, GIAN DỐI, ĐIỀU TOA, GIẢ MẠO, TÀN BẠO đang «đảo chánh» cướp ngôi những giá trị tốt lành, không biết bao nhiêu là con rắn độc đang đóng vai CON RỒNG (với một tâm xà), đang hoạt động ráo riết bằng mọi phương tiện cho những ý đồ tư riêng của họ, lợi dụng ngôn ngữ Phật-giáo để bóp méo và xuyên tạc Phật-giáo hòng phá hoại Đạo Pháp và dân tộc, cố làm tê liệt, lũng đoạn và giảm thiểu sức mạnh an lành của đạo pháp chân chánh, thì hơn bao giờ hết, người Phật-tử phải tự cảnh giác mình bằng một nhận định và lý luận có tiêu chuẩn rõ rệt và bắt biến như trên đã nói.

Đã nhiều lần, những vị lãnh đạo của Phật-tử chúng ta đã từng tuyên bố dứt khoát rằng: «Ai thực sự đứng về phía dân tộc và đạo pháp thì Phật-giáo ủng hộ, ai bịp bợm phá hoại dân tộc và đạo pháp thì Phật-tử cương quyết chống đối». Nên hiểu một cách đầy đủ rộng rãi là: «bắt cứ ai», chứ không phải là chừa một ai đâu. Cũng không phải chỉ nhắm vào một ai đó mà thôi đâu. Chúng ta không đợi đợi thiền cận, chúng ta, canh chừng tất cả mọi mặt, mọi hướng và toàn diện dề khám phá và chặn đứng kẻ thù của dân tộc và đạo pháp, thì dù cho kẻ thù ấy có thay đổi lớp áo màu nào đi nữa, dù cho kẻ thù ấy là ai đi nữa, chúng ta há lại sợ sao? Không lẽ «đi tránh mưa» mà lại dề cho kẻ khác kéo ta xuống sông dề khỏi ướt? Không lẽ đổi với những kẻ phá hoại dân tộc và đạo pháp thuộc loại này thì chúng ta tố cáo là kẻ

thù, còn những kẻ phá hoại dân tộc và đạo pháp thuộc loại khác, thì chúng ta không dám cho là kẻ thù mà hèn nhát gọi là bạn chăng?

Không thể để cho những yêu thích riêng của mình bắt buộc Phật-giáo cũng phải ưa thích theo như thế, không thể lấy ý riêng của mình kéo Phật-giáo xuống ngồi dưới đáy giếng, bắt ngó một góc trời và buộc phải khen là đẹp, bắt chấp đạo pháp và dân tộc. Từ cổ đến kim, từ Đêng sang Tây những ai mưu toan như thế đều vỡ mộng?

Vấn, tư, tu phải là những nguyên tắc để tiến bộ của người Phật-tử chúng ta. Nghe thấy không phải để mù quáng chấp nhận liền, mà là để suy nghĩ, lý luận chín chắn, xem xét chau đáo đâu là sự thật mới có thể định một đường lối đúng, tu sửa tư tưởng, và hành động tiến bộ. Uốn nắn và bóp méo sự thật theo ý riêng bất chánh, cao rao giọng luối đượm màu «Phật đạo», để lợi dụng Phật-giáo phục vụ quyền lợi riêng của phe nhóm, cá nhân, bắt kè đạo pháp và dân tộc, hành động như thế quyết không phải là chân chánh Phật-tử. Đó là Phật-tử giả hiệu đang mưu toan nối liền Phật-giáo và Tội Ác theo cuồng si dục vọng của họ.

Phải nhận rằng, hơn đâu hết, cần phải xây dựng và phát huy một căn bản từ bi vững chắc, một dung cảm phi thường, một trí lực sáng suốt mới đúng mãi được trên cương vị của một người Phật tử xứng đáng, không bối rối, không mù quáng không sợ hãi trước một cơn bão động ghê gớm, để phân biệt đâu là tấm ván cứu mạng, đâu là cái bọt nước, cho khỏi sai lầm nguy hiểm, sai một li di một dặm, và để thấy được trong cơn bão tố cái nguyên hinh, cái chân tướng của những bạn và thù của Đạo pháp và Dân-Tộc.

Chút nước

r ứ a b á t

*

THÍCH-NỮ DẠ-QUANG

— A, chị Dạ-Quang! chà em trông chị bắt dài cần cổ.

— Dù chưa, đưa coi, cổ cao ba ngắn mà dài thêm nữa thì thành cổ cò mắt còn chi, mà trông chị có việc gì?

— Hôm chị đưa em đi coi mấy đoàn người mua vui ấy, về nhà em kể cho Văn, Lý nghe, tụi em cười bắt bẻ bụng.

— Đẹo, lại nói không thật, bể bụng thì sao bữa nì gặp chị được? nói bể cái áo thì có lý hơn. Coi, cái áo càng ngày càng bó chặt thế kia, cần thận chứ cười lớn có ngày bể áo thì nguy-to.

— Khổ lám, chị cứ chê em hoài, ta sao mình vậy chứ. Nhiều khi ngọt thở không muốn nổi mà cũng phải ráng chịu, chứ mặc xung xinh họ nói bà-già, mà em thì còn ưa trẻ lắm chị ơi!

— Ủ nói thế chứ đặt chị vào tuổi tác em, chị cũng thế chứ, để chị kể chuyện ni cho em cười cho luôn miệng: ngày chị còn trẻ như em, thời kỳ người ta đang thích lông mày vòng nguyệt ấy mà. Em tính chị thì lông-mày cá rô thế mà thấy người ta vòng nguyệt mành cũng phải vòng nguyệt cho được, ta sao mình vậy mà. Rồi ngày mô chị cũng soi gương nhô cho thành cái vòng nguyệt, nhiều khi đau bắt ứa nước mắt cũng phải cắn răng mà chịu. Nhưng em biết không? mình nhô vừa thành cái vòng nguyệt thì thiên hạ đã bỏ cái mốt vòng nguyệt và rùng rùng theo mốt chỉ thiên, thế là chị lại bỏ cái vòng-nguyệt để theo chỉ thiên (lông mày xách

ngược) ta sao mình vậy mà. Nhưng khốn nỗi vừa được vài tháng lồng mày mọc chưa kịp thiên hạ lại bỏ mất chỉ thiên và theo kiểu chữ nhất hết, em tính có khổ không? nghĩ chạy theo thiên hạ bất mệt, tức mình chị cạo trót cho yên thân.

— Chị cạo trót lồng mày rồi cạo trót cả tóc luôn?

— Dĩ-nhiên

— Ô thích quá nhỉ, Lạy đức Thầy-Tôn cho con sớm có được cái tư-tưởng như chị.

— Thôi, em đừng có lạy, lô! Ngài cho một cái thì nguy vì em tôi còn ưa trẻ ưa đẹp lắm mà. Nhưng thôi cho thông qua câu chuyện ấy đi. Ngày giờ em cần gặp chị có việc chi nà?

— Thị bùa nó chị hẹn em để rồi chị đưa đi xem một đoàn người mua vui nữa, vậy bùa nay chị đem em đi, đi.

— Ủ nhỉ, thế mà chị quên chứ. Nhưng rất tiếc hôm nay là ngày chư Tăng Ni nhập-hạ, quý Sư Cô đi đánh lê Tô các chùa rồi về chùa làm lê an-cư, nên chị không rảnh được. Vậy hẹn em ra hạ nhé. Hay em về chùa chơi, trưa nay bắt đầu làm lê Nhập-hạ, em về chùa xem lê ấy cũng vui lắm.

Hạnh theo tôi về chùa. Và trưa ấy trong một thời thọ trai Hạnh làm tôi xứng vưng, thấy cái gì Hạnh cũng hỏi cho ra.

— Chị ơi tại sao lại gọi đi « qua đường » chị?

— Qua đường là thời ăn cơm của chúng Tăng. Nói qua đường là nói sai, thật chữ của nó là « qua đường » quá: là tội-lỗi, đường: là nhà, nghĩa là cái nhà tội lỗi, Vì tất cả chúng sanh đều bởi miếng ăn mà gây thành tội lỗi. Chính mỗi giác ngộ đầu tiên của đức Phật là khi Ngài dạo về thôn quê thấy

ngoài đồng ruộng người nông phu kéo cày nặng nhọc, thân hình nhè nhẹo mồ-hôi, tấm nắng gay như rám, dưới ruộng bùn dày đặc, trâu kia mặt buồn như khóc uể oải cắt từng bước một dưới lắn roi đói, những con dun dể quằn-quại lộn bùn bị đoàn chim quạ đánh nhau mõ xé... tất cả chỉ vì miếng ăn, như vậy cái gây ra tội lỗi chính thức là ăn, nếu chúng sanh không phải ăn mà sống thì đã không có chiến tranh. Chỉ nhớ có một nhà bác học nào đó trong một buổi tiệc linh đình, bỗng nhiên ông ta cầm miếng bánh mì quấn mạnh xuống đất trước sự ngạc nhiên của bạn bè; ông hùng-dũng: chỉ vì mày, vì mày mà thế giới tương tàn tương sát lẫn nhau.

Vì vậy đức Phật dạy chúng Tăng khi ăn cơm phải ngồi trong nhà ấy và quán sát tội lỗi do ăn mà ra để định chỉ tham tâm.

— Ô, hay quá nhỉ, em có đọc bài « học ăn » nên hiểu được ý nghĩa một thời ăn cơm của nhà chùa, em phục lắm. Nhưng tại sao lại uống cả cái nước rữa bát? em thấy các vị ăn xong vị nào cũng đổ nước vào bát tráng thật kỹ thật sạch, thành một chất nước đục ngầu-ngầu rồi các vị xoi luôn cả nước ấy, em thấy em ghê ghê là. Để tỏ cho đúng cái nghĩa « ghê ghê là » ấy, Hạnh rùng mình và nhăn mặt méo xẹo.

Tôi cười.

Thấy tôi « bí » Hạnh hỏi dồn:

— Tại sao lại dễ sợ thế chị? Lạy Phật, em có đi tu chắc em không thể uống cái nước đục ngầu ngầu ấy được rồi da.

— Ủ, thì cứ tu đi, không uống cũng được chứ ai bắt. Tu đi rồi mới biết trong nhà chùa còn nhiều cái lạ gấp trăm nghìn lần cái việc uống nước rữa bát em ơi. Thật ra đức Phật dạy một hạt cơm, một công rau trong nhà chùa là do nhiều tấm lòng thành kính của các thiện nam tín nữ mườn phuơng, người ta bót phần ăn của gia đình, của chính mình đem đến cúng dường để gieo vào ruộng phuơng. Ngoài cái

on trực tiếp của tín đồ ra, người làm cho thành chén cơm
đĩa rau công phu cũng không phải ít. Người xuất-gia quán
sát như vậy mà trọng cái phẩm của thức ăn, nên dù cơm rau
đã hết nhưng dư-vị vẫn còn dính quanh trong bát, bởi lẽ ấy
nên phải uống cả nước tráng bát để khỏi phụ tâm lực của
người làm ra nó, và đem đến cúng cho ta... Nhưng nhỡ cái
nước rửa bát ấy mà giải-tỏa được một mối tình éo-le ngang
trái, em có ưa nghe, chút nữa chị kể cho nghe.

Tôi an trí Hạnh ngồi một chỗ, vì tôi còn đi bưng dọn
lau bàn, thắp hương cho rồi buổi « quá đường » vì hôm ấy
là phiên tôi phụ trách (hầu quá đường)

Tôi biết Hạnh nôn nghe cái chuyện nó lầm, chắc thế
nào Hạnh cũng phụ với tôi để chóng xong công việc. Quả
vậy Hạnh không chịu ngồi; mà theo giúp tôi dọn dẹp chóng
vén, lại xuống bếp rửa luôn cả bát đĩa nữa. Công việc xong,
chúng tôi mới ăn cơm. Khi cơm xong tôi đổ nước vào bát
tráng, tôi thấy Hạnh nhấm mấp lại trước khi tôi uống cái nước ấy

Cơm xong tôi hẹn:

— Bây giờ chuông « chỉ tịnh » (2) không được nói chuyện,
để ngủ dậy chị kể cho nghe hí.

Hạnh tiu-nghiễu:

— Thì mình ra ngoài gốc mít thật xa, chị kể nhỏ nhở
ti ti cho em nghe, em nôn bắt chết.

— Ý quy luật nhà chùa nghiêm lâm, em sứ bậy bậy chị
bị quỳ hương chử.

Tôi và Hạnh ngồi ở bờ khe dưới gốc cây dừa ngã nhiều
bên nước. Hạnh nhìn tôi hóm hỉnh:

— Chị tu mà chi cũng biết hết, biết được cả câu chuyện
tình trớ trêu ngang trái nữa thì em phục thật.

— Ô, càng tu lại càng phải biết nhiều em à, biết cái
« không không » chưa đủ, mà phải biết cả cái « sắc sắc » nữa

(2) Chỉ tịnh : Chuông nghi trưa.

mỗi hàng phục được những người như Hạnh chư, không thì hai hàm răng ngà kia đã không chịu uống nước rữa bát có đâu hai bàn tay ngọc ấy lại chịu rữa chén phải không em.

Hạnh giục:

— Thôi, chị cứ dang ca bồ liều (3) hoài, đừng quý Ni Sư gọi vào, chị lại giam em hàng mấy giờ nữa đây.

Tôi nhập đề:

— Ngày xưa có một vị quốc vương...

— Hạnh ngắt lời: ủa, chuyện đời xưa.

— Ủ, thì chuyện đời xưa chư đời nay mà nói thì thành « thị-phi » Phật quở chết.

Thuở ấy có một vị quốc vương rất sùng mộ đạo Phật. vua thường thỉnh các vị Sa-môn vào cung thuyết pháp cho Hoàng-thái-hậu và cả hoàng gia nghe.

Vị Sa-môn được tăng sai vào cung là một vị tu hành thanh tịnh uy nghi, giới đức xuất chúng. Hoàng-thái-hậu cũng như tất cả hoàng gia đều kính Thầy như Phật. Ngọc Phát công chúa mới 12, 13 tuổi thơ ngày thường theo Mẫu hoàng qua nghe giảng đạo, nàng cũng kính mến vị Sa-môn như Phật, vậy.

Khi công chúa đến tuổi cài trai (16 tuổi) Mẫu-hậu không cho theo mình qua nghe pháp nữa nàng ở riêng trong cung cấm nhưng cách chỗ giảng đạo không xa, nên công-chúa vẫn được nghe lời Phật dạy vọng vào, qua âm thanh của vị Sa-môn ấy.

Lòng kính mến chơn thành trong sạch, miên nam theo với thời gian cho đến khi công-chúa đúng 18 tuổi.

Nàng không còn ở trong cung gần nơi giảng đạo nữa, vì vua cha đã sai cắt cho nàng một chốn dài-trang (4) giữa vườn Ngự-uyển.

(3) Dang ca bồ liều (?) tôi chưa biết đúng cái chữ và nghĩa của nó như thế nào cả, nhưng ở đây ý nói: dỗng dai không chịu nhập đề.

(4) Đài-trang: Một lối kiến trúc như lầu, nhưng nhỏ vừa thành phế, là nơi để người con gái trang điểm.

Ngày ngày cứ đến giờ công-chúa trang điểm thì
hình bóng vị Sa-môn lại hiện vào trong bức gương ấy (5).

Một đao-dao có hai trái đào (6) thay mái tóc to, đội
tráp kính đi trước (7) vị Sa-môn vai đeo bình bát uy nghi
nhìn thẳng, theo sau. Cái hình ánh khẩn kính quen thuộc, vô tư
cứ hiện vào trong tấm gương soi của công-chúa... cho đến một
hôm... một hôm bóng vị Sa-môn không hiện vào trong bức
gương ấy nữa... Vì công-chúa đã khóc, nàng khóc suốt đêm,
khi nghe cái tin phụ-hoàng sắp gãy mình cho một hoàng-tử
con vua nước bạn. Lòng tự hỏi lòng, phải chăng từ việc kính
trọng trong sạch, nàng đã bước qua địa hạt yêu đương! mà
yêu một vị Sa-môn thì thật là ngớ-ngẩn! ai lại đem ái ân buộc
cho người ly dục bao giờ? Công chúa biết, hiểu, dù cả. Nhưng
mà tại sao cứ thấy đau khổ khi nghĩ đến việc phải lập gia đình!

Nàng thành bệnh.

Thấy con gái phát bệnh thỉnh lín, hoàng-hậu rất lo ngại,
bà ngồi một bên con rồi thẩn-thẩn hỏi nguyễn do.

Công-chúa bạo-dạn đem niềm tâm sự cầu cứu với mẹ...

Hoàng-hậu sững sờ trước mối tình éo-le ngang trái của
con. Song nếu không tìm cách dàn xếp kịp thời, chắc con
bà phải ôm mối tình si xuống tận huỳnh-tuyễn! thật là rối rắm...

Bà chưa dám nói thật cho đức vua nghe, vì bà đang
tim cách dàn xếp... Và chỉ còn một cách khẩn dῖ yên ổn
là mời vị Sa-môn ấy thọ trai một bữa tại hoàng-cung rồi
bà sẽ đem hết nỗi niềm của công-chúa ra bạch thật với thầy,
mong cầu đức Thanh-tịnh của vị tu hành thầy sẽ tìm phuơng
giác tinh cho con qua khỏi cái chết uất hận đau thương. .

(5) Bức gương dựng rất lớn, mặt hướng ra vườn Thượng-uyền, nơi
vị Sa-môn hàng ngày đi ngang qua mỗi khi vào cung thuyết pháp.

(6) Hai trái đào: Ngày xưa các em bé người ta hay để tóc cạo
theo hình trái đào tiên.

(7) Vì kính Pháp nên điệu đội Kinh phải nhường đi trước.

Buổi ngọ-trai được sắp đặt trọng thể trong một điện riêng...

Công-chúa nhở thầm được của mẹ, nàng đã ngồi dậy
được và núp sau bức rèm thưa...

Vị Sa-môn như-pháp (8) chú nguyện cho thí chủ rời
thọ trai. Công chúa ngồi sau bức rèm nhìn sững. Mỗi cử
chỉ uy nghi là mỗi cái làm nàng cảm mến ngày ngất Ngọc-
Phát say xưa nhìn sững không hề bỏ qua một cử chỉ nhỏ
nhiệm nào... nàng nhìn sững say xưa cho đến khi vị Sa-môn
thọ trai xong, đỗ nước vào bình-bát tráng sạch. Thầy tráng kỵ
lấm nên chất nước đã biến thành một màu... thầy nhẹ nhàng
bung đỗ vào trong ly pha-lê càng làm rõ rệt sắc nước đục ngầu-
ngầu, thầy từ từ bưng lên...

Công-chúa vô-cùng... không phải vô cùng « ghê ngê là »
như Hạnh đâu nhé, mà nàng vô cùng cảm động, nàng thốt nhỏ:
trời ơi! một bữa ăn, cái gì cũng cầu cho chúng sanh, nguyện
cho chúng sanh, cả đến một chút dư vị trong bát mà cũng
không quên ơn chúng sanh... ta sao nở cướp mắt của chúng
sanh một vị Phật tương lai! cướp của chúng sanh một vị
Sa-môn đức hạnh!..

Giác mơ trần hương tinh hồn, công chúa đã bình phục
như thường, nàng đang sửa soạn phác họa một chương trình
cho ngày hạ giá (9)

Nhưng từ đây mỗi tối, công-chúa thường quì thật lâu
dưới hình ảnh của đức Thế-Tôn. Và Hạnh hãy lắng nghe
Ngọc-Phát bạch với Như-Lai:

Lành thay đức Thế-Tôn! chỉ một chút nước rửa bát của
đức Từ-phụ cũng đủ rửa sạch lòng cầu niêm cho con, một
chút nước rửa bát của Từ-Phụ đã rửa sạch trong tôi A-tỳ địa-

(8) Như pháp : giữ đúng oai nghi phong độ của nhà tu hành trong
bữa ăn.

(9) Hè "giá : Về nhà chồng.

ngục cho con, vì chỉ một tí nữa, một tí nữa thôi con đã làm hại một vị Phật tương-lai, và xuất nữa con đã cướp mất của chúng sanh một vị Sa-môn thanh tịnh.

Nhiệm mầu thay, nhờ chút nước rữa bát của Tù-Phụ đã giải thoát cho con một mối tình ích kỷ, vì nếu con được ở với chàng, chắc con sẽ không thể để cho chồng tự do trên đường phung sự chúng sanh như khi chồng cần làm một vị Sa-môn sống đời sống cô thân chích ảnh... Kính lạy Tù-Phụ vì con là một chúng sanh, một chúng sanh ích kỷ, yêu chàng con cứ sợ mất chàng đi.

Câu chuyện là thế, nhưng ở đây chỉ muốn Hạnh thấy rằng phàm mỗi sự kiện gì trong nhà Phật bày ra, mục - đích đều hướng về chúng sanh, mong cho chúng sanh an - lạc và giác - ngộ. Cái tâm niệm vị tha của Phật - tổ thật quá ư chân thành tha thiết nên đã bằng - bạc khấp không gian và qua cả thời gian, bởi vậy gần 3.000 năm mà hiện nay có chúng sanh chẳng những nghe một câu kinh, dự một buổi lễ trang nghiêm mà giác - ngộ, hoặc nghe một tiếng chuông ngân, nhìn một khói hương bay mà tâm hồn vợi bớt khổ đau cho đến một chút nước rữa bát mà tiêu - tan được cả mối tình ngang trái...

Hạnh đăm chiêu nhìa xa... Cuối khe bên bờ cỏ non xanh, một em bé vô tư ngồi trên lưng trâu, thổi veo von tiếng sáo chiều hõm...

Tôi nhìn vào mảnh giấy trên tay bạn. Hạnh đã viết:

Lành thay đức Thè-Tôn.

Cáo lỗi:

Bài «Những người ấy đi đâu» đăng trong Liên - Hoa Nguyệt-san tháng vừa rồi, tác giả là HIỀN - LUÔNG, in lầm là Thích-Nữ Thè-Quán.

Vậy xin cáo lỗi cùng tác giả và quý - vị đọc - giả.

L. H.

PHẬT VÀ ĐẠO - ĐỨC

Đại-Đức K. DHAMMANANDA THERA (*)
THÍCH-TRÍ-CHƠN dịch

Đức-Phật là hiện thân của mọi đức tính mà Ngài đã dạy. Suốt trong 45 năm với mọi thành công rực rỡ và vĩ-đại, đức Phật đã giảng truyền giáo-lý của Ngài bằng hành-động, cùng chỉ bày cho chúng-sanh nhận thức rõ những mè-làm và dục vọng căn bản của kiếp người. Những nguyên tắc đạo đức của Ngài là một phương pháp độ người hoàn hảo nhất chưa bao giờ được xuất hiện trên thế giới.

Hơn 25 thế-kỷ, hàng triệu người đã tìm thấy qua giáo-lý của Ngài, bao nguồn khích lệ và an-ủi. Ngày nay, sự cao cả đó vẫn còn cháy rực như mặt trời xóa tan những ánh sáng

(*) Đại-đức K. Dhammananda Thera, người Tích-Lan, năm nay đúng 47 tuổi. Đại-đức xuất-gia và tho głori tại Tích-Lan năm 12 tuổi. Đại-đức theo học tại trường Đại-Học Đōng-Phrourong Vidyalan kara ở Kelantya (Tích-lan), đậu bằng Cử-nhân Pali, Sinhalese và Phật-giáo. Sau Đại-đức sang học tiếp tục tại Đại-Học-dường Hindu ở Benares (Ấn-d Độ), để nghiên-cứu về tiếng Ấn, Phan (Sanskrit) và triết-học Ấn-d Độ. Khi trở về Tích-Lan, Đại-đức đã tham-gia hoạt-dộng cho nhiều cơ-quan Phật-giáo, giáo-đục và xã-hội tại xứ nhà, do lời mời của Hội Sasana Abhiwurdhi Wardhana ở Kuala Lumpur (Mã-lai-Á), Đại-đức sang đây năm 1952 để truyền bá Phật-giáo bằng cách giảng dạy giáo lý cho nhiều tờ-chí Phật-giáo, Thanh-niên Phật-tử và các lớp Phật-pháp chânh xác. Hiện nay Đại-đức đang giữ chức Cố-văn Giáo-lý cho Hội « Truyền-bá Phật-giáo » (Buddhist Missionary Society) tại Kuala Lumpur và gần đây, được toàn thể Phật-tử trong nước tôn làm Thư-ông-thâ Tăng-giá tại Mã-Lai-Á.

(Chú thích của người dịch)

vàng yếu ót và giáo pháp Như-Lai cũng đã gọi mời bao khán giả tràn chán nhảm dục vọng đi vào cảnh giới Niết-Bàn, vĩnh cửu và an-lạc. Lần đầu tiên trong lịch-sử nhân loại, Ngài đã khuyên răn, kêu gọi con người không nên sát hại sinh mạng và giết vật cúng tế cho các Thần-linh.

Theo đức Phật, tôn giáo không phải là một cuộc mặc cả điều đình mà là con đường dẫn đến toàn giác. Như-Lai không muốn tín đồ mù quáng theo đạo Ngài mà phải tin tưởng một cách sáng suốt. Sự xuất hiện của đức Phật đã cứu thoát và đem lại cho tất cả chúng ta niềm an-lạc vô biên. Thật vậy, nhân loại đã được hưởng nhiều ân-lành với sự giáng thế của Ngài. Không bao giờ đức Phật không xót thương với bất cứ kẻ nào — cả đến những người chống đối và thù nghịch với Ngài. Lúc Phật còn tại thế, có vài kẻ đã chống báng và căm ghét ám hại Như-Lai, nhưng Ngài vẫn không bao giờ xem họ như thù địch mà còn dạy rằng: «Như con voi xông trận ở chiến trường, bền bỉ chịu đựng những lần tên mũi đạn, Ta cũng vậy, sẽ nhẫn nhục điểm nhiễm trước những lời thoa mạ, vu khống, ác ý của mọi người». Danh từ «nguyễn rủa», đức Phật không bao giờ biết đến. Trong lịch-sử loài người, chưa có nhân vật nào được ghi chép là đã hy sinh đời mình cho hạnh-phúc chúng sanh như đức Phật. Từ lúc đầu tiên chứng ngộ đến phút cuối cùng thị-tịch, Ngài đã không mệt mỏi nỗ lực cứu độ chúng sanh. Mỗi ngày đức Phật chỉ giác có hai giờ. Mặc dù Như-Lai đã nhập diệt hơn 25 thế kỷ, nhưng bức thông-diệp từ-bi và trí-tuệ của Ngài vẫn đang còn tồn tại trong sự tinh túy ban sơ và ánh hưởng quyết định đến vận mệnh của loài người. Đức Phật là nhân-vật có lòng từ-bi nhất, đã chiểu sáng thế-giới khổ đau này bằng một tình thương bao la.

Ngài đã nhập Niết-Bàn và để lại cho nhân loại một thông-diệp bất tử.

Bức thông điệp sống động ấy vẫn còn tồn tại với chúng ta. Trong lịch sử, không có lúc nào mà thế giới cần thiết nó hơn lúc này, khi chúng ta phải đương đầu với sự đe dọa trầm trọng của nền hòa bình thế giới. Đức Phật thị hiện để xóa tan bóng tối vô minh và cứu thế giới nhân-loại thoát khỏi mọi khổ đau sanh, già, bệnh, chết. Điều đáng ghi nhận là một vài tôn giáo đã dạy rằng có những vị Thần linh thoảng hiện xuống thế giới này để trừng phạt những kẻ ác và phò trợ cho những người thiện, nhưng trái lại đức Phật dạy Ngài giáng thế không phải để diệt trừ những kẻ xấu mà cốt chỉ bày cho họ con đường giải thoát chân chính.

Trước ngày đức Thổ-Tôn ra đời, trong lịch sử thế giới, có bao giờ chúng ta nghe có một vị giáo chủ nào đầy lòng thương nhân loại đau khổ như thế chăng? Vài thế kỷ sau đức Phật, chúng ta được biết có vài nhà hiền-tríết Hy-Lạp như Socrate, Platon và Aristote, nhưng họ chỉ là những bậc đi tìm chân lý và tư tưởng gia hẹp hòi, chứ những vị này không bao giờ để cập đến lòng từ-bi đối với mọi chúng sanh đau khổ. Họ cũng không chủ trương nên xót thương các loài vật nhỏ bé. Con đường cứu thoát nhân loại của đức Phật, nhằm chỉ bày những phương pháp giúp con người có thể đạt được kết quả giải thoát hoàn toàn chứ không phải chỉ mong xoa dịu cho chúng ta trong vài trường hợp bớt khổ đau về thân xác mà thôi.

Trích dịch tập « WHAT BUDDHISTS BELIEVE »

HỘP THƯ :

*Yêu cầu quý Độc-giả và Đại-lý vui lòng thanh toán tiền Liên-Hoa Nguyệt-San năm Ất-Tỵ (1965) để Ban Quản-Lý có phương tiện in các số tới. Rất cảm ơn. Ở Huế xin đến thanh toán và nhận biên lai tại Tòa-Soạn, ngoại tỉnh gửi Bureau-phiếu đề: Thích-Đức-Tâm, 66 Chi-Lăng, Hộp thư 24 Huế.
Kính chào tinh-lãnh ẩn hộ chánh pháp.*

LIÊN-HOA NGUYỆT-SAN

Chai vị tâm

ĐỨC-THƯƠNG

Sau khi lục soát xong mục-tiêu ba thì trời đã chập choạng tối. Có lệnh dừng lại đây để nấu ăn. Luyến vứt mạnh cái ba-lô xuống một gốc cây, cởi mẩy cúc áo, chàng thở một hơi dài để trút sự mệt nhọc. Trời không mưa mà bộ áo chiến của anh nào cũng ướt-dầm.

Lụ vội-vàng nhüm lửa nấu cơm. Trong phân đội này anh nào cũng lộ vẻ đói bụng quá rồi.

— Tuyệt-thực đúng hai mươi bốn tiếng đồng hồ rồi mà! Tuy đói và mệt Lụ vẫn vui-vẻ nói đùa.

Tùng tiếp theo:

— Vừa triệt hạ xong Lê-dài dọn-dẹp xong đồ-đạc thì có lệnh hành-quán ngay, không kịp nấu cơm trưa. Ăn một bữa cơm từ sáu giờ chiều

hôm qua đến nay là hơn hai mươi bốn tiếng đồng hồ rồi chứ.

— À, bạn Luyến có nhớ đem chai vị-tâm theo đến không? Vừa chum lửa Lụ vừa hỏi.

— Có chứ, chỉ nhở có chai vị-tâm ấy mà, không nhở sao được.

Hoàng, từ dâng xa tiến lại, vội-vã hỏi:

— Nấu cơm chưa mẩy bồ? đói bụng rồi.

Luyến cất lời:

— Đói thì đói nhưng mà mình vẫn thấy vui vì Lê Phật-dân đã xong, Phật-sư được viên-mân.

Sự tiếp:

— Phật-dân tại đơn-vị mình năm nay thấy đáng vui mừng hơn năm ngoái. Các bạn có biết vì sao không?

Tất cả đều góp ý trả lời:

— Vì bạn hành-quân luôn mà vẫn tổ chức được trọng-thể, hơn nữa tại nơi đơn-vị mình đóng là vùng bắc an-ninh. Đồng bào nói rằng từ trước đến nay, lần đầu tiên được thấy lá cờ Phật-giáo phất-phoir tại xã nhà. Các cụ già cũng bảo rằng lần đầu tiên ở đây có một ngày Phật-dản trọng thể, mấy năm trước đồng bào Phật-giáo chỉ đến chùa cúng Phật như những ngày rằm thường thôi.

— Chưa đúng lắm,

— Vì năm nay trời không mưa, trang hoàng được rực rỡ.

— Chưa đúng lắm. Điều đáng vui mừng hơn cả là năm nay tuy không ai bảo ai mà vẫn có một phong-trào ăn chay cúng dường ngày Đản sanh của Đảng Giác-ngộ. Toàn bộ Chỉ-huy Tiểu-doàn ăn chay trong ngày rằm, kể cả mấy ông Cố-vấn Mỹ. Còn riêng trong Đại đội Chỉ-huy của mình có đến sáu người nguyện ăn chay suốt trong tháng tư và mười lăm người nguyện ăn trong một tuần kể từ ngày Mồng

Tám. Đây là chưa nói đến bốn người nguyện ăn chay thường. Còn hầu hết quân nhân Phật-tử thì ăn chay mười bốn và răm.

Anh Sáu cũng lên tiếng trong buổi đàm luận:

— Phải rồi, ngày lễ trọng đại mình phải ăn chay cho lòng mình trong sạch để cúng dường.

Hiểu gạn hỏi?

— Chỉ thế thôi ư? Vậy chỉ cần ăn chay trong ngày lễ thôi à?

— Chứ sao nữa.

— Vậy thì anh bạn quý của tôi phải tìm lại các số Liên-hoa cũ mà xem các bài nói về ý-nghĩa của ăn chay. Không xem sách báo Phật-giáo là hại thế đó. Ăn chay cốt để tăng trưởng hạnh Tù-bi, biết tôn trọng sự sống của chúng-sinh., ăn chay còn để bảo vệ sức khỏe vì trong rau trái không có những chất độc như trong thịt của sinh vật mà lại chứa nhiều chất béo. Trong số Liên-hoa đặc san Phật-dản bài « Ăn chay và sự sống »

đã cho chúng ta biết hiện nay các nước Âu-Mỹ càng ngày càng thịnh hành việc đê xướng ăn chay,

Đàm-luận đến đây thì nói cơm vừa chín Luyễn nhắc xuống và xói ra, khói tỏa ra, nghi-ngút đưa theo mùi thơm ngọt lành của gạo tẻ — Lự vội chạy đến mở xách của Luyễn đê lấy ra chai vị tâm. Thì ra chai vị tâm đã bị nứt rạng chảy ướt cả ba-lô. Nhưng may cũng còn lại một ít ở đáy chai.

Anh em quây quần bên nồi cơm thì Trung-sĩ Hạnh vừa đến, một người bạn Thiên-chúa-giáo.

— Cho tôi ăn cơm với mấy bạn.

— Chúng tôi ăn chay mà.

— Thì tôi cũng ăn chay vậy.

— Anh ăn chay khác chúng tôi và chỉ ăn ngày thứ sáu thôi chứ.

Không chần-chừ, Hạnh ngồi xuống và xúc ngay một chén cơm chan vị-tâm ăn ngon lành.

Cuộc đàm luận lại kéo dài.

— «...Và Chữ Vạn sát kè bên cây Thánh-giá, hai tôn giáo cùng thiêng liêng cao cả» Hạnh ngâm lên hai câu thơ trong bài «Anh và tôi» của một thi-sĩ quân nhân Phật-tử đăng trong Đại-tử-Bi số 5 mà các bạn Phật-tử trong đơn-vị đã chép tặng các bạn Thiên-chúa-giáo đê kỷ-niệm ngày Phật-dản 2509. Rồi Hạnh tiếp lời:

— Ngày xưa Chúa cung dạy loài người ăn cây trái chứ có bảo loài người ăn thịt cá đâu. Chúa cẩn dặn ông A-Đam và bà È-Và rằng: «người được quyền ăn các thứ cây trái trong vườn Địa-đàng này trừ ra trái cấm...» chứ Chúa có bảo rằng hai người hãy bắn chim, bắt cá mà ăn đâu, nhưng rồi loài người về sau đi dần vào tội lỗi.

— Thế sao trong kinh thánh không nêu lên điều đó? Hiểu vậy hỏi.

— Có chứ, và trong Cựu ước có đoạn: «Ta cho các ngươi mọi thứ có mầm ở khắp trên mặt đất và mọi thứ cây sanh quả có giống, đó là lương thực của các ngươi».

— Nhưng sao các nhà tu bên đó vẫn không ăn chay như bên Phật-giáo. Hoàng hỏi tiếp:

— Tôi cũng chưa được rõ điều đó. Có lẽ là khi truyền giáo, Đức Chúa thấy loài người đã dùng thịt sinh vật làm miếng ăn thì không thể nào thay đổi ngay được.

— Điều anh nghĩ không biết có đúng không, song bên Phật-Giáo chúng tôi, ngay lúc đầu Đức Phật đi truyền bá giáo-lý cho chúng sinh Ngài cũng thấy rằng việc ngăn cấm ngay các đệ tử ăn thịt cá là một sự xáo-trộn cả lệ thường, khó khăn lắm. Phải tùy trình-độ và căn-cơ của chúng sanh nên hối đó Ngài để cho đệ tử được ăn « tam - tịnh - nhục » tức là ba thứ thịt trong sạch: thịt thú chết mà ta không thấy người giết, thịt thú chết mà ta không nghe tiếng rên la, thịt-thú chết mà không phải người làm đê dai ta. Dần dần Phật mới khuyên đệ tử ăn toàn cây trái.

— Nhưng trong quân ngũ, các anh ăn chay chắc là khó khăn lắm vì không được thuận

tiện để mua sắm, nấu ăn riêng, nhất là những lúc đi hành quân như thế này.

Lại trả lời cho câu nói của Hạnh:

— Cái gì khó mà mình cố gắng làm cho được mới là quý, hơn nữa khi mình đã quyết-tâm thực-hành thì có khó khăn đâu cũng hóa ra dễ. Như hôm nay chúng ta lên đường hành-quân với-vã, không mua sắm kịp thức ăn thế mà chúng ta vẫn ăn chay một cách dễ dàng và tiện lợi đây này.

Nhân câu chuyện ăn chay Hiếu hướng về một vấn đề khác :

— Các bạn có thấy oái-oăm không! Trong khi dân chúng đều khao - khát hòa-bình thì các giới lãnh đạo đã hô hào bao nhiêu đường-lối, bao nhiêu giải pháp cho hòa-bình.

Nhưng máu lửa vẫn lan-tràn và lan-tràn nhiều hơn nữa! Mà sao người ta lại không diệt - trừ chiến-tranh?

Chưa diệt trừ được chiến tranh thì không thể nào có hòa-bình. Nếu có chẳng nữa cũng chỉ là tạm bợ. Giá như mở

rộng và tăng-cường chiến-tranh
át hẳn sẽ có một bên bại một
bên thắng và cũng có cái ngày
phải định chiến đấu, nhưng đã
có bại thì tất nhiên người ta
cũng nghĩ đến chuyện phục
thù. Vậy trong cái hòa-bình
tạm bợ đó đã có sẵn mầm
mống của một chiến-tranh
khác.

Hoàng suy gẫm một lúc
rồi hỏi:

-- Như thế, theo ý bạn
diệt chiến-tranh bằng cách nào?

-- Bằng cách: phải tôn
trọng sự sống.

-- Đồng-ý, nhưng làm sao
thực-hiện được?

-- Dễ ợt, ăn chay! vì như
chúng ta đã nói, ăn chay là
để tôn trọng sự sống của chúng
sanh. Vậy muốn cho mọi người
đều biết tôn-trọng sự sống thì
phát động một phong-trào ăn
chay trên khắp lãnh-thổ Việt-
Nam này.

— Khó lắm!

— Thủ hối trên lãnh thổ
Việt-Nam này, Bắc cũng như
Nam, ai lại không thèm muốn
hòa-bình. Vậy cứ để xướng:
ai muốn hòa-bình phải thực
hiện ăn chay, chắc chắn sẽ vô
số người hưởng ứng. Tuy
nhiên chúng mình nghĩ là một
việc chứ đem thực-hiện lại là
một việc khác, biết bao nhiêu
là trở ngại, phải thật tế-nhi
mới được.

— Vậy thì xin lấy chai vị
tâm lá Bồ-dề biểu hiệu cho
Hòa-bình thay vì con chim bồ
câu. Câu nói đùa của Luyến
đã làm cho tất cả đều cười
vang:

— Đồng-ý! Đồng-ý!

Đoàn! Đoàn! cắt-bụp,
cắt-bụp xiu... cắt-bụp, xiu...

Trận cười bỗng-nhiên lại im
bặt vì bên ngoài phòng tuyển
đã có tiếng súng nổ nhiều.

THƯ GỬI NGƯỜI VỀ

Paris, 24-4-65

Bạn

HÔM nọ đi thăm miền Camargue với anh em, gặp người sinh viên trẻ lè kè chiếc máy ghi âm và suốt dặm đường xe chạy, trên bãi cỏ ăn trưa, tôi nghe mãi từ chiếc máy nhỏ bé kia phát ra bao nhiêu bài ca dài, buồn, lê thê của những giọng hát các chị nơi quê nhà. Điều đó gây một ấn tượng rất lạ trong tôi, nó khích động và dẫn tôi trở về khung cảnh năm xưa của một thời thơ ấu thương đau, sợ hãi, cái thời của tiếng phát thanh lạnh lùng buồn dài dòng ca ong bướm, khi non sông đầy chết chóc hãi hùng; khoảng đồi thanh xuân sống trong bất an, thót ruột mỗi lần tiếng chiếc xe hơi thắng kít trước mặt nhà, hay chợt gặp cái nhìn xoi mói công an... Ôi thời đại đã xé tan lòng chúng ta giữa hai mảnh ngục tù và yêu nước.

Về lại nhà, ấn tượng kia chưa hết. Tôi đi mượn máy hát và mướn đĩa màu xanh, đồ đèn tự quê hương. Thế là suốt tuần nay, các dòng ca đồi đồi, ai oán, tắc trách pha lẫn chán chường và khích động trùm chiếm lấy căn phòng. Tôi không muốn nghe thêm, nhưng có sức cảm dỗ nào bắt tôi thay đĩa mãi. Từ sự chối từ, chê trách tôi đi dần vào nỗi buồn mênh mang dồn dập, để biến nên thứ cảm giác buông xuôi và dõi trốn những suy tư thao thức

Tin tức của hàng ngàn tấn bom dội xuống quê hương, của mìn nổ và « plastic » không còn nhọn như mũi chích dây

thắng vào tim tôi mướt ngày trước đây làm chảy máu tâm tình. Bạn ơi, bạn hãy nói cho tôi rõ: có phải vì mấy dĩa hát thời đại kia không? cả Saigon cũng thế ư? Trong đó có đủ lời tình tứ, gọi kêu, có đủ yên hùng, lính chiến, buổi về thắng trận vinh quang... song dạng điệu và nhạc buồn hút mắt ta vào nơi cô quạnh của nỗi mồ đơn chiếc và chối từ. Tôi đã sống một tuần để thấy trước không khí ngày về lại quê hương. Ngày giờ thì tôi hiểu vì sao nhà thơ Nhất Hạnh của chúng ta đã hạ bút viết câu này:

... « *Ma vương chiều nay vẫn diễn trò dõi gạt tung rải giọng tình ca sầu đau từ muôn kiếp trước*

ó tất giờ gùm tôi chiếc máy thu thanh! ó nhục Saigon ơi...»

Ngày mai tôi sẽ đếm máy và dĩa đi trả, tôi đã sống đủ 7 ngày của phố phường nơi bạn sống 114 ngày qua. Vàng, tôi đã đếm từng bước chân bạn đặt lên cầu máy ở sân bay, rồi từ đó trở về đơn chiếc đếm những ngày lê bạn. Đúng 114 ngày, 114 ngày của mấy bức thư ghi cuộc đời quê hương đầy xô, lôi kéo bạn, để một hôm nào tiếng bạn bỗng im đi giữa đạn lửa máu lầy.

Cuộc đời chạy quá ư nhanh, tuổi xanh chúng ta trải tới vội vàng, Mới đó mà đã thành kỷ niệm, tuy vẫn còn nghe tiếng sỏi dưới lòn chân, ngọn gió phất bay người trên mõm hú. Và trong tất cả dãy động của đất trời cuồn cuộn, lửa nồng nung nao như nỗi thao thức, hỏi tra vô cùng của tâm hồn nồng nhiệt, của những hàng cây bốc cháy, trời mây xoáy vần, bỗng vắng lên tiếng bạn, nhẹ như hơi thở, trong như hoa sương, làm cho cõi lòng già cỗi vì khắc nghiệt cuộc đời trở nên xao xuyến bồi hồi.

Tôi đã sống 7 ngày trong 114 ngày của bạn, tuy còn thiểu hiết bao nỗi lo khổ kinh hồn, sự khép kín tâm tư, và tiếng súng ầm tựa sấm hay thây ngã đất nhào... 7 ngày mà tâm hồn tôi sa đọa đến thế, tưởng chừng như có thể quyên sinh cho bắt cứ một bất mãn, buồn giận nhỏ nhen nào, còn nói chi đến chuyện thương người như thế thương thân ? ! Ôi những điệu nhạc ma quái, hâm giam ta vào bản ngã, vốn đã hép hời, như ngục tù an vui quen thuộc. Thế mới hiểu được cảnh tượng nơi bạn sống 114 ngày qua, với bao dồn ép, thúc đẩy. Thế mới biết những sợi dây vô hình xiềng xích đang cột chặt cả thế hệ chúng ta, mà một lần trở về khó ai thoát khỏi.

Trong những giờ sa đọa vì nhạc ca trầm trê, lời bạn ghi dọc Trương Mây trên đường về, còn vang động trong tôi như biển rộng, sông dài, nắng thơm, sen thắm: «*Đây không phải trả về, mà là một hành trình mới với lý-tưởng nhân bản như mòn quà lén đường...*»

Bạn có biết, bạn đã đem một nửa tôi đi không? Bạn có biết những hạt giống đó là sự sống của thân cây tôi? Và tôi trông chờ bạn như mảnh vỏ này vừa tách, lú mầm xin lượng đất?

Ôi sự im lặng của hôm nay đè nặng lên tim tôi mỗi lo âu to lớn! Bởi vì tôi sắp bước lại gần thang máy của một con tàu, tôi sắp làm chuyến trở về như bạn, tôi cũng sắp ghi, sắp nói: «*Đây không phải trả về mà là một hành trình mới, với lý tưởng nhân bản như mòn quà dâng hiến quê hương...*»

Nhưng liệu rồi đây tôi có chân chân sa đọa như tâm hồn tôi mua qua 7 ngày bao bọc bởi dòng ca tình sầu đau, đọng vũng? Và sau 114 ngày, tôi có sẽ trói tay tôi buông vào ngực thất an vui của sự đầu hàng bất lực để chối bỏ những người

bạn đương mới gặp — những người bạn mắt hãy còn trong, lòng hãy còn trẻ đã vội vàng trao tôi, không tính toán, tất cả trái tim đang hiến cuộc đời?

Tôi không hiểu nghiệp lực nào đã bắt chúng ta, dùng một lúc biến thành những niềm hy vọng nhỏ như những vì sao bé tí dần trải cho con giông đêm không thành tăm tối. Do đó, chúng ta không thể không đi tới, không thể làm cho kẻ bướm sau thất vọng, không thể hoang mang mà phải dùng hết trái tim mình như một định đế xây dựng. Bỗng nhiên chúng ta phải hòa mình thành sứ-mệnh chuyển lay nghịch cảnh. *Tôi không sợ những họng súng phá tan xác thịt, mà chỉ sợ sự sắp mình của ý-thức để phung thờ để dài và buông lung.* Bạn hãy lên tiếng cho tôi an lòng dự bị. Ngày tôi về đã sát lại gần, điều đó chẳng quan trọng với ai, nhưng với hồn tôi nó là ngọn lửa thử vàng, khi tôi mới còn là quặng đất. Bạn hãy lên tiếng và chỉ cho tôi một phương trình chống đối, một phương trình cõi Người của thế-kỷ hai mươi, vì tôi không muốn mình biến thành kẻ lành thân tầm thường để dài, chỉ cần sự tuân hành lính tráng là trở nên. Tôi muốn chúng ta là những «đôi tâm» mang sức mạnh chuyển đổi cuộc đời và nghịch cảnh, bằng sáng tạo của Tình Thương và dấn thề.

Bạn ơi,

Đừng đợi tôi mai sau mới xây cho tôi ngôi mộ đẹp. Hãy lên tiếng cho tôi thoát thân từ hạt cát, và bàn tay bạn sẽ là nhịp cầu đưa tôi từ chặng đời hoa bướm vào thế-giới xây dựng loài ong, cho quê-hương thương đau được tái sum huyền nhiệm dưới một mái trời, và để cho cuộc đời tôi còn nơi nương tựa...

NGUYỄN-THÁI

HƯỚNG VỀ ĐỨC PHẬT ★ THƠ ★ HOÀI-MAI

GỬI XUÂN-HƯỜNG

CHIỀU nay mưa giò lạnh,
Nhớ con phương trời xa;
Ba giò mưa đồng lạnh
Cho xuân về dâng hoa?

Hoa đời mưa giò ủ,
Hoa Đạo bừng sắc hương,
Ngào ngọt khắp muôn phương,
Âm hồn ai dan khõ.

Quê hương con tạm rời
Ra đi « bàn tay trắng » (1)
Con tiếp xác tình đời,
Tình đâu?... « men cay dâng » (2)

Công danh trò ảo mộng
Gây phiền não nghìn xưa,
Tình đời: chuyện nắng mưa,
Gieo sầu thương, thất vọng!

Con hướng về đức Phật,
Ngày xa lánh mê đắm,
Thánh kinh niêm « Nam-vô »,
Tình bao la vạn vật.

Mưa đêm đồng giọt giọt,
Mưa lồng ẩm thầm rơi...
Bến giác rạng phương trời,
Đầy hoa thơm quả ngọt.

*Con dâng lên Tam-Bảo
Lòng bé bỏng trinh nguyên,
Ánh đạo vàng thiêng liêng
Soi chiếu tan phiền não.*

*Ngày làm một việc lành,
Con tự gầy phúc quả,
Vượt bờ thành « nhân ngả »
Xây nếp sống Klm-sinh.*

*Con không ngại cõi đơn.
Trên đường về cõi giác,
Ban đồng hành tiến bước
Nối Đông-hải Tràng-sơn.*

*Lửa Từ-Bí Quang-Đức
Soi ngõ hẻm hang cảng,
Đức « Vô-ý » rèn nung
Sáng ngồi lòng Dân - Tộc*

*Bên ngoài mưa rơi rơi...
Nhớ con một phương trời,
Đèn cháy dầu khô cạn,
Tình thương mây thuở voi.*

HOÀI-MAI

(1, 2, Những chữ trong vòng ngoặc nháy
lại lời Thơ của Xuân-Hường.

HƯỚNG VỀ ĐỨC PHẬT ★ THƠ ★ HOÀI-MAI

Ngọc Nhu-Ý

(Tiếp theo kỳ trước)

Gian khổ trên đường tìm ngọc quý

Lệnh vua truyền đi rất nhanh:

— «Thái-tử Thiện-Hữu sẽ vượt bờ ngàn dặm để tìm ngọc Nhu-Ý. Cuộc hành trình sẽ rất gay go, nguy hiểm. Nếu ai can đảm phò tá Thái-tử thì khi về sẽ được ban thưởng của cải dùng trong 7 đời sung sướng»

Những tay hàng hải danh tiếng, tình nguyện đóng góp phần công đức đếm được trên đầu ngón tay. Trong số này có một vị thuyền trưởng lão thành. Đây là người đã hiến cả cuộc đời mình cho sóng cao bè cả, đã trên 50 năm dùng mắt trần minh làm ống kính thiên văn mà nhìn suốt các vì sao, đến nỗi bây giờ thi giác đã quáng lòa...

Hoàng -dế La-xà mời các nhà hàng hải để đích thân dặn dò:

— «Con trẫm xưa nay chưa bao giờ xa xa. Ngày nay vì muốn di tìm sự sung sướng

cho chúng sanh mà dấn thân mạo hiểm.

Vậy các khanh hãy vì trẫm vì lợi ích chung mà hết lòng».

Người thuyền trưởng lão thành cảm động đến rưng rưng nước mắt, nói:

— «Tàu bê ba, sóng gió đại-dương đã chôn vùi mông đẹp của biết bao nhiêu đồng nghiệp của hạ thần. Chuyến đi này tất cũng có nhiều kẻ không trở về, và biết đâu một trong những kẻ ấy lại không phải là chính hạ thần. Nhưng dù sao, hạ thần sẽ xin hứa đem hết tài mọn của mình giúp Thái-tử đạt được ý nguyện».

Vua-tội đều bùi ngùi lo ngại.

Lương thực, hành trang đều đã soạn sửa đầy đủ, chỉ còn chờ ngày xuất hành.

Trong khi Thiện-Hữu lo liệu, sắp đặt mọi việc bận rộn thì Ác-Hữu cũng bận rộn không kém.

Linh tinh cho chàng biết rằng Thiện hữu di thuyền này

thể nào cũng thành công, mà trình nguy-hiểm! Ai đây trong thành công thì Thiện-Hữu sẽ anh em còn sợ phải xa vợ con được cha mẹ thương mến. Vẫn còn luyến tiếc thú vui ở đời, kẻ ấy được tự tiện thối lui Xin đừng vì tôi mà hiến mình trong cuộc phiêu lưu ngàn trùng dài đương hiềm nghèo này.

Ác-Hữu xin với cha:

— «Trong sóng gió Đại dương anh con phải cần đến con, xin Phụ-vương cho con cùng đi với anh con! Rồi Phụ Vương sẽ thấy công lao của con».

Vua cha nghe Ác-Hữu nói lời lẽ khác thường, nên dâm ra nghi ngại. Nhưng không muốn ngăn cản, chỉ bảo rằng:

«Con hãy hết lòng giúp đỡ anh con, thi công lao con không phải nhỏ».

Mọi người đã lên thuyền. Cuộc tiền đưa rất là trọng thể. Hàng ngàn người đã ra tận bờ bè, hết lòng cầu nguyện cho Thái-tử di đến nơi, về đến chốn. Một hồi trống vang lên, âm thanh rung động, hòa trong tiếng lầm của sóng biển. Thái-tử đứng trước mũi thuyền đợi cho hồi trống dứt, liền tuyên-bố:

— Đây là tiếng trống báo hiệu xuất hành. Chúng ta sắp dẫn thân vào một cuộc hành

Sau đó, một chiếc neo được kéo lên!

Rồi trống thứ hai lại vang dậy và Thiện-Hữu lại lặp lại lời tuyên bố trên của mình. Giọng chàng hết mực chân thành và xúc động.

Chiếc neo thứ hai lại được kéo lên!

Cho đến hồi trống thứ bảy, Thái-tử lại cũng tuyên bố lần thứ bảy. Không có một người nào trong thuyền thối lòng. Họ đã quá quyết đóng góp phần hy sinh vì Thái-tử, vì bà con họ, vì dân chúng và cũng chính vì họ nữa.

Và chiếc neo thứ bảy đã kéo lên khỏi mặt nước. Các thủy thủ cùng reo lên trong khi những người đứng trên bờ không ngăn được những giòng lệ nóng vừa mừng rỡ, vừa thương cảm.

Trương buồm lên đi! Gió cả lồng vào! Buồm căng lên như những lồng ngực vạm vỡ. Thuyền vượt qua các đợt

sóng nhấp nhô, lướt nhanh
ra khơi.

Bất bờ, quê hương thân
yêu thấp dần, thấp dần xuông.
Sau cùng, chung quanh chỉ còn
là nước mênh mông, với sóng
gió trùng dương lồng-lộng.

Sau bao nhiêu ngày chiến
đấu gian lao với sương mù,
với gió lớn, nhờ kinh-nghiệm
già giàn của lão thuyền-
trưởng và các thủy thủ lối
lạc, thuyền đã đến được núi
Trân-bảo. Đây không còn
thuộc cõi Diêm-phù nữa mà
là biên cảnh của một thế giới
khác, thế giới của Long-hải
Đại-vương.

Núi Trân - bảo không phải
đẹp vì xanh um rùng cồ thụ,
vì tuyêt trắng xóa đỉnh cao,
không phải kiêu hùng vì chóp
cao với voi, núi Trân - bảo ở
đây sáng long lanh chất ngọc.
Những nhà hàng hải, lòng
dạ vốn cứng rắn như sắt đá
trước gian nguy bão tố, giờ
đây thấy tâm thần mè mẫn.
Những báu vật chất thành
núi trước mắt họ thật quá
ở cõi Diêm - phù, không có
gì sánh kịp. Và bức trường
thành châu ngọc ấy đã làm
tiêu ma hết những hoài bảo
lớn lao, họ tưởng như đã
đạt được mục đích tuyệt vời
của cuộc đời,

Nhậu thấy tâm trạng ấy,
Thiện-Hữu tự tay gióng lên
hồi trống mạnh rồi hối lớn.

— Chúng ta không phải
dừng lại ở đây. Ta còn phải
tim cho được Ngọc Nhự-Ý,
viên bảo châu nhiệm màu
có thể giúp ta phương pháp
tạo đời sống hạnh phúc cho
chúng sinh. Đường còn thiên
nau vạn nan. Ai sẽ tình nguyện
cùng đi với ta trong cuộc
hành trình sau cùng này?

Người ta im lặng nhìn nhau,
không một ai đáp lại. Ác-Hữu
cũng chỉ muốn thu lượm một
số châu báu để trở về.

Một lát sau, có một người
đứng lên tình nguyện đi theo
Thiện - Hữu. Đó là vị thuyền
trưởng lão thành.

Thiện - Hữu cùng với lão
thuyền trưởng cùng quay nhìn
lần cả thủy thủ. Bùi ngùi,
chàng nói với họ:

— Xin tạm biệt nhau ở
đây. Ta chúc các người trở
về bình an và chỉ xin khuyên
các người chờ tham lam chờ
nhiều châu ngọc mà có thể
bị đắm thuyền.

Nói xong, Thien-Huu cùng
với lão thuyền trưởng bắt
đầu đi sâu vào thế giới tuyệt
vời này. Trong bảy ngày đầu,
hai người vượt qua một cánh

dồng là xanh màu ngọc bích, không? Một dãy núi vàng! bông trồ hạt vàng lóng lánh, Bảy ngày kể tiếp, lại đến một vùng đất mịn như gấm nhung, hương thơm ngào ngạt.

Hai người cùng cảm thấy khoẻ khoắn, no say. Chất sống như bàng bạc trong làn không khí huyền diệu, truyền vào hơi thở dề nuối dường giống máu khắp cơ thân. Tất cả như đều có một sức quyến rũ người ta dừng bước lại ở đây. Nhưng động lực của ý chí trong người Thiện-Hữu vẫn đồng mãnh. Thiện - Hữu giục vị lão thuyền trưởng tiến lên.

Bảy giờ hai người đi đến một bãi cát toàn bạch ngần. Trời và đất cùng trắng xóa một màu nhu không còn phân chia ranh giới. Vị thuyền trưởng lão thành dừng lại, cùi xuồng, bốc một nắm cát, xoa trong đôi tay và se sẻ bảo:

— Đây là bạch ngần. Đây là bạch ngần. Thưa Thái-tử kẽ nào có vinh hạnh bỏ xác tại đây thì thân thê mãi mãi sẽ không bị hủy diệt!

Rồi lão nheo cặp mắt gần như mù hồn, nói tiếp:

— Thái-tử hãy nhìn ra xa, xem, có dãy núi vàng nào

— Có, ở phía Đông Nam có một dãy núi vàng chói!

— Thưa Thái-tử, đó là dãy Kim-son. Con đường này sẽ đưa đến núi đó. Thái-tử sẽ đi bảy ngày nữa thi tới Kim-son rồi từ Kim-son, Thái-tử sẽ đi bảy ngày mới hết một vùng đất toàn hoa sen đỏ thắm dề đến một cái thành thắt bảo. Đó là thành của Đại-bãi Long-vương. Trong lầu cõi viện của Long-vương có viên ngọc Như-Ý mà Thái-tử muốn tìm. Nhưng...

Lão thuyền trưởng ngừng lại, thở một hơi dài rồi mở to đôi mắt dã lòa, nhìn Thái-tử, rung rung giọt lệ:

— Nhưng thưa thái-tử, hạ thần không còn sức lực để được đi theo thái-tử đến bước cuối cùng. Hạ thần phải bỏ mạng ở đây và rất lấy làm mãn nguyện.

Nói xong, người thủy thủ già dáng thường ngả người trên đám cát bạch ngần và trút hơi thở cuối cùng.

Thiện-Hữu cùi xuồng ôm lấy xác người bạn đồng hành, lồng tràn ngập đau thương chàng lấy cát phủ lên, rồi đi quanh bảy vòng làm lê cầu

siêu cho vị thuyền trưởng lão thành. Và đau thương đã biến thành sức mạnh. Thiện-Hữu bạo dạn đứng lên, lập nguyện:

« Chứng nào mà ta chưa tìm được Ngọc Nhuý để cứu giúp chúng sinh đau khổ thì ta sẽ không quay trở lại phía sau ».

Rồi nhìn thẳng dây Kim-son, Thiện-Hữu cất bước lên đường. Sau bảy ngày, chàng đến Kim-son. Trước đây Ngọc bích, kim-cương, bạch ngần đã không khơi được lòng tham mày may nỡ thái-tử, thi giờ dây, dây núi vàng óng ánh cũng không cầm chân được vị anh hùng. Các bức tượng thành có sức vạn năng vốn chôn giữ và làm tan vỡ bao nhiêu chi khí thế nhân, đã không có một hiệu lực nào đối với Thiện-Hữu. Và chàng lại đặt chân lên một vùng hoa sen đỏ thắm. Mỗi đóa sen có đến hàng ngàn cánh đẹp rực rỡ. Sen sắp thành lớp, vừa chân đẽ thái-tử bước lên. Nhưng ghê gớm thay, dưới cọng sen thi toàn là rắn độc, đầu bếp. Những con rắn đang vươn cổ, há miệng, chực phun nọc độc.

Thiện-Hữu nghĩ rằng:

— « Ta đã thể sẽ không bao giờ quay trở về phía sau. Vì chúng sinh, ta đã đến đây thì dù có phải hy sinh thân mạng này, ta vẫn quyết tiến lên.

Rồi Thiện-Hữu liền nhập từ bi quán, đặt chân lên gương sen đỏ mà đi.

Chàng cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, như có hơi gió đưa dâng trong mùi hương thơm dịu dàng. Dưới chân chàng, những con rắn độc cùi đầu ngoan ngoãn như đang nghiêm trang dâng lễ chàng.

Thiện-Hữu đã đến cửa thành Long vương. Những con thần, long giữ cửa đứng hai hàng đê đón mông và Đại-hải Long vương đích thân ra đến cửa thành đê tiếp vị khách quý:

— Chúng tôi xin chào mừng vị anh hùng của cõi Diêm-phù. Chỉ một sự có mặt Ngài ở đây cũng đủ chứng tỏ được sức lực vạn năng của lòng phát nguyện cao cả của Ngài ».

Thiện-Hữu vái tạ Long-vương và rồi hai người cùng vào trong chính-diện. Sau một hồi đàm thoại, thái-tử Thiện-Hữu trình bày rõ chủ đích của cuộc hành trình vĩ đại của mình:

— Vì muốn cho chúng sinh ở cõi Diêm-phù thoát khỏi cảnh khổ đau mà tôi phải lăn lội đến đây. Tôi đã phát nguyện được đến trước mặt Ngài để xin Ngài một bảo vật vô giá.

Long-vương đáp:

— Thái-tử dạy quá lời. Chẳng hay chúng tôi có thể giúp được gì cho Thái-tử.

Thiện-Hữu đoán biết sự thuận tình của Long-vương nên không ngần ngại, nói tiếp:

— Tôi chỉ muốn xin đại vương viên Ngọc Như-ý để có thể tạo lập hạnh phúc cho chúng sinh ở cõi Diêm-phù. Nếu đại vương thuận lòng thì công đức của Đại vương thật không biết lấy gì sánh kịp.

Rồi sau đó, thái-tử thuyết pháp về hạnh bồ thí. Đại-hải Long-vương nghe xong, liền đứng dậy, mời thái-tử đến lầu cõi viễn, lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhô bằng vàng. Ngài trinh-trọng mở hộp. Những luồng hào quang rực rỡ phóng ra. Ngọc Như-ý long lanh màu sắc, biến hình vô cùng linh động.

Long-vương giới thiệu với thái-tử Thiện-Hữu:

— Viên ma-ni bảo - châu này không phải là viên ngọc thường. Đây là một báu vật có đầy đủ thần lực. Ngọc Như-ý có thể giúp cho thái tử những phương cách kỳ diệu để tạo lập đời sống phú cường cho chúng sinh. Ngọc Như-ý có thể thực hiện được tức thời các ý nguyện của Thái-tử. Và đặc biệt là Ngọc Như-ý rất kén chọn người điều khiển, Phải là kẻ từ bi, trí tuệ và dũng cảm như thái tử mới làm chủ-nhân được Ngọc Như-ý. Bằng như vào trong tay một kẻ khác thì nó chỉ còn cái hình sắc óng ánh bè ngoài của một viên ngọc vô-trí vô-giác, của một viên đá mà thôi.

Thiện-Hữu nhận lấy ngọc quý từ tay Đại-hải Long-vương trao tặng, tưởng nghĩ đến ngay sự sung sướng của chúng sinh, những nét mặt hân hoan như khi được nhận lãnh gạo tiền do chàng đã bồ thí ngày nào trước các cửa thành. Thiện-Hữu chán thành cảm tạ Đại-hải Long-vương, kết ngọc vào bùi tóc rồi từ giả Long cung để trở về cõi Diêm-phù.

KỲ SAU: Tiếng đàn
của người mù

QUAY

PHIM . . . thê sự

ỦY-KHANH

Vạch lùng

Từ ngày Liên-Hoa dám tân tiến một chút với cái mục quay phim «không xin phép» này, thỉnh thoảng vui tay (ngứa tay) chĩa ống phim vào nội bộ nhà mình một chút, để cho đúng với sự khôn ngoan cõi truyề «tiên trách kỷ hậu trách nhơn», thì nghe đâu có người hoan nghênh, mà cũng có vị ái-nghại thở ra rằng «chao ơi, rắng ma vạch áo cho, người xem lùng». Tòa soạn chia xẽ nỗi lo âu đó, nhưng mà, «xét rắng sự quay phim, có lợi vì giúp cho nội bộ Phật-tử chúng ta khắc phục khuyết điểm dễ tiễn bộ», thì sự chi mà không vạch áo ra chứ? Sự không dám công nhận sai lầm, mới là hèn yếu, để cho người ta chiêm quan «ốt dót» thì có bận mờ bảy mờ ba thêm cả vài lớp áo tời nỉ nữa cũng không che được gì, người ta vẫn cười cho. Cho nên Tòa-soạn truyền lệnh cho cậu Ủy-Khanh cứ quay tít đi!

Đại tiệc Phật-Đản 2509

Cũng như mấy lần Đản-sinh trước, năm nay cũng có đại tiệc Đản-sinh cho các em bé đánh giày bán báo bán mì, và cho một số bạn nghèo do Khuôn hôi và Phật-tử phường Phú-Hòa khoản đãi tại chùa Diệu-dế Huế. Chà thương nhau quá, nhờ ơn Phật mà chúng sanh tưởng nhớ đến nhau chia ngọt xè bùi. Mong sao những buổi đại tiệc siêu giai cấp đó nhiều nhiều thêm chút nữa, mới ngó «chỗ» rõ hơn cái không khí thực sự tương thân, tương ái

giữa Phật-tử và chúng sanh xấu số. Giai đoạn «tượng trưng» để báo cáo, để chụp ảnh» để đọc trên dài phát-thanh đã qua rồi! Và mong sao các đại-tiệc như thế thành thoảng còn được tổ chức quanh năm vào những dịp lễ lớn như tết niêu, ngày Tết, đại lễ Vu-lan v.v.v...

Tại sao chỉ có ăn thôi

Mấy Phật-tử đã quá hăng đói hỏi tại sao tình thân ái của Phật-tử đối với chúng sanh chỉ có ăn mà thôi? Thị ăn chứ sao? chỉ có mỗi một chuyện ăn đó thôi mà người đời giành giựt nhau; mấy ai đã chịu nhường cho ai một búng cơm đỡ bữa? Nhưng mà hướng tiễn của tình tương trợ tất nhiên vẫn là những công tác dài hạn có tổ chức hơn, có lợi ích thiết thực hơn, có chương trình kế hoạch đàng hoàng, tỉ như có người đã dè ngài nên giúp một số học bổng cho học sinh nghèo tại các trường, bảo trợ các tổ chức từ thiện, bảo trợ cô nhi quả phụ, các đường lão đường v.v.v...

Bãi tha ma, các nghĩa địa, đâu phải là nơi phóng uế!

Tình trạng các bãi tha ma, các nghĩa địa hiện nay không thể nói được! Bảo rằng người minh tôn trọng người chết, từ-bi cầu nguyện làm chay cho những người đã khuất, tại sao lại cùn cái tục không mỹ chút nào hể, không thuần gì tron là kéo nhau lên bãi tha ma phóng uế và di tiêu! Và cũng còn là tội lỗi và thô mạ linh hồn kẻ quá cố. Người ngoại quốc họ sẽ nghĩ sao về cảnh tượng này, họ ca ngợi người minh đó chăng? Phật-tử nghĩ sao? Đã đến lúc phát động một phong trào bảo vệ nghĩa địa chống phóng uế, đã đến lúc tổ chức sự phong uế cho có quy củ và «tử bi hơn chử! Thi đua đầy mạnh chiến dịch giữ gìn nghĩa địa sạch sẽ, có ai dám tiền phong không?

Coi chừng tiếng hô hoán giết người.

Tháng trước tại xã Thủ-Xuân, Quận Hương-Thủy Thừa-thiên, tại cầu Lòn, sát nách thị xã Huế, đã xảy ra việc một ông hội viên cảnh sát xã nguyên cựu dâng viên công sản kiêm cựu dâng viên Cảnh-lao đã dùng chiêu thuât sau đây để giết một em học sinh Phật-tử vô tội khi trời vừa mới tối: ông Hội chỉ hô hoán lên lần thứ nhất là em học sinh có lưu đạn và súng dễ chặn bắt, lần thứ hai ông hô hoán em học sinh lầu thoát, thế là ông bắn chết bởi vì như vậy là « Cộng-Sản »! Cố nhiên là chuyện phao vu 100% để lấy cớ giết người. Đấy là một trường hợp diền hình, đồng bào phải coi chừng phòng bị về những câu hô hoán chết người đó.

Tùng tùng xèng...

Các môt xum xoe đám đông, lăn - xăo, bí mật, và quan trọng ồn ài kiểu « múa lân » hình như đang là thị hiếu của thời đại, mà kỳ thật những xum xoe tiên sinh đó không hề chịu khó đảm trách một công việc gì cho đạo pháp và dân tộc cả, thành tích là một số không to tướng. Họ là những con nôm phlop pháp xinh đẹp, nhưng khát nôm ở diêm la họ lưu động uy nghi và chắc đang muốn một cái gì mà người phèm mắt thịt nhu kẻ quay phim chưa hiểu được. Giá quý vị này chịu gánh Phật-sự cho một vai, thì sẽ mất cái vẽ xum xoe vô dụng, để trở thành có giá trị mà không cần phải quan trọng.

Cao đàm viễn luận... xa lông

Từ đạo ấy, phát sinh thêm nhiều Phật-tử nghệ-sĩ. Thỉnh thoảng họ gặp nhau hút thuốc lá thơm, uống cà-phê đen, để đàm luận rất siêu những vấn đề Phật-giáo và thảo luận Phật-sự mà họ chỉ vừa biết qua loa, họ ráo riết phê bình ngành này ngành khác, ông nọ thay kia. Thấy mấy ông « tám huyết » này tán chuyện tràng giang đại hải, người ta vẫn tưởng là những « cây » Phật-tử nhiệt thành, nhưng không, họ

không tìm cách tu học, họ không tham-gia một công-tác
Phật-sự nào cả. Họ là trí-thức loại nào đó nhỉ?

Tôi, tôi, tôi

Cái nguy-nhất là cái-bệnh « Tôi-tôi-tôi », và cái-bệnh
« Tào-công-kè-lè-công-trạng » đang lầm-le-truyền-nhiễm
trong các-giới Phật-tử sau-ngày-pháp-nạn. Vì chỉ-nói
đến cái « tôi », thì hết-thời giờ-nói đến cái « chung », vì
ham-kè-lè-công-trạng-nên-ít-ai-nghĩ đến-công-đức-giải
thoát. Những-thứ-bệnh đó-sẽ-làm-cho Phật-tử-tê-bại-cấp
chân-không-tiến-bộ đưọc. Cách-trị-bệnh tạm-thời: Kiêng
cử-phát-thanhs-tiếng Tôi, cõi-gắng-quên-công-trạng-của-mình
và chỉ-nhớ-Ơn-người-khác... Và mỗi-ngày-nên-tâm-niệm-rằng
đạo-Phật là đạo « vô-tướng », phải thoát-ly-tất-cả-các-góc-khía
và-nên-nhớ-câu « phàm-sở-hữu-tướng-giai-thị-hư-vọng... ».

Ôi-dè-nghị! Chao! Hứa!

Nguyên-nhân của thất-bại hoặc thiếu-kết-quả vì những
« kế-hoạch-gia » của chúng ta đã-dè-nghị-tất-cả-cái-gì-có
thể-dè-nghị đưọc dè-cho-xóm-trò, cho-kêu, cho-oách,
dè-nghị-trong-một-cơn-dại-cảm-hứng, với-rất-nhiều-ước
mơ, rất-nhiều-tưởng-tượng, chí-không-căn-cứ-theo-thực
tế-khách-quan mà-dè-nghị-những-gì-có-thể-thực-hiện
đưọc. Rồi-lại-den-vấn-dè « hứa »-thôi, thi-diếc-tai-nhức
óc-về-những-lời-hứa-này-hứa-nó, quá-dỗi-hăng-say-quyết
liệt-mà-rốt-cuộc-không-thấy-thực-hiện đưọc, chỉ-thấy
nhé-răng-cười-trù, chẳng-còn-có-giá-trị-gì. Đè-nghị-dã
huyền-hoặc, thi-lời-hứa-làm-sao-mà-giữ đưọc, trở-thành
lời-hứa-suông!. Không-thể-kéo-dài-tình-trạng-dè-nghị
âu, hứa-suông đưọc-dấu, vì-sẽ-hết-uy-tin và-không-ai-tin
nữa? thi-rất-có-hại-cho-mọi-sự-xúc-tiễn-Phật-sự. Đừng-lấy
làm-chơi.

Đạo Phật đâu có những ông Thục mà dya thế?

Giới Phật-tử Huế lấy làm khó chịu khi nghe đồn có vài người tự xưng Phật-tử, có những tác phong và ngôn ngữ quái gở dọa người ta là sẽ khiếu nại với Giáo-hội, nhờ Giáo-hội can thiệp. v. v... Những lời lẽ đó chắc không làm vinh dự cho ai hết, trái lại, tỏ rằng kẻ nói đang ở trong một mạc cảm tự cao kiêu ngạo ý thế, ý thần. Những kẻ đó nhờ kỹ rắng, đạo Phật chỉ có thể là đạo đê học đê tu. Giáo hội chỉ chuyên lo Phuật-sự, không thể có những ông Ngô-diah-Thục đâu mà hỏng dya thế nói bậy. Phải gột rửa đầu óc tất cả những ý niệm hối mại ánh hưởng bất chánh và khờ dại đó, nếu không sẽ bị đào thải và lạc hậu.

Đê làm gì chó?

Những kẻ thờ ơ với Đạo-pháp và dân tộc không chịu gánh vác một công việc gì cả, thường hay lập luận bảo chưa rắng họ không có thời giờ, thiếu sức khoẻ và còn phải lo làm ăn đê bảo đảm quyền lợi. Vậy là họ cương quyết giữ những thứ ấy, nhưng giữ đê làm gì và có được không chứ ? Vì rõ cuộc vẫn là sinh lão bệnh tử, có nắm giữ được gì? Sao lại dại dột thiền cận không biết đem chút ít sức khoẻ và ít nhiều tiền bạc giúp ích chúng sinh trong tinh thần đạo - pháp đê mưu cầu đôi chút giải thoát an vui? Luật «vô - thường» có chưa ai đâu mà giữ cho lắm !

Thường bất khinh

Bồ Tát Thường-bất-khinh mỗi khi ngó thấy Tứ Chủng thảy đều lẽ lạy và khen ngợi «ta rất kính quý Ngài, chẳng dám khinh慢 vì quý Ngài tu hành đạo Bồ Tát sẽ dặng làm Phật». Chỉ nói lên một sự thật và tán thành lẽ sự thật đó đê khuyến khích Tu trì, thế mà Bồ Tát Thường-Bất-Khinh đã bị trong hàng Tứ-Chủng có người

lòng bất tịnh sauh giận hờn mắng nhiếc khinh bỉ mà Bồ Tát vẫn một lòng nhẫn thọ, không hề sauh lòng oán giận.

Nói lên một sự thật một cách ôn hòa, khiêm nhượng, vô tư lợi, thì tại sao lại nghi ngờ là hư dối chẳng tin và khinh miệt? Còn những lời nịnh bợ vì tư lợi, những câu làm đẹp lòng mà phản sự thật, giả vọng, thì lại thường hay được «hoan bý» là nghĩa làm sao? Đời nay, không thiếu những người đi lể lạy và tán thán, nhưng nên làm những việc đó với sự thật, với tinh thần của Bồ-Tát Thường Bất Khinh thì mới là cao đẹp cho!

Người giữ lễ mới thực sự cúng dường

Trong các buổi lễ cầu-siêu, cầu an, bay trong các nghi lễ nào khác, tại một vài chùa, một vài niệm Phật đường ở các khuôn bội, hay tại vài tư gia, cũng hãy còn thấy những trường hợp thiểu lễ độ rõ rệt. Vì như đạo hữu thi chuyên tâm trì tụng, đạo hữu thi lại đứng cạnh nói chuyện riêng, các em thi nô nức ồn ào, người thi hút thuốc ăn trầu, kẻ đứng người đi lộn xộn phốc tạp. Có người còn cho biếu diễn luôn bộ «thường triều» áo cánh phất phơ ngay tại nơi hành lễ. Có người vô tình cho đến nỗi cái mũ cứ đê luồn luồn ngự trị trên cái đầu mà đứng nhìn Phật chơi! Làm lễ mà không giữ lễ, dù là vô tình cũng vậy, thi còn ra cái lẽ gì nữa. Không thể lây-lắt với những lề lối đê dãi bừa bãi đó mãi. Lễ Phật phải thanh tịnh trang nghiêm không phải như đình đám hội chợ. Tinh thần cúng dường của Phật-tử có hay không, thực hay dối, có thể nhìn vào các cuộc lễ là biết.

Dơi và chuột

Xuất gia và tại gia là hai giới phân biệt. Nhưng mà chuyện chuột dơi sao thỉnh thoảng cũng cứ xảy ra? Dứt bỏ thề tục đê xuất gia tu hành chính thức tại chùa thi lại rガai khó khăn, khổ cực, giới luật chặt chẽ, nên thấy

chùa vẫn thích mà vào đó ở thì lại không dám vào, ở thế gian, tu « cho khoẻ là hơn ». Nhưng mà thêm một bộ « thường triều » cho ra vẻ là « tu sĩ », và thêm một cái đầu cao trọc cho càng ra vẻ « dùt khoát » tu hành! Do đó, ta thường gặp những ông, những cậu cư sĩ đầu cao trọc, mặc áo mực năm thân (rộng không rộng hẹp không hẹp, na ná như áo kẻ xuất gia), đầu đội mũ len (kiểu mũ đà các thầy bay dung), tay cầm trên hột (chuỗi Bồ-dề), lui tới Phật sự lảng xăng rộn ràng, làm cho có người hoang mang không biết thưa gởi làm sao cho hợp với sắc tướng lỡ thầy lỡ chủ: Xin đê nghị quý vị đó, một là dũng mạnh phát nguyện xuất gia, hai là cất bỏ bộ « thường triều » đó, giàn dị như lũ chúng « tui » đã, hơn là chàng-ràng như vậy ngộ chóng mặt quá sá.

Võ trang giáo phái ?

Gần đây, báo chí có đề cập đến một nguồn dư luận về chuyện võ trang các giáo phái.

Chà, hỏi nào, nghe những phong trào võ trang tinh thần, võ trang đạo đức nồi lèu rầm rầm, sao bấy giờ im ru, lại đi nói đến võ trang tôn giáo? Võ trang tinh thần là làm « Văn » không có súng, còn võ trang giáo phái nói đây là làm « võ » thực sự, nghĩa là có súng.

Võ trang tinh thần không kiến hiệu bay sao mà bây giờ lại võ trang giáo phái? Nhưng mà người ta đang đi trong cái vòng lừa quẩn. Nhất định điều kiện tiên quyết là phải có một tinh thần mạnh mẽ dũng cảm và chánh đáng chánh nghĩa mới diệu dụng được những phương tiện để chiến thắng. Cho nên vấn đề cũng vẫn là võ trang tinh thần trước, rồi làm bồn phận công dân đầy đủ là được rồi. Đứng trên cương vị tôn giáo mà đòi võ trang sẽ mất ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng thuần túy và cũng là khó ăn và khó nói.

Có gì đáng đâu mà kỷ niệm kỷ niết?

Các chùa chiền, các lăng tẩm, các tháp cảnh, cùng những nơi công cộng khác, đang lâm nạn bị một số «du khách» tấn công kỷ-niệm bằng cách khắc tên, khắc thơ, khắc lời đề tặng, cảm niệm vào tường, vào chuông, vào bia, lời văn đi từ địa ngục lên thiên đường, từ thơ đến thanh, dù thử, rồi lại còn cài một «quý du khách» bê hoa (không phải là của mình) để tặng cho nhau, cài vào túi áo làm kỷ niệm. Kỷ niệm cái gì? Chỉ có thể là kỷ niệm cho một tinh thần không đẹp gì cả, vì đó là một tinh thần phá phách, không tôn trọng các nơi tôn nghiêm, xâm phạm của chung, không văn minh một chút nào cả. Các đoàn thanh niên học sinh Phật-tử, sẽ làm gì đây để giữ gìn các nơi trên, được yên thân khỏi bị dục khát, bê hoa để kỷ..niệm?

Hãy tìm đọc:

★ ĐẠO PHẬT HIỆN ĐẠI HÓA

của NHẤT-HẠNH — giá 50\$

★ Ý THỨC MỚI TRONG VĂN NGHỆ và TRIẾT HỌC

của PHẠM-CÔNG-THIỆN — giá 85\$

★ HÀNH HƯƠNG (thơ)

của TRỤ-VŨ — giá 45\$

Do nhà xuất-bản LÁ-BỐI Saigon phát hành

VƯỜN THO' ĐAO LÝ

NGUYỄN-HẠNH phu trách

Dất mẹ Việt-Nam quá chừng đau khổ. Nỗi đau khổ đó là nỗi đau khổ trường kỳ. Đức Phật vốn quan niệm rằng đời là bế khỗ, là biền lệ; nhưng từ đệ nhất diệu đế Khổ đó, con người phải biết vươn đạt để đến được Dao. Từ cái căn-bản khổ đó, con người phải nhìn rõ hơn về mình và về thế-giới. Không ai có thể sống thay cho chúng ta. Không ai có thể chết thay cho chúng ta. Chúng ta phải tự trách-nhiệm lấy đời mình, như hình ảnh của người chèo thuyền phải nỗ lực làm chủ vận mệnh của mình trên con thuyền đương nhấp nhô giữa bão tố của đại dương mà đường viễn của đất liền đương còn ở xa, xa lit. Chúng ta sẽ nghĩ gì, sẽ ý thức gì về niềm đau của chính số phận mình, về niềm đau của chính đất Mẹ đương quẩn-quại trong thiêng-tai trong chiến tranh đã đến kỳ vũ-bão nhất. Con người — nhất là con người Việt-Nam vốn có tiếng giàu tình cảm này chưa « đánh mất tâm hồn »; mà chính trong khoảng thời gian gay-go quyết-liệt nhất chính là lúc con người Việt-Nam chúng ta biết nhẫn nhục chịu đựng để sống-còn nhất. *Lời thơ của HOÀNG - ANH diễn tả cái nguy cơ khốc liệt nhất của sự đánh mất tâm-hồn của nhân loại:*

Một thuở mất tâm-hồn
Loài người gần tận diệt
Những cái chết thảm thương
Người đã đi biền-biệt

(Hoàng-Anh — Hồi tám)

Tình yêu-thương, chính là vàng ngọc của tâm hồn. Tình thương cũng là tia sáng đẹp nhất của một tinh cầu nào đó

đã nghiêng mặt xót thương cho quả đất thân yêu của chúng ta bị bao trùm bởi bóng tối của vô minh, bóng tối của sân-sát, hận thù man dã. Loài người như muốn trở lại thời kỳ tiền-sử, ăn lười nuốt sống, kẻ có sức mạnh bao giờ cũng có lý:

**Ngôi sao đã trả về trời
Nguồn thương trả lại như hồi sơ sinh!**

(Hoàng-Anh)

Tình thương nhường bước cho oán thù. Đạo-lý thay thế bằng vũ-lực. Với tất cả sức mạnh cơ-khí của nền văn minh đến tàn-nhẫn của hiện tại, con người trả nên tàn bạo như loài mãnh-thú, sơn lâm. Nơi đâu có mạt oán thù chính là chỗ con người bỏ xa thiên-lương của mình nhất:

**Vì những lòng oán thù
Con người rời cương vị
Một mặc cảm glam tù
Này sinh muôn độc ý**

**Sao trên trời đồi ngôι
Bão đi kèm thiền hạ loạn
Súng nổ giết loài người
Yêu thương thành thù oán**

(Hoàng-Anh – Hồi tâm)

Tiếng thơ của HOÀNG-ANH chính cũng là tiếng lòng thồn thức của người chính phủ chđóng đi lâu quá không về, cũng chính là giọt lệ của những bà mẹ Việt-Nam hằng ngày đã nhỏ xuồng trên những thân xác của những người con, gục xuồng rồi đây, áo nhà binh còn vương mùi thuốc súng:

**... Đất lành phơi máu lửa
Bài ca tống biệt buồn
Người mẹ già nức-nở**

(Hoàng-Anh – Hồi tâm)

Tiếng nức-nở vốn là thứ tiếng âm-thầm nhất của tâm tư mọi người. Tự-nó, tiếng nức-nở cũng như giọt lệ, vốn có ý nghĩa. Chúng biểu thị tất cả nỗi uất ác nghen-ngáo

của con người đừng trước sự đau thương riêng của mình
hay đau thương chung cùng của cả một dân tộc. Xin ai
đừng nhẫn tâm đừng làm cho giọt lệ mắt hết ý nghĩa
Cũng xin đừng nhẫn tâm cố tình không thêm đoái
tưởng đến tiếng nức nở còn thồn thicc hoài, khi vết
thương bỗng cháy của Dân-Tộc còn lở-lói hoài trên da
trên thịt này. Tay bưng bát cơm rau, mà mắt còn tươi, môi
còn cười, thì đời vẫn còn Hạnh-Phúc lắm lắm. Tại sao
chúng ta không có quyền hy-vọng một cuộc đời thật đơn
giản trong cái ánh Thanh-Bình có tiếng hát ca của trẻ
em, có màu xanh cây trái vừa mới đâm chồi này lợe:

Người ơi đừng oán nhau
Cho cây lành đơm lộc
Dù đời rách, cơm rau,
Vẫn còn tình Dân-Tộc

Tiếng trẻ ca êm-dềm:
Nghĩa tú bi, bác ái
Những đời mắt dịu hiền
Nó nụ cười đồng loại

(Hoàng-Anh, Hồi-tâm)

Thiết-tha và chân-thành, mong mỏi lắm thay!

LIÊN-HOA NGUYỆT-SAN HOAN-HÝ GIỚI THIỆU:

Cách Nấu Chay

Của đạo hữu HOÀNG-THỊ KIM-CÚC

Tập sách gồm 120 món ăn chay, soạn theo những kinh
nghiệm thực tế phong phú.

Đây là tập sách thứ ba của tác giả sau "Những món ăn
nấu lối Huế 1 và 2".

Cách nấu chay có bán ở Huế tại các tiệm sách.

Ở các tỉnh, các nhà sách và đại lý Liên-Hoa muốn phát hành
xin liên lạc với:

CÔ HOÀNG-THỊ KIM-CÚC

Hộp thư 22 HUẾ

Sinh hoạt văn hóa trong dịp Phật Đản 2509

Ngày 9-5-65, Viện Đại-Học Văn-Hạnh đã tổ-chức một buổi lễ gọi là Lễ Tôn-kính Đức-Phật như một nhà Văn-hóa, tại nhà Văn-hóa ở Thủ-dô Saigon. Thượng-tọa Thích-Minh-Châu, Viện-trưởng, đã khai-mạc buổi lễ bằng một bài diễn-văn tiếng Việt và tiếng Anh, sau khi đã cho khởi bản hợp-tấu Nirvana và bài kệ tán Nam-phương.

Sau đó ông Bộ-trưởng Văn-hóa Giáo-Dục, các vị Đại-sứ Án-độ, Thái-lan, Trung-hoa Dân-quốc, Ai-lao, ... và một số đông học-giả, văn nghệ-sĩ như Hồ-Hữu-Tường, Vũ hoàng-Chương, Tam-Ích, Trần văn Hà, Nguyễn-hữu-Ba, Hoàng-mộng-Lương... đã lần-lượt lên phát biểu ý kiến.

Ở Đoạn kết bài diễn văn, Thượng-tọa Thích-Minh-Châu đã nhắc lại lời của RICHARD WAGNER, nhà sáng-tác nhạc Đức nổi tiếng như sau: «Lời dạy của Đức-Phật quả là một nhân sinh quan vĩ-đại đến nỗi các giáo-lý khác đều có vẻ nhò-bé khi so sánh với

Giáo-lý của Ngài. Triết-gia với những tư-tưởng sâu sắc nhất, nhà khoa-học với những kết quả to-tát nhất, nghệ-sĩ với trí tưởng-tượng đặc-dáo nhất, con người với cõi lòng cõi mờ nhát với mọi chung-sanh đau khổ, tất cả những người ấy đều tìm được chỗ đứng rộng rãi của mình trong vũ-trụ quan-kỳ diệu vô song này».

Học-giá Hồ hữu Tường sau khi nhận xét qua các kinh điển rằng Đức Phật là một vị phật-kiến vĩ-đại về vũ-trụ và vạn-vật đã nêu ra điều này: «Mấy trăm năm sau Thái-tử Siddharta, có mấy vị đệ-tử của Ngài, mấy vị Bồ-tát, nhở không chấp cái cực nhò mà thấy trong thén nước có muôn muôn vàn vàn con vật nhò, thấy trong một chất tể-vi, có muôn ngàn nguyên-tử, cả một vũ-trụ mênh-mông. Khi bom nguyên-tử nổ, có nhiều nhà bác-học Âu-châu có trích-lục những lời của những vị Bồ-tát này và nói rằng tìm thấy tinh-năng

nguyên-tử, chính là Thị-Kiến (Vision) của Phật-pháp, thị-kiến nhở vô chấp. Bởi vô chấp mà Phật-pháp không có giáo-diều dè rồi ràng buộc trong giáo-diều. Văn-hóa đích thực là cái khà năng thoát xác m mãi mà trường-lòn mãi; mà tránh được luật vô thường phải xây dựng trên cái nền vô chấp. »

Bác-sĩ Nguyễn-tiến-Hỷ, Tòng-trưởng Văn-hóa Giáo-đục đã nhận định như thế này: « Như vậy giá tài văn-hóa của Đức-Phật dè lại cho nhân-loại không cốt ở số lượng kinh-diễn hay những lời thuyết-pháp mà chính là ở cái tinh-thần ẩn hiện nội tại và siêu việt những danh từ ngôn-ngữ ấy. Tinh-thần ấy là một sức sống trường-cữu và sinh động, đòi hỏi sự phá vỡ những cái vỏ cứng của danh từ, những khuôn khò chật hẹp của ý niệm dè có tùy theo hoàn cảnh không-gian và thời-gian mà khoák lén mình những khuôn vỏ khác nhau. Hiểu như vậy, triết-lý đạo Phật sẽ là một di sản quý báu, trường tồn, càng ngày càng mới mẻ và phong-phú. Không hiểu như vậy, triết-lý đạo Phật chỉ còn là một mó kiếu thức khô héo nghèo nàn, một món đồ cò, sớm muộn gì cũng sẽ bị tàn lụi và lãng quên ».

Ngày 10-5-65, cũng tại nhà Văn-hóa, giáo-sư Nguyễn-dăng-Thực đã diễn-thuyết về đề tài « Phật-giáo với ý thức Dân-tộc ».

Sau khi trình bày ánh hường Phật-giáo trong đời sống dân tộc nhất là trong giới bình-dân qua các triều đại, giáo-sư kết luận: « Tóm lại, bất cứ ở hình thức nào, nồng dân Việt-Nam trải qua các triều đại, dù Bắc, dù Nam vẫn là từng lớp nhân dân trung thành với tín ngưỡng truyền thống đã được các Thiền-sư Việt-Nam và giới lãnh đạo thời Lý, thời Trần thực hiện đáp ứng cho ý thức quốc gia dân tộc dã một thời hùng mạnh độc lập, tự cường. Ngày nay Việt-Nam không những phải mở cửa giao dịch với khu vực Đông Nam Á mà còn với tất cả thế-giới, vì thế-giới khoa-học hiện nay là một thế-giới liên-hệ tương quan, không dùng cho một địa-phuong nào, một nhóm người nào đóng cửa cô lập một mình. Tin-nghưỡng Phật-giáo Thảo-dưỡng hợp nhất Thiền và Tịnh, giải thoát bằng tự lực và bằng tha lực, cả dứt súng và tình yêu, khoa học với đạo đức, chính là cái ý thức cởi mở và khai phóng vì là một tông hợp cẩn tú vào tâm linh thực nghiệm, không có sự xung đột giữa lý-trí và tín-nghưỡng, vượt lên trên hình thức khác nhau tỏ ra rất thích hợp dè thâu hóa tinh hoa quốc-tế vào tinh-thần truyền thống dã phong phú của dân tộc càng thêm phong phú khà năng sáng tạo. Đây là tương lai văn-hóa Việt-Nam hướng về Tự-do, Độc-lập ».

TIN TỨC ★ TIN TỨC ★ TIN TỨC ★ TIN TỨC

TIN TRONG NƯỚC

Thông - diệp của đức Tăng-thống GHPGVNTN

Trong dịp lễ Phật - Đản 2509, Đức Tăng-Thống Giáo-hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-nhất đã cho công bố Thông-diệp quan-trọng kêu gọi ngưng bắn 24 giờ, nguyên văn như sau:

« Trước sự đau khổ của đồng-bào, tôi thiết tha yêu cầu, nhân Phật-Đản, tất cả đồng-bào Phật-tử hãy ău chay 3 ngày 14 Răm và 16 để thành tâm cầu nguyện Hòa-bình cho đất nước.

Tôi trân trọng thỉnh cầu các Chính-phủ và các vị Chỉ-huy liên hệ cuộ chiến-tranh tại Việt-Nam, hoan hỷ ra lệnh ngừng tấn công nhau từ 0 đến 24 giờ ngày Phật - Đản 2509 (15-5-1965).

Tôi thành tâm cảm tạ đồng-bào, cảm tạ các Chính - phủ và các vị Chỉ-huy giúp cho dân chúng hưởng được 24 giờ hòa-bình nhân ngày Phật-Đản ».

Saigon, ngày 8 tháng 4 2506

Hà-Thượng

THÍCH TỊNH-KHIẾT

Đại-lễ Phật-Đản 2509

Cảm thông nỗi thống khổ của dân tộc đang chịu đựng một cuộc

chiến-tranh phi-lý và tàn bạo cùng nỗi đau thương của hàng triệu đồng-bào miền Trung bị nạn lụt tàn phá, Giáo-hội chủ trương Lễ Phật-Đản năm nay được tổ chức rất đơn giản, giảm tiết mọi chi phí để lấy tiền cứu giúp đồng-bào đau khổ. Cho nên mọi hình thức đồ sộ bên ngoài đều dẹp bỏ. Tuy nhiên Phật-tử Việt-Nam đã mừng Đại-lễ Phật-Đản một cách vô cùng trang nghiêm và trọng đại. Toàn quốc đâu đâu cũng cờ treo, đèn thắp sáng rực huy hoàng, quang cảnh phố phường, làng xóm trong tuần lễ từ 8 đến 15 - 4 âm - lịch rộn ràng và rực rỡ. Cả một dân-tộc đang sống động trong một ngày Đại-Hội.

Ngoài các lễ thuần-túy tôn-giáo, còn có những thuyết pháp tại các chùa, tại các công trường, các hội đoàn mà số người tham dự hàng vạn. Có những cuộc trình diễn văn-nghệ, các hội hoa-dâng, các cuộc rước xe hoa tại Thủ - đô và các tỉnh. Tất cả thật tung bừng, rộn rịp.

Trong dịp lễ, Viện Hóa - Đạo cũng như các Tinh Giáo-hội đều tổ-chức các cuộc thăm viếng và ủy-lao đồng-bào và quân-nhân tại các bệnh-viện, các hội từ-thiện, các-nhi-viện và can-nhân tại các lago

xá. Đến đầu Giáo-hội cũng đem lại niềm hoan hỷ cho mọi người, ngoài ra những món quà tặng trang nhã, thân mật.

Tất cả các buổi lễ, các tö-chức sinh hoạt trong ngày Phật-Đản 2509 đều nhằm mục đích: cầu nguyện Đất Nước Hòa-bình, Dân-tộc an-lạc và Đạo-pháp trường tồn.

Lễ Đặt đá xây cất Chùa Vinh-nghiêm

Lúc 8 giờ 20 ngày 8-5-65, tại đường Công-lý Saigon, lễ đặt viên đá đầu tiên cho công cuộc **Xây cất** ngôi chùa Vinh-nghiêm của Phật-tử miền Bắc di cư đã được cử hành trọng thể dưới quyền chủ tọa của Quốc-trưởng Việt-Nam Cộng-Hòa và Đức phó Tăng-Thống đại-diện Đức Tăng-Thống Giáo-hội Phật-giao Việt-Nam Thống-nhất cùng sự chứng minh của Thượng-tọa Viêng-trưởng Viện Hóa-Đạo. Hiện diện trong buổi lễ có Trung-tướng Chủ-tịch Hội-dồng Quốc-gia Lập-pháp, Ông Quốc-vụ khanh đại-diện Thủ-tướng, cùng quý vị Tòng, Bộ-trưởng, đồng đảo quan-khách và Phật-tử.

Sau phần nghi lễ, Thượng-tọa Thích Tâm-Giác, Chánh Đại-diện GHPGVNTN miền Vinh-nghiêm trình bày mục đích xây cất ngôi chùa Vinh-nghiêm là để nơi nương tựa tinh thần của hàng vạn đồng bào Phật-tử miền Bắc di cư. Đồ

án dự định xây cất thêm một khu xá hội dành cho hàng trăm gia đình thiết lập quanh chùa để giúp đỡ Phật-tử phần nào về nạn khẩn nhà duỗi đất...

Trong phần đạo-tử, Thượng-tọa Viện-trưởng Viện Hóa-đạo đã nói: «Đứa tin của người Phật-tử miền Bắc sống tại miền Nam vẫn luôn luôn vững bền hướng về Đạo pháp phải được trường tồn, hướng về Quốc-gia Dân-tộc phải được thống-nhất độc lập thật-sự».

Quốc-trưởng Việt-Nam Cộng-Hòa trong phần khuyến từ cũng đã nói đến chân giá-trị của Phật-giao đối với dân tộc và việc đạo-đức hóa dân chúng mà theo ý Quốc-trưởng là yếu-tố cần thiết. Nhân dịp này Quốc-trưởng thành tâm ước nguyện các nhà tu-hành sẽ phá bỏ được hổ chia rẽ tôn-giáo.

Hơn 3 triệu đồng trợ giúp đồng-bào bị lụt miền Trung

Theo bản báo cáo của phỏng Xã hội Viện Hóa-Đạo, tính đến nay Viện đã gửi cứu trợ đồng-bào tại các tỉnh miền Trung 3.299.988\$ cùng với 17.720 bao gạo và 307.936 kilô tảng phàm khác. Ngoài ra, số tiền thu được cho tuần lễ Xã-hội Phật-đản 2509, sau khi chi-phí, phần còn lại sẽ tiếp tục gửi cứu trợ đồng-bào.

Phái-doàn Tuyên-Úy Phật-giáo thăm viếng bệnh binh

Trong khuôn khổ tuần lễ Phật-dản 2509, sáng 12-5-65, Thượng-tọa Thích Tâm-Giác Giám-đốc Nha Tuyên-Úy Phật-giáo và Đại-đức Thích Tâm-Thành trong Ủy-ban Xã-hội đã hướng dẫn một phái-doàn đến thăm viếng và ủy-lao các bệnh nhân hiện nằm điều-trị tại bệnh-viện Ngũ-Quyền ở Thủ-đức. Trong dịp này, phái-doàn đã trao tặng 600 gói quà cho các bệnh-nhân.

Thân-hữu giữa Phật-giáo Cao-Đài

9 giờ sáng ngày 10-5-65, Thượng-tọa Chánh Đại-diện GHPGVNTN tỉnh Sadec đã hướng dẫn một phái-doàn tham dự lễ kỷ-niệm Đức Hộ-pháp quy thiền tại đền Phật-mẫu Cao-đài Tân-quý-dông Sadec. Nhân dịp này Thượng-tọa đã làm lễ phóng diệu trước di-ảnh Đức Hộ-pháp.

Phật-giáo thân-hữu với các Tôn-giáo khác

Trong một cuộc viếng thăm, chủ-tọa lễ đón mừng Phật-Dản tại Nha Cục Chiến-binhs và Phố-binhs ở Saigon, Thượng-tọa Thích Tâm Châu đã tuyên-bố: « Phật-giáo luôn luôn thân-hữu với các tôn-giáo khác để cùng nhau hòa-dồng

trong công-cuộc phục-vụ Quốc-gia Dân-tộc; mỗi-một Phật-tử phải có nhiệm vụ thực-hiện sứ-mạng đó qua vị-trí của mỗi người ».

Cũng nên nhắc lại rằng cuộc thăm viếng nói trên trong chương-trình thăm các cơ-sở Phật-giáo quân-dân tại Thủ-đô của Thượng-tọa Viện-trưởng. Trong bài diễn-văn chào mừng, một Đại-úy thay mặt cho toàn thể quân-dân các cấp tại đơn-vị, đã ca ngợi ý nghĩa lễ Phật-Dản và cam-kết sẵn sàng hy-sinh tất cả để thực-hiện cho kỳ được những gì mà Dân-tộc và Đạo-pháp đòi hỏi.

Việt-Kiều tại Ba-Lé cù-hành Lễ Phật-Dản

Lễ Phật-Dản 2509 đã được tổ-chức trọng-lễ hôm 15-5-65 ở Ba-Lé tại Việt-Nam Phật-Giáo tự-Tín-dồ đa số là Việt-Kiều đã niệm kinh dưới sự chứng minh và chủ-lễ của quý Thượng-Tọa Thích Chân-Thường và Thích Quảng-Thiệp đại-diện Viện Hóa-Đạo. Sau đó là lễ phóng-sanh dè cầu-nghệ hòa-bình trên thế-giới và tại Việt-Nam.

Xây-cất chùa Khuông-Việt

Sáng 14-4-65, tại tinh-ly Pleiku, Ban Đại-diện miền Khuông-Việt đã cử hành lễ đặt đá xây-cất ngôi chùa Khuông-Việt. Buổi lễ đặt dưới quyền chủ-tọa của Thiếu-

**Tướng-Tư-lệnh Quân-đoàn 2 kiêm
Tư-lệnh vùng 2 Chiến-thuật và
Thượng-Tọa Thích Tâm-Giác,
Giám-đốc Nhà Tuyên-úy Phật-Giáo.**

Theo ban tò-chức triền-bày, chùa Khuông-Việt sẽ xây cất mặt trước rộng 10m, cao 9m; mặt sau rộng 17m, cao 14m70, chiều ngang của ngôi chùa là 25m. Kinh-phí dự trù 5 triệu-dồng do quân-nhân Phật-tử Vùng 2 Chiến-thuật chung góp.

Lễ Đại-Tưởng Cố Hòa- Thượng Tích Quảng-Đức

Hồi 10 giờ sáng 20-5-65, Thượng-Tọa Viện-trưởng Viện Hóa-đạo đã đến chứng minh lễ đại-tưởng Cố Hòa-Thượng Thích Quảng-Đức tại chùa Quán-Thế Âm Gia-dịnh. Tham-dự buổi lễ này có hàng ngàn Tăng-Tín-đồ và Phật-tử địa-phương.

Trước khi niêm hương, Thượng-Tọa Viện-trưởng đã nhắc lại sự hy-sinh cao-cả mà Cố Hòa-Thượng Quảng-Đức đã cống hiến cho Dân-tộc và Đạo-pháp. Thượng-tọa cũng kêu gọi mọi người cố gắng làm sáng tỏ ngọn lửa Thích-Quảng-Đức trong sứ-mệnh giúp đời và phục-vụ Đạo.

Trường thanh-niên Phụng sự Xã-Hội

Giáo-hội Phật-giáo Việt-Nam Thống-Nhất quyết-dịnh sẽ thiết lập trong niên-khoa 1965-66 một trường Cao-đẳng lấy tên là « Trường-

Thanh-niên Phụng-sự Xã-Hội »
(School of Youth For Social Services)

Trường có nhiệm vụ huấn luyện và cung cấp cho Phật-Giáo Việt-Nam những cán-bộ Xã-hội nòng-cốt có đủ khả năng để đảm trách những công-tác phức-tạp về xã-hội. Muốn vào học, sinh-viên phải có tối thiêu bằng Tú-tài I. Thời-gian học là 2 năm. Chương-trình học gồm có những môn chính như: Xã-hội học, phương-pháp tò-chức các đoàn-thì, cơ sở xã-hội, đạo-đức học, Phật-Giáo đại-cương, việt-văn, sử, sinh-ngữ, tâm-lý quan-chung, khoa-học thực-nghiệm, khoa học nhân-văn, công-dồng v.v...

Lực-Lượng Nùng Bảo-Vệ Phật-Giáo

Hồi 16 giờ chiều 23-5-65, Thượng-Tọa Viện-trưởng Viện Hóa Đạo cùng một phái-doàn đã đến thăm đồng-bào Nùng tại Cầu tre Phù-lâm và sau đó Thượng-tọa có trao tặng một số gạo và sưa cho đồng-bào.

Vị đại-diện đồng-bào Nùng trong lời chào mừng Thượng-tọa và phái-doàn đã cương quyết tuyên-bố sẵn sàng mọi hy-sinh chống lại độc-tài bảo-vệ Dân-tộc và Đạo-pháp.

Lễ Cầu-Siêu Đức Cố Tăng - Thống Giáo - hội Phật-Giáo Thái-Lan

Viện Hóa-Đạo đã cử hành lễ

cầu siêu Đức Cố Tăng-Thống Giáo-hội Phật-Giáo Thái-lan tại Việt-Nam Quốc-tự hồi 19 giờ ngày 29-5-65.

Đức Cố Tăng-thống Giáo-hội Phật-Giáo Thái-Lan Somdej Phra Ariyavansagatayan vien-lịch ngày 15-5-1965, nhằm ngày Phật-Đản, tại Thái-lan hưởng thọ 91 tuổi.

Lễ Đặt-dá Xây-cắt Cơ-sở Viện Đại-Học Vạn-Hạnh

Sáng 9 tháng 6 năm 1965, tại đường Trương-minh-Giàng Saigon, đã cử hành trọng thề lễ đặt đá xây cất cơ sở Viện Đại-học Vạn-Hạnh thuộc Giáo-hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-nhất. Buổi lễ này đặt dưới sự chứng minh tối cao của Đức Tăng-Thống. Hiện diện trong buổi lễ, ngoài Thượng-tọa Thích Minh-châu, Viện-trưởng Viện Đại-học Vạn-Hạnh, chư Thượng-tọa trong Viện Hồi-Đạo, người ta nhận thấy ông Tòng-Trưởng Bộ Văn-hóa Giáo-dục đại-diện Thủ-Tướng Việt-Nam Cộng-Hòa cùng quý vị quan khách, quý vị trong Ngoại-giao đoàn. Sau bài diễn-văn của Thượng-tọa Viện-trưởng, Đức Tăng-Thống đã cùng ông Tòng-trưởng Văn-hóa Giáo-dục đặt viên đá đầu tiên. Cơ-sở Viện Đại-học Vạn-hạnh được xây cất trên khoảng đất rộng 6000 mét vuông và dự trù hoàn-thành trong một năm.

Đại lễ rước kinh về chùa Hải-Tuệ

Bộ « Đại Thừa Hoa Nghiêm Kinh » do Thượng-tọa Thích-Trí-Tịnh dịch ra Việt-ngữ lần đầu tiên gồm có 10 tập dày, tới 8.000 trang, tiền in ấn chừng hơn 1 triệu đồng, hiện đã in xong tập II do Tỷ Kheo Thích-Đặng-Quang Trụ-trì chùa Hải-Tuệ phụ trách việc ấn loát.

Ban phụ in Kinh quyết-dịnh sẽ cử đại lễ rước Kinh từ nhà in Hưng-Long về chùa Hải-tuệ vào hồi 8 giờ sáng ngày 29 tháng 4 Ất-Tỵ và cử hành Lễ Khai Kinh liên tiếp trong 3 ngày.

Lớp huấn-luyện Trụ-trì, Giảng-viên do Phật-Giáo tổ-chức

SAIGON. — Sáng ngày 23-5-65, tại Việt-Nam quốc-tự, Thượng-tọa Thích-Tâm-Châu Viện-Trưởng Viện Hồi-Đạo đã chủ tọa buổi Lễ Khai Hộ và đồng thời cũng là Lễ khai-giảng khóa huấn-luyện Trụ-trì và Giảng-viên của Giáo-hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất.

Đây là khóa Huấn-luyện đầu tiên kể từ ngày Giáo-hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất thành lập, nhằm đào tạo Cán-bộ Phật-giáo để đáp ứng nhu cầu hiện tại.

Khóa huấn-luyện qui tụ gần 1.000 Tăng-sĩ tu học trong thời gian 3 tháng.

Lớp cán bộ Y-tế sơ-cấp Phật-giáo

Ban xã - hội Phật - giáo Thừa-Thiên đã mở một khóa huấn-luyện cán-bộ sơ-cấp y-tế. Khóa này gồm có 44 khóa sinh, trong đó có 7 tu sĩ và 36 nam nữ Phật-tử.

Mục đích và chương trình của khóa được trình bày rõ ràng trong bài diễn văn khai mạc của đại hữu quyền Trưởng ban, bác-sĩ Dương-đinh-Bang như sau:

“... Chúng tôi quan niệm rằng trong công cuộc phát huy Đạo pháp dưới mọi hình thức và phung sự Dân tộc về mọi phương diện, Đạo đức và phương tiện của một tập thể tín đồ chưa phải là những yếu tố quyết định thành công hay thất bại mà, như mọi người đều biết chính vẫn đề nhân sự mới là vấn đề then chốt. Với nhận định ấy, trong phạm vi hoạt động nhỏ hẹp chúng tôi, năm nay, ban Xã - hội Phật-giáo đặt trọng tâm công tác vào vấn đề đào tạo huấn luyện cán bộ cho những chương trình xã-hội của mình...

Khóa huấn luyện cán-bộ sơ-cấp đầu tiên năm nay dành cho ngành y-tế. Chương trình này nhằm đào tạo cán bộ xã hội cho hạ tầng cơ sở và mặc nhiên đã nối tiếp chương trình đào tạo cán-bộ lãnh đạo của trường Thanh niên phung sự xã hội thuộc viện đại học Vạn-Hạnh

Vì là cấp sơ đẳng, nên chương-trình học tập về phần lý thuyết chỉ gồm những khái niệm căn bản về y-học, vête-sinh, cấp cứu, trị-liệu thông thường. Phần thực hành có nhiều giờ học hơn gồm các môn điều dưỡng, chăm sóc các loại bệnh nhân, sử dụng một số y-cụ và dược phẩm trong các động tác trị liệu và cấp cứu căn bản thông thường, thêm các phương pháp vête-sinh cá nhân và công cộng phòng ngừa bệnh tật. Ngoài ra còn có phần phụ giảng về giáo lý và các đề tài đặc biệt chuyên môn khác.

Chương trình lý thuyết sẽ học tại Trụ sở ban Xã-hội phần thực hành tại các bệnh-xá Phật-giáo...”

Khóa huấn luyện đã khai mạc ngày 5-6-1965 tại chùa Từ-Đàm trước sự hiện diện của quý Thượng tọa, Đại-đức Tăng Ni Giáo - hội Thừa-Thiên, các vị đại diện chính quyền và đoàn thể, và rất đông bác-sĩ bệnh viện Huế.

Thời gian huấn luyện là 6 tháng

Lớp học miễn phí của Tông-Vụ Thanh-niên trong Giáo-Hội Phật-Giáo V.N.T.N

Saigon. -- Sáng ngày 20.5.75 Thượng - Tọa Tông vụ Trường Tông-vụ Thanh-niên đã chủ tọa lễ khai giảng các lớp miễn phí: Toán Lý, Hóa, Sinh-nhữ do Liên-Đoàn

Học-sinh Phật-tử Saigon tò-chức tại trụ sở Tông Vụ.

Mục - đích khóa học nhằm giúp đỡ học sinh nghèo trau dồi văn-hóa trong dịp hè và gây nên một ý niệm tốt đẹp về tò-chức Thanh-niên của Tông-Vụ.

Số học sinh nhập học là 500 người và thời gian khóa học là suốt 3 tháng hè 1965.



TIN THẾ-GIỚI

Những buổi nói chuyện về tu thuyễn tại Tiệp-khắc

Bác-sĩ Karel Werner ở Brno, Tiệp-khắc, tiếp tục thuyết trình về tu thuyễn cho một số thính giả hâm-mộ trên 700 người. Trong lúc bác-sĩ nói chuyện thì một sinh viên về Hatha Yoga ở Brno, ông Gad Vojkuoka trình diễn những tư-thể mà bác-sĩ trình bày trong bài giảng của ông.

Bác-sĩ Werner cũng có trình bày về sự phát-triều hiện tại của Phật-giáo trên thế-giới ngày nay, và có nói về những phương-diện thông-thường của Zen, Bác-sĩ có giảng một bài riêng cho các bác-sĩ của trung-âm chữa bệnh tinh-thần và bệnh-viện thần kinh ở Brno.

Phật-giáo và chủ-nghĩa mạc-xít, hai thế-giới riêng biệt

Đức-Phật chỉ bày con đường cải thiện con người do những phương-pháp tinh-thần, còn Karl-marx thì tìm cách giải thoát giai-cấp nhờ phương pháp kinh-tế — Sự giải thoát của Marx nhằm cung cấp nhu cầu vật chất cho con người trong xã-hội.

Giáo-sư W. S. Karunaratne đã tuyên-bố như thế trong thời gian về « Phật-giáo và mạc-xít » tại làng Thị-xã Colombo, do hội Tôn-giáo Đổi-chiểu Tích-Len bảo trợ. Giáo-sư nói rằng Phật-giáo chủ trương khoan-dung và hỷ-xả và Đức-Phật đã dạy hận thù không diệt hận thù mà chỉ có tình-thương mới diệt hận thù. Chủ-nghĩa Mạc-xít xem lịch-sử tiến-triền là một cuộc tranh đấu giai-cấp, và tôn-giáo là thuốc phiện ru ngủ dân-chúng — Đối với Đức-Phật tôn-giáo là phương-pháp chính xác để cải thiện con người và xã-hội.

Một tò-chức Phật-giáo mới tại Nam-Dương

Một tò-chức Phật-giáo mới đã được thành-lập tại Nam-Dương và lấy tên là Nam-Dương Phật-giáo — Ông Tòng-thư-ký U. Silasuriya của hội này đã cho biết rằng sự thành-lập của hội Nam-

Dương Phật-giáo là do kết-quả của sự phâ-hoại của một vài hội Phật-giáo tại Đại-hội lần thứ 7 vừa rồi ở Sarnath, Ấn-độ.

Ông nói rằng Hội Nam-Dương Phật-giáo gồm có các chi nhánh trước kia ở Trung và Đông Java như là : Pelaigos, Semarang, Parakan, Demak, Kudus, Pati, Djuana Pamotan, Dgepara, Purwodadi, Rembang Kuwardjo và Suradaya. Ông nói hội Nam-Dương Phật-giáo rất mong mỏi liên-lạc mật thiết với các hội Phật-giáo khác.

Tôn-giáo rất thiết yếu cho thế giới hiện Đại

Ông H. W. Tambiah, chánh án tòa thương thầm tại Tích-Lan trong dịp Đại-hội kỷ niệm lần thứ 21 ngày thành lập hội Thanh-niên Phật-tử Tích-Lan đã nói rằng dân chúng Tích-Lan được sung sướng và thoải mái nhờ ảnh hưởng của Phật-giáo.

— Ông vừa mới đi thăm viếng Thái-Lan về nước — Ông nói giá trị tôn-giáo rất quan trọng, nhất là trong hiện tình thế giới ngày nay; tôn giáo là một cái phân biệt con người khác với thú vật, và riêng Phật-giáo dạy con người thực hành từ-tâm.

Phật-dân, một ngày Quốc-lễ tại Ấn-Độ

Quốc Vương xứ Sikkim, ông Thondup Namgyal đã chủ tọa lễ Đại-hội thường niêm của Hội Maha Bodhi Ấn-Độ ở Calcutta mà ông là chủ-tịch. Nhắc lại mối cảm tình sâu xa của Cố Thủ-Tướng Nehru đối với Hội, ông tỏ ý hy vọng đương kim Thủ-Tướng Ấn-Độ, Lal Bahadur Shastri cũng có lòng ưu-ái đối với Hội. Quốc Vương Sikkim đã kêu gọi chính-phủ Ấn-nên tuyên bố Phật-dân là một ngày quốc-lễ. Hội đã thông qua một quyết nghị về việc này. Một quyết nghị khác yêu cầu chính-phủ đổi tên đường phố College Square ở Calcutta thành đường phố Anagarcta Dharmapala để đánh dấu kỷ niệm đệ bách chu niênn sinh nhật của Ngài Dharmapala vị sáng lập Hội Maha Bodhi Ấn-Độ.

Giáo-hoàng La-mã và Phật-tử Nhật-bản.

Theo một tin tức ở Tokyo thì Phật-tử Nhật-bản đã công bố một Thông-diệp của Giáo-hoàng La-mã đã gửi cho Phật-tử Nhật-bản nói rằng Phật-tử có thể « tìm ở Thiên-chúa-giáo rất nhiều điều tốt có thể bồi-duong thêm tư tưởng và đời sống của họ » !!

MUỐN TRẺ EM MAU MẬP,
CHÓNG LỚN, ÍT ĐAU,

HÃY
DÙNG
SỮA
BỘT



CÓ BÁN
ĐẦY ĐỦ TẠI CÁC NHÀ THUỐC TÂY