



# LIÊN-HOA

NGUYỆT SAN

★  
SỐ 2 NĂM THỨ MƯỜI



# LIÊN-HOA

## nguyệt - san

P. L. 2507 — RẰM THÁNG 2 NĂM GIÁP-THÌN (28-3-1964)

Ngày xuất giá	L.H.
Trung Đạo +	Tịnh-Như
Tiếng vang Quốc-tế	Tâm-Phuôc
Ước mong ( <i>Thơ</i> )	Hayền-Không
Liên-Hoa phỏng vấn	Phái viên Liên-Hoa
Hướng về Đức Quán-Thê-Âm	Lan-Hoa tu-nữ
Cuộc vận động của Phật-giáo Việt-Nam	Thích Tri-Quang
Bài ca võ thường ( <i>Thơ</i> )	Tường - Phong
Bức thư Ân-Độ	Thích Thiện-Châu
Những tội... tức cười	V. Xuyên và Đ. Lê
Diễn văn khai mạc T.H.D.P.G.T.P.	Nguyễn-thị-Tuyết
Phật-giáo Việt-Nam qua phong dao tục ngữ	Đức-Thương
Con Ma trắng	↑
Hàng chục Phật-tử nạn nhân	Tâm Thành
Thoáng hiện ( <i>Thơ</i> )	↑
Thông bạch của tài-chánh kiến-thiết-vụ	Quách-Tấn
Thông bạch của Ban Đại-diện T.T.	
Tin tức	

Bìa của Họa-sĩ Phạm-Đặng-Trí trình bày  
Ảnh bìa của Lê-Quang

CHỦ NHIỆM:  
**THÍCH ĐÔN - HẬU**  
QUẢN LÝ: THÍCH  
NỮ DIỆU - KHÔNG

*Thư từ bút số bưu phieu xin đề :*  
**Thầy THÍCH ĐỨC - TÂM**

*Tổng thư ký tòa soạn*  
66 Chi-Lăng — Hộp thư 24, HUẾ

---

**Giá báo một năm :**

- Trong tỉnh : 110\$ — Ngoài tỉnh : 130\$
- Công-sở và ngoại-quốc 240\$.



# NGÀY XUẤT GIA \*

KỶ NIỆM LỄ XUẤT GIA  
Ngày 8 tháng 2 năm Giáp - Thìn

**H**ÔM nay là ngày lễ xuất gia của Phật, một ngày lễ mà sự hệ trọng đối với hàng Phật tử cũng tương đương như những ngày lễ Phật giáng sinh, Phật thành đạo, Phật niết-bàn. Song muốn kỷ niệm cho được xứng đáng đối phán với ý nghĩa xuất gia của Ngài, chúng ta không thể dề tâm niệm xuôi dòng theo tập quán thời sơ, thiếu suy nghĩ và tưởng nhớ tinh thần tu học. Quên nghĩ đến tinh thần tu học, thì đối với công đức cao dày, bẩn hoài chí thương của Phật, dù chúng ta có đem hương hoa đầy cả tam thiền, đại thiền thế giới mà cúng dường cũng chưa xứng đáng được. Thế nên, muốn kỷ niệm hay muốn cúng dường Phật, chúng ta chờ bên ngoài hương hoa chán thật ở chính trong tâm tánh của chúng ta, hương hoa của đức từ-bi, của trí bát-nhã, của hạnh vô-úy, của tâm lợi tha. Chúng ta hãy tự đốt lên những thứ tâm hương, những thứ tánh hoa vô thượng ấy để cúng dường Đức Thầy-Tôn.

Đè có những hương hoa của tâm tánh thanh tịnh ấy, trong ngày lễ hôm nay, chúng ta hãy tịnh tâm, định ý nghĩa của nó mà ôn lại chí khí xuất trần, đại nguyện độ sanh của đức Bồ-tát Tất-Đạt-Đà khi Ngài xả bỏ tất cả, xuất gia vì muôn loài.

Ngài xuất gia lúc đêm khuya lặng lẽ, theo Ngài chỉ có một người nghĩa-bộc và bốn vó ngựa cầu, nhưng bao



nhiều ý nghĩa thâm cao vĩ đại của sự xuất gia ấy đã làm cho vô lượng chúng sinh hoài cảm mãi mãi, và nhờ Ngài, họ tĩnh giác hơn mê, qui đầu về giác ngạn.

Trong lịch sử của loài người thông minh, nhưng đau khổ, đức Bồ-tát Tất-Đạt-Đà là người đầu tiên đã tìm, và tìm được Đạo Diết-Khổ, dè lại cho chúng sanh những bài học thâm thiết và thực tế là chiến thắng đến diệt sạch nguyên nhân khổ não, kẻ thù chánh của kiếp chúng sanh.

Khi Ngài đã thành tri giác vô thượng, kết quả cứu cánh của sự xuất gia, Ngài có tuyên bố như vậy: «Người thợ ấy làm đi làm lại mãi cái nhà của ta, nhưng cái nhà ấy, nay đã phá, và ta hủy bỏ luôn người thợ. Người thợ ấy là vô minh ái dục», nghĩa là Ngài tuyên bố sinh tử đã hết, luân hồi cũng không còn, và con đường di đến kết quả ấy đã thấy rõ trong lời Ngài tuyên bố trên, khi Ngài thành bực Đại-Giác.

Quả vị Đại-Giác mà Ngài thành tựu được đó, vốn cũng khởi nguyên từ sự xuất gia cao thượng của Ngài. Ngài đã xuất gia khi thâm tâm của Ngài tích tụ mồi từ-bi vô lượng, quả quyết giải thoát những thống khổ mà Ngài đã thấy ở chính Ngài, và, ở khắp mọi người, mọi vật. Những hôm sau, các cuộc du hành bốn phía hoang thành Ca-tỳ-la, đã dè lại cho Ngài sự xác nhận lê vô thường của kiếp người qua những quá trình sinh, lão, bệnh, tử. Có ai ngờ những cảnh huống đó, có được chung quanh một hoang thành hoa lệ? Có ai ngờ được những cảnh huống đó, bao vây giết hại kiếp người, kiếp sống mà con mắt chúng sanh, bao giờ cũng thấy thú? Nên mỗi cảm khái vô hạn đã nỗi dậy trong lòng Ngài. Và Ngài đã quyết chí xuất gia, khiến ngày mồng 8 tháng 2 này, trở thành ngày đầy ý nghĩa, chói lọi muôn thuở cái chí xuất trần cõi thế của Ngài.

Sau buổi dạ hội, khi cung tần mỹ nữ cũng như quan-lại, nhân-dân cùng toàn thể vạn vật đang say sưa giắc mộng trong đêm trường hắc-ám, phủ kín dưới bóng tối của vô minh, thì Ngài dũng liệt đứng dậy, rũ bỏ ân ái, xa lánh ngai vàng, bước theo dấu chân của các Vị Chí-

**Giác trên đường Chánh-dạo.** Với lòng từ-bi bình đẳng, Ngài vươn mình ra ngoài tất cả quan niệm hẹp hòi về nhân ngã bì thử, chủng tộc và Quốc-gia, mà đặt mình vào bản tánh bao la của bản thể thanh-tịnh.

Lấy việc độ sanh làm nhiệm-vụ, nên trên đường hoằng-hóa, đi đến đâu, Ngài gieo rắc an vui, để lại giải thoát, thế hệ này, qua thế hệ khác, giáo-lý Ngài trái ngược với những kẻ thường nhân, đi đến đâu là để tai và ở đó, gây mãi bất an cho muôn loài. Cho nên ôn lại cái đêm lành của nhân-loại, dêm Ngài xuất-gia, chẳng những giúp chúng ta tăng lòng từ-bi, mà còn giúp chúng ta tăng thêm tri giác ngộ, để nhận rõ giá trị chân thật của mình, của muôn vật và luôn theo, nhận nோ Chánh, phải di của kiếp người.

Từ lâu, vì tánh mê mờ, diên-dảo, khiến chúng ta không giờ phút nào, không mơ tưởng đến cái hạnh-phúc của đau khổ biến trá do tiền tài, danh vọng đưa lại, thi giờ đây, giờ phút xuất gia của Đức Thế-Tôn, quả là ánh sáng vĩ đại chiếu tan mây mù dày đặc, đưa chúng ta ra với mặt trời trí-tuệ, vạch rõ cho chúng ta thấy, muôn cải tạo thế giới ác trước thống-khổ này, trở thành thế giới thanh-tịnh, an vui, thi công việc trước hết là phải đoạn trừ tham ái, phải sáng suốt mà thấy cái mong manh của vật-dục, giá trị của nó chẳng dem lại được gì vĩnh cữu cho chúng ta ngoài đau khổ với đau khổ. Sự nhận thức này lại càng cần thiết vô cùng đối với nhiệm vụ muôn hướng dẫn người, bởi vì lòng tham ái, tánh bì thử không thể hướng dẫn minh, và, người, đi đến đâu ngoài sự tiêu diệt cả. Trong tất cả mọi mặt, chúng ta phải xác nhận rằng muôn dem lại đời sống an lành, vĩnh-cữu, thi chỉ có thể dựa vào tâm lý thanh-tịnh, biết cố gắng thực hành những pháp ly-dục và vô-ngã của Đức Từ-Bi đã chỉ đạo mà thôi.

Bởi vậy, mỗi lần kỷ niệm ngày xuất gia của Đức Phật là mỗi lần nhắc nhở cho chúng ta nhận thấy cái ý nghĩa của sự xả bỏ ngai vàng, giao trả bảo kiêm, cõi bỏ hoàng-bảo ở sông A-nô-ma của Đức Thầy Chi-Giác, để vừa nhận rõ tánh cách hư huyền tai hại của vật-dục, vừa nhận rõ tánh cách giải thoát quan trọng của sự xuất gia trong Chánh-pháp.

Có nhiều người lầm cho sự xuất gia là chán nản, là ăn  
ăn, là ép xác, là xa vọng. Nhưng sự thật, những sự kiên  
chi, chịu đựng đã phải có trong sự xuất gia, mà sự xuất  
gia lại còn tuyệt đối, đòi hỏi những nhận thức thấu triệt  
Đặc biệt là phải chiến thắng dục-vọng, nhất là tánh tình  
cầu an, nhẫn-nại bao nhiêu cơ hàn và thử thách, mới mong  
đi đến được đoạn nào trên đường giải thoát quang đáng và  
sạch sẽ.

Bát cơm không ngon miệng, tiếng khóc của con thơ,  
nước mắt của người vợ, ngắn ấy thôi cũng đủ trả ngại  
giết chết chí hướng xuất trần rồi, huống chi danh vọng và  
quyền qui của Đức-Vương? Thế nhưng, Đức Bồ-Tát TẤT-ĐẠT-  
ĐÀ đã xả bỏ tất cả cho lòng đại-bi cứu-thế: Ngài đã làm  
một việc, mà gương sáng sẽ mãi mãi treo cao cho chúng  
ta soi chung. Hôm nay, nhờ đến sự hy sinh vô lượng của  
Đức Boddhisatva là một dịp nhắc nhở cho chúng ta bồn phận  
phải hy sinh vì Chánh-pháp.

Trong thời buổi maté-pháp này, nhân tâm phần nhiều  
chỉ nghĩ đến sự tham lam xâu xé, thi Chánh-pháp cần  
phải được nhiều người thực hành và truyền bá. Nhưng  
Những người ấy là ai? Ai là người có thể chịu đựng mọi  
nỗi khó khăn, khổ cực, hy-sinh tất cả những thứ khó hy-  
sinh để xuất gia, gánh vác lấy Chánh-pháp và thương đê  
giác-tha và tự-dộ? Ai là người có Chánh-tin, làm người cư-  
sĩ nhiệt-thành với TAM-BAO như ông TU-ĐẠT hay A-DƯC-  
VƯƠNG? Những người ấy phải chẳng là những người ngay  
bây giờ đây, xả bỏ tất cả niềm nhân-ngã, tánh bỉ thử, ý  
địa-vị, lòng quyền lợi, rải rác khắp năm châu đang đồng  
tâm kính cầu, hướng vào Đức Từ-bi mà thống nhất ý chí  
lại trong Đại nguyện « hoằng-pháp và hộ-pháp ».

Cúi xin Đức THÁI-TÔN từ-bi chứng minh cho tâm  
thành của chúng con.

Ảnh bìa: Các giới Phật-tử ở Huế họp tại sân chùa Từ-  
Đàm, đón chờ lễ khai mạc đại-hội Phật-giáo Trung-phòn.

# Trung Đạo

\*

TỊNH NHƯ

**T**A có thể quả quyết rằng, Trung-Dao là một đường lối nhận-thức đặc biệt về thực tại của Phật-giáo. Đó là một đường lối nhận-thức vượt lên tất cả mọi nhận-thức cực-đoan và phleân diệu, giúp con người đi vào con đường thể-nghiệm chân lý, giác-ngộ và giải-thoát.

Như chúng ta đã có dịp đề-cập, nếu đứng trên bình-diện HIỆN TUQNG mà xét, sự sống chỉ là những dòng sinh-hoạt biến-động, hóa hợp, liên tục vô cùng. Chẳng hỗ-tương ánh-hưởnng lẫn nhau, quan hệ với nhau, trùng trùng vô tận. Hết cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Trên mặt không gian, sự vật chẳng qua chỉ là sự kết hợp và sự phá hoại của một số yếu tố. Trên mặt thời-gian, sự vật chẳng qua chỉ là sự sinh diệt, lưu chuyền, nối tiếp của các yếu tố không ngừng. Vì luôn luôn sinh diệt, cho nên sự vật không phải là những thực-thể THUỜNG CÒN; và cũng vì sự lưu chuyền nối tiếp nhau, cho nên sự sống không bao giờ DIỆT MẤT. Do đó, Phật-giáo không hề xác nhận một BẢN NGÃ HẰNG HỮU và cũng không hề chấp nhận sự Diệt-vong. Không phải Diệt, không phải Còn, mọi sinh-hoạt của hiện-tượng-giới chỉ là

một đại-dương liên tục biến động. Nhận-thức được sự liên-tục biến-động đó, không phải Diết, không phải Còn, là đã đi vào con đường nhận-thức TRUNG - ĐẠO. Đó là con đường Trung-Đạo về Hiện - tượng.

Tuy nhiên, mọi sự sinh-diệt, biến động của hiện-tượng-giới mà ta đang nhận thức, nếu xét về thể-tính, thì chúng phụ thuộc vào nhận thức của ta. Nếu rời nhận thức đi, rời mọi ý niệm, mọi tri-glác, thì hiện-tuong-giới cũng không thể nào hiện-hữu. Như vậy, thực tại đây r้าย sự biến động đó đã bị chúng ta « ý thức hóa ». Hay nói một cách khác, chính chúng ta đã thấy sự vật có sinh, có diệt có động có tĩnh là bởi ý-thức chúng ta. Còn thực tại là thực tại; thoát ly và vượt ra ngoài mọi ý-niệm CÓ, KHÔNG, SINH, DIỆT. Nếu rời nhận thức, thì mọi CÓ, KHÔNG, SINH, DIỆT, mọi liên-tục biến động cũng sẽ không còn nữa.

Như vậy thực tại vốn bình đẳng, vốn hồn nhiên, vốn siêu việt. Nhưng thực tại trở thành biến động, sai biệt là bởi vì sự « ngu muội » của ý-thức. Chúng ta luôn luôn nhìn thực tại không còn nguyên vẹn bản tính của thực tại nữa, mà trái lại chúng ta nhìn thực tại bằng những ý-niệm « luồng diện ». Hễ nói đẹp là có xấu. Hễ nói to là có nhỏ, hễ có Hữu hạn là có Vô cùng, hễ có Tôi là có Kẻ - khác. Chúng ta luôn luôn sống hạn cuộc trong những ý-niệm luồng diện đó, và chính những ý-niệm luồng diện đó tó son, điểm phản cho thực tại. Vậy thì thực tại không phải CÓ, mà thực tại cũng không phải KHÔNG. KHÔNG với CÓ là ý-niệm, là nhận-thức. Còn thực tại là thực tại, vượt ra ngoài nhận-thức KHÔNG hay CÓ.

Vậy muốn thè nhập được thực tại, chúng ta phải không

*rời vào hai bịnh diện CÓ, KHÔNG cực-doan đó. Hết rời o  
một trong hai ý niệm lưỡng - diện, thì thực tại không còn  
nguyên - trạng nữa. Thoát ly được mọi ý-niệm Có, Không,  
lưỡng diện, là đã đi vào con đường TRUNG-ĐẠO, con  
đường tiến đến sâu thẳm của Chân-Như. Đó là con đường  
Trung - Đạo về Bản - thể.*

*Trong hai hệ-thống tư-tưởng vĩ-đại của Phật-giáo, căn  
bản và sở-đắc của Nam-tôn là Hiện-tượng-học và Trung - Đạo  
của Nam-tôn là Trung-Đạo về Hiện tượng Căn bản và sở-  
đắc của Bắc-tôn là bản-thể học. Và Trung - Đạo của Bắc-tôn là  
Trung-Đạo của Bản-thể.*

*Tuy nhiên, Hiện-tượng và Bản-thể là hai mặt của một  
thực-tại duy nhất và toàn diện, không thể tách biệt. Thực  
tại là thực tại, chứ không có « thực tại hiện tượng » hay  
« thực tại bản thể ». Tất cả là một, không hai, không khác.  
Cũng như vậy, Nam - tôn và Bắc-tôn là hai mặt của một  
Phật-giáo duy-nhất và toàn-diện, không thể tách biệt. Phật-  
giáo là Phật-giáo, chứ không có « Phật-giáo của Nam-  
tôn » hay « Phật-giáo của Bắc-tôn ». Tất cả đều là Phật-  
giáo. Ở trong một toàn-bộ giáo lý giải-thoát, không hai,  
không khác.*

*Nhận-thức được sự tương quan giữa hiện - tượng với  
bản thể (của một thực tại duy nhất) giữa Nam-tôn với Bắc-  
tôn (của một Phật-giáo duy nhất) do hai con đường Trung-  
Đạo hiện-tượng và Trung - Đạo Bản - thể, chúng ta không  
khỏi suy nghĩ về một con đường Trung-Đạo mà ít ai nhắc  
tới: Đó là **Con đường Trung-Đạo về Giáo-tông hay**  
**Trung - Đạo về Giáo - nghĩa** vậy.*

# TIẾNG VANG QUỐC TẾ

Trong cuộc vận động năm nguyện vọng

Của PHẬT - GIÁO VIỆT - NAM

ANH-QUỐC. — Ngôi chùa tại Luân-Đôn là một nơi tụ họp của những Phật-tử cũng như những người không phải Phật-tử đến đây để tuyệt thực một ngày tưởng niệm những người đã bỏ mình vì đạo-pháp ở Việt-Nam. Các ông Robert Mead, Bác-sĩ Malalasekera Cao-Ủy Tích-Lan tại Anh, ông Dora Fonseka, ông Maitripala Senayake Tông-trưởng Thương-mãi Tích-Lan đã dự lễ hồi hướng công đức cho các vị đã hy sinh tánh mạng cho Phật-giáo Việt-Nam. Đến phòng sự buổi lễ ngoài các ký giã Anh-quốc, còn có phái đoàn nhiếp ảnh của đài phát-thanh B.B.C. và vô-tuyến truyền-hình, Hàng thông-tấn Mỹ C.B.S. cũng có gởi đến một đoàn nhiếp-ảnh viên quay phim và cuốn phim được gởi ngay về Mỹ bằng phi-cơ để chiếu trên màn ảnh vô-tuyến truyền-hình của Mỹ.

Giáo-sư J.D. Bernal chủ-tịch Hội - Đỗng Hòa - Bình Thể-Giới đã lên tiếng phản đối sự « khủng bố » ở miền Nam V.N. và kêu gọi phải chấm dứt ngay « những biện pháp khủng bố và những vụ tàn sát mà chính-thể Diệm đang thi-hành ».

Trong cuộc biểu tình của Phật-tử Anh-quốc tại chùa ở Luân-Đôn, đoàn biểu tình đã chấp thuận một bản kiến-nghị tỏ lòng công phẫn trước sự đàn áp Phật-tử ở miền Nam V.N. và yêu cầu Tông-Thống Diệm giải quyết vụ Phật-giáo trong tinh-thần hiếu biết và hòa hảo. Bản kiến-nghị cũng yêu cầu ông Tông-Thư-Ký Liên-Hiệp-Quốc, Tông-Thống Mỹ Kennedy, Đức Giáo-Hoàng, Thủ-Tướng Mac Millan, Thủ-Tướng Krushchev, và Thủ-Tướng Nehru can thiệp để chấm dứt tình trạng đau thương và bi thảm của Phật-giáo ở V.N.

Trước khi giải tán, đoàn biểu tình đã quyết định tuyệt thực vào ngày mồng 1 tháng 9 để tưởng niệm anh-linh những vị hy-sinh cho Phật-giáo ở miền Nam V.N.

**PHÁP.** — Tại Ba-Lê trước trụ-sở của Tô-chức Văn-hóa Liên-Hiệp-Quốc, giáo-sư Nguyễn-thăng-Thái, Tông-Thư-Ký Hội Phật-giáo Thế-giới, đã tự đâm vào ngực với một lưỡi dao găm trước mặt một đám biếu-tinh, ký-giả và nhiếp-ảnh-viên. Mặc tang phục màu trắng, ông quỳ trước bàn thờ Phật hương trầm ngút. Đầu đã được cạo trọc, ông lấy cây dao găm và không một chút đau đớn hay cảm động lộ ra, tự rạch ngực híng máu viết một bức huyết thư. Sau đó ông đã đưa lá thư này cho một nhân viên của Tô-chức Văn-hóa Quốc-Tế để gửi lại cho ông U-Thant Tông-Thư-Ký Liên-Hiệp-Quốc. Lá thư này phản đối những tội ác của chính-phủ Ngô-dinh-Diệm và đòi hỏi phải lên án sự xâm phạm những nhân-quyền ở miền Nam V.N.

Có chừng 70 sinh-viên Phật-tử Việt-Nam đã biếu-tinh trước sứ-quán Mỹ ở Ba-Lê phản đối Mỹ viện-trợ cho chính-thề Ngô-dinh-Diệm. Một phái đoàn Phật-tử đã đưa một kiến-nghị cho sứ-quán Mỹ yêu cầu Tông-Thống Mỹ tuyệt giao với chính quyền Diệm và « tìm mọi biện pháp cần thiết để dập bạo khí-giới Mỹ không được sử dụng để tàn sát các Tăng-Ni và dân bà ».

**Ý-ĐẠI-LỢI.** — Đức Giáo-Hoàng Paul VI đã kêu gọi Chính-quyền Thiên-chúa-giáo miền Nam V.N. đã bị tố cáo là ngược đãi công-dân Phật-tử — không nên « quên những công-quyền của nhân dân ».

Ngô lời cùng 42 sinh-viên Việt-Nam tại La-Mã, Đức Giáo-Hoàng đã khuyên họ nên nhận thấy sự thống-nhất là một « bí quyết » của giáo-hội Thiên-chúa. Giáo-Hoàng đã kêu gọi Tông-Thống Diệm nên tạo lấy hòa-bình và hiểu-biết trong nội-bộ Việt-Nam nơi mà những Phật-giáo-đồ đã tự thiêu mình để phản đối chính-sách kỳ-thì tôn-giáo của chính-quyền Thiên-chúa-giáo.

Tòa Thánh đã bác bỏ buổi yết-kiến mà Giám-Mục Ngô-dinh-Thục đã xin với Giáo-Hoàng. Những bản báo cáo đã tiết-lộ là tòa Thánh đã lấy làm bối rối vì sự hiện diện tại La-Mã của Giám-Mục Ngô-dinh-Thục là anh ruột của Tông-Thống Ngô-dinh-Diệm, và vì những lời tuyên-bố tranh biện của Giám-Mục về vụ Phật-giáo.

HÀ-UY-DI. — Các lãnh tụ của 50.000 Phật-tử Hà - Ủy-Di đã phản đối với Liên-Hiệp-Quốc với Giáo-Hoàng Paul VI với Tông - Thống Ngô-dinh-Diệm về sự đàn áp Phật-giáo-dồ ở miền Nam V.N.

Nói đến Ông Diệm như là «một Tông - Thống độc tài», bản kiến-nghị phản đối chính-quyền Diệm đã được 120 đại-biều ký tên trong cuộc hội họp lần thứ 51 của đoàn-thề Phật-giáo Onpa Hongwanji Hà-Uy-Di.

Các vị Hòa - Thưượng của 120.000 Phật-tử và các đại-biều Phật-tử Nhật-Bản cũng đã ký vào bản kiến-nghị vào dịp đại-hội-dồng thường niên 3 ngày của Hội Phật-giáo Hà-Uy-Di.

Trong tổng số dân số Hà - Uy - Di 650 000 người, có 200.000 Phật-tử thuộc mọi tầng lớp quốc-gia.

Bản quyết-nghị đã «tổ giác và phản đối tình trạng nặng nề đang diễn tiến ở miền Nam V.N. kêu gọi chính quyền ở đây chấm dứt mọi sự đàn áp và đề nghị hợp nhân đạo cho mọi sự thiệt thòi và tái lập những nhân-quyền căn bản của nhân dân xứ đó». Bản quyết-nghị đã được sao gởi cho Tông - Thống Kennedy, các Thủ-Tướng Anh-quốc và Pháp-quốc, ông Tông-Thư-Ký Liên-Hiệp-Quốc, Đại-sứ Mỹ Cabot-Lodge tại miền Nam V.N. Hội Phật - giáo Thể-Giới, và ông chủ-tịch Hội Phật-giáo Nhật-Bản.

TÂY - ĐỨC. — Phong-trào Phát - động Tiến - bộ Xã-hội Việt-Nam, một tổ-chức của sinh-viên Việt - Nam tại Tây - Đức đã đưa cho Đại-sứ Mỹ tại Tây-Đức một văn thư phản đối chính-phủ Ngô-dinh-Diệm.

ĐÀI-LOAN. — Một nhật-báo ở thủ-đô Taipei (Đài-Bắc) đã kêu gọi Thông Thống Ngô dinh Diệm nên ngăn cản bà Nhu tuyễn bố những lời «độc địa» đối với Phật-giáo-dồ nếu không bà em dâu của ông có thể làm cho quyền-hành của ông bị lâm nguy.

Tờ báo Chen Hsin Wen Pto (chuyên về tin tức thương mại và kỹ-nghệ) đã bình luận rằng: «nếu Tông Thống Diệm thất bại trong việc chặn đứng bà Nhu chỉ trích một

cách dễ tiện và ác-liệt nhũng Phật-tử, thì mỗi căm hòn  
của dân chúng Việt-Nam đối với bà sẽ trở lại chống với  
ông Diệm và do đó sẽ đưa đến cho ông một thảm họa không  
thể lường trước được »

Bài báo nói tiếp là dù bà Nhu có thể là ái-quốc đi  
nữa, nhưng thái độ của bà đối với Phật-giáo « không những  
đã làm cho chúng ta kinh ngạc mà lại còn làm chướng tai  
gai mắt đồng minh của Việt-Nam nước Mỹ, và ngay đến  
cả Tòa Thánh Vatican nữa... » Lời bà Nhu nói rằng sự tự  
thiêu của các vị sư đáng kính là một sự « nướng » không  
những đã xúc phạm đến đức tính bao dung của Á-dòng  
mà cả đến đức tính cao cả Thiên-chúa-giáo.

Bài báo còn nói thêm rằng những lời chỉ trích của bà  
Nhu đã được xem như là nhầm mục đích tiêu diệt Phật-  
giáo, nhưng « chúng ta không tin là bà ta thật sự có ý  
định ấy được vì bà ta tất phải hiểu rằng một tôn giáo  
có lịch-sử trên 2500 năm không thể một hôm một mai bị  
tiêu diệt được »

NAM-HÀN. — Tại Hán-thành (thủ-dô) 30 tăng, 5 ni-cô,  
15 cư-sĩ đã tuyệt thực ba ngày để phản đối những biện  
pháp đàn áp Phật-giáo của chính-phủ Diệm. Một Phật-tử tên  
là Domyung Cho ở Tán Thành đã gửi đến Liên-Hiệp-Quốc  
một bức thư viết bằng máu của ông yêu cầu lên án sự đàn  
áp Phật-tử ở miền Nam V.N.

PHI-LUẬT-TÂN. — Ông Salvador P. Lopez, Bộ trưởng  
ngoại giao Phi-luật-tân, đã cương quyết phủ nhận  
là nước ông có dự vào ám-mưu lật đổ chính phủ miền  
Nam V.N. Ông đã bình luận về những lời tuyên bố của  
ba Ngô dinh Nhu ám chỉ rằng các sứ quán Phi-Luật-Tân,  
Úc-Đại-Lợi, và Nam-Hàn đã ám-trợ Hoa-Kỳ để lật đổ chính  
quyền của ông anh chồng bà, Tổng Thống Ngô-dinh-Diệm.  
Chính phủ Phi-Luật-Tân đã biểu lộ sự ủng hộ hoan toàn  
cho cuộc tranh đấu của dân tộc Việt-Nam để bảo vệ tự  
do chính trị và tín ngưỡng của họ. Những Phật-tử Phi-Luật-Tân  
đã đánh điện cho Tổng Thống Kennedy, Tổng thư-ký  
Liên-hiệp-quốc U-Thant, đức Giáo-Hoàng yêu cầu họ khuyễn  
cáo Tổng Thống Diệm chấm dứt « những hành động bạo

ngược đối với Phật-giáo-dồ và phải bảo vệ quyền tự-do tín-ngưỡng »

CAM-BỐT. — Quốc-Trưởng Cam-Bốt, Thái-Tử Norodom Sihanouk, đã kịch liệt công kích chính phủ Hoa-Kỳ tiếp tục viện trợ cho chính thể Tông-Thống Diệm và Thái-Tử sẽ yêu cầu Quốc-Hội Cam-Bốt cắt đứt ngoại giao với chính phủ miền Nam V.N.

Thái-Tử đã mô tả sự tiếp tục viện trợ đó như là một « ô nhục không tiền khoáng hậu » phát triển trước sự đàn áp hiện đương những Phật-tử miền Nam V.N. Trong một bài báo dưới đầu đề; « Những thất bại của Thế-Giới Tự-Do » đăng trong báo Editor cơ quan ngôn luận của chánh quyền Cam-Bốt, Thái-Tử đã tố giác rằng « chính thể Ngô-đinh Diệm bây giờ đã để lộ chân tướng » sau khi đã lẩn núp một thời gian dưới mặt nạ đạo-đức và tín đồ Thiên-chúa.

Trong khi đó chính phủ Cam-Bốt tại Nam-Vang đã tuyên bố quyết định đoạn giao với miền Nam V.N. vì lý do chính quyền này đã « đàn áp Phật-giáo ».

THÁI-LAN. — Trong khi ca ngợi những Phật-tử miền Nam V.N. ông Bộ-Trưởng Ngoại-Giao Thái-Lan Thanat Khoman đã nói rằng họ không muốn tranh giành chính quyền mà họ chỉ sử dụng lực lượng tinh thần của họ để chiến đấu với những « vũ khí bằng sắt ». Ông nói: « Phật-giáo chủ trương hòa-bình và tránh dùng bạo-lực, Phật-giáo chỉ có cái ánh hưởng tinh thần oai nghiêm, không có trình độ ánh hưởng nào khác cao hơn, nó cao hơn lực lượng vũ khí ».

Khi chính phủ Tích-Lan vận động đưa vấn đề miền Nam V.N. ra trước Liên-hiệp-Quốc, ông nói theo ý kiến của chính phủ ông thì một cuộc vận động như vậy không đem lại kết quả mong muốn là vì « có nhiều nước trong L.H.Q. với những tôn-giáo khác nhau và không mong rằng những nước không phải Phật-giáo có thể lưu tâm và ủng hộ chính nghĩa Phật-giáo ».

Quả vậy chính phủ Thái-Lan đã trước muôn sự tham dò ý kiến của các nước Phật-giáo để họp Đại-hội-Đồng Liên-Hiệp-Quốc, cả ông lẫn Thủ Tướng Thái-Lan đều đồng ý

kiến là Thái-Lan luôn luôn muốn giữ vai trò chủ quan trong một hội nghị như thế. Hội Phật-giáo Thái-Lan đã kêu gọi toàn thể Phật-tử Thái-Lan nhóm họp để thảo luận về những phương tiện và đường lối để giúp đỡ Phật-giáo Việt-Nam. Bộ Trưởng Quốc Phòng và phó Thủ-Tướng Thái-Lan Thanom Kittikacorn đã nói rằng riêng ông cảm thấy Thái-Lan có thể ủng hộ đề nghị của Tích-Lan mở một Đại-hội đồng đặc biệt của L.H.Q. để thảo luận về cuộc khủng khoảng tôn-giáo ở miền Nam V.N.

Tại Bangkok, Hội Phật-giáo Thái-Lan quyên tiền để giúp đỡ Phật-giáo miền Nam V.N. trong cuộc tranh đấu của họ. Cảnh sát Thái canh gác Sứ quán Việt-Nam tại Bangkok để phòng ngừa biều tình của Phật-tử Thái sau khi các lãnh tụ Phật-giáo Thái đã hội họp một tiếng đồng hồ.

Chính phủ Thái đã tiếp xúc với chính quyền miền Nam V.N. trong sự cố gắng làm nhẹ bớt tình trạng đau đớn của Phật-giáo miền Nam V.N.

**HỘI-QUỐC** — Dư luận dân chúng Hồi-Quốc rất quan tâm đến sự ngược đãi Phật-tử V.N. là thành phần đại đa số dân số miền Nam V.N. Trên 500.000 Phật-tử Hồi-Quốc đã tuyệt thực một ngày chủ nhật để phản đối chính sách của chính phủ miền Nam V.N. Hồi-quốc có số Phật-tử đông nhất trong các quốc-gia Phật-giáo. Vị lãnh-lụy của đoàn thể Phật-giáo, Đại-Đức Vishudda Nanda đã yêu cầu L.H.Q. can thiệp vào tình hình Phật-giáo ở V.N.

Các lãnh-tụ Phật-giáo Hồi-quốc trong bản tuyên ngôn chung đã yêu cầu chính phủ Hồi-quốc biếu dương lòng công phàn và mối quan tâm đối với «sự đàn áp tàn bạo dân chúng Phật-tử ở miền Nam V.N.»

Hòa-Thượng lãnh đạo Phật-giáo Hồi-quốc đã nói rằng: «Chính quyền Ngô-dinh-Diệm đã thất bại trong việc bảo vệ quyền lợi của Phật-tử và phải chấp thuận tức khắc những yêu sách của họ».

Một bản phúc trình ở Karachi, thủ đô Hồi-quốc, cho hay là chính phủ Hồi-quốc sẵn sàng ủng hộ mọi vận động của các nước Phật-giáo nhằm mở một phiên đại-hội đồng bắt

thường của L.H.Q. đề bàn về sự ngược đãi Phật-giáo ở Nam V.N.

NAM-DƯƠNG. — Những Phật-tử Nam-Dương với những lời lẽ cứng rắn đã phản đối chính quyền Ngô-đình-Diệm ở miền Nam V.N. về sự ngược đãi Phật-tử và phá hoại các tượng Phật cùng những thành tích khác. Ban chấp hành của Hội Phật-giáo Nam-Dương trong một bản tuyên ngôn đã nói rằng những hành động tàn bạo của chính phủ Diệm đã « thực sự xúc động tinh thần tin-ngưỡng và tình cảm của Phật-tử ở Nam-Dương »

Bản tuyên ngôn đã được gửi đến cho ông lãnh sự miền Nam V.N. tại Djakarta do bộ ngoại giao Nam-Dương chuyên một phái đoàn đại diện Hội Phật-giáo Nam-Dương, đoàn thề nam nữ cư-sĩ và giáo hội Tăng-già Nam-Dương đã đích thân đem bản tuyên ngôn đến bộ ngoại giao. Đại-Đức Jinarakitta và Đại-Đức Oka Dipu của Ban Chấp-hành Hội Phật-giáo đã ký tên vào bản tuyên ngôn.

Một nhóm sinh viên Đại-học và Cao-Đẳng Nam-Dương đã biểu tình êm thầm trước tòa Lãnh-sự miền Nam V.N. ở Djakarta để phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo của chính phủ Diệm.

HƯƠNG-CĂNG. — Hòa Thượng Pak-Saing chủ tịch Hội Phật-giáo Đài-Loan trong lúc viếng thăm Hương-Cảng đã nói Đại-Đức sẽ thỉnh cầu Tông-thư-ký L.H.Q. U-Thant và Tông-Thống Hoa-Kỳ Kennedy nghiên cứu vấn đề đàn áp tôn giáo ở miền Nam V.N.

Các nhà sư các chùa ở Hương-cảng đã quyên tiền để trợ giúp đồng đạo tại miền Nam V.N. Hai cơ quan ngôn luận chính xuất bản bằng Hoa-ngữ ở Hương-cảng đã bình luận rằng sự đối xử của bà Ngô-đình Nhu em dâu của Tông-Thống Diệm đối với Phật-giáo-dồ đã gây ra « vụ rối-rắm tôn-giáo ». Tờ báo người Anh South China Morning Post bình luận rằng Hoa-kỳ có thể mất thiện cảm của nhân dân V.N. trong khi tiếp tục ủng hộ chế độ Ngô-đình Diệm.

NHẬT - BẢN. — Chừng 50 người gồm Phật-tử Nhật và Thiên-chúa giáo đã biếu tinh trước sứ quán miền Nam V.N. tại Đông-Kinh để phản đối chính phủ miền Nam V.N. đàn áp Phật-tử.

Cuộc biếu tinh đó Hội Phật-giáo Nhật-bản dở đầu, là vụ đầu tiên của người Nuật khởi xướng trong cuộc khủng hoảng tôn-giáo tại miền Nam V.N.

Đoàn biếu tinh, gồm có các vị sư mặc áo vàng và phụ nữ, mang những khâu hiệu viết Nhật-ngữ : « Hãy bảo vệ tự-do tín-ngưỡng » và « Hãy ngưng tiêu diệt Phật-tử ». Sáu đại diện của đoàn đã gặp nhân viên sứ quán V.N. để trao kháng nghị.

Hoàng-Tịch một ni-cô 29 tuổi đã tuyệt thực để phản đối chính quyền miền Nam V.N. suýt chết sau năm ngày tuyệt thực tại chùa Hozenji. Một vị sư khác đã tuyệt thực trước sứ quán V.N.

Hội Phật-giáo Nhật-bản toàn quốc đã chấp nhận một quyết nghị kêu gọi chính phủ Nhật dàn xếp cuộc tranh chấp và yêu cầu chính quyền miền Nam V.N. chấm dứt đàn áp Phật-tử. Một nữ Phật-tử Nhật trẻ tuổi đã trút xăng nổ người tự thiêu để phản đối sự đàn áp Phật-giáo ở Nam V.N. Một nhóm 200 Phật-tử Nhật gồm có những nghị sĩ quốc hội Nhật quyết định gửi một phái đoàn qua V.N. yêu cầu Tổng Thống Diệm ngưng sự ngược đãi Phật-giáo-dồ.

Các vị sư Nhật đã tổ chức một cuộc hội họp gồm có 500 lãnh tụ Phật-giáo và các nhà sư tại Đông-Kinh để phản đối Tổng Thống Diệm. Bức thư phản đối gởi cho Ông Diệm qua trung gian của sứ quán V.N. tại Đông-Kinh đã yêu cầu chính quyền miền Nam V.N. tách rời chính trị khỏi tôn giáo và chấm dứt sự đàn áp Phật-giáo. Hội nghị cũng chấp thuận một bức thư khuyến khích Phật-tử V.N. và tổ lòng tôn kính tinh thần hy sinh của Phật-tử Việt-Nam trong khi tranh đấu cho Phật-giáo. Các Phật-tử Nhật cũng quyết định làm lễ cầu siêu cho các vị sư V.N. đã tự thiêu mình vì đạo-pháp.

Kỳ tới : Mā-Lai-Á, Miến-Điện, Ăn-Độ...  
Tâm - Phước

Trích dịch báo World Buddhism tập 12 số 2 tháng 9-1963.

# Ước mong



Thương cho cây cối mùa đông  
 Tuyết rơi lạnh lẽo thân không lá nào  
 Em về xây dựng trăng sao  
 Lập làng tiền tuyến gieo vào tình thương.

Không gian trăng xóa muôn phượng  
 Tôi nhìn em bước trên đường lưu ly  
 Làng nghèo: lấm ngỏ Từ - Bi  
 Ai không thấy rõ cái gì em mong?

Tay ôm nhân - loại vần lòng  
 Em tôi thao thức đi trong cuộc đời  
 Xa rời số phận lê loi  
 Bản khoán từ thuở thiếu trót-tình-thương.

Lòng người: rộng mở trùng dương  
 Cho em sống giữa ngàn hương ngọt ngào  
 Tình người: sóng dậy lao xao  
 Khắp nơi nhân - loại chiêm bao màu hồng.

Tôi mơ vào chốn vô cùng  
 Bỏ quên tất cả mà không nhớ gì.

Tokyo, Giữa mùa Tuyết 1964  
 HUYỀN - KHÔNG

# LIÊN - HOA PHÒNG VĂN . . .

\* « Sư thống nhất Phật - giáo Việt - nam hiện nay là một sự thật hiển-nhiên và đang phát triển mạnh mẽ và vững vàng trên mọi lĩnh vực.

\* Phật - giáo V.N. đoàn kết chặt chẽ trong lòng dân tộc, vì muốn sống còn thì phải bắt tay thân thiện với nhau và các tôn - giáo khác.

\* Các Phật - tử cũng là những công dân đều có bổn phận đèn đáp Từ ân, trong đó có ơn quốc - gia, đúng theo lời Phật dạy. Những công dân Phật - tử phải tích cực tham gia mọi mặt để cho quốc - gia, xã - hội và dân tộc lớn mạnh trong yên lành và hạnh phúc thực sự ».

*Lời tuyên bố của Thượng - Tọa Thích Tâm - Chân  
Viện - Trưởng Viện Hòa - Đạo G.H.P.G.V.N.T.N.*

Thượng - Tọa Viện - trưởng Viện Hòa - Đạo đến Huế hôm 18 tháng giêng âm lịch Giáp - Thìn để thăm viếng các cơ - sở Phật - giáo tại đây và chủ tọa Đại - hội - đồng toàn phần của hai tập đoàn Phật - giáo T.P. thảo luận và ấn định thể thức chuyên giao quyền hành cho Viện - Hòa - Đạo và thành lập các ban Đại diện G.H.P.G.V.N.T.N. Mặc dầu Thượng - tọa đang cảm sốt, Ngài vẫn từ mẫn tiếp đặc phái viên Liên - Hoa ngay tại giường nghỉ trong một gian phòng nhỏ hẹp và đơn sơ của tịnh xá chùa Linh - Quang. Phái viên L.H. kính dâng Ngài lời chào mừng thành kính và xin Ngài giải đáp cho đặc giả L.H. một số vấn đề đang được lưu ý. Thượng - tọa dịu dàng mỉm cười, cất giọng ấm áp:

— Đạo - hữu cứ tự nhiên, tôi có hơi sốt đấy, nhưng tôi chẳng muốn đạo - hữu mất thời giờ chờ đợi. Tôi xin lỗi phải nằm vì nhọc, nhưng tri tôi vẫn khỏe đấy!

HỎI: Từ ngày Viện - Hòa - Đạo chính thức hoạt động đến nay, Viện đã thâu hoạch được những thành tích đầu tiên nào đáng ghi nhớ?

**ĐÁP:** Viện Hóa đạo ra đời, sau cuộc đấu tranh Phật-giáo với biết bao đau khổ, tiêu hao, với biết bao thiểu thốn về mọi mặt, cơ sở và tài chính, có thể nói là chẳng có gì. Công việc trước nhất đặt ra cho Viện là lo chạy tìm một trụ sở để làm việc ngay, phải di chuyển văn phòng từ chùa Xá-Lợi đến Án-Quang. Vượt qua được những khó khăn ấy thật là một điều may mắn. Công việc tiếp theo là vận động cho ban Hiến-chương Phật-giáo thống nhất được chính quyền chấp nhận trong một thời gian kín lục, và hiện chúng tôi cũng đang giao dịch với chính quyền ban hành khẩn cấp một pháp quy mới, để cho Phật-giáo được thoát ly thực sự trên phương diện pháp lý sự chi phối của DU số 10 mà cuộc tranh đấu của chúng ta đã lên án và đòi hủy bỏ để thực hiện bình đẳng tôn - giáo. Tôi đặc biệtoblin tất cả sự lưu tâm của tôi về vấn đề này để tân quy chế về tín ngưỡng được ban bố, không thể chậm trễ hơn nữa, để đáp ứng kịp thời sự đòi hỏi chánh đáng của Phật-giáo-đồ. Hơn thế nữa, về mặt đối ngoại tôi có gắng giữ vững đường lối của Viện-Hóa-Đạo là tích cực bảo vệ quyền lợi của đại đa số dân tộc, giữ vững những thành quả cuộc đấu tranh vừa rồi.

**HỎI:** Xin Thượng-tọa cho biết sự thống nhất Phật-giáo Việt-Nam hiện đã đi đến đâu, được cụ thể hóa bằng những sự kiện nào?

**ĐÁP:** Sự thống nhất Phật-giáo Việt-Nam hiện nay là một sự thật hiển nhiên và đang dần dần phát triển mạnh mẽ và vững vàng trên mọi lãnh vực, không ai còn có thể xuyên tạc hay chia rẽ gì được nữa. Đại đa số quần chúng hoan nghênh sự kiện thống nhất lịch sử này, vì dân tộc đã ý thức được sức mạnh ở trong sự thống nhất. Nốt định những âm mưu tuyên truyền chia rẽ sẽ không còn ám vang gi trước ý thức đoàn kết của dân tộc đang tinh giác trong mùa pháp nạn.

Hiện nay, ngoài các tông phái Phật-giáo đã gia nhập

Giáo-hội thống-nhất, còn có các giáo Phái khác như giáo-hội khất sĩ v.v... và cũng đang chuẩn bị gia nhập Phật-giáo thống nhất — những môn phái này ngoài danh nghĩa ra, vẫn còn có những cá nhân có tinh thần bảo vệ chánh pháp ngay trong cuộc tranh đấu vừa qua. —

Thống nhất Phật-giáo còn được thể hiện trong các sự kiện sau đây: Giáo-hội Tăng-già Nam-phần đã đặt tất cả các cơ sở riêng của mình dưới quyền của Viện-Hóa-Đạo, các tập đoàn Phật-giáo khác cũng đang theo gót.

Sự thống nhất Phật-giáo cũng được các tôn phái khác tố tình hoan nghênh nhiệt liệt hoặc bằng thư văn hay bằng những phái đoàn thăm viếng thiện chí. Tôi tán thành tinh thần hiểu biết huynh đệ ấy của liệt vị đại diện các tôn-giáo. Những ân mưu cõi diệu chia dẽ trị dẽ làm lợi riêng cho nhóm này nhóm khác, sẽ bị chặn đứng, vì Phật-giáo đã cương quyết tự thống nhất, các tôn-giáo đã thấy cần đoàn kết hơn bao giờ hết, vì muốn sống còn, tất cả phải bắt tay thân thiện với nhau và với các tôn-giáo khác.

HỎI: Hiện nay Viện Hóá-Đạo nhằm những công tác khẩn cấp nào phải thực hiện trước tiên?

ĐÁP: Áp dụng ngay hiến chương Phật-giáo thống nhất. Xúc tiến cấp thiết việc thành lập các ban đại diện Viện-Hóá-Đạo tại các tỉnh các quận, xã v.v... Thứ đến là kêu gọi sự gia nhập của tất cả các tín đồ các chùa các tôn phái lập thành danh sách tín đồ trong hệ thống G.H.P.G.V.N.T.N và sẽ cấp thẻ «Tín diệp» là Phật-tử chính thức. Ngoài ra, nội trong năm nay cần xúc tiến sự xây dựng một cơ sở Phật-giáo tại Thủ-đô để làm nơi làm việc của Viện Tăng-thống, Viện Hóá-Đạo, và thờ phượng liệt Thánh-tử đạo v.v... Những cơ sở xã hội, văn hóa và từ thiện cũng phải được phát triển ngay: kiện toàn hoặc mở thêm các trường học Phật-giáo thuộc các cấp, dầy mạnh chương trình xây dựng thêm các Viện Dục-anh, viện

Mồ-côi, Ký-nhi-viên, Dưỡng-lão-đường, Ký-túc-xá học-sinh, các bệnh xá, các trạm y tế và các cơ sở thương tiề khác v.v... Tóm lại năm nay là năm xây dựng cơ sở cho Phật-giáo thống nhất và đầy mạnh các công tác văn-hóa xã-hội và từ thiệu để lấy đà tiến triển cho năm tới, gây một nguồn cảm hứng sâu xa cho Phật-giáo-đồ đồng tâm hiệp lực biến cải xã hội, tiến tới sự yêu vui thực sự.

HỎI: Xin Thượng-tọa cho biết một vài cảm tưởng khi trở lại cố đô Huế sau ngày pháp uan?

ĐÁP: Huế không xa lạ gì đối với tôi. Trong thời cận kỉm, cố đô này là nơi phát xuất nhiều biến chuyên lịch-sử lớn lao. Về phương diện Phật-giáo, tôi có thể nói đây là thủ đô tinh thần «Phật-giáo Việt-Nam». Những ý niệm thống nhất Phật-giáo đã mạnh nha và phát khởi từ trên bờ Hương-giang này, và cũng từ đây mà tiến triển dần dần đến sự thống nhất rộng lớn vừa được xác nhận trong biến chương Phật-giáo thống nhất. Tôi nhiệt liệt tán dương tinh thần thống nhất của các Phật-tử ở đây, và tôi cũng không quên ca ngợi tinh thần bảo vệ chánh pháp của các tầng lớp Phật-tử nơi cố đô này đã được biểu hiện trong cuộc đấu tranh Phật-giáo vừa qua. Tôi cầu chúc quý Phật-tử tại cố đô êm đềm và đẹp đẽ này hãy nuôi dưỡng và tăng cường mãi tinh thần đấu tranh vô úy vị chánh pháp đó để phục vụ quần sanh và đạo pháp.

HỎI: Kính xin Thượng-tọa minh xác thái độ của Viện-Hóa-đạo đối với chính trị?

ĐÁP: Tôi đã có thông cáo minh xác lập trường đăng tải trên các báo chí như mọi người đều biết. G.H.P.G.T.N cũng như các Tăng-sĩ không làm chánh trị. Các Phật-tử tại già thi khác, chẳng có ai cầm những Phật-tử đó làm chánh trị nếu họ muốn. Vì Phật-tử cũng là công dân đều có bôn phận phải dồn đáp tú ân, trong đó có ơn Quốc-gia xã-hội, đúng như lời Phật dạy. Vậy cần phải đánh đố luận điệu xuyên tạc cho đạo Phật là tiêu cực yểm

thể và cố tình dẫu độc các Phật-tử ít suy nghĩ quyền lợi thực tế giữa nhân sanh của họ, để họ từ chối mà cứ vẫn vơ trong mộng ảo! Trái lại, họ phải cải tạo hoàn cảnh cho thuận lợi cả về hai phương diện vật chất và tinh thần ở ngay trong đời này, mới có thể mưu cầu giải thoát thật sự cho mình và cho quần sanh. Do đó, tôi nhiệt liệt khuyến khích và thúc đẩy mọi người công dân Phật-tử ý thức đúng đắn nhiệm vụ của mình ở trong đời này và đều phải tích cực tham gia mọi mặt để cho Quốc-gia, xã-hội và dân-tộc lớn mạnh trong yên lành và hạnh phúc thật sự. Quan niệm từ-bi bằng cách bố thí vài lon gạo một ít tiền kè ra có thiện niệm nhưng chưa phải là sự giúp đỡ có hiệu quả thiết thực vĩnh viễn. Từ-bi của mỗi công dân Phật-tử tại gia là phải nêu cao tinh thần Bi, Trí, Dũng trong hạnh nguyện Bồ-tát, quyết tâm biến cải hoàn cảnh xã hội làm sao cho dân chúng có việc làm, có cơm ăn, áo mặc, được hưởng các công bằng xã hội thì đời sống tinh thần mới mong được tự do thực sự. Người công dân Phật-tử phải chứng minh sự có mặt của mình tại khắp nơi để thể hiện tinh thần Phật-giáo trong một cuộc sống vinh dự và bình đẳng hẫu cản ngăn tội ác làm hại dân tộc và làm suy yếu Quốc-gia».

(Thượng toa nói rất kỹ mỹ về điểm này, mà Ngài xem là một điểm quan yếu nhất, quyết định sự tồn vong của Phật-giáo, của Quốc-gia và dân-tộc).

Đặc phái-viên Liên-Hoa vô cùng sung sướng được Thượng-toa Viện-trưởng Viện Hóa-đạo ưu ái vạch rõ lập trường phải theo cho những người công dân Phật-tử, dám mong Phật-tử thuộc các tầng lớp không một ai còn do dự gì nữa trong nhiệm vụ chân chính bảo tử ân, bảo ân cha mẹ, Quốc-gia, xã-hội và Tam-Bảo một cách thiết thực và hợp lý, để ánh sáng từ bi của Tam-Bảo được phổ cập thực sự trong quần sanh và xã hội.

Phái viên Liên-Hoa bái biệt Thượng-toa Viện-trưởng với một niềm hoan hỷ và tin tưởng vô biên: Viện Hóa-Đạo của nhiệm kỳ đầu tiên của Giáo-hội P.G.V.N.T.N quả đáng được một thuyền trưởng tri-tuệ, từ bi và gan dạ nắm vững tay lái đưa bến vinh quang.

Hướng về

# ĐỨC QUÁN - THẾ - ÂM

của LAN-HOA tu-nir

**P**HẦN đông các Phật-tử cùng mọi tầng lớp nhân-dân trong các quốc-gia Đông-Nam Á thường mến mộ Đức Quán-Thế-Âm Bồ-tát. Bóng dáng Ngài dịu dàng trong bộ bạch y, tay cầm nhành dương liễu, tay cầm bình cam-lồ, vân du trên không gian, lắng tai nghe tiếng kêu than của chúng sinh và luôn luôn sẵn sàng cứu vớt họ; bóng dáng thiêng liêng này đã quá quen thuộc với người Nhật-Bản, Trung-Hoa, Cao-Ly và Việt-Nam.

Chúng ta, giống như những trẻ thơ, khi té vấp đường đời thì muốn trú ẩn trong hai cánh tay của mẹ, mong người an ủi, thoa dịu chỗ đau; ánh mắt trìu mến và nụ cười khoan-hòa của mẹ làm ta quên đau buồn. Vì vậy nên Đức Quán-thế-Âm tình nguyện mang sắc tướng nő-nhan để cứu vớt và an ủi chúng sanh.

Biết bao lần tai họa hiềm nghèo đe dọa tính mạng ta, hay những nỗi sầu khổ mênh mang dày xé tâm hồn ta, ta đã thành tâm niệm danh hiệu Ngài, và tai ương hay sầu hận bỗng tan biến đi trong khoảnh-khắc. Đường như giữa Ngài và chúng ta có một niềm thông cảm tự nhiên; mỗi khi ta thốt lời kêu cứu là Ngài ứng đáp liền. Ngài té độ người hiền đức cũng như kẻ tội lỗi, kẻ sống nơi lều tranh, am cỏ cũng như người sống trong cung điện, lâu đài. Ngài xót thương nhất là những trẻ thơ trừng nước, những phụ-nữ khi sinh nở, những kiếp trầm luân sầu khổ mênh mang, những người mang một tâm sự u hoài mà không thể lộ cùng ai được. Ngài cũng xót thương các gia súc như ngựa, trâu suýt đời kéo cày, kéo xe mà ít khi được chủ thương yêu và biết công cho. Ngài là vị Bồ-Tát của những chúng sinh đau khổ.

Tôi nhớ khi còn bé, sau một ngày chơi đùa thả súc, tối đến, tôi đi ngủ sớm. Trong lúc chập chờn nửa thức nửa ngủ, tôi đã bao lần thấy bà tôi thăm lặng niệm danh hiệu Đức

**Quán-thể-Âm** trước bàn thờ Phật. Dưới ánh đèn dầu huyền-ảo, mái tóc bà tôi trắng như tuyết lấp trong vành khăn nhiều tam-giang tím sậm, cuộn thấp xuống trong một niêm thành kính vô biên, bàn tay già nua run run lẩn chuỗi tràng hạt màu hổ phách. Mọi vật chung quanh lắng chìm trong bóng tối. Mùi trầm nhang bát ngát, mùi thơm tươi mát của hoa huệ, hoa ngâu mới hái, dịu dàng tỏa bay từ bàn thờ và quyện lấy khí trời trong lành ban đêm. Trong niêm cõ-tịch, vắng lặng, tiếng bà tôi niệm Đức Quán-thể-Âm khe khẽ vang lên như xót xa, như tha thiết, như chịu đựng, như van xin, như hàn chứa một nỗi thống khổ thầm lặng của một kiếp người.

Tôi còn nhớ những buổi trưa hè vắng vẻ và tươi nắng, trong ngôi chùa làng ẩn dưới những cây cổ thụ xum xê và dịu mát, tôi đã thường thấy những mái tóc ngắn hai màu đen trắng cuộn xuống cầu nguyện trước bàn thờ Đức Quán-thể-Âm. Ôi! những mái tóc nhuốm phong sương, những đôi vai gầy gò mệt mỏi nặng chịu tâm tư, những nét nhăn khắc sâu trên trán. Ôi! những cái gáy phong trần cuộn thấp xuống trong khi làm lễ, dề lộ màu da đen sạm vì mưa nắng. Những giọt nước mắt được vôi vàng lau đi bằng một vạt áo vải phai màu. Ôi! biết bao nỗi sầu khổ cảm nín, thầm lặng đã được mang dâng lên Đức Quán-thể-Âm. Ngài đã vui lòng thâu nhận lấy tất cả và ban rải cho chúng ta một tình thương vô hạn, và khi ánh nến lung linh được tắt đi trên bàn thờ Ngài, khi màn đêm tịch mịch buông xuống, chúng ta đã quên đi những nỗi đau khổ dề lâng lâng trong giấc ngủ an lành,

Kính lạy Đức Quán-thể-Âm! Tha-hương chốc đã mười năm, với đất khách tâm tư con luôn luôn nhớ về quê tổ và Xuân này sao lòng con nặng những u hoài! Con xin Ngài thề nhận lời cầu nguyện của con hôm nay, cầu nguyện cho đất nước thanh bình và dân tộc an lạc.

Nam-mô tassel thanh cựu khồ cựu nạn Linh-cảm Quán-thể-Âm Bồ-tát.

Ấn-Độ Xuân Giáp-Thìn  
Kỷ-niệm Khánh-Dản Bồ-Tát 19-2

# CUỘC VẬN ĐỘNG

của Phật-Giáo Việt-Nam

THÍCH TRÍ QUANG

## GIAI ĐOẠN PHÁT KHỞI

### CHƯƠNG 2

PHỤ LỤC:

PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM  
(Tiếp theo)

Tôn-giáo của dân-tộc Việt  
Nam (vẫn toàn thể xưa  
kia và đại đa số bây giờ).

Tuy có tam giáo nhưng thực tế chỉ có Phật-giáo mới là «một tôn-giáo» theo cái nghĩa và cái thực của tôn-giáo. Nho và Lão không có giáo-hội, không có sinh hoạt tôn-giáo trái ngược lại thế. Phật-giáo không những có đầy đủ về giáo-hội và sinh hoạt tôn-giáo, mà giáo-hội Phật-giáo, từ xưa, đã có tổ chức (2), rất có công lao đối với dân tộc (3) và đã là quốc giáo nhiều thời đại (4). Tuy vì tinh thần «tam giáo hợp nhất» nên hết thảy «làng» của Việt-Nam đều có Đình và Chùa (5), nhưng thực sự chỉ có Chùa và «Phật Thánh» thờ trong đó mới có ý niệm tôn-giáo trong tâm hồn dân-tộc Việt-

Nam — qua ý niệm họa phúc, ý niệm đời sau, ý niệm cầu đảo... Cũng chính vì vậy, ngoài chùa làng, quốc-gia Việt-Nam còn có quốc tự, trang trọng hơn cả vẫn miếu là nơi thờ Khổng-tử.

Vì vậy mà nghiên cứu về tín ngưỡng và tôn-giáo của dân tộc Việt-Nam, người ta đã công nhận và kết luận Phật-giáo chiếm hầu hết tổng số dân tộc và đã là quốc giáo của xứ này. Do đó, nếu nghiên cứu về tôn giáo ở Việt-Nam — theo cái nghĩa cần thiết của một tôn giáo là có giáo-hội có sinh hoạt tín ngưỡng — thì tôn giáo xưa và lớn nhất của Việt-Nam là Phật-giáo. Còn Lão-giáo tuy xưa kia có một

(2) và (3) Coi tiết mục nhỏ «Phật-giáo VN» dưới đây.

(4) Coi tiết mục nhỏ «Phật-giáo VN» và tiết mục nhỏ «Những ngôi chùa làng của Phật-giáo VN» ở dưới.

(5) Coi tiết mục nhỏ «Những ngôi chùa làng của Phật-giáo VN».

số người chủ trì và có cúng dám nên có thể gọi là một tôn giáo, nhưng thực tế đã và chỉ đồng hóa vào Phật-giáo Việt-Nam (vì vậy mà trước đây Phật-giáo Việt-Nam đã không khỏi nhiễm về phước tạp). Đến như Không-giáo thi thực chất và thực tế chỉ là một « học phái » nghĩa là có lý thuyết và có người học theo, nhưng không có giáo-hội và sinh hoạt tín ngưỡng, do đó, khi sinh hoạt tín ngưỡng, nhất là khi nói đến quan niệm họa phúc, quan niệm đời sau, nhất là nói đến các vấn đề siêu hình và tâm linh thi Không-giáo đã và hoàn toàn đồng hóa với Phật-giáo. Chỉ có Phật-giáo mới là tôn giáo thực sự, khi nói về tin ngưỡng tôn giáo xưa kia của toàn thể dân tộc Việt-Nam. Trong hiện tại, dẫu với chủ trương và luận cứ như thế nào, sự thực Phật-giáo cũng vẫn là tín ngưỡng và tôn giáo của đại đa số dân tộc.

### Tổng Số Phật-giáo-dò Việt-Nam (6)

Như đã nói, Phật-giáo đối với dân tộc Việt-Nam đã là một tôn giáo làm thỏa mãn « tin ngưỡng cao nhất cũng

như thấp nhất » của toàn thể các tầng lớp. Do đó, hầu hết dân tộc Việt-Nam sống trong lồng mạc của họ, với Chúa và Đinh mà lồng nào cũng có, họ dinh ninh đến nỗi không còn gì dễ suy nghĩ nữa, rằng họ « sống nhờ Phật Thánh hay Phật Trời và thờ phụng Phật Thánh hay Phật Trời ». Họ sẽ phải tìm hiểu nếu được bảo gia nhập hội Phật-giáo là sự kiện mới xảy ra từ năm 1930 sắp đi. Trước 1930, họ tin ngưỡng Phật-giáo rất hồn nhiên như ta đã thấy.

(6) Đối với số lượng Phật-giáo mà chính quyền cũ tuyên bố, Vì Đại-sứ Trường phái đoàn Tích-lan tại Liên Hiệp-quốc, ngày 7-10-1963, trong lời trình bày về cuộc Đầu-áp Phật-giáo VN trước phiên nhóm khoảng dài 1232 của Đại hội Đồng LHQ, có nói: « ... Thật là lùng mà thấy nói 80 phần trăm dân chúng, bất thình linh, chỉ 1 là triệu 5 trăm ngàn người. Con số này dời đổi mãi, khi thời bao là 1 triệu rưỡi, một khi khác, lại bảo Phật-tử chỉ chiếm 35 phần trăm dân chúng. Người ta còn nói với chúng tôi nên phân biệt những Phật-tử có tu hành thực sự, nghĩa là những Phật-tử chân thực, với những Phật-tử hữu danh vô thực. Tôi không thể chấp nhận cái lý luận ấy. Có bao nhiêu người của các tôn-giáo khác như Cơ-đốc-giáo, Hồi-giáo, Ấn-đô-giáo mà dám vỗ ngực tự xưng là những tín-dồ thuần thành, tu hành chân chính ? » (Từ-Quang tạp chí, số 137, trang 35).

Tín ngưỡng hồn nhiên ấy bây giờ vẫn còn ở đại đa số. Và dẫu có nhiều người trong họ di sâu hơn nữa bằng nhiều sự sinh hoạt theo tín ngưỡng Phật-giáo, sự kiện cỗ hội Phật-giáo và gia nhập hội này vẫn hoàn toàn chưa có trước 1930.

Nhưng tín ngưỡng hồn nhiên và giản dị trên đây đã bị kỳ thị từ khi người Pháp xâm lược và thống trị Việt-Nam, nên năm 1930 sắp đi, Phật-giáo Việt-Nam ý thức nguy cơ của mình, nếu không áp dụng lề lối tổ chức và sinh hoạt mới của hội hè, đoàn thề. Do đó mà «hội Phật-giáo» (hay hội Phật-học) và «Giáo-hội Tăng-già» đã được thành lập khắp nơi với thề thức mới (7). Con số 4 triệu (8) là ước lượng theo «hội viên và những người qui y có danh sách». Nhưng danh sách này cũng chỉ mới lập lại năm 1952, sau khi tất cả mọi sinh hoạt của dân tộc Việt-Nam, một lần nữa, bị xáo trộn và đốt phá vì chiến tranh dữ dội từ 1945 đến 1951. (9) Như vậy, Phật-giáo -đồ Việt-Nam còn có những số người sau đây chưa được kê vào con số 4 triệu:

— Số quan chúng quảng đại tin ngưỡng Phật-giáo một

cách hồn nhiên và giản dị,

— Số hội viên và người qui y mà mất danh sách từ 1951 trở lui,

— Số thanh, thiếu và đồng niên từ 25 tuổi sắp xuống.

Như vậy, nếu kê thực số thi Phật-giáo -đồ Việt-Nam không phải chỉ chiếm 80 phần trăm tổng số dân tộc mà thôi, và điều quan trọng cần phải lưu ý là thực số trên đây chỉ nói ở miền Nam Việt-nam, ở Việt-Nam Cộng-Hòa. Nếu kê miền Bắc Việt-Nam thì lại khác nữa. Với thực số này,

(7) Hình thức tổ chức của Phật-giáo VN ngày nay, sau cuộc vận động, đã không còn như tổ thức TỔNG-HỘI PHẬT-GIÁO V.N. nữa. Hình thức ngày nay là GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VN THỐNG NHẤT, thề hiện nhiều nét đặc biệt. Tham chiếu chương «Những dự định sau khi ký Thống - cáo-chung» để hiểu rõ những chủ trương nào đã tạo ra Hiến-chương và tổ chức GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VN THỐNG - NHẤT.

(8) Con số do Việt-tấn-xã ước lượng, được thất bởi sự đăng tải của các nhật báo tại Saigon ngày 20.9.1963.

(9) Bởi ai cầm súng và ai đi trước di sau kẻ cầm súng để tàn sát dân chúng và đàn áp Phật-giáo của dân chúng, thì dân chúng vẫn chưa và không thè nào quên được.

chính quyền nguyên Tông - thống Ngô-đinh-Diệm dẫu đã kỳ thị và đàn áp, dẫu đã tìm mọi cách, hoặc công khai hoặc tể nhị, bắt buộc và lôi cuốn họ theo tôn - giáo của ông, và dẫu đã cùng một cách đó, hạn chế họ gia nhập hội Phật-giáo, nhất là dẫu đã tuyên bố với số lượng tối thiểu, vẫn không thể nào chối cãi được một sự thực: đó là địa vị lớn nhất của Phật-giáo trong hàng ngũ tôn-giáo của dân tộc Việt - Nam dẫu nói theo tình trạng hiện tại và chỉ ở miền Nam Việt-Nam.

Duyệt qua vài chi tiết nhỏ như vậy cũng đủ thấy chính quyền nguyên Tông - thống Ngô - đinh - Diệm, trong một định thức tuyên truyền khác, tuyên bố rằng phong trào vận động của Phật-giáo chỉ sách động được các đô thị, còn thôn quê thì theo họ cả, không hay biết hoặc không tán thành phong trào (!) : đó là lời nói có lẽ đáng buồn cười nhất của những lời nói buồn cười do chính quyền cũ phát ngôn.

Vì có ai lại không biết rằng nếu thôn quê có một vài nơi không hay biết là vì chính quyền cũ nô lực phi thường

dè bưng bit (một sự bưng bit bỉ ổi mà người ta còn biết rằng chính quyền cũ đã thực hiện cả trong quân đội), thôn quê ít tham gia công khai (tham gia công khai chứ không phải không tham gia bán công khai và bí mật, lại càng không phải không tàng thành) là vì chính quyền cũ sẽ giết chết một cách chắc chắn và không thể có ai hay biết cho họ! Sự thực, Phật-giáo - đồ Việt-Nam không những đa số ở đô thị mà lại càng là đa số ở thôn quê, cũng sự thực là chính ở thôn quê oán hận chính quyền cũ hơn hết vì họ bị ngược đãi tàn nhẫn nhất mà không ai hay biết. Còn phong trào vận động của Phật-giáo Việt-Nam, dẫu được hưởng ứng đồng đều ở mọi nơi và bởi mọi giới Phật-tử và đồng-bảo, vẫn có vẻ lựa các đô thị lớn mà hoạt động là ý các người lãnh đạo muốn tránh sự đàn-áp cực kỳ dã man và nhất là sự bưng bit hoàn toàn, — Ai lại không biết rằng, nói ngay như đô thị Huế chứ khoan nói các đô thị khác, lại càng khoan nói thôn quê, đô thị Huế mà so với đô thị Saigon thì cũng như đô thị Saigon sánh với đô thị Hoa-Thịnh-Đốn vậy.

## **Phật-giáo Việt - Nam.**

Phật-giáo du nhập đến nay đã 17 thế kỷ. Tòng kết 17 thế kỷ lịch sử ấy, dẫu không chuyên môn về lịch sử và văn học sử, vẫn có thể thấy những điều sau đây được ghi một cách vẫn tắt vì không phải là chỗ viết đầy đủ về những điều ấy.

*Bối với bản thân*, Phật-giáo Việt-Nam tuy chịu ảnh hưởng của Phật-giáo Trung-Hoa, nó vẫn có tinh chất và hình thức đặc biệt, có giá trị. Từ trung diệp thế kỷ thứ 10. Phật-giáo Việt-Nam đã có 1 giáo hội có tổ chức, có giáo quyền và đã là quốc giáo với chức vị quốc sư của ngài Khuôn-Việt.

*Bối với Quốc-gia*, Tăng sĩ Việt-Nam, ngoài các nhà ngoại giao và chính trị mà hiện nay vẫn còn khét tiếng trong lịch-sử Việt-Nam (như các ngài Pháp-Thuận, Khuôn-Việt, Vạn-Hạnh v.v...) còn có các vị lâm thủy tổ các nghề thực nghiệp (đúc đồng: Không-lộ, thuốc, nhất là thuốc Nam: Tuệ-tĩnh v.v.). Không những Tăng-Sĩ, ngay cư-sĩ cũng góp công lao không ít (như thủy tổ Toán-học là Lương-thể-Vinh v.v.). Lại không phải chỉ xưa kia mới như thế, một

trong những lãnh tụ lịch sử của công cuộc cách mệnh chống Pháp là một nhà sư, đó là Sư-Trạch, bị dày vả chết ở Inini, Nam Mỹ. Tăng sĩ Phật-giáo Việt-Nam thật có thiện chí, tài năng và công khó lớn lao đổi với quốc gia, nhất là trong những thời đại chiến đấu, chiến thắng, độc lập và hùng cường như các thời đại Đinh, Lê, Lý, Trần, (nhưng lịch sử không ghi Tăng-Sĩ Phật-giáo Việt-Nam manh tâm biến cá nhân và tôn giáo của mình thành những kẻ mưu đồ và khuynh loát chính quyền như những sự manh tâm ngày nay mà dân tộc Việt-Nam đã phải diêu đứng vì nó). Đặc điểm này gắn liền với đặc điểm đối với dân tộc sau đây.

*Bối với dân tộc*, Tăng sĩ Phật-giáo Việt-Nam tận tụy phục vụ và phục vụ rất đắc lực về mọi cạnh khía sinh hoạt, trong khi đó lịch sử không ghi họ khuynh loát dân tộc bằng 2 cách như hiện trạng những ngày sống dưới chế độ cũ: (a) lạm dụng quốc gia và dân tộc mà phát triển tôn giáo của mình, (b) khuynh loát tư tưởng của dân tộc.

*Bối với tư tưởng*, Phật-giáo Việt-Nam không gây ra một

tâm hồn ich kỷ mà gian ác, không đem lại những tư tưởng tự tôn, kỵ thị, vụ lợi. Phật-giáo Việt-Nam quả thực đã xây đắp những tư tưởng hy sinh, hiền hóa, phải chăng và tự trọng, biểu lộ một « tâm hồn Việt-Nam » như toàn thể dân tộc xưa kia đã có và đại đa số ngày nay vẫn còn.

*Nói về ảnh hưởng* thi Phật-giáo Việt-Nam, tính theo thi gian hiện tại di nřa, vẫn chiếm 80 phần trăm do chính nguyên Tông thống Ngô-đinh-Điêm tuyên bố, và 80 phần trăm ấy dĩ nhiên gồm có tất cả giai cấp, tuổi tác, đặc biệt là khắp thành thị và thôn quê của dân tộc Việt-Nam. Phật-giáo Việt-Nam lại càng ảnh hưởng trong mọi sinh hoạt của dân tộc Việt-Nam kè cã phong tục, kiến trúc, nếp sống, tinh tinh và tư tưởng. Phong dao tục ngữ của Việt-Nam rất phong phú và biểu lộ nhất sắc thái đặc biệt của Việt-Nam, thi Phật-giáo Việt-Nam lại thề hiện rất nhiều trong đó (nếu chưa muốn nói là nhiều nhất so với các tôn giáo cõi kim tại Việt-Nam) mà lại thề hiện rất giá trị và khá chính xác.

*Nói về tội lỗi* thi lịch - sử

17 thế kỷ của Việt - Nam trong thi gian có Phật-giáo không ghi một tội ác nào của Phật-giáo Việt-Nam đối với quốc gia và dân tộc, nhất là đối với tôn giáo khác. Trong tâm khảm của dân tộc lại càng không có hình ảnh của tội ác đó. Mạnh tâm làm cho mình độc tôn, kỵ thị các tôn-giáo cõi kim, nhất là hoặc đoán thề hoặc cá nhân, hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp, hoặc dụng ý, hoặc công khai mà bán nước buôn dân, mà làm đổ máu lê của dân tộc, thi Phật-giáo Việt-Nam thực hoàn toàn không có trong lịch sử của mình và của dân tộc, lại càng không có trong ký ức và nỗi oán hận của dân chúng.

*Nói đến sự suy đồi*, thi Phật-giáo Việt-Nam thực sự bị suy đồi ở thế kỷ thứ 19, thi gian người Pháp kèm theo tôn giáo của họ đến xâm lược và thống trị Việt-Nam (và sau đó là suốt thời kỳ người Pháp trở lại Đông-dương, nhất là tiếp đến chế độ của nguyên Tông-thống Ngô-đinh-Điêm, sự kỳ thị đã xảy ra cho Phật-giáo Việt-Nam, một cách thực sự và phô biến, có dụng tâm và thành chính sách rõ rệt).

*Phật-giáo đã là Quốc-giáo của Việt-Nam.* Dẫu chẽ dộ cũ tim mọi cách đàn áp, Phật-giáo Việt-Nam, nói ngay hiện tại, vẫn còn là hình bóng một quốc-giáo hiền nhiên với những ngôi quốc-tự đồ sộ, với những ngôi chùa làng song song với những ngôi đình làng mà làng nào cũng có và làng nào cũng có tự diền đê thờ phụng. Nhất là cái tinh chất quốc giáo của Phật-giáo Việt-Nam là do một mặt Tăng-sĩ Việt-Nam đã có công lao vĩ đại đối với dân tộc trong nhiều thế kỷ và do sự tin ngưỡng từ triều đình đến dân chúng, từ giai cấp trí thức đến quần chúng quang đại mà tự nhiên tạo thành địa vị đó, chứ không phải là sự muu đồ ẩn hình một sự khuynh loát bằng nhiều manh tâm: đó là một đặc điểm có tinh cách một sự thực hiền nhiên nhất, chứng tỏ Phật-giáo đã là tín ngưỡng căn bản của hầu hết dân tộc Việt-Nam.

### Những ngôi chùa làng của Phật-giáo Việt-Nam

Tự viện của Phật-giáo Việt-Nam có: a) các tự viện công lập là quốc tự; b) các tự viện «dân lập» là các ngôi chùa làng; c) các ngôi «tổ đình» là các chùa lớn và xưa nhất,

gốc gác của các môn phái Phật-giáo Việt-Nam; d) các ngôi chùa tư lập, bởi các vị Tăng-sĩ hay các đoàn thể Phật-giáo. Ở đây chỉ nói về các chùa làng để nói đến cái tinh cách quốc giáo của Phật-giáo Việt-Nam.

Phật-giáo Việt-Nam, dẫu ngày nay, vẫn hiền nhiên có tinh cách quốc-giáo, vẫn có tinh cách «công giáo» chính xác với cái nghĩa của danh từ này vì các «quốc tự» vẫn còn vị trí của chúng, thứ nhất là vì các ngôi chùa làng: đó là điều cần nhấn mạnh.

Vì sự kiến tạo và hiện hữu của các quốc tự mà tinh cách quốc giáo của Phật-giáo Việt-Nam không thể tiêu diệt, nhưng đó chỉ là nói phía chính quyền, nhất là chính quyền cao cấp. Đến như các ngôi chùa làng thì sự kiến tạo và hiện hữu của chúng thực đã và vẫn còn chứng minh tinh cách và địa vị đặc biệt của Phật-giáo Việt-Nam.

Y hệt như Bình làng, hầu hầu hết Chùa làng đều kiến trúc bằng ngói gạch, theo kiểu cách to lớn và tráng lệ, đặc biệt còn có vườn và có cảnh hòn Bình làng. Lại cũng như Bình làng, Chùa làng có một số tự diền tương đương tức

ruộng đất cung cấp việc thờ phượng. Làng nào không có ruộng đất thì, cũng như đối với Đinh làng, họ có một cách đóng góp cỗ-truyền bằng nguồn lợi chính trong làng để cung cấp cho sự thờ phượng ngôi chùa làng của họ. Phía Đinh làng thì có « Ông Từ » tức người được dân làng cử ra, với thi hận không nhất định, lo sự quản thủ, còn chùa làng thì dân làng mời một vị Tăng-sĩ trong hay ngoài làng quản thủ, chỗ nào không có vị Tăng-sĩ thì dân làng cử một người gọi là « Ông Sãi » để quản thủ. Vì Tăng-sĩ và Ông Sãi khác hẳn nhau: Ông Sãi chỉ lo việc quản thủ, còn vị Tăng-sĩ thì thực là người chăm sóc cho nền tín-ngưỡng của một làng. Sau hết, như trước đã nói, chùa làng là nơi tiêu biểu cho tín-ngưỡng của dân-tộc Việt-Nam, toàn thể xưa kia và đại đa số ngày nay. Như vậy, chùa làng có 2 tính cách: tính cách « dân lập » và tính cách « dân ngưỡng ». Tổ quốc Việt-Nam ta, xưa kia có một hiện tượng hết sức đáng mến, ấy là mỗi làng như một nước riêng, không phải chỉ là một đơn vị định cư và hành chính mà thôi. Làng, không những là nơi phong tục, tập quán, giọng nói khác nhau, mà

còn là nơi chôn nhau cắt rốn và mồ mả ông bà. Làng, ở đây, đã là nơi mà cả cuộc đời của dân-tộc Việt-Nam khai sinh và kết thúc. Và căn bản của một làng là Đinh và Chùa. Đinh và Chùa vừa là linh hồn vừa là tiêu biểu cho một làng. Làng còn hay mất là còn hay mất linh hồn và tiêu biểu ấy. Riêng chùa làng, như vừa nói, là nơi tiêu biểu cho tín-ngưỡng của dân làng; dân làng ký thác vào đấy vận mệnh đời này và nhất là đời sau của họ. Họa hay phúc của thế hệ này tiếp thế hệ khác, phần lớn ở tín-ngưỡng tiêu biểu nơi chùa làng.

Chùa làng, với những nét vẽ đó, chứng tỏ địa vị Phật-giáo Việt-Nam hơn cả cái địa vị « quốc giáo » hay « công giáo » theo cái nghĩa của 2 danh từ này. Với địa vị đó, một địa vị gắn liền với đại đa số dân tộc, Phật-giáo Việt-Nam đã được « chính quyền ngoại lai dưới mọi hình thức » đối xử như thế nào? Đặt ra câu hỏi đó, qua sự trạng những ngày trước, ai cũng biết một chính sách không thể gọi bằng một danh từ nào khác ngoài danh từ kỳ thị và đàn áp.

(Còn nữa)

## BÀI CA VÔ THƯỜNG

Thê thân là một con thuyền  
 Sông bập - bènh sóng nhăn - duyên nỗi hoài  
 Dòng sông bát - ngát chảy dài  
 Thuyền đi dưới nước mây bay trên trời.



Thé - thân nhận Cảnh làm Tâm  
 Vàng thay sắc đỏ mây lẩn thu đi  
 Ve ngâm vượn hót làm gì  
 Mà lòng nhân thế còn sỉ muôn đài?  
 Đã từng vật đài sao dài  
 Đã từng vui khóc, buồn cười xiết bao!  
 Vàng trăng rỗi rỗi bên lầu  
 Biết đâu là khuyết biết đâu là tròn?  
 Trăm năm thua được mất còn  
 Công danh sự nghiệp: tiếng đàn bay đi!  
 Cột đồng bia đá Kiêu Si  
 Thời gian qua, có còn gì nữa không?



Nhân - tâm - tràn - cảnh - vô - thường  
 Mà đèn Chánh - Pháp rời đường Mê - Tân.

1 - 1964

# BỨC THƯ ĂN-ĐỎ

Của THÍCH THIỆN-CHÂU

Kính thưa quý vị,

Gần đây, bắt cứ bức thư nào chúng tôi nhận cũng có vài câu hỏi về Thượng-tọa Thích Minh-Châu. Đại khái như « Tại sao Thượng-tọa không về vào kỳ Đại-hội ? », « Thượng-tọa đang làm gì bên ấy ? » và « Khi nào thì Thượng-tọa về »

Trả lời nhiều câu hỏi giống nhau trên Liên-Hoa là tiện lợi nhất cho chúng tôi. Vậy xin quý vị, nhất là quý vị có thư cho tôi hiểu và hoan hỷ cho.

Trước hết, chúng tôi xin trả lời câu hỏi : « Thượng-tọa đang làm gì bên ấy ? ». Để quý vị biết thêm về Thượng-tọa Thích Minh-Châu, chúng tôi xin sơ lược giới thiệu về công việc làm của Thượng-tọa



Thượng-Tọa Thích Minh-Châu và Đại-Đức Rasadika (người Đức) trong những năm

về trước. Thượng-tọa vốn là một giảng sư trong giảng-sư - đoàn của Hội Phật-giáo Trung-phần, một sáng lập viên của Gia-dinh Phật-lữ, Hiệu-trưởng Trung-học Bồ-Đề Huế. Thượng-tọa đã phục-vụ nhiều cho phong-trào chấn-hưng Phật-giáo nước nhà. Vì muốn tham khảo thêm về Phật-giáo Nam-tôn và lịch-sử triết-học, tôn-giáo Ấn-Độ nên Thượng-tọa đã xuất dương du học vào năm 1952. Đầu tiên, Thượng-tọa đến Tích-Lan và ở lại đây nghiên cứu. Sau 3 năm — 1955 — Thượng-tọa được « Trung-tâm Huấn-luyện Tăng-sĩ Hoằng-pháp » trao bằng Pháp-sư (Saddham-nacariya). Từ Tích-Lan, Thượng-tọa lên Miền-Điện nghiên cứu và thực tập về THUYỀN. Ở đây được một thời gian, Thượng-tọa sang Ấn-Độ chiêm bái Phật-tích, trước khi về nước lo việc Đạo.

Trên đường chiêm bái, đến Nalanda, Thượng-tọa gặp Đại-Đức Kashyap. Đại-Đức Kashyap ngỏ ý muốn Thượng-tọa ở lại Nalanda nghiên cứu thêm, đồng thời giúp Đại-Đức khuếch trương Nalanda. Nhờ có một căn bản học vấn vững chắc, nên chỉ trong thời gian 2 năm (1957) Thượng-tọa đã ngay bằng Cao-đẳng Cồ-ngth<sup>u</sup> Pali và Phật-học (Pali acariya). Cũng trong năm ấy, Thượng-tọa đã thêm bằng Cử-nhân đặc biệt về Anh-ng<sup>u</sup> (Special B.A. in English) của Đại-học Bihar. Vào năm 1958, Thượng-tọa đã đậu bằng M.A. và được Đại-học Bihar trao tặng Huy-chương vàng. Việc này không những chứng ta người Việt vui mà cả sinh-viên ngoại-quốc ở đây cũng vui lây. Vì từ xưa đến nay, chỉ có Thượng-tọa là người ngoại-quốc đã đậu về bằng này. Sau đó 3 năm — 1961 — Thượng-tọa đã bằng TIẾN-SĨ TRIẾT-HỌC với bản luận án « Acomparative study of the Chinese Madhyama Agama with the Pali Majjhima Nikaya » dày gần 1000 trang đánh máy và được các học giả Ấn và ngoại-quốc tán thưởng.

Sau đó, Thượng-tọa nhận lời mời của Chánh-phủ Ấn làm giảng sư cho Nalanda và tiếp tục viết sách; kề cả bản luận

án thì Thượng-tọa đã viết được 6 quyển sách: Quyển « Hsuan-Tsang, The Pilgrim and scholar » và quyển « Milindapanha and Nāgasena Bhikshusutra » đã được in xong và phát hành một cách mau chóng. Bản luận án vì quá dày; ủy ban văn hóa Đại-học toàn Án yêu cầu Thượng-tọa thu nhỏ ngắn để họ in, nhưng Thượng-tọa chưa có thời giờ làm, còn những quyển khác, các nhà xuất bản đã bằng lòng in. Đó là không nói đến công việc bắt thường của Thượng-tọa như diễn giảng cho các hội Phật-giao ở đây, diu dát hội cho Hội Việt-Nam Phật-tử Hải-ngoại và Hội Phật-giao Nalanda và nhất là trong thời kỳ « tranh đấu » Thượng-tọa lại càng bận hơn.

« Tại sao Thượng-tọa không về trong kỳ đại-hội? » Đó là câu hỏi được hỏi nhiều hơn hết. Thật thi Thượng-tọa đã xếp đặt việc về trong 10 ngày đâu vào đó cả. Nhưng vì một vài thủ-tục giấy tờ, và lại gấp vào dịp lễ cuối năm nên không giải quyết gấp được. Và sau đó thi Thượng-tọa không thể về được vì không được phép đi lâu hơn 10 ngày trong dịp nghỉ lễ cuối năm.

Và chúng tôi xin trả lời một câu « khi nào thi Thượng-tọa về? » Theo Thượng-tọa cho biết thì sau khi ở đây nghỉ hè — vào cuối tháng 4 tây — thi Thượng-tọa về. Như vậy quý vị sẽ được đón tiếp Thượng-tọa vào thượng tuần tháng 5. Quý vị sẽ hỏi « Thượng-tọa sẽ về luôn phải không? ». Việc này chúng tôi chưa dám trả lời chắc chắn được. Vì nếu quý Thượng-tọa ở nhà thấy Phật-sư ở nhà cần hơn thi Thượng-tọa Thích Minh-Châu sẽ ở lại luôn. Nếu quý Thượng-tọa thấy công việc Phật-sư có tính cách quốc-tế của Thượng-tọa Minh-Châu ở Nalanda cần hơn thi Thượng-tọa sẽ chưa về luôn. Ở đây, chúng tôi xin « tiết lộ » với những vị nào muốn Thượng-tọa ở lại bên nhà luôn là Thượng-tọa Minh-Châu có rất nhiều

« duyên nợ » với bên này : Nalanda rất cần Thượng-tọa. Nhưng môn dạy của Thượng-tọa là những môn Triết-học đối chiếu, nếu không phải là người hiểu cả hai triết hệ Bắc, Nam-Tông và thông nhiều thứ chung như Tàu, Pali, Phạn, Anh, Pháp, Hindi như Thượng-tọa thì khó mà dạy được. Hơn nữa Thượng-tọa (trước cách-mạng 1-11-63) có hứa xói chánh-phủ Ăn sẽ đảm nhiệm chức Viện-trưởng Viện Huyền-Trang sẽ được xây cất xong vào năm tới. Nhưng dấu sao, qui vi cũng sẽ được gấp lại người « Thân kính » xa cách gần 12 năm vào một ngày gần đây.

Ngày về của Thượng-tọa là ngày vui của quý vị mà là ngày... buồn cho chúng tôi !

Kính chúc quý vị an-lành và hằng gặp được « Minh-sư Thiện-hữu ».

*Ấn-Độ, Xuân Giáp-Thìn P.L. 2507*

Xin tìm đọc một tác phẩm ngắn nhưng phản chiếu sinh lực mới của nền Phật-giáo Việt-Nam hiện đại :

## **ĐẠO PHẬT NGÀY NAY**

*Do Chi-bộ Hội Phật-tử Việt-Nam Hải-ngoại tại Pháp xuất bản. Sách do Thầy Nhất-Hạnh viết được phát hành tại Pháp, Đức, Hoa-Kỳ, Ấn-Độ và Việt-Nam. Sách có bán tại các hiệu sách lớn Sài-Gòn,*

# Những tội... tức cười

VĨNH XUYÊN và ĐINH-LÊ

(Tiếp theo và tạm hết)

**K**Ý trước, chúng tôi đã giới thiệu một vị đại diện xã, một «nhất hương vị trưởng» có tài sáng tác tội tức cười «tụng kinh không xin phép». Lần này, chúng tôi xin giới thiệu bạn đọc một «phương diện quốc gia», một «cây» sản xuất dồi dào những tội tức cười trong mảng pháp nạp, một «số dách» không chê, có một đầu óc hài hước đến ghê rợn, loại «mục hạ vô nhã». Đó là ông cựu đại biểu Chính phủ tại T.N.T.P., Ô. N.X.K. Ngay từ buổi đầu nhận chức, Nguyễn-đại-biều Nguyễn-đại-triều đã tuyên bố những câu «duyên dáng» quá cờ làm cho đồng bào tức cười lén ruột, như là «tôi đến đây chỉ có hai bộ cõm lè, một trắng, một đen» (trong khi đó ông ta đang mặc một bộ cõm lè ma-rông), như là «tôi ăn mỗi bữa hai mươi thỏi, tôm và cá bống kho khô» (ăn theo kiểu cụ Tông), như là «cờ tới tay tôi, tôi phất đẹp cho mà xem» (trong khi đó, tại một buổi chào cờ, khi kèn tây đã tọt, thì ông lại nhất định bảo khoan chào cờ) v.v...

Áy, con người «vui tính» NXK với cái bầm sinh trào phúng cổ hàng đó, đã mở màn sự nghiệp đại biểu của ông ta bằng cách sáng chế ra một tội tức cười giật gân.. Đó là tội «Đi chùa bất hợp pháp», «không ngăn cản con em đi chùa». Tội này áp dụng nhất là cho giới công chức mà ông ta tin là ngoan ngoãn. Ông ra chỉ thị buộc tất cả công chức lớn bé phải ký giấy cam đoan ngăn cản con em không được đi chùa «bất hợp pháp» đề sau nầy «khỏi kêu ca» (nguyên văn). Công chức vì đồng lương đều ký cái rập, nhưng đa số con em họ e ứ vẫn đi chùa, cứ vẫn tuyệt thực. Do đó, một số công chức đã phải bị đồi dày lên chốn sơn lâm cùng cốc, «Tôi con làm cha chịu» là vậy đó, bắt đầu phục hồi lại những nguyên tắc đại phong kiến của chủ thuyết trú di tam tộc đời bao chùa. Có một công chức nọ lấy phải người vợ chuyên môn đi chùa, bị «Ông Đại» gọi đến đe dọa, ông công chức thà nhiên trả lời:

« Thông cáo của Cụ cầm con em chở có cầm vợ đâu, đã không có minh văn cầm vợ đi chùa thì la tôi sao được ». Nhà chánh trị « xuất cảng heo » (ô.N.X.K. đi đâu cũng tuyên bố chánh sách này) từ lý khó cãi, ông ta dành tạm « xuất cảng ít con heo » thô tục từ cửa miệng ông ra, bằng cách nguyên rúa và trù yểm ông công chức dám chơi chữ.

Dẫu sao, ông Đại-biểu cũng cầm thấy khuyến khích ít nhiều bởi tội túc cười đầu tay của ông đổi với công chức vẫn có đôi chút ảnh hưởng « khà quan » trong chiến lược cô lập chùa chiền, đàn áp Phật-giáo, ông khoái trá bóp éc cho ra thêm một loạt tội túc cười khác.

Đây, vài ví dụ điển hình: Tội « Y-tá tận tâm săn sóc nạn nhân Phật-tử ». Số là một đoàn Phật-tử bị chặn không cho lên chùa và bị liệng lựu đạn át xít tại cầu Bến-ngự, thương tích trầm trọng phải chở vào Bệnh-viện, Y-tá nam nữ thương cảm người mắc nạn nên tận tình săn sóc họ chu đáo, nhưng cử chỉ này lại được xem như là một hành động tòng phạm với phản động ? Ông Đại N.X.K và những mưu sĩ trong bộ Tham mưu của ông mang phái thủ kính râm nào mà nhìn thấy mọi sự & đời đều lộn ngược đầu cả : Lòng nhân đạo là phản động? đã đến cái mức ấy, thì cười hơn; (meilleur-en-rire, nói theo kiều Tây-phương).

Và cười lên bạn với tội túc cười này: « Tôi làm rẽ với nhà thuần túy Phật-giáo » ? Một công chức, nhân viên công an Huế, đã bị xúc ngay tại sở trong giờ làm việc, bị giam giữ và thải hồi chỉ vì ông ta là rẽ quý của một gia đình toàn là Phật-tử trung kiên, những anh em vợ của Ông đều bị gấp về công an ngồi mát, thì không lý do gì ông rẽ lại được thông dong. Thế là họ « mẫn » luôn cả chử rẽ theo đúng chiến lược chính trị « liên hệ gia đình ». Tôi nghiệp chử rẽ, bán tử chí tình, khồng chí mà chịu khổ, van nài với ai, rẽ ta dành ngậm đắng nuốt cay để trung thành với Đạo, với gia đình bên vợ (ông này hiện đã được di làm sau ngày Cách-mạng).

Cười lên hối bạn; Đây, tội « chào Thầy Tu », các Phật-tử vì chào các vị Tăng mà đã bị « ách » dẫn lên bắt Cảnh-sát xé và xem thẻ kiểm-tra. Đây, tội « chử Thầy Tu ngủ tại trong nhà », một Phật-tử Ty Cảnh-sát Quảng-tín đã bị bắt giữ và thải-hồi về tội này. Đây, tội « chử Thầy Tu di Mobylette »: một thanh-niên gia-dinh Phật-tử đã bị bắt hồi gắt gao và đe dọa dù điều về tội « bót-tê » đở chân cho vị

Tăng-già đi công-tác Phật-sư. Và đây, tội « bà con với Thầy Tu », tội « cúng dường chùa và Chư Tăng », tội « cho chùa mướn xe hơi » tội « đưa cho người ta xem báo Liên-hoa », tội « làm Khuôn-trưởng, làm Huynh-trưởng Gia-dinh Phật-tử », các tội-nhân là Giáo-su, là Bình-sĩ là thương-gia, tiêu-thương, nông-dân, lao-dòng, học-sinh, sinh-viên, nhan-nhân khắp nơi...

Ông Đại-diện xá đã thế, ông Đại-biều Chính-phủ đã thế, thì ông Đại-diện giáo-dục tại Huế cũng như thế luôn tuổi, đề thi đua « pháp-chẽ » những tội túc cưỡi, chẳng ai như ông ai. Ông « Đại » Giáo-dục đã dọa-nạt Đại-đức về tội « dạy Phật-pháp tại các trường Bồ-đề » Ông Đại-diện này quả là cao tay ăn. Ông « ày » luôn cả Phật-pháp một cách trực-tiếp, khôi cẩn chạy quanh. Cẩm Thầy Tu dạy Phật-pháp cũng như cầm con người đứng chờ, « oách và le » là ở chỗ đó, trí-thức quá sá chỉ làm trò vui cho đời, khi trả dư tửu hậu !

Những loại ông « Đại » làm trò xiếc « dẻ Luật », « làm tội » đã dành, những ông « hau hau », những ông tiêu-chúc cũng tung trung « hò phong hoán vũ », lảng-xăng sáng kiến dù mọi thứ « Luật » cho xóm trò, nêu cao tinh-thần phục-hồi « an-ninh trật-tự » cho chẽ-độ Ngô-gia, lệnh trên, lạc dưới, làm « tàng » hết cờ... Rải rác khắp nơi, dân-chúng Phật-tử không được hội họp tụng kinh, vì quý ông dia-phương nhất định cho là có tội, cầu an hay cầu siêu chỉ cũng đều là phản động tuốt-luốt, không có giấy phép là bất-hợp-pháp !

Sau khi thiếts-quân-luật trong toàn-quốc và tấn công « đạ thắng lợi » chùa-chiền, Tăng Ni và Phật-tử, lại thấy nẩy sinh thêm nhiều tội túc cưỡi khác nữa, trào-lộng phi-thường, chúng ta chỉ biết cười lên thôi..

Đó là tội « buồn rầu vì thấy Chùa-chiền và Phật-tử bị tấn-công ». Sau cái đêm ghê rợn 20-21/8/63, hai Chùa Từ-Đầm và Diệu-Đế bị đập phá toát-bời, Tăng Ni và Phật-tử cùng một số Giáo-su Đại-học, Trung-học và học-sinh nam nữ đều bị bắt đưa về Nha Cảnh-sát Huế, lúc đó sân, Nha chật ních lối 1000 người, trước cảnh đau thương nầy, một số nhân-viên Nha Cảnh-sát không dám nỗi về buồn rầu xót xa, nên đã bị những cắp mắt cú vọ mặt-vụ ghi tên ngay vào sổ đen và trong 48 tiếng đồng hồ họ nhận được Sý-vụ-lệnh thuyền-chuyên lập tức di tinh khác và phải phục-vụ tại các dia-dième nguy-hiểm ; Cẩm buồn, buồn là « mệt tội ác », nghe trái tai, nhưng mà sự thực đó, sự thực 100 phần trăm !

Tội trên đây cũng chưa thú vị bằng tội « lơ là trong nhiệm vụ tấn công Chùa ». Vào buổi sáng ngày 21-8-63, khi tấn công chùa Từ-Đàm, trong lúc bọn Cảnh-sát chiến đấu đang ra tay đánh đậm Tăng Ni Phật-tử, lực-soát và « du kích » tiễn bạc cùng lương-thực trong chùa, thì trái lại, một số Cảnh-sát-viên tỏ ra lơ là và tìm cách trốn tránh công-tác để hèn nầy, không chịu a-tòng với lũ đầu trâu mặt ngựa. Số nhân-viên « tiêu-cục » này đã bị nghiêm khen và đòn di tinh khắc về tội lơ là, thiếu tinh-thần phục-vụ chiến-dịch tấn công « sào-huyệt » chùa-chiến.

Rồi đến tội « khóc » thì thật là kỳ quặc : một nữ Thư-ký Nha Cảnh-sát Huế đã phạm phải tội nầy, vì khi nghe tin Chùa bị tấn-công, cô đã khóc suốt đêm, suốt ngày, cặp mắt đỏ kề và sưng húp lên. Tình da rầu, da cảm của cô đã lọt vào sò đèn của tên chỉ-huy mật-vụ N.T.T. nên Cô đã bị trừng phạt « xứng đáng », nghĩa là phải đòn di trong 24 giờ đồng hồ qua một tinh khác, để cảnh cáo những giòng lệ thông-cảm của Cô ta.

Trả lời một câu hỏi thăm sức khỏe của một can-nhân cũng là có tội. Trường hợp xảy ra như thế này : một nữ nhân viên Nha Cảnh sát Huế đang cùng các bạn đồng nghiệp công tác lão tay các can-nhân Phật-tử đa số là học-sinh, sinh-viên, bỗng một em học-sinh vốn có quen biết với Cô ta nêu hỏi nhỏ Cô « mẹ em có được mạnh không », Cô thư ký trả lời « mạnh »; chỉ có thể, mà sau đó, cô đã bị bắt giữ năm ngày về tội nói chuyện gia-dinh với can-nhân.

Khi liệt vị Tăng Ni tự thiêu vị chánh-phép, các Phật-tử đều mang băng vàng đeo tang, thì bị ô Chủ tịch Uỷ ban điều hành T.N.T.P đánh công điện số 61130G/9/63 tuyên bố việc deo băng vàng là một hành động khiêu khích, Phật-tử nào ngoan cố phải bắt giữ. Và tất cả cuộc đấu tranh bảo vệ Phật-giáo cũng đã được ô tinh trưởng Thừa-thiên thời đó, Ô. N.M... kết tội là mội sự « gây hấn với mưu toan khuynh đảo » (C.Đ. số 4660-TT/NA/CT/M ngày 24-8-63) — Chính ông tinh trưởng nầy cũng đã có sáng kiến đặt ra một tội kỳ dị, tội « sư sai đi ra ngoài không có giấy phép, « ông ta bắt buộc Tăng Ni mỗi khi đi ra khỏi địa phương đều phải xin giấy phép chính quyền,

nếu không sẽ bị bắt giữ (CĐ số 5015/TT/NA/M ngày 10.6.63)—  
Ô hô hiển pháp! luật lệ! ông tinh thông qua hết, bắt chép hết, ông  
đã biến hóa tăng sĩ như những tù nhân ở trong một nhà giam rộng  
lớn, nhất cử, nhất động phải xin phép ông. Quả thật là một ông chúa...  
tinh mà! Muốn làm gì thì làm, coi trời thua ngọn rau má!

Đè tạm chấm dứt mục «tội túc cưỡi» nầy (chỉ tạm thôi, chúng  
tôi còn có thể trở lại nhiều lần với mục nầy, phô bày những tội cưỡi  
cồ kim nghe chơi cho vui mà sám hối vậy thôi), chúng tôi xin kề bạn  
đọc nghe câu chuyện một công dân ở Saigon, vì dẫu tóc bị chí quá  
ngứa ngáy, nên ông ta tạm cạo đầu cho mát mẻ, thế mà ông ta đã  
bị kết tội «cạo đầu đe ám mưu khuynh đảo chánh-phủ» bị bắt giữ để  
điều tra khai thác. Ông ta sợ hết chỗ nói, ông có ngòi đầu một cái  
đầu cạo trọc trong những trường hợp như vậy mà cũng đã đến  
cho ông biết bao khổ cực vô lối!

Một nhà luật-học đã nói mỗi chế độ có những thứ tội tiêu biêu  
ngay cho cả chế độ đó. Chế độ Ngô-gia sáng chế ra lâm tội túc cưỡi  
như thế kia, thì hẳn chế độ đó thực quá khôi hài, khôi hài cho đến  
mức dân chúng cưỡi ra nước mắt và cuối cùng dân chúng không cưỡi  
nữa, đoàn kết thành một khối vô úy, cương quyết đấu tranh, gầy  
điều kiện thuận lợi cho cuộc cách mạng tháng 11 được thành công.

Sau khi các Ban Đại-diện của Giáo-Hội Phật Giáo Việt-Nam  
Thống-Nhất ở các tỉnh được thành lập, có một số Phật-tử đã gửi  
thư về Tòa-soạn muốn có bản Hiến-chương của G.H.P.G.V.N.T.N.  
để nghiên cứu tường tận hệ thống lồ chiec mới của Giáo-Hội.

Chúng tôi xin trả lời chung:

Bản Hiến-chương nầy đã in trong Liên-Hoa số đặc biệt Đại-  
Hội Thống-Nhất, phát hành vào ngày rằm tháng chạp năm Quý-Mão.  
Nếu Quý-vị nào cần số báo ấy xin liên lạc với Tòa-soạn.

L. H.

# DIỄN VĂN

Khai mạc Tông-Hội-Đồng Phật-Giáo Trung-Phân

Đọc tại Từ-Đàm ngày 18 tháng 1 năm Giáp-Thìn

NAM-MÔ BỒN-SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT

Cũng chính tại đây, Chùa Từ-Đàm Huế, năm 1951, Đại-hội Thống-nhất Phật-giáo đầu tiên đã đặt tất cả căn bản cho công cuộc thống-nhất lực lượng, ý chí và hành động của Phật-tử Việt-Nam. Trải qua 12 năm trời, thủy chung vì âm mưu phá phách của kẻ lạm dụng chính quyền mà mục đích chính đại ấy không thể nào tiến xa hơn, theo ước vọng của những người có thiện chí đối với tôn-giáo của dân-tộc. Hoặc bằng cách này, hoặc bằng cách khác, trăm phương ngàn kế được họ áp dụng để thực hiện ý định tiêu diệt Phật-giáo Việt-Nam, một ý định đã có ngay từ khi tồ-quốc bị xâm lược.

Do đó mà một phong trào vận động của Phật-giáo Việt-Nam đã được phát động công khai vào ngày 8-5-1963, cũng tại ngôi Chùa Từ-Đàm này. Phong trào vận động ấy đã là nguồn gốc của công cuộc thống-nhất thực sự nền tin ngưỡng xa xưa của dân-tộc. Trong khuôn khổ thống-nhất đó, ngày hôm nay, cũng tại Chùa Từ-Đàm này, một Đại-hội của Phật-giáo miền Trung được khai mạc, làm căn bản và làm tiền phong cho công cuộc thống-nhất thực sự của Phật-giáo Việt-Nam. Đại-diện 2 Ban Tông-Tri-Sư của Phật-giáo Trung-phân, tôi long trọng khai mạc Đại-hội nói trên, với ý chí và tuyên ngôn sau đây.

Căn bản của Phật-giáo Việt-Nam là dân-tộc, là 80 phần trăm tổng số dân chúng, chứ không phải chính trị và chính quyền. Do đó mà Phật-giáo Việt-Nam tán thưởng chính sách và chính quyền nào được đại đa số dân-tộc tán thưởng, chứ Phật-giáo không bao giờ từ bỏ cương vị tôn-

giáo. Học tập đức từ-bi của Phật, Phật-giáo Việt-Nam đã và sẽ nhân nhịn, dung hòa, và học tập đức vô-úy của Phật, Phật-giáo Việt-Nam đã và sẽ không tiếc sự hy sinh lớn lao cho những công bình tối thiểu, hợp lý.

Ý thức rằng tự phát triển tôn-giáo mình bằng cách đàn áp tôn-giáo khác thì dấu bao quyền được thiết lập và xứng đáng đến cả trăm năm và trăm cách, cuối cùng vẫn sụp đổ như thường. Do đó mà Phật-giáo Việt-Nam đã và mãi mãi cỗ thủ và phát huy truyền thống của Phật-giáo: chỉ tự phát triển tôn-giáo mình bằng chính sự tự thực hành giáo lý của mình.

Những điều được nói vẫn tắt và tồng hợp trên đây, đã và mãi mãi là căn bản cho tâm tư và hoạt động của Phật-tử Việt-Nam, ngay trong công cuộc thống-nhất Phật-giáo và trong Đại-hội này. Để cầu nguyện cho một nền hòa-bình có thực chất được thực hiện, Phật-tử Việt-Nam ước mong tâm tư và hoạt động của mình có đồng hành với những người có thiện chí và phải chăng ở các tôn-giáo khác: chính đó là điều làm cho tôn-giáo được còn là thản tượng trong tâm tưởng của dân chúng, không biến tôn-giáo thành như một tổ chức làm cho dân chúng khổng khlep.

Đại-hội Phật-giáo miền Trung thực hiện việc thống nhất Phật-giáo bằng ý chí và tuguên ngon trên đây, sẽ được coi như là hiến dâng lòng biết ơn lên mọi sự hy sinh và ủng hộ trong cuộc vận động của Phật-giáo và cũng được coi như là sự cầu nguyện cho đất nước và dân tộc đang gánh chịu tất cả hậu quả của bao năm tai cực.

NAM - MÔ - BỒN - SƯ - THÍCH - CA - MUU - NI - PHẬT

#### LỜI CẢM TẠ

Chúng tôi vừa nhận được số 1 và 2 Tuần báo Đuốc-Tuệ (Saigon). Xin chân thành cảm ơn công đức Hoàng-Dương Chánh - Pháp của Quý Thượng-Tọa, Đại-Đức chủ trương Đuốc-Tuệ và xin ân cần giới thiệu Đuốc-Tuệ với toàn thể Phật-tử Việt-Nam. L.H.

# PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM

## Qua phong - dao - tục - ngữ

của Nguyễn-Thị-Tuyết  
Phật-Tử Kim-Sơn

(Tiếp theo)

### I.— THIỀN

**P**HẬT-giáo Việt-Nam, nếu muốn nói tông phái, cơ hồ chỉ có 2 là Thiền-tông và Tịnh-độ-tông. Thực tế 2 tông đó cũng không có một ranh giới phân chia nào. Nhưng chắc chắn Thiền-tông du nhập Việt-Nam trước (1) và được ảnh hưởng mạnh hơn (2). Có 2 sự kiện khá lạ lùng mà nguyên nhân ta tìm thấy dễ dàng là sự « Niệm Phật » và tiếng « hōng chung » phổ biến và ảnh hưởng nhất trong nhân gian thì phong dao tục ngữ nói đến rất ít, nguyên nhân là vì phong dao tục ngữ hầu hết xuất từ miền Bắc mà ở đây « hōng chung » không phải dành 108 tiếng vào lúc tối nhất và sớm nhất của một ngày như miền Trung, còn sự « Niệm Phật » thì Phật-Giáo Việt-Nam ngày xưa không có gì hơn ngoài cái tiếng « na mô » (3). Trong khi đó, Thiền, qua phong dao tục ngữ, lại hiện ra dù cả nội dung và hình thức một cách khá chính xác.

Nhưng Thiền đó là Thiền của Thiền-tông. Phải nói như vậy vì Thiền đã có trước và có cả ngoài Phật-giáo,

(1) Khoi sự vào năm 508 bởi Ti-ni-de-lưu-chi (Vinitaruci) người Ấn nhưng qua Việt-Nam từ Trung-Hoa, là người đặc pháp với Đệ Tam Tồ của Trung-Hoa, trước Ngài Huệ-Năng 2 thế hệ (Việt-Nam sử-lược, trang 76).

(2) Với Ấn thì do những người Ấn đến Tàu bằng đường hàng hải ngang qua Việt-Nam, với Tàu thì Việt-Nam tiếp giáp Hoa-Nam mà Thiền-tông từ Ngài Huệ-Năng sắp di lại thịnh ở đó.

(3) Nguyên ngữ chữ Phạm là Namah hoặc Namo, là tiếng chào, có nghĩa tôi cung kính; tôi kỵ thác tính mệnh của tôi; xin hướng dẫn và giúp tôi đạt đến « bờ bến kia ».

ngay tại Ấn-dộ. Riêng Phật-giáo, Thiền không phải chỉ có Thiền-tông. Ta có thể cất nghĩa, sau khi nhìn toàn bộ Thiền-học của Phật-giáo, rằng « hễ thè nghiệm thực tại và sống với thực tại, kết hợp thực tại với con người của mình » thì đó là Thiền. Thè nên khởi sơ, « vô thường quán » và « từ bi quán » đã là tiết mục sinh hoạt biểu biện cao độ và phô biến của Thiền. Nhưng Thiền của Thiền-tông, tuy là một trong Thiền-học của Phật-giáo, nó thực cao sâu và có một sắc thái kỳ lạ đặc biệt trong mọi mặt từ phương-pháp đến sự biểu thị.

Thiền của Thiền-tông khởi doan bởi Phật-dà, điều đó dĩ nhiên, nhưng kinh sách nào đã tự Phật-dà nói ra như vậy thì so ra, « Lăng-già », bản kinh mà Thiền-tông lấy làm căn bản, không nêu bật một cách rõ ràng và giản dị nhưng chính xác và sâu xa bằng « Tự-thệ tam muội », bản kinh được dịch ra Hoa-văn sớm nhất, 2 lần vào trung diệp thế kỷ thứ 2 và trung diệp thế kỷ thứ 3 (4). Từ Phật-dà xuống hậu diệp thế kỷ thứ 4, Thiền đó được du nhập Trung-hoa lần này với người chính thức là Buddhabhadra (Phật đà bậc đà la) và đến Bodhi-dharma (Bồ đề đạt ma) thì Thiền-tông khởi nguyên, khi Huệ-năng xuất hiện thì Thiền-tông đại thịnh.

Tại quê hương ta, Vinitaruci là thế hệ thứ tư của Bodhidharma, trước Huệ-năng 2 thế hệ, lại là người có học và có thành tích về triết học Phật-giáo (5), nên người ấy đem Thiền du nhập Việt-Nam, kết quả Thiền đã thể hiện xứng đáng: miên tục, phát triển một cách có tông phái, có người và người có tâm đặc bần hoi, tâm đặc đó lại lưu tồn trong văn học nước nhà mà nội dung và hình thức có thể đem ra so sánh với chính Thiền ở Trung-hoa. Sau hết, Thiền đó đã biểu hiện trong phong dao tục ngữ

(4) Đời tăng kinh thuộc tập 15, trang 343-346, kề cả 2 bản dịch.

(5) Đã dịch 2 bản kinh từ chữ Phạm ra Hoa-văn (Việt-Nam Phật-Giáo sử-lục trang 77)

là sự trạng mà Nhật-bản và Trung-hoa vị tất đã có hay có bằng, chưa kể điều đó còn rất đáng kể và đáng quý tương đối với chính những cái đã biểu hiện qua phong dao tục ngữ.

Sự biểu hiện của Thiền trong phong dao tục ngữ chắc chắn rất sớm và khá phổ biến, vì ngay trong niềm chung thủy của tình cảm, dân chúng cũng đã biết đề liên tưởng đến một nơi danh tiếng của Thiền-tông, nơi ngài Huệ-Năng đã ở:

Đêm đêm tướng dạng Ngân-hà,  
Bóng sao tinh đầu đã ba năm tròn,  
Đá mòn nhưng dạ chẳng mòn,  
Tào khê nước chảy lòng còn tro tro. (6)

Biểu hiện qua phong dao tục ngữ, điều đó đã chứng tỏ Thiền tuy thực cao sâu mà lại thực linh hoạt. Đó cũng là đặc tính và kết luận của Thiền qua phong dao tục ngữ mà ta tìm hiểu sau đây.

Như đã nói, Thiền thề nghiệm và hoạt dụng thực tại, hòa hợp thực tại với con người, nên thực cao sâu mà rất giản lược và linh hoạt: đó là sắc thái đặc biệt của Thiền. Nên Thiền chính là « Tâm-túc Phật » Phật = Tâm:

Phật tại tâm

Hoạt dụng chính xác Tâm ấy là Thiền:

Chân tâm túc Phật

Thiền là bản thể và cứu kinh của con người, vốn « hất sinh diệt », « thường trú ».

Nhân lão tâm bất lão (7)

Ta hãy dõi chiếu câu này với đoạn văn sau đây, ghi câu chuyện giữa Phật và Ba-tư-nặc-vương (8)

(6) « Việt-Nam ca trù biên khào », trang 97 và 98, 4 câu này có trong 1 khúc hát theo thề « đại thạch » (tác giả khuyết danh); khúc ấy chép có hơi khác, nghe ra không hay bằng và tỏ ra đã biến đổi:

Đêm đêm tướng bóng Ngân-hà,  
Trống sao Tinh-dầu đã ba năm tròn,  
Non mòn nghĩa ấy chẳng mòn,  
Tào-khê nước chảy lòng còn như in.

(7) Người già, tâm không già.

(8) Lặng-nghiêm-kinh, Đại tang kinh tập 19, trang 110.

— Ông thấy thân ông biến đổi mà có biết trong cái biến đổi ấy có cái bất sinh diệt không?

— Con thực không biết.

— Đề tôi chỉ cho ông cái tính bất sinh diệt ấy. Ông thấy nước sông Hằng lúc mấy tuổi?

— Lúc 3 tuổi, khi mẹ con bế con đi chiêm bái thần Kỳ-bà.

— Bây giờ già rồi mà ông thấy nước sông Hằng, cái thấy ấy có khác với cái thấy lúc nhỏ không?

— Không...»

Thiền không phải biệt lập đâu ngoài con người và thế giới con người. Thiền là bản thể và hoạt động của bản thể, nên cái con người và thế giới con người mà ta thấy vô thường sinh diệt, thực ra, chính là Thiền và hoạt động của Thiền nếu Thiền đã biểu hiện. Vậy nên không thể nào biểu hiện được Thiền nếu tìm Thiền ở đâu ngoài Thiền — ngoài con người và thế giới con người. Đừng làm cái việc mờ to mắt mình ra đi tìm con mắt của mình như Thiền-tông đã mỉa mai và hãy coi chừng, nếu biểu một cách máy móc thì «nhân lão tâm bất lão» cũng là:

#### Xả cản cầu viễn (9)

Nên Thiền là «đương xứ tiên thị», (10) là thế giới này đây, thực hiện cũng bởi thế giới này, dẫu rằng nghe rất kỳ lạ:

#### Ao cá lửa thành

Vì, ví dụ như đất, đất là dấy mà lượng cũng dấy chứ không chi khác, cái khác là chính đất ấy mà năn nén tượng:

#### Đè hòn đất, nặn nén ông Bụt

Nên Thiền là vũ trụ, vũ trụ là Thiền, định chỉ sự thác loạn, phục hồi chân tướng thì Thiền hiền lộ, thi chính dấy là Thiền:

#### Vén mây mù mới thấy trời xanh

Không phải «mới thấy» mà «là thấy», «là», chứ không

(9) Bỏ gần tìm xa.

(10) Chính đây là dấy, đây là.

phải thấy gì nữa, nên khi Thiền biếu lộ thi tất cả đều là Thiền, đều là hoạt động của Thiền, đúng như kinh Tu-ich đã nói «nhất thế pháp chính, nhất thế pháp tà» — toàn thế là chính mà toàn thế cũng tà. (11)

#### Vạn pháp vạn linh (12)

Thiền-tông đã nói «xúc xứ tiệm thị» — dụng vào đâu là Thiền ở đấy. Nên Thiền biếu lộ thi con người này coa người hoa:

#### Người như hoa, ở đâu thơm đấy

Và thế giới con người này là thế giới ánh sáng:

#### Đáo xứ sinh huy (13)

Ta hãy so sánh 2 câu này với 2 câu sau đây đã thành một bài tán gọi là bài «tán bồ-dề»: «bồ đề diệu pháp biến trang nghiêm, tùy sở trú xứ thường an lạc» — Tuệ giác chói lọi khắp nơi, ở đâu cũng là an lạc (14). Nên thế giới của Thiền là bức tranh thái bình, lòng lẫy và linh hoạt:

Xem trên trăng bạch, trời hồng

Dạo miên sơn thủy bể bông thái bình

Cần chi dạo miên sơn thủy mới thấy và bể được bông hoa thái bình. Thái bình của Thiền tràn đầy và triền miên. Cho nên bất cứ con người như thế nào, đều có thể thực hiện Thiền, tựa như ở đâu cũng có đường về để đỗ cả:

#### Xứ xứ hữu lộ đáo tràng an (15)

(Còn-nữa)

(11) Nguyễn văn: «Toàn thế vạn hữu đều là chính, toàn thế vạn hữu đều là tà. — Ý nghĩa đó như thế nào? — Đối với vạn hữu, thế nghiêm được bản thể siêu việt trí thức thì toàn thế đều chính, nếu đối với bản thể siêu việt việt trí thức ấy nhận thức bằng trí thức thì toàn thế đều tà» — Đại tạng kinh tập 15 trang 36, giữa.

(12) Vật gì cũng linh cẩn.

(13) Đến đâu phát sáng ở đấy, đâu cũng phát sáng.

(14) Nguyễn ngô của ngài Nghĩa-Tịnh dịch lời kết thúc sau mỗi khi Tăng sĩ đọc lại giới bản, ý nói giới luật thanh tịnh thi là như thế đó.

(15) Đầu đâu cũng có đường về Tràng-an.

Mến tặng oanh vũ G. Đ. P. T Ba La Mật ở  
Huế và GĐPT Đệ Nhất ở Quảng Trị để  
nhớ những ngày chung sống cùng các em.

**B**É Hồng chợt thức giấc nhìn qua cửa sổ, mảnh trăng hạ-huyền ló-lủng xuống kẽ ngọn cây tùng. Đêm trường lặng-lẽ, làn gió nhẹ thoảng đưa vào tận phòng ngủ Bé Hồng mùi thơm dịu-dàng của hoa dạ-hương.

Không biết lúc này là mấy giờ ? Bé Hồng chỉ biết mình vừa ngủ được một giấc khá dài.

Nhờ ánh trăng, gian phòng lúc này có một thứ ánh sáng mơ hồ huyền-ảo. Bé Hồng muốn nhắm mắt lại để tiếp tục giấc ngủ cho trọn đêm nhưng rồi không thè nào ngủ được nữa.

Hồng nhớ chủ-nhật tuần trước chị trưởng của Hồng dặn với các oanh-vũ : « các em ngoan của chị mỗi tối trước khi đi ngủ đều có niêm Phật. Vậy tuần sau mỗi em phải thuật lại cho chị và các bạn một ví-dụ thiết-thực về sự ich lợi của niêm Phật mà chính em đã nhận được »

Đã hơn một tháng rồi từ

ngày chị trưởng giảng cho các oanh-vũ nghe về ý-nghĩa niêm Phật, Bé Hồng đã hiểu rõ niêm Phật như thế nào ? ích lợi ra sao ? và Bé Hồng đã thực hành niêm Phật, mỗi tối trước khi ngủ, mỗi sáng lúc thức dậy. Nhưng rồi Bé Hồng không dè ý đến kết quả, suốt tuần này Bé Hồng dè cả tâm trí tìm cho ra một ví-dụ cụ thể...

Bé Hồng sau mấy tuần thực hành niêm Phật, đã cảm thấy người mình có vẽ dịu dàng hơn ít hờn giận bạn bè như những kỳ trước, trong lúc học bài không còn nghĩ vẩn-vơ đến những sự chơi bời khác nên chóng thuộc. Và nhất là ba má Hồng thường nói với nhau mà Hồng đã lén nghe : « con Hồng nay ngoan và dễ thương hơn những tháng trước nữa ». Nhưng có phải đó là kết quả của sự niêm Phật không ? làm sao dè xác nhận đây ? trưng dẫn một ví dụ cụ thể kia mà, mình nói vu-vo vậy chị trưởng đâu có chịu. Hôm nay đã thứ sáu rồi !

Đang phân vân suy nghĩ,  
Bé Hồng bỗng thấy phía cuối  
giường hiện ra một cô gái  
thướt-tha, mặc áo trắng, cao  
ngất-nghèo Hồng run lên...  
ma rồi ! Em với kéo chàu  
trùm kín cả mặt, tim Hồng  
đập liên hồi. Thường ngày  
con Bé đã bày cho Hồng một  
câu chử dề khi gặp ma, đọc  
lên là nó đi ngay. Chinh Hồng  
đã thuộc lòng câu ấy nhưng  
bây giờ không còn nhớ được  
gi cả.

Mồ hôi đã tươm ra ở trán  
Hồng cảm thấy ngọt thở quá  
kéo nhẹ chấn xuống khỏi  
mũi dề thở một chút.

Kinh hoàng, Hồng muốn hé  
lên nhưng lại trấn tĩnh kịp.  
Con ma không có đầu ! lờ-lững  
giữa không trung, hai tay yêu  
diệu quờ-quạng, vén tung  
mùng của Hồng lên, đồng  
thời mùi dạ-hương càng ngào  
ngạt. Có lẽ không phải mùi  
thơm từ khóm hoa trước sân  
đưa lại mà chính ở nơi con  
ma này.

Định gọi chị Nhung nằm  
ở giường bên cạnh dậy nhưng  
rồi Bé Hồng lại vội thụt đầu  
vào chăn. Như một phản ứng  
tự-nhiên Hồng niệm liên-tiếp  
không biết mấy mươi lần danh  
đức Quán-Thế-Âm.

Tìm Bé Hồng dần dần trở  
lại đập bình thường. Hồng nhẹ  
nhàng kéo chấn xuống một  
lần nữa dè dặt xem kết quả  
sự linh-ứng của niệm Phật.

Tự nhiên Hồng mỉm cười  
khoái-mái. cái cười của một  
cô bé vừa biết mình khờ-khạo.

Hồng khờ khạo thật, con ma  
kia chỉ là chiếc áo dài trắng  
của chị Nhung treo ở dây ngang  
cuối giường. Khi con gió lồng  
vào cửa sổ làm cho chiếc áo  
lay động, hai tay tung lên  
như tay nàng tiên nữ, đồng  
thời con gió cũng đã làm bay  
tung mùng của Bé Hồng lên.

Chỉ có thể thôi !

Cái cười của Bé Hồng còn  
biểu lộ cả nỗi vui sướng vì  
Hồng đã có một ví dụ rất cù  
thê về lợi ích của sự niệm  
Phật dè chủ-nhật này đi họp  
kè lại cho chị trưởng và cả  
đoàn oanh-vũ nghe.

Chính nhờ niệm Phật bé  
Hồng đã định tĩnh được tâm  
thần, lắng dịu tâm tư và do  
đó trí tuệ phát khởi giúp  
cho Hồng nhận ra được sự  
thật.

Phải chăng niệm Phật cũng  
là một pháp môn giúp cho  
những ai muốn đi tìm chân-lý.

# HÀNG CHỤC PHẬT-TỬ NẠN NHÂN CÁC VỤ NÉM LỰU ĐẠN ÁT-XÍT

VỚI bệnh tật điên cuồng ngày càng gia-tăng của họ  
đang tố cáo thường-trực sự tàn bạo của chế độ cũ...

(Trích văn thư số 72 ngày 26-2-64  
của Thượng-tọa Tri-Quang kính gởi  
Thủ-tướng Chính-phủ và quý vị Tông  
trưởng Quốc-phóng, Nội-vụ, Tu-pháp)  
của TÂM-THÀNH

**C**HÚNG tôi xin mượn câu trích trên để làm đền  
đề cho bài này, hầu một lần nữa, lưu ý bạn đọc, lưu ý  
đứa luận quốc nội và hải ngoại, cùng tất cả thiện tâm,  
thiện chí ở khắp mọi nơi nhìn lại gần hơn chút nữa một  
tình trạng vô cùng bi đát do tấn thảm kịch đòn áp Phật-  
giáo hãi còn rơi rớt lại, một bỗng cờ khố phai mờ của  
Tôi Ác, một vết dơ của văn minh ngày nay, và đồng thời,  
chúng tôi cũng xin đặt lại vấn đề trách nhiệm một cách  
khắn cấp đối với các nhà đương chức của chế độ mới  
làm thế nào cho những kẻ thủ phạm và tòng phạm của  
tội ác phải được đưa ra ánh sáng công lý, làm thế nào  
cho các nạn-nhân được bồi thường xứng đáng để có đủ  
diều kiện chạy chữa, may ra thoát khỏi được một cuộc  
sống tàn phế và đau khổ.

Những trường hợp của các vụ đòn áp Phật-tử bằng  
lựu đạn át-xít tại Huế trong tháng 6-1963, báo chí và  
Liên-Hoa nguyệt san cũng đã có nói qua, nay xin nhắc  
lại một vài chi tiết xác thực, để độc giả cùng hiểu tường  
tận hơn tần tuồng man rợ này.

## Trận ném lựu đạn át-xít trước Tòa Đại-Biều Chính-phủ Huế

Ngày 12 tháng 4 nhuận Quý-Mão, đồng bào Phật-tử nghe

tìn T.T. Trí-Quang tuyệt thực đã quá yếu, nên mọi người  
đỗ xô lên chùa Từ-Đàm để thăm Thượng Tọa. Khi họ đi  
ngang qua tòa Đại biếu, thì bị quân đội cầm súng gần lưỡi  
lê, căng hàng rào giây kẽm gai không cho đi. Tất cả Phật-  
tử đều ngồi xuống đất chắp tay niệm Phật. Bỗng xe nhà  
binh đầy nhóc binh sĩ kéo đến rầm rộ, người nào cũng  
mang mặt nạ và tay cầm súng có lưỡi lê, lưng mang đầy  
lựu đạn, chia nhau bõ tri. Lúc đó, vào khoảng 2 giờ chiều,  
vài sĩ quan đứng trên xe hạ lệnh cho binh sĩ liệng lựu  
đạn, tiếng nổ chát chúa chuyển động một góc trời,  
những người con Phật đều ngã gục xuống bất tỉnh,  
giữa tiếng kêu vang thâm thiết của các đồng bào đứng chung  
quanh. Lựu đạn cứ vẫn tiếp tục rơi tới tấp trên đầu con  
Phật, không một chút xót thương. Sau đó, đồng bào tỏ  
tình tương trợ nhau trong cơn hoạn nạn, đi gọi xe hỏng-  
thập-lỵ ở bệnh viện Huế, nhưng xe không đến và Bệnh-viện  
Huế cũng được lệnh không nhận nạn nhân vào cứu chữa  
(!); Do thế, anh chị em Phật tử buộc lòng phải chở  
các nạn nhân về bệnh xá chùa Từ Đàm để săn sóc qua loa  
vì thiếu hẳn phương tiện. Trong trận tấn công bằng lựu  
đạn át xít này, (1) có 40 em nam nữ Phật tử và đồng  
bảo Phật tử bị thương trầm trọng, chở về nằm lăn lóc tại  
chùa Từ-dàm, Phật-giáo-dồ chỉ biết xúm lại quặt, lấy nước  
rửa mặt, vắt chanh vào mồm cho các nạn nhân, chứ không  
biết cứu chữa bằng cách gì khác nữa.

**Trận ném lựu đạn át-xít lần thứ hai,  
tại cầu Bến-Ngự Huế.**

Ngày hôm ấy, một đoàn Phật-tử lên chùa Từ-Đàm  
cũng bị chặn lại tại cầu Bến-ngự, đoàn người này ngồi từ  
sáng đến xế chiều giữa lòng cầu trảng nhựa, hơi nóng

---

(1) Theo chở chúng tôi biết, lựu đạn ném ra là lựu đạn cay mắt  
chứa kiều Pháp « Lacrymogène » số danh Pháp 0455, ném đến 466  
quả. Phật giáo đồ đòi hỏi xác nhận việc đó.

bắc ngùn ngụt. Họ được biết các đồng đạo của họ mới bị ném lựu đạn trước Tòa đại biếu Chính phủ, nhưng không một ai sợ hãi, cứ kiên tâm ngồi niệm Phật. Đồng bào liên lạc, rút kinh nghiệm trận ném lựu đạn vừa rồi, lo tiếp tế đủ thứ chanh, cam, kháo rót, và các thức ăn cho Phật-tử, dè dề phòng lựu đạn. Khoảng 5 giờ chiều đoàn quân xa chở lính chiến từ nhiều ngả đường kéo tới cầu Bến-angur. Binh sĩ ồ ạt xuống xe đều mang mặt nạ (giống mỏ heo) võ trang đầy đủ, nhất là lựu đạn đồ chói quanh lưng! Một sĩ quan «hùng dũng» hô lính quăng lựu đạn. Một số binh-sĩ cuồng tin, tay sai trung thành của chế độ, đã nhầm ngay trên đầu Phật-tử mà liệng lựu đạn át xít «rất trúng đích», một số binh sĩ khác, chạnh lòng dõi với người vô tội, nên đã quăng lựu đạn xuống sông, hoặc là giả vờ quăng vào bụi bờ, xa đích, để cho Phật-tử khỏi bị đồ máu oan uổng. Chiến dịch này đã đem đến cho chùa thêm 50 Phật-tử bị thương trầm trọng nữa, bệnh viện cũng không nhận họ, cho nên chùa phải chạy chữa dura tất cả về chùa nằm la liệt. Quang cảnh chùa T.Đ. lúc đó như một bãi sa trường, với những chiến sĩ phơi thây trên chiến địa! Cửa bệnh viện với dấu hiệu hổng-thập-tự đỏ chói đã «nhân đạo» theo đúng lời thề của «bác sĩ» đóng chặt cửa, mặc tình cho những nạn nhân Phật-tử nằm thoi thóp dưới chân Phật, bên gốc cây Bồ-Đề, không thuốc, không thầy, không tình thương, không nhân đạo, không văn minh gì ráo! Nhưng ít ra cũng còn có những con người xứng đáng là những con người: chúng tôi muốn nói đến Bác-sĩ Lê-khắc-Quyết lúc đó là Giám đốc bệnh viện Huế và một số đồng cán sự Y-tế và điều dưỡng, thoát ly ra khỏi vòng «vây» của bệnh viện, chẳng quản búa rìu, lén cho được tận chùa Từ-Đàm để cùng tích cực săn sóc các nạn nhân. Nhưng rồi lại có chuyện «nguy tắc» khác, một bác sĩ nọ, vâng lệnh ai không biết, lại đem xe lên chùa chở tất cả cán-sự Y-tế và Điều dưỡng về bắt cấm trại không cho săn sóc nạn nhân nữa.. Thế là họ muốn cái gì, nếu không phải là dè cho tất cả nạn nhân phải chịu chết?

Bệnh tinh của nạn nhân càng ngày càng nặng, gây xúc động và công phẫn chống chính-quyền, cũng làm cho chính quyền lo ngại, do đó, mà bác-sĩ Lê-khắc-Quyến mới tranh đấu lấy được hội trường của bệnh viện tạm làm chỗ săn sóc các nạn nhân, cùng thâu nhận họ vào, và đề cho các Ni-cô và đồng-bào Phật-tử thay phiên nhau đến chăm sóc các nạn nhân do chính bác-sĩ Quyến băng ngày tận tinh khám xét và cho thuốc.

Cần nhấn mạnh rằng lựu đạn được ném ra ở đây không phải chỉ là lựu đạn khói, mà là một thứ lựu đạn hóa chất mào đỏ, có tác dụng gây nóng phỏng, diên cuồng và hỏng mắt.

Trong số nạn nhân của hai trận ném lựu đạn này, đa số đã lành, nhưng hiện nay, mỗi khi thay đổi thời tiết thì các vết thương mặc dù đã thành sẹo, lại vẫn phả vỡ ra nước, phải điều trị định kỳ lại trong một thời gian mới khỏi.

« Kết quả là cho đến ngày nay, sau bao phen chạy chữa, vẫn còn ít nhất là 30 người, mắt ngày càng mờ, cơn diên cuồng ngày càng gia tăng, (trích thơ nói trên của T.T. Tri-Quang). Hiện có 13 người nặng nhất, trong số có ba người phải mù mắt. Một người bị mù lòa hiện đang ở bệnh xá chùa Từ-Đàm, nay có thể nhìn thấy lờ mờ thôi, nhưng phải có kính, và lạ thay là nếu cất kính thì phải bị lên cơn diên ngay và mỗi lần nỗi cơn diên là vùng dậy chạy rông, la lối om sòm. Còn hai người mù khác hiện nay đang chữa tại Saigon, nhưng chưa có kết quả rõ rệt. Còn 10 người khác, hiện đang bị cơn diên quá nặng, và đang điều dưỡng tại bệnh viện Huế, hàng ngày rất đông Phật-tử luân phiên đến săn sóc. Mỗi lần họ nỗi cơn diên lên thi chạy nhảy la hét, chửi bới và nguyên rủa những tay sai của chế độ trước, kè cả anh em nhà họ Ngô và mụ Đệ-nhất phu nhau Lê-Xuân. Mỗi lần lên cơn như vậy, các Phật-tử phải xùm nhau ôm chặt nạn nhân lại kéo sọt đập đầu vào

tường hoặc hủy hoại thân thể. Đặc biệt nhất là mỗi khi họ thấy những người mặc áo quần rắn ri (cảnh sát chiến đấu của chế độ cũ), hay thấy những người mặc áo đen dài rộng lụng thụng, thì họ lại lồng cơn điên lên, và múa ra những búng máu uất hận, khó lòng mà ôm giữ họ được.

Kinh khủng nhất của thứ lụy đạn này là không những các nạn nhân bị ném chịu khổ đã dàn hình, mà ngay đến những kẻ săn sóc gần gũi nhiều với các nạn nhân, cũng bị ảnh hưởng lây nữa, thỉnh thoảng người săn sóc cũng bị lên cơn, nhưng nhẹ. Riêng về đạo hữu lão thành kỳ cựu nhất là đạo hữu Nguyễn - Tâm - Thắng, trưởng phòng Bệnh xá chùa Từ Đàm suốt bao năm nay, người đã góp rất nhiều công đức trong các công tác xã hội và từ thiện, và cũng là người đã góp phần đáng kể vào công cuộc đấu tranh Phật-giáo vừa qua, chính đạo hữu này vì thường xuyên trực tiếp săn sóc các nạn nhân đã quá lâu ngày, nên thỉnh thoảng cũng bị lên cơn sảng, thác loạn tinh thần, có phần khá nặng. Tuy vậy, đạo hữu Thắng vẫn cứ điều khiển bệnh xá, vẫn tích cực làm việc, nguyện cung đường những chuỗi ngày tàn cho chúng sinh và đạo pháp (đạo hữu đã trên 60 tuổi).

Chúng tôi được dịp tiếp xúc với đạo hữu Tâm-Thắng, ngay tại bệnh xá chùa Từ Đàm đã trở thành cái nhà chính thức của đạo hữu. Hỏi về sự biếu dương tinh thần tri ân, và tương thân tương trợ của Phật tử đối với các nạn nhân trên như thế nào, thì đạo hữu Thắng đã khóc lutton muốt, và trả lời chúng tôi trong tiếng nấc nghẹn ngào :

— Mặc dầu, dưới chế độ trước họ ngăn cản không cho Phật tử di thăm các nạn nhân đồng đạo, nhưng mọi người con Phật, từ đô thị Huế cho đến các miền xa xuôi thôn dã cũng đã cố len lõi đến đây, hoặc mang tang phảm, hoặc mang bạc tiền, kẻ ít người nhiều để cứu trợ nạn nhân, gọi là chút tinh máu chảy ruột mềm! Thậm chí có

người trong túi chỉ có 5\$ hay 3\$ cũng xin đóng góp công đức cùng đường nạn nhân (Đạo hữu Thắng lại khóc ròng, im lặng hồi lâu) Đáng chú ý nhất là chị em tiều thương chợ Đông-Ba và thương gia ở Huế, hàng ngày tận tâm lo lắng cho nạn nhân dù mọi phương diện.

Hỏi về sự giúp đỡ của Chính-quyền Cách-mạng đối với các nạn nhân, đạo hữu Tâm-Thắng (hiện nay là Phó trưởng ban xã hội và từ thiện Giáo hội thống nhất Thừa thiêng) đáp:

— Sau khi trở về Huế, T.T. Tri-Quang đã có thư trình bày lên Chính phủ Cách mạng đặc biệt lưu ý giải quyết trường hợp bị đát của các nạn nhân Phật-giáo. Theo chỗ chúng tôi biết, thì hình như Chính phủ đã cử Đại-Tá Nguyễn-chánh-Thi đến tận nơi thăm viếng các nạn nhân và tìm cách giúp đỡ họ cứu chữa thế nào cho chóng có hiệu quả. Đại tá Thi đã đặt biệt lưu tâm và ngày 21-3-64 đã cho chở 12 nạn nhân còn bệnh nặng vào Sài-gòn điều trị tại bệnh viện Grall và Cộng-hòa.

Chúng tôi, cũng đã đích thân đến tại bệnh viện Trung ương Huế thăm các nạn nhân. Họ hiện nằm điều dưỡng tại phòng Hoàng-Diệu, tại đó có 9 người, trong số có một thanh niên, còn toàn là phụ nữ từ 17 đến 30 tuổi. Chúng tôi và cùng hai hùng và xúc động khi được thấy tận mắt các đồng bào Phật-tử, những con người, đang nỗi cơn la hét, vùng vẫy, chạy nhảy, cứ thê liên tục hàng giờ. Bác sĩ phải tiêm thuốc cho ngủ mê, cho bệnh nhân bớt đau khổ.

Tin cuối cùng: Liên Hoa nguyệt san vừa nhận được bức thư của đạo hữu V.V.Đ. 43 tuổi, Hội Phật-giáo Đơn-Dương, lời lẽ thành thật, dũng mãnh như sau « Nếu không có gì trớ ngai, con tình nguyện: lấy Phật hy sinh một con mắt để giúp cho sinh viên ấy » (đạo hữu này muôn nói đến các nạn nhân lưu đạn bị mù mắt, nên đạo hữu xin hiến một con mắt để ghép cho nạn nhân, đem lại ánh sáng cho người con Phật !)

Một tin khác : Một số công chức tại Huế đã tình nguyện  
góp được một số bạc là 27.880\$ cù phái đoàn đem lên chùa  
Tử Đàm tặng giúp các nạn nhân Phật tử.

Những nghĩa cử cao đẹp tỏ tinh đồng đạo, tỏ tinh nhân  
loại, giữa con người với con người !

Chúng tôi hy vọng trường hợp của tất cả các nạn nhân  
Phật-tử đã traph dấu vì tự do, vì Chánh pháp, sẽ được  
Chính phủ Cách-mạng đồng bảo trong nước và hải ngoại,  
cùng tất cả các thiện chí giàu lòng bác ái, bắt cứ ở đâu  
trên trái đất, triu mến, hướng nhìn trong tinh NHÂN-LOẠI  
mà ra tay cứu giúp bằng đủ mọi cách, để cùng nhau xóa  
một vết dor, một tội ác của thời đại.

Nhưng chúng tôi cũng phải đặt vấn đề trách nhiệm ở  
đây ai đã chỉ huy cuộc ném lựu đạn này ? Tại sao họ không  
bị truy tố ? Tình trạng mới nhất cho thấy hình như các nạn  
nhân rất yếu tim, nên hiện nay, ngoài số người phải đi  
Sàigon, số khác tiếp tục, lên cơn dữ dội, và trước khi  
lên cơn, cảm thấy rất mệt. Những kẻ ném ác xít vào đầu  
họ có được truy tố không ? Hay vẫn được tiếp tục dung  
tung để ngồi cười khoái trá trên cơn diên cuồng của trên  
30 đầu xanh, trên sự đau khổ của bao gia đình và trên  
sự uất hận của Phật-giáo-đồ ? Hay vẫn được dung túng  
để ngồi cười khoái trá và chờ cơ hội hay tạo cơ hội trở  
lại ném thêm lựu đạn ác xít ấy vào đầu Phật giáo đồ nữa ?

## HỘP THƯ

Quý vị Phật-tử trong nước và ngoài nước, muốn gửi  
những sáng tác dịch thuật: Văn, thơ, kịch, họa, nhạc v.v...  
để đăng vào Liên-Hoa đặc biệt Phật-Đản 2.508, xin hoan-hỷ  
gởi về Tòa-soạn trước ngày 10 - 3 năm Giáp-Thìn (21-4-1964),  
chúng tôi sắp đặt mời kịp. Mong Quý vị lưu ý.

Kính chào tinh tấn phung sự Chánh-Pháp.

Liên-Hoa Nguyệt-San

*Chúng tôi xin trân trọng  
thông bạch:*

*Văn phòng TỔNG - VỤ THANH - NIÊN (gồm Sinh viên Phật-tử, Gia-dinh Phật-tử, Thanh-niên Phật-tử, Học sinh Phật - tử, Hướng - đạo Phật - tử) thuộc Viện Hóa-Đạo Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống - Nhất đã được đặt tại số 233 — đường Hiền Vương — Saigon.*

*Vậy, kè từ nay, xin quý vị hãy liên lạc với địa chỉ trên.*

*T.U.N. Tông Ủy-viên  
Tổng-Vụ Thanh-Niên  
Tòng Thủ-ký  
THÍCH HẠNH-CƠ*

*Ảnh bìa số 1 năm Giáp-Thìn vừa rồi là chân dung Đức Tăng - Thống Giáo - Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-Nhất Hóa - Thương Thích-Tịnh-Khiết.*

*Ảnh này do Ông Nguyễn Khoa - Lợi chủ Ánh - viện Hương-Mỹ Huế, gửi tặng*

## *Thoáng hiện*

Nghìn xưa khồng còn nữa  
Nghìn sau rồi cũng khồng  
Phảng-phát bờ trăng rạng  
Hương Ưu - Đàm trả bông.

## *Đón hương*

Tinh quê phong nhuy thăm  
Đơn - chiếc nô bờ sương  
Không nô đưa tay hái  
Nghiêng mình đón lấy hương.

## *Tìm hương*

Huyết chữa khô mùa phượng  
Tiêu-điều vạc khóc sương  
Đời khôn thêu mộng đẹp  
Mở sách lọc tìm hương.  
(Trích Mộng-Ngân-Sơn)

# Thông - Bạch

Kính gửi quý vị Tăng, Ni, Phật-tử Toàn quốc.

Bồ-Mục: V/v phát-hành cờ và đèn Phật-giáo

Quý vị hẳn còn nhớ cuộc tranh-đấu vô cùng gian-khổ mà toàn thề Tăng, Ni, Phật-tử, sinh-tiên và học-sinh đã đỗ bao xương máu. *tích cực tham-gia chống bạo quyền ngăn cấm chúng ta trưng cờ Phật-giáo nhân ngày Phật-Đản năm qua.*

Do những hy-sinh cao cả và dứt mảnh-lết của Phật-tử chúng ta đã được biểu hiện, cuộc tranh-đấu chan hòa máu đào và nước mắt của bao tín-dồ Phật-giáo đã đến đến một thắng-lợi rất vang-vang, nhờ đó chúng ta đã hoàn-toàn thực-hiện được những nguyện-vọng mà chúng ta hằng mong muốn.

Một năm đã qua và kỷ-niệm đau buồn đã trôi vào dĩ-vãng.

Đè đánh dấu cuộc thắng-lợi đã dành được, Tông-Vụ Tài-Chánh Kiến-Thiết thuộc Việt-Hóa-Đạo của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-nhất đã chuẩn-bị việc phát hành cờ và đèn vào ngày Phật-Đản sắp tới.

Số cờ và đèn sẽ do các đoàn Phật-tử có giấy giới-thiệu của Tông-Vụ Tài-Chánh Kiến-Thiết đem bán tại các tư gia hay ở các tỉnh các miền.

Vụ Tông-Vụ Tài-Chánh Kiến-thiết chúng tôi thiết-tha, mong mọi quý vị Tăng, Ni, Phật-tử toàn quốc sẽ hoan-hỷ hưởng-ứng việc làm của Tông-Vụ để sao cho nhà nhà đều thấy lá cờ Phật-giáo phất phới tung bay dưới ánh hoa-đăng rực-rỡ với niềm vui nồng-nhiệt.

Ngày Phật-Đản năm nay cũng là ngày biểu-dương tinh-thần thống-nhất Phật-giáo mà chúng ta đã trải bao gian-khổ mới thực-hiện được.

Cờ và đèn của Tông-Vụ sẽ có dấu riêng.

Quý vị thỉnh cờ, đèn của Tông-Vụ tức là góp phần xây-dựng cho Việt-Hóa-Đạo.

NAM MÔ BỒN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Tông Ủy-Viên  
Tông-Vụ Tài-Chánh Kiến-Thiết  
Thượng-Tọa THÍCH-TÂM-GIÁC

*Chúng tôi xin trân trọng  
thông bạch:*

Văn phòng TỔNG - VỤ THANH - NIÊN (gồm Sinh viên Phật-tử, Gia-đình Phật-tử, Thanh-niên Phật-tử, Học sinh Phật - tử, Hướng - đạo Phật - tử) thuộc Viện HÓA - ĐẠO GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT NAM THỐNG - NHẤT đã được đặt tại số 233 - đường Hiền Vương - Saigon.

*Vây, kề từ nay, xin quý  
vị hãy liên lạc với địa chỉ  
trên.*

T.U.N. TỔNG ỦY VIÊN  
TỔNG VỤ THANH-NIÊN  
TỔNG THƯ-KÝ  
THÍCH HẠNH-CƠ

Ảnh bìa số 1 năm Giáp Thìn vừa rồi là chân dung Đức Tăng - Thống Giáo - Hội Phật-Giáo Việt - Nam Thống - Nhất Hòa - Thương Thích-Tịnh-Khiết.

Ảnh này do Ông Nguyễn Khoa - Lợi chủ Ảnh - viện Hương-Mỹ Huế, gửi tặng

## Thoáng hiện

Nghìn xưa khồng còn nữa  
Nghìn sau rồi cũng khồng  
Phỏng-phát bờ trăng rạng  
Hương Ưu - Đàm trả bông.

## Đón hương

Tinh quê phong nhụy thăm  
Đơn - chiếc nô bờ sương  
Không nô đưa tay hái  
Nghiêng mình đón lấy  
hương.

## Tìm hương

Huyết chúa khô mùa  
phượng  
Tiêu-diều vọc khóc sương  
Đời khôn thêu mộng đẹp  
Mở sách lọc tìm hương.  
(Trích Mộng-Ngân-Sơn)

# Thông - Bạch

Kính gửi quý vị Tăng, Ni, Phật-tử Toàn quốc.

Đề-Mục: V/v phát-hành cờ và đèn Phật-giáo

Quý vị hân còn nhớ cuộc tranh-dấu vô cùng gian-khổ mà toàn thê Tăng, Ni, Phật-tử, sinh-viên và học-sinh đã dồn bao xương máu, tích cực tham-gia chống bạo quyền ngăn cấm chúng ta trưng cờ Phật-giáo nhân ngày Phật-Đản năm qua.

Do những hy-sinh cao cả và đức tin mân-mít của Phật-tử chúng ta đã được biểu hiện, cuộc tranh-dấu chan hòa máu dão và nước mắt của bao tín-đồ Phật-giáo đã đến đến một thắng-lợi rất vẻ-vang. nhờ đó chúng ta đã hoàn-toàn thực-hiện được những nguyện-vọng mà chúng ta đã hằng mong muốn.

Một năm đã qua và kỷ-niệm đau buồn đã trôi oào đi-vắng.

Đè đánh dấu cuộc thắng-lợi đã dành được, Tòng-Vụ Tài-Chánh Kiến-Thiết thuộc Viên-Hóa-Đạo của Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống-nhất đã chuẩn-bị việc phát hành cờ và đèn vào ngày Phật-Đản sắp tới.

Số cờ và đèn sẽ do các đoàn Phật-tử có giấy giới-thiệu của Tòng-Vụ Tài-Chánh Kiến-Thiết đem bán tại các tư gia hay ở các tỉnh các miền.

Vậy Tòng-Vụ Tài-Chánh Kiến-thiết chúng tôi thiết tha, mong mỏi quý vị Tăng, Ni, Phật-tử toàn quốc sẽ hoan-hỷ hưởng-ứng việc làm của Tòng-Vụ để sao cho nhà nhà đều thấy lá cờ Phật-giáo phất phới tung bay dưới ánh hoa-đèn rực-rỡ với niềm vui nồng-nhiệt.

Ngày Phật-Đản năm nay cũng là ngày biểu-dương tinh-thần thống-nhất Phật-giáo mà chúng ta đã trải bao gian-khổ mới thực-hiện được.

Cờ và đèn của Tòng-Vụ sẽ có dấu riêng.

Quý vị thỉnh cờ, đèn của Tòng-Vụ tức là góp phần xây-dựng cho Viên-Hóa-Đạo.

NAM MÔ BỒN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Tòng Ủy-Viên  
Tòng-Vụ Tài-Chánh Kiến-Thiết  
Thượng-Tọa THÍCH-TÂM-GIÁC

# GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM THỐNG-NHẤT

## TỈNH THỦA-THIÊN

BAN ĐẠI-DIỆN      Phật-lịch 2.508, Huế ngày 16 tháng 3 năm 1964

Kinh gởi Liệt-Vị Tăng Ni và Phật-tử.

Nam-mô Đại-tử Đại-bi Cúru-khô Cúru-nan Quán Thê-Âm Bồ-Tát

Cánh tượng đài áp khốc-liệt của một chế-độ bạo tàn vừa qua đã gây cho Phật-giáo-đô muôn vàn khổ đau bi thảm. Khiến một số Phật-tử vì Chánh-Pháp đã phải dông cảm đem tánh mạng ra gánh chịu mọi sự chấn chấn khùng-bổ dã man lụu đạn, xe tăng, súng trường, ác-xít, mà nhắc lại chúng ta không khỏi rùng mình ghê da. Nay dusk cơn ác mộng đã trôi về dĩ vãng song còn ba, bốn mươi Phật-tử vì bị tra tấn đánh đập, ném lựu đạn, lạc ác-xít mà hiện vẫn mang bịnh nặng, thường lên cơn điên sảng, cuồng loạn, nếu không chạy chua kíp, chắc chắn không khỏi trở thành phế-nhân, kéo lê cuộc đời thảm đạm thê thảm!

Chúng ta đã biết rằng những Phật-tử kia toàn là anh em bạn hữu đã từng cùng chúng ta kè vai sát cánh tranh đấu cho tín-ngưỡng tự do, cho Đạo-pháp dân tộc, Họ chỉ vì Phật-pháp, vì ích lợi chung mà dành riêng chịu cảnh dày vò, vô lý chúng ta lại thờ o quên lãng. Không chúng ta có bồn phận chịu toàn đối với họ cho xứng đáng. Ban Đại-Diện GHPGVNTN tại Thủa-Thiên chúng tôi lâu nay đều đã tận tình lo liệu cấp dưỡng, song lực bất tùng tâm, nên chúng tôi xin đạt thư này đến quý vị trước để báo tin, sau kêu gọi sự chung góp tài lực hẫu đầu phương tiện kịp thời lo lắng cho bệnh nhân. Chúng tôi xin quý vị hằng ngày niệm Phật cầu an cho các Phật-tử kia. Các Chùa và các Khuôn-hội thì tồ-chắc tại Chùa vào ngày lễ kỷ-niệm Xuất-gia, Nhập-diết, của Phật và ngày Via đúc Quán Thê-Âm 19 tháng 2 Giáp-thìn sắp đến.

**Bí chú:** Đầu có 12 Phật-tử đưa vào điều trị tại bệnh viện GRALL SAIGON ngày 1-3-1964, còn nhiều người khác đang điều trị tại bệnh viện Huế và tư-gia.

**Vị nào phát tâm giúp đỡ, xin liên-lạc với Văn-phòng Ban Đại-diện GHPGVNTN, chùa Từ-Đàm.**

Nay Thông-bach

Đại-diện GHPGVNTN tại Thủa-Thiên,

THÍCH ĐÔN-HẬU

### TIN TRONG NƯỚC

**Đô-thanh Saigon.** — Đề nhầm Thống-Nhất hạ tầng Phật-giáo, phái đoàn vân-dông Ban Đại-diện Phật-giáo tại thủ đô cũng như Tỉnh Gia-dịnh do các Thượng-tọa Đại-đức hướng dẫn hiện đang hoạt động ráo riết tại 8 Quận đô thành và các Quận thuộc Tỉnh Gia-dịnh.

Các Ban Đại-diện sau đây đã được Viện Hóa-Đạo chánh thức thừa nhận :

— Liên Phường Hòa-Binh. Bến Nghé.

- Phường Tự-Đức
- Phường Hòa-Hung
- Phường Trần-quang-Khai

Các Ban Đại-diện Phật-giáo phường tại Quận nhất cũng đã tổ-chức 1 buổi thuyết pháp tại rạp Thống-nhất vào chủ nhật 8-3-1964. Buổi thuyết pháp này đã được Thượng-tọa Viện-trưởng Thích Tâm-Châu giảng trình.

Ngoài ra Viện Hóa-Đạo đã cử trú trì và Giảng-Sư cho các Tỉnh Quảng-Trị, Thừa-Thiên, Đà Nẵng, Quảng-Nam, Quảng-Tín, Quảng-Ngãi, Bình-Định, Phú-Yên, Khánh-Hòa, Ninh-Thuận, Bình-Thuận, Tuyên-Đức, Bảo-Lộc, Dalat, Quảng-Đức, Kontum, Pleiku, Phú-Bồn, theo quyết định số 6/VT/VP/QĐ.

**Khai mạc Viện Cao-Đẳng Phật-Học Saigon.** — Lễ khai giảng Viện Cao-đẳng Phật-học Sài-gòn đã được cử hành chiều 14-3-64 tại chùa Pháp-Hội ở số 702/105 đường Phan-thanh-Giản Sài-gòn, trước một số đông quan khách và Phật-tử.

Thượng-tọa Thích Tâm-Châu, Viện-trưởng Viện-Hóa-Đạo, đọc diễn văn khai mạc nhấn mạnh

rằng sứ mạng của một Viện Phật-học trong giai đoạn hiện thời là đặt những tiêu chuẩn mới cho một nền học vấn mới giúp cho có sự suy tư tự-do và gây được sự cảm thông giữa những nhận thức sai biệt về thực tại vì chỉ có cảm thông mới có thương yêu và đoàn kết.

Kế đó, Thượng-tọa Thích Trí Thủ, Viện-trưởng Viện-Cao-đẳng Phật-học Sài-gòn, tuyên cáo khai giảng niên - khóa đầu tiên của viện.

Đề cập đến văn-hóa, Thượng-tọa cho rằng, nền văn-hóa mới có mục đích quan trọng là gột rửa nẽ nếp suy tư trung eo để đạt tới một nhận thức cởi mở luôn ý-thức rằng, mình đang đi tìm chân-lý để khỏi bị bắt buộc đứng lại một nơi trên đường tìm chân-lý.

Kết luận, Thượng-tọa cầu nguyện cho Viện-Cao-đẳng Phật-học Sài-gòn đóng góp một phần nhỏ vào công cuộc xây dựng văn-hóa mới cho dân-tộc.

Sau lễ khai giảng, các Phật-tử đã ở lại nghe thuyết - pháp về « Sứ mạng của Viện - Cao - Đẳng Phật-học » và di thăm Chính điện cùng lễ Phật.

Theo dự định, Viện Cao-đẳng Phật-Học Sài-gòn sẽ tổ-chức mỗi năm hai khóa học, khóa mùa Xuân và khóa mùa Thu, mỗi khóa 4 tháng.

Ban giảng huấn gồm lối 17 vị trong số có các giáo sư Đại-học.

Sau mỗi khóa sẽ có kỳ thi để lấy những chứng chỉ sau đây :

- Phật Học đại cương
- Văn Học Abhidharma
- Duy Thức Học
- Triết học Ấn-Độ
- Phật Giáo sử đại cương
- Pali I.

**Hội nghị chuần bị lễ Phật-Đản và suy tôn Đức-Tăng-Thống.** — Theo Thông Bạch của Viện Hóa-Đạo G.H.P.G.V.N.T.N. thì theo lời yêu cầu của đa số quý vị Tăng Ni và Phật-tử muốn năm nay tổ chức lễ Phật-Đản và lễ suy tôn Đức-Tăng-Thống trọng thể, nên Viện Hóa-Đạo đã triệu tập một hội nghị thành lập ban tổ chức vào ngày 2.3.1964 lúc 19 giờ tại chùa Án-Quang. Hội nghị đã biểu quyết những công việc sau đây:

— Tổ chức Hoa đăng.

— Tổ chức 1 tuần lễ kỷ niệm từ mồng 8 tháng 4 âm lịch đến rằm tháng 4 chia ra như sau:

Ngày mồng 7 : Khai kinh

Ngày mồng 8 : Lễ suy tôn Đức-Tăng-Thống

Ngày mồng 9 : Lễ của Nhị đồng

Ngày mồng 10 : Lễ của Phụ nữ Phật-tử, Tiêu-thuong, Thương-gia, Công-Kỹ-nghệ-gia.

Ngày 11 : Lễ của Quân-nhân Phật-tử, người Việt gốc Hoa, gốc Miến.

Ngày 12 : Lễ Lao động — công nhân Phật-tử

Ngày 13 : Thanh-nien, Sinh viên, Học-sinh, gia-dinh Phật-tử, Hướng-dạo.

Ngày 14 : Phật-tử nghệ tú do: Bác-sĩ, Dược-sĩ, Đông-y-sĩ...

Trong ngày lễ riêng của giới mình, các đoàn thể Phật-tử đặt nặng công tác từ thiện xã-hội.

**Tòng-hội - đồng Phật-Giáo Trung-phàn.** — Tòng-hội-dồng Phật-Giáo Trung-phàn (Giáo-hội Tăng-già và Hội Phật-Giáo Việt-Nam tại Trung-phòn) đã khai mạc lúc 09 giờ sáng ngày 18-1 Giáp-Thìn tại chùa Từ-Đầm và đã bế mạc lúc 23 giờ ngày 19 tháng 1 Giáp-Thìn. Hội-dồng được đặt dưới sự chứng minh của Ngài Hòa-Thượng

Thuyền-Tôn và Tây-Thiên. Ngoài các vị Thượng-Tọa, Đại-đức đại diện các Tinh-Giáo-hội Tăng-già, còn có các phái đoàn các tinh-hội Phật-giáo, các ni-cô, các vị sáng lập viễn tham dự.

Phái-doàn của Viện Hóa-Đạo G.H.P.G.V.N.T.N. ra tham dự và nhận tiếp quyền lãnh đạo gồm có quý Thượng-Tọa: Viện-Trưởng Thích-Tâm-Châu, quý Thượng-Tọa Thích Trí-Tịnh, Thích Huyền-Quang, Thích Thiện-Minh và Đạo-hữu Võ-đinh-Cường.

Vào tối 19-1 Giáp-Thìn trước khi bế mạc Tòng-hội-dồng đã nhận xét rằng hiện nay sự đàn áp Phật-giáo vẫn còn tiếp tục tại các Tỉnh Darlac, Pleiku, Kontum, Quảng-Đức, Quảng-Tín và Phú-Yên. Tòng-hội-dồng đã biểu quyết thông qua 2 bức điện tín gửi cho Thủ-Tướng chính phủ V.N.C.H. và Ông Tòng-Trưởng Bộ Nội-vụ đề trình bày việc Đạo-hữu Võ-xuân-Hương, Phó khuôn-trưởng Khuôn-hội Phật-giáo Phước-Nhuận, Phú-Yên bị bắt trong thương trong lúc đến chùa hành lễ ngày rằm tháng giêng (27-2-64).

**Đại-hội Phật-giáo Thừa-thiên.** — Đại-hội Phật-giáo Thừa-thiên đã cử hành vào ngày 25-1-năm Giáp-Thìn tại chùa Từ-Đầm. Trên 1500 đại biểu các chùa, các khuôn-hội, các đoàn thể Phật-giáo: Gia-dinh Phật-tử, Sinh-vien học-sinh, Hướng-dạo, Tiêu-Thuong, Xích-Lô v.v...

Ban Đại-diện Giáo-hội Phật-giáo Thống-nhất Thừa-thiên đã thành lập, Thượng-Tọa Thích Đôn-Hậu bắn bão Chủ-nhiệm, được toàn thể Đại-biểu cung thỉnh giữ chức Chánh Đại-diện.

Thể là từ nay không còn hai tông Giáo-hội và Hội nữa, mà chỉ có ban Đại-diện Giáo-hội Phật-giáo Thống-nhất mà thôi.

**Đồi Quảng-Tế.** — Đồi Quảng-Tế là một cảnh trí rất đẹp đẽ, thuộc thôn Dương-Xuân, xã Thủy-Xuân, quận Hương-Thủy, tỉnh Thừa-Thiên. Do văn thư số: 177/GH/TP đă ngày 5-10-1962 của Giáo-hội Tăng-Già Trung-Phần, yêu cầu chính quyền và xã-dân Địa-phương, thuận nhượng đổi Quảng-Tế cho Giáo-hội Trung-Phần làm Đại-Tòng-Lâm. Văn thư ấy được các cơ quan trên chấp thuận.

Nay theo Hiến-Chương của Giáo-hội Phật-giáo Việt-Nam Thống-Nhất, Giáo-hội Tăng-già cắp phanh ngưng hoạt động, nên đổi Quảng-Tế được Tông Trí-Sỹ Giáo-hội Tăng-già Trung-Phần chuyển giao Ban Đại-diện Giáo-hội Phật-giáo Việt-Nam Thống-nhất tại Thừa-Thiên. Phật-Tử Thừa-Thiên, nhất là đồng bào làn cận đổi Quảng-Tế hoan hỷ đón nhận tin ấy và hy vọng Đại-Tòng-Lâm tại đổi Quảng-Tế sớm thực hiện.

**Di chuyền nạn nhân.** — Sáng thứ bảy 21-3-64, 12 nạn nhân Phật-tử (học sinh, thí may, thí châm nón...) bị trọng bệnh bởi các cuộc khủng bố bằng lựu đạn át-xít tại Huế của chế độ trước được di chuyền bằng phi cơ vào Saigon. Từ sáng sáng, Bệnh-viện Huế đã chất nich những người đem tảng phàm tiền đưa nạn nhân. Tại phi trường Phú-bài, đồng bào Phật-tử dù các giới từ Huế và các khuôn lầu làn cận tập hợp rất đông, gần như là một cuộc mêt tinh lớn, để tiến hành các nạn nhân Đại-tá Nguyễn-Chánh-Thi đã dự cuộc di chuyền này, trước sự hiện diện của liệt vị Thượng-tọa Đại-đức Tăng Ni và đại diện Chính quyền tỉnh Thừa-Thiên. Thân nhân các nạn nhân cũng có mặt và đã kêu khóc thảm thiết, gây xúc động sâu xa làm cho mọi người mũi lòng. Một Bác-sĩ và hai Cán-sự

Y-tế Bệnh-viện Huế đã đi theo các nạn nhân để dìu dắt và săn sóc suốt cuộc hành trình. Ban Đại-diện Phật-giáo Thừa-Thiên cũng đã cử ba Ni-cô thấp lùng săn sóc. Hiện các nạn nhân đã được đưa vào Bệnh-viện Crall và Bệnh-viện Cộng-Hòa, Saigon.

Nên nhắc lại là tại Bệnh-viện Huế đang còn một số nạn nhân bị lưu đạn át-xít, và thêm năm nạn nhân bị lưu đạn át-xít khác từ Mỹ-Lam (Thừa-Thiên) mới chờ lên chùa Từ-Bồ Đề đưa vào điều dưỡng tại Bệnh-viện Huế, vì bệnh cũ lại bị tái phát.

Ban Đại-diện G.H.P.G Thừa-thiên đã hiệu triệu tín đồ Phật-tử tích cực giúp đỡ các nạn nhân bị át-xít về mọi phương diện. Tại Huế, một tuần lễ mệnh danh là « Dũng » đã được các Gia-dinh Phật-tử phát động để giúp đỡ các nạn nhân đồng đạo, trong tuần lễ đó, một em Thiếu niên Phật-tử Gia-dinh Dương-Biểu đã ngã gục chết trong lúc đang lèn đường công tác Phật-sự này, vì bệnh đau tim.

**Lễ đặt đá chôn tượng Đức Quan-Thế-Âm tại Tây-Lộc (Huế).** — Sáng ngày 15-3-64, Đại-diện Giáo-hội Phật-giáo Thừa-Thiên đã long trọng cử hành lễ đặt đá Chôn tượng Đức Quan-Thế-Âm Bồ-tát lộ thiên và xây dựng cô-nhi-vien, dưỡng-lão dưỡng, cư xá học sinh tại Phường Tây-Lộc (Thành-nội Huế), dưới sự chứng minh của Hòa-Thượng Tây-Thiên và liệt vị Thượng-Tọa Đại-đức Tăng Ni, một phái đoàn Quân dân chánh cung hiện diện trong buổi lễ. Rất đông Phật-giáo-dồ tham dự và cầu nguyện cho đại công tác xã-hội này được thành tựu viên mãn. Kinh phí xây cất các cơ sở này lối 2 triệu đồng, đang hoan hỷ chờ đón sự ứng cúng tâm thành của tất cả mọi người. Nên nhắc

thêm rằng, tại địa điểm Tây-Lộc  
này hiện đã xây cất được một  
bệnh xá và hộ sinh Phật-giáo rất  
quang đãng có đầy đủ tiện nghi,  
và đã hoạt động từ mấy năm nay.

### TIN THẾ GIỚI

**Lễ sinh nhật của Ngài Anagarika Dharmapala.** — Trong một buổi họp tại Colombo để kỷ niệm lễ sinh nhật thứ 99 của Đại Đức Anagarika Dharmapala, người sáng lập Hội Maha Bodhi-Ấn-dộ, Đại-Đức Paravahera Vajiranana đã tuyên bố là món nợ của Tích-Lan đối với Ấn-dộ, xí-sở Phật-tô, đã được thanh toán nhờ những công-đức của cố Đại-Đức Anagarika Dharmapala đã hồi sinh Phật-giáo tại Ấn-dộ. Đại-đức Vajiranana nói thêm là những lợi ích về đạo-pháp mà Phật-tử Tích-Lan được hưởng là nhờ những hoạt-động của Ngài Dharmapala trước kia và đại đức khuyên nhủ Hội Maha Bodhi-Tích-Lan nên xuất bản một cuốn tiểu-sử của Ngài Dharmapala để phổ biến trong dân chúng.

**Một tượng Phật bị mất trộm tại Bá-linh.** — Thứa dịp đêm tối kẻ trộm đã lén vào ngôi chùa ở Bá-linh để ăn cắp một tượng Phật trị giá hàng ngàn đồng marks (tiền Đức). Tượng Phật này cao 4 tấc Tây, có viền ngọc, đẽ trong một khâm thờ, còn hai tượng Phật khác trong phòng thì kẻ trộm không dũng đến. Tượng bị mất cắp là của Diển-Điện tặng cho ngôi chùa

Cảnh-sát Bá-linh đang điều tra và cảnh cáo dân chúng không nên mua tượng Phật này đã được đặt thờ từ năm 1958.

**Viện Dưỡng lão cho các vị Tăng.** — Bà thủ tướng Tích-Lan Bandaranaike đã đến dự lễ

đặt-dá xây cất một viện dưỡng lão cho các vị Tăng tại Gethatuwa. Đại-đức Gilanopasthayake Sabha điều khiển công việc xây cất. Mảnh đất để làm viện này rộng một mẫu và do chúa-phủ Tích-Lan cấp cho. Số tiền khởi công sẽ tổng cộng 50 ngàn rupee (khoản trên 300 ngàn bạc Việt-Nam).

**Hoạt-động của hội Phật-giáo New-South-Wales ở Úc-Dai-Lợi.** — Bản báo cáo thường niên của hội Phật-giáo New-South-Wales ở Úc-châu về năm 1963 đã ghi rằng những buổi họp ban-nguyệt vẫn tiếp tục bình thường với số người tham dự mỗi ngày mỗi đông và tất cả mọi đề tài thảo luận hay nghiên cứu đều thuộc phạm vi giáo-lý. Mặc dù năm vừa qua nền tài chính của hội không được khả quan, hơn bao giờ hết hội vẫn phải luôn luôn lo lắng về tài chính để duy trì các hoạt động của hội.

**Một Sinh-viên Anh, Đại-học Cambridge xuất-gia.** — Một sinh-viên người Anh 21 tuổi tốt nghiệp Đại-học-đường Cambridge đã làm lễ xuất gia tại ngôi chùa ở Luân-Đôn. Đó là anh Anthony Olbright, một hội viên của hội Phật-giáo Đại-học-đường Cambridge. Sau khi xuất gia anh dự định qua Á-châu để tu thuyền.

**Án hành tem kỷ niệm ngài Dharmapala.** — Ủy ban Triển-niệm Dharmapala ở Kandy, Tích-Lan, đã kêu gọi bà Thủ-Tướng Bandaranaike cho phát hành một loại tem 10 xu in hình Ngài Dharmapala. Ủy ban cũng yêu cầu bà Thủ-Tướng cho xuất bản một cuốn tiểu sử ngài Dharmapala và phổ biến cho họ sinh các trường như sách học.