

SỐ 5 — NĂM THỨ TÁM — NHÂM-DẦN



# LIÊN-HOA

NGUYỆT SAN

# LIÊN-HOA

## NGUYỆT SAN

### MỤC LỤC SỐ 5 NĂM THỨ 8

P. L 2506 — RẰM THÁNG 5 NĂM NHÃM-DẦN (16-6-1962)

Tinh thần đoàn kết của P.T đã toàn thắng	<i>Liên Hoa</i>
Tại sao tôi là một Phật tử	<i>Anagarika B. Govinda</i>
<u>Lịch-sử tư tưởng Phật-giáo</u>	<i>Thích Minh - Châu</i>
Hai em tôi ( <i>Chuyện ngắn</i> )	<i>Thích nữ Dạ-Quang</i>
Lược khảo các tôn phái trong Phật-giáo	<i>Thích Nguyên Hồng</i>
<u>Hư ảo (Thor)</u>	<i>Đoàn-Quang-Tuệ</i>
<u>Luận Tân duy thức</u>	<i>Thích Mật - Nguyên</i>
<u>Phật-giáo Miền-Điện</u>	<i>Thích Tri - Chơn</i>
<u>Sát na thiêng cồ (Thor)</u>	<i>Thạch Trung - Giả</i>
Lịch-sử Bồ đề đạo tràng	<i>Thích Thiện - Châu</i>
Về cội ( <i>Chuyện ngắn</i> )	<i>Lê - văn - Miền</i>
Hai mươi mốt quyết nghị	<i>U Chan Htoon</i>
Nhin qua Phật-Đản Tuy-Hòa	<i>Nguyên-Định</i>
Mách thuốc	<i>Bác-sĩ Nam-Anh</i>
Hộp thư	<i>L. H. N. S</i>
Tin tức	

Bìa do Họa-sĩ Phạm-đăng-Trí trình bày



# TÌNH THẦN ĐOÀN KẾT CỦA PHẬT - TỬ ĐÃ TOÀN THẮNG

LIÊN - HOA

Khi tin đồn ngày Phật-dân từ mồng tám sang rằm tháng tư, một vài vị Tăng-già cũng như cư-sĩ đã tỏ ra lo ngại, không biết chỉ thị của Tông-hội Phật-giáo Việt-Nam có được các tập đoàn và toàn thể Phật-tử trong nước tuân hành một cách triệt để không. Hòa một nhịp với nỗi lo ngại trên, một vài tờ báo ở Thủ đô lại đăng bài phản đối sự thay đổi trên của một vài người tự xưng là Phật-tử, quyết tâm giữ lại ngày mồng tám cỗ truyền.

Nhưng nỗi lo ngại trên cũng như sự phản đối lè tè ấy đã bị chấm dứt một cách trọn vẹn trước ánh sáng hoa-đăng tung bừng của ngày rằm vừa qua, như những đợt mây đen xám tan biến trước ánh bình minh. Tại Thủ đô các giáo phái đã họp đại-biểu trước lễ đài chùa Xá-Lợi để đồng thanh nói lên sự quyết tâm tuân theo huấn thị của Tông-Hội Phật-giáo Thế-giới, tổ chức ngày lễ Phật-dân vào ngày rằm. Vô nhât là tại miền Trung, ngày rằm tháng tư năm nay lại càng được tổ-chức một cách tung bừng, rầm rộ hơn những ngày mồng tám tháng tư năm trước, không ai bảo ai, mọi người con Phật, từ miền quê hẻo lánh đến những trung tâm ánh sáng của các đô thị, muôn vạn lòng như một, đều nhận

thầy cần phải nỗ lực góp công góp của để đánh dấu ngày rằm tháng tư đầu tiên của nước nhà và mở đầu một kỷ nguyên mới của ngày lễ kỷ-niệm Phật-Đản Việt-Nam mà cũng là ngày kỷ-niệm Phật-Đản chung cho cả thế giới năm châu từ đây cho đến vĩnh viễn về sau.

Ngày rằm tháng tư vừa qua chứng tỏ một cách hùng hồn nhiều đức tính quý báu của Phật-tử Việt-Nam.

— Trước tiên là tinh thần kỷ luật của giới Phật-tử đối với các cấp lãnh đạo, không hề vi phạm, chống đối những chỉ thị đã ban hành.

— Thứ đến là tinh thần tôn trọng lẽ phải, sự thật, biết dẹp bỏ lòng tự ái, phá vỡ mọi tình cảm và thành kiến sai lạc kết động từ ngàn xưa.

— Cuối cùng là tinh thần đại đoàn kết chặt chẽ giữa các giới Phật-tử Việt-Nam với nhau, và giữa Phật-tử Việt-Nam và Phật-tử Quốc-tế.

Cho nên trong ngày rằm tháng tư vừa qua, chúng ta hết sức vui mừng: vì chúng ta đã thông cảm được những đức tính quý báu của giới Phật-tử chúng ta; vì chúng ta đã nhận chân được sức mạnh đoàn kết sáng suốt của chúng ta; vì chúng ta đã vượt qua, đã toàn thắng mọi trở lực.

**Tinh thần đoàn kết Phật-đản rằm tháng tư  
bất diệt!**

# TẠI SAO TÔI LÀ \_\_\_\_\_ MỘT PHẬT - TỬ

(Của Anagārika B.Govinda (người Đức) Tòng  
thu ký của Hội Đại-Học Phật-giáo Quốc-tế)

THIỆN-CHÂU dịch

1. — Đức Phật không tự xưng là « Thần linh » hay là « thà-sai » của Thần linh. Do đó, chúng ta có thể tìm hiểu và thật-hành giáo-pháp của Ngài mà không bị bắt buộc phải tin theo những điều ngoài sự suy-luận của lý-trí hoặc không phù-hop với những luật-tắc thiên-nhiên của vũ-trụ. Đức Phật không ăn mình sau bức màn siêu-hình huyền-bi mà Ngài là đấng Giác-ngộ rất nhân-loại và chân thực.

2. — Đức Phật không hề hứa sẽ ban-bổ ân-huệ cho những ai theo Ngài và cũng không tuyên-bố sẽ cứu rỗi cho những người đặt lòng tin mù quáng nơi Ngài. Với Ngài, tôn-giáo không phải là sự « mặc cả » mà là con-đường đưa đến chân trời giác-ngộ và giải-thoát. Ngài không muốn có những tin đồn mê-lin mà muốn hướng-dẫn cho những đệ-tử chánh-tín.

3. — Đức Phật đã can đảm — đây là sự can đảm độc nhất trong lịch-sử tôn-giáo — mới mọc sự phê bình và cho phép chúng ta xét lại giáo-pháp của Ngài trước khi tin theo và thực hành. Như thế là Ngài muốn gây tao cho đệ-tử đức tính tự-trọng, nền-tảng của tri-tuệ và tự-do.

4. — Bởi đức Phật muốn chúng ta tự-trọng nên Ngài

cũng dạy chúng ta phải tôn kính và khoan thứ tha nhân. Tình thần khoan thứ của Phật-giáo không khơi nguồng từ sự suy-nhuộc và lanh-dam mà từ sự phóng-khoáng của trí-tuệ. Có hai loại khoan thứ: một là tiêu-cực phát sinh từ sự suy-nhuộc và lười-biếng mà « Thôi ! Mặc kệ họ ! Ta chẳng làm gì được hơn ! » là tiếng nói và cái nhìn của nó; hai là tích-cực, dựa trên sự tôn trọng nhân-phẩm của tha-nhân và có ra từ tình-thần muôn hiểu biết khác. Tình-thần khoan thứ của Phật-giáo thuộc về loại sau.

5. — Triết-lý và đức-lý của Phật-giáo không chỉ dành riêng cho nhân-loại mà cho tất cả chúng sanh. Đó là điểm nổi bật và vượt lên trên tất cả các nền văn-hóa khác. Xin kể ra đây vài nhận xét của giáo-sư Hans Driesch, một triết-gia Đức: « Phật-giáo, đối với tôi, là tôn-giáo có một nền triết-lý cao nhất trong tất cả các tôn-giáo. — Tôi cũng có thể nói rằng một vài tin tưởng về triết-lý của tôi khẽ hợp với Phật-giáo. Đặc biệt là tư-tưởng « vạn vật nhất thề » — tất cả sự sống là một động vật, thảo mộc cùng với nhân loại có sự đồng nhất về bản-thể, chỉ khác nhau về hình thức. Bởi vậy lòng từ-bi không bị giới hạn trong nhân loại mà lan rộng và bao trùm tất cả chúng sanh.

Phật-giáo và Cơ-đốc-giáo có nhiều điểm tương đồng. Do đó không có lý-do gì để trả nén thù-nghịch với nhau. Tuy nhiên, tư-tưởng « vạn vật nhất thề » được thể hiện rõ ràng hơn nơi Phật-giáo.

Chúng ta hy vọng ánh sáng của đức Phật đến với những người phương Tây chúng ta. Biết bao nhiêu người trong chúng ta mong ước được loại trừ những bao-động vô-nghĩa của cuộc đời. Chúng ta cần thiết sự an-lĩnh và thuyên-định. Nói tóm là chúng ta cần Phật-giáo.

6. — Sự phồ-biển của Phật-pháp không chỉ đề cập đến đắc-lý mà gồm cả triết-lý. Chẳng có một đặc quyền nào về tri-tuệ hay những đặc quyền của một vài hạng người. Và không có gì gọi là đặc ân của thần-linh trong sự thông ngộ chọn lý. Phật-pháp gồm những luật tắc phồ-biển, có thể ứng dụng vào địa hạt nhân sanh cũng như vũ-trụ. Do đó, Phật pháp nối liền cá-nhân với toàn thể.

7. — Tính-chất phồ-biển của Phật-giáo không dung nạp những chủ-nghĩa độc-tài và những bộ óc nhỏ hẹp. Vì không có những qui luật tuyệt đối phân chia rạch ròi đây là thiện kia là ác và bắt buộc phải làm như thế này và không được làm như thế kia. — Đắc-lý của Phật-giáo cũng dựa trên tinh thần tự do, trên sự khai phóng cá nhân. Vì thế nó rất là tương đối. Sự thật thì ngoài chúng ta ra, không thể có một nguyên-tắc luân-lý nào do tha nhân quyết đoán và cưỡng ép chúng ta phải tuân theo. Do đó, sự tin tưởng có một đăng thần-linh sáng-tạo và cai quản muôn vật bị tách khỏi nền tảng luân-lý Phật-giáo. Vì rằng làm sao chúng ta lại có thể chịu trách-nhiệm về những lỗi lầm của chúng ta trong khi chúng ta bị một kẻ khác tạo ra với những sự yếu-duối và chính sự yếu-duối nầy làm chúng ta không thể chống nổi điều ác.

8. — Hiểu được sự liên hệ của những nguyên-tắc luân-lý, người Phật-tử không bao giờ xem kẻ khác như là một tội-nhân bắt-khả-hối. Vì trong Phật-giáo không có những tội lỗi được qui-định cho tất cả. Và trong thật-tế cũng không có những người hoàn toàn xấu-ác. Chỉ có sự ít hay nhiều vô minh. Mỗi chúng sanh hành-động theo nghiệp-lực của mình.

*Điều này là thiện đối với người nầy nhưng có thể là ác đối với người kia. Những chúng sanh ở vào hàng cao thì được khai hóa nhiều hơn. Ấy là bدن phận chót không phải là đặc án (nhưng người ta thường nghĩ đó là đặc án). Do đó người Phật-tử không gắt gao phê bình kẻ khác mà lo sao cho tròn bدن phận và đời hỏi ở mình nhiều hơn ở kẻ khác. Người Phật tử cố gắng hiểu người hơn là bắt buộc người theo đúng quan-niệm luân-lý của mình.*

*9. — Bởi Phật-tử rất xa lạ với quan-niệm tội lỗi và cố định nên họ không tin rằng có một sự kết án vĩnh-cữu. Thiền-đặng hay địa-ngục đều ở trong con người và cửa giải thoát hẵng mở rộng cho tất cả chúng sanh.*

*10. — Phật-giáo không lôi kéo và nuối duensing tín-đồ bằng những ảo-vọng về một thiên-đặng bên kia thế-giới mà chỉ rõ chân trời giải thoát mà con người có thể đến ngay trong thế-giới nầy và có thể nếm được hương-vị cùa nó bằng sự thuyễn định.*

*11. — Hết-thống thuyễn-định của Phật-giáo được xây dựng trên nền-lảng hiểu biết rất sâu sắc về tâm linh, không những chỉ nêu ra mục-đích mà gồm cả phương-pháp thực-nghiệm để thực-chứng mục-đích nữa.*

*12. — Giáo-lý « Nghiệp báo » nói lên tinh-thần công-lý và bảo chúng ta tự-quyết. Nó cho chúng ta một quan-niệm hết sức rõ ràng về cuộc sống của cá nhân có sự nối liền với những đời trước và sau. Nó là nền tảng của nhân-phàm và chính nó mới cứu được nhân-loại ra khỏi con ác-mộng của một thần-lực độc-tài ở ngoại-giới.*

13.— Phật-giáo, không sợ khoa-học như các tôn-giáo khác: Trái lại, Phật-giáo khuyễn-khích tinh-thần tìm hiểu chơn-lý. Phật-giáo không sợ một sự phát kiến mới mẻ nào vì nó thiên trọng thuyết minh chơn-lý. Nó là khí-giới để chinh-phục thế-giới sau khi những chủ-nghĩa tin điều bị tan rã.

Áy là những yếu-điểm đã hấp-dẫn tôi trong khi tôi đến gần Phật-giáo. Tôi tin rằng chúng sẽ làm cho những ai không có định-kiến yêu thích.

Tôi cần nói thêm rằng: trong các vị Giáo-chủ — như tôi đã nói ở trên — duy đức Phật là vị Giáo-chủ đã khuyễn-khích tinh-thần suy đoán của tín-đò và cảnh cáo tín-đò không được mê tín vào giáo-pháp của Ngài. Do đó, không có gì là quá đáng, nếu tôi nói Phật-giáo quả là tôn-giáo duy nhất của thế-giới hiện-đại hay nói cách khác là tôn-giáo của bấy giờ thời-gian nào. Bởi Phật-giáo vốn có những chơn-lý có thể ứng dụng trong mọi hoàn-cảnh và thời-gian.

Nói như thế không có nghĩa là tôi tiên đoán rằng toàn thể nhân loại sẽ trở về với Phật-giáo. Điều ấy không thể có được cũng như mong tất cả mọi người đều trở nên những nhà toán-học bởi vì toán-học là một khoa-học khó hiểu và luôn luôn đổi mới. Nhưng dẫu sao toán-học sẽ là một yếu-tố quan trọng trong đời sống tri-tuệ của loài người. Cũng như vậy, Phật-giáo cũng sẽ là lề-sống không thể tách rời với sự tiến bộ tinh thần của nhân loại.

**HỘP THƯ:** Yêu cầu quý vị đại lý và đặc giả lè, vui lòng thanh toán tiền Liên-Hoa Nhâm-Dần (1962) để chúng tôi có phương tiện in các số t่อ. Xin cảm ơn.

Liên-Hoa

# LỊCH - SỬ - TƯ - TƯỞNG PHẬT - GIÁO

Thích Minh-Châu

(Tiếp theo)

## Niên đại

Cả kinh tạng Pali và kinh tạng Phạm văn không giúp gì để tra khảo các ngày trong đời sống đức Phật hay cho đến sự tuẫn tự lịch-sử về đời của Ngài. Chỉ nhờ có các bộ chronicles (Biên niên sử) chép ở Tích-Lan và những tài liệu Sarvâstî và din (nhất thế hữu bộ) được biết là *Avadâna*s giúp nhiều tài liệu về 2 vấn đề ấy. Có 2 tập Biên niên sử bằng tiếng Pali, viết tại Tích-Lan, nói về lịch sử tối sơ của đạo Phật, sự du nhập đạo Phật vào Tích-Lan và sự truyền bá trên hòn đảo ấy. Tập đầu là tập Dêpavamsa « Lịch-sử của hòn đảo » (Tích-Lan) chép bằng lối thơ và được xem thuộc thể kệ thứ tư sau kệ nguyên. Tập sau Mahâvamsa (Đại-sử) cũng bằng thơ, chép lại cũng những vấn đề trên nhưng dày dủ hơn, và vào khoảng một thế kỷ sau. Cả hai tập đều dựng trên những tài liệu lịch-sử được ghi chép trong các tập chú giải Singala cõi về Tam-tạng, và phần lớn những tài liệu nay chúng ta bàn đến, đều phát xuất từ Ấn-Độ ở đây chúng ta không cần bàn nhiều về tập Dêpavamsa. Sự liên lạc tập này với tập Mahâvamsa đã được ông Geiger bàn giải trong bản dịch và bản in tập Mahâvamsa của ông.

Tập Mahâvamsa sau này thỉnh thoảng có được chép thêm, nhưng bản chính gồm có 37 thiên và kết thúc như tập Dêpavamsa với thời đại vua Mahâsena ở Tích-Lan thuộc thế kệ thứ tư sau kệ nguyên. Tập này bắt đầu với đại nguyện của « Đấng diều ngự chúng ta » dưới thời đức Phật Dêpankara (Nhiên - Đãng) và sự ấn chứng của đức Phật Dêpankara về đời Ngài sau này; đại nguyện được lập lại với mỗi đức Phật tiếp theo, cho đến đời cuối cùng với tên Gautama, Ngài chứng quả và bắt đầu truyền bá giáo-lý chánh-pháp tại Benare (Bala - nai). Đoạn cuối của thiên nói về diền tích Cingala về 3 cuộc đi thăm các đức Phật tại Tích-Lan lần đầu 9 tháng sau Ngài thành đạo, lần thứ hai năm năm sau và lần thứ ba vào năm thứ tám. Ở đây

hoàn toàn thuộc phạm vi thắn thoại tưởng tượng. Phần lịch-sử chính bắt đầu với chương thứ hai và theo hành văn của Purānas được mở đầu với gia hệ của đức Phật, từ Mahāsammāla, vị vua đầu tiên của kiếp này cho đến phu vương Sudohodana — Chương ấy chép tiếp:

Màyà và Pajapati là Hoàng-hậu của vua Sudohadana; dẫu diều ngự của chúng ta là con của Sudohodana và Màyà.

Trong giòng họ không giàn đoạn của Mahāsammata, vị sơ tổ của giòng vương già vị Ân-si vĩ-dai được sanh trưởng.

Công chúa vợ Hoàng-tử Siddhattha (Tất-Đạt-Đà), vị Bồ-tát, là Bhaddakacchāna, và con của Ngài là Rahula (La-Hầu-La).

Bimbisāra (Tần-Bà-Ta-La) và Siddhattha là hai người bạn, và phu vương của hai người cũng là bạn thân.

Bồ-tát lớn hơn Bimbisāra 5 tuổi; và đến năm 29 tuổi, vị Bồ-tát xa lánh cuộc đời.

Ngài phẩn đấu trong 6 năm, và cuối cùng chúng được đạo quả; và đến năm 35 tuổi, Ngài về thăm vua Bimbisāra.

Trong khi ấy, vua Bimbisāra, đến năm 15 tuổi được vua cha làm lễ tấn phong; và sau đó Ngài đến tại nước Magadha.

Vào năm thứ 16, Đức Phật truyền dạy chánh-pháp; vua Bimbisāra trị vì trên nước Magadha trong 22 năm.

Trước khi dǎng Diều ngự đến, ông đã trị vì được 15 năm, và hơn 37 năm nữa trong khi đức Thế-Tôn còn tại thế.

Ajāsatthu (A-Xà-Thế) con vua Bimbisāra mưu sát phu vương, trị vì được 32 năm, một kẻ sát hại bạn hữu.

Đến năm thứ tám, vua Ajāsatthu vị Ân-si nhập Niết-bàn, và tiếp theo, vua Ajāsatthu trị vì thêm 24 năm.

Đến khi đăng Điếu ngũ, trong khoảng 45 năm, hoàn toàn thành tựu các bدن nguyện đổi với đời.

Tại Kusinàrà, giữa hai cây song họ Sàla đẹp tốt, Ngài, ánh sáng của vũ trụ, nhập Niết-bàn.

Chương thứ ba tiếp theo lễ nghi tống táng đức Phật và sự triều tập một Hội - nghi do Giáo - hội vào 6 tháng sau đền tụng đọc và sưu tập chánh - pháp.

Chương thứ tư ghi chép 6 vị vua kế tiếp vua Ajàsattu, và vị cuối cùng là Kàlásoka. Chính đến năm thứ 10 triều đại của vị vua này, cuộc kiết tập lần thứ hai tổ chức được đúng một thế kỷ sau đức Phật nhập Niết-bàn. Cuộc kiết tập này được xem là chỉ để giải quyết vấn đề giới luật. Kỳ kiết tập này tuyên bố 10 qui chế trái với chánh-pháp của các vị Tu-sĩ ở Vesàli phóng túng không nghiêm trì giới luật.

Chương thứ năm ghi chép sự hưng khởi "nhưng giáo pháp của các vị Pháp-su khác", tạo thành 17 học phái mới vào thế kỷ thứ 2 sau đức Phật nhập Niết-bàn. Và sau nữa còn thêm 6 học phái ở Ấn-Độ và hai ở Tích-Lan. Các vị biên tập về học phái Sanskrit (Phạm-văn) cũng chép danh sách 18 học phái, và những danh sách này là nền móng giúp chúng ta hiểu lịch sử của Giáo-hội và sự tiến triển của giáo-lý trong những thời đại xưa nhất — Chương này tiếp tục lịch-sử các vị vua nước Magadha cho đến vua Asoka (A-Dục).

Vua Kàlásoka được 8 anh em kế tiếp lên ngôi trị vì tất cả được 22 năm. Tiếp đến 9 vị vua Nanda, lên ngôi được 22 năm. Vị cuối cùng, vua Jhanananda bị vua Chandagutta (Phạm văn Chandra-gupta) tiếm vị, và vị vua này tự mình thống trị cả Bắc Ấn-Độ và trị vì được 24 năm. Bindusàra con của Chandragupta, kế vị và ở ngôi được 28 năm.

Vua Binduràra có 101 vị Hoàng-tử, nhưng trong các vị này, chỉ có Asoka là tròn hơn tất cả về giá trị, oai nghi, sức mạnh và hùng lực của Ngài.

Sau khi Asoka hạ sát 99 anh em khác mẹ của mình, Ngài toan thuỷ tắt cả quyền hành cai trị cõi Jambudipa (Diêm phù đế) trong tay.

Chúng ta được biết từ khi đăng Điều - ngữ nhập niết-bàn đến lễ đăng quang Vua Asoka, cách nhau là 218 năm.

4 năm sau khi vị vua kỳ tài (Asoka) thống trị cả xứ Diêm-phù-Đế, Ngài tự mình làm lễ đăng quang tại thành Pātalipulta (Patna).

Đoạn cuối chương này nói về vua Asoka cải hóa theo đạo Phật, vì sao tên ngài trước là Chandrasoka (vì Asoka bao ngược) sau đổi lại là Dhammasoka (vì Asoka chánh trực). Ngài cải thiện Giáo - Hội, tản xuất các vị tu hành không chơm chánh, và kỳ kiết-tập thứ 3 được tổ chức vào năm thứ 7 triều đại của ngài. Rồi tập Chronicle (Biên niên sử) quay về với lịch sử Tích - Lan, và không còn nói đến đạo Phật ở Ấn-Độ sau thời kỳ vua Asoka phái các đoàn truyền-giáo khắp các nước, sau kỳ kiết tập thứ ba, và sau sự du nhập chánh thức của đạo Phật vào Tích-Lan bởi ngài Mahinda, con vua Asoka.

Đây là theo tục truyền thuyết gìn giữ bởi một học phái, phái Theravāda, và giá trị của những truyền thuyết này được nhiều học giả tranh luận — Ở đây chúng ta không cần tham khảo những vấn đề niêm-dại ngoài sự nêu rõ những vấn đề có thể xác chứng là những sự thực lịch sử một cách độc lập — Chandragutta (Chandragupta) ông nội của vua Asoka, xác nhận chắc chắn là một vị Quốc-vương Ấn-Độ, được người Hi-Lạp và La-Mã biết với tên là Sandrocottus, vì này, khoảng năm 304-303 trước kỷ nguyên có ký một hiệp ước với Seleucus nicator — Giá-trị lịch sử của triều đại vua Asoka được xác chứng bởi những sắc lệnh ông cho khắc trên đá và cột trụ khắp nhiều nơi ở Ấn-Độ. Tất cả những niêm-dại tối sơ đều chỉ có giá trị phỏng đoán đầu được phù hợp đôi chút với niêm-dại biếu của Jains và Purāṇas. Nếu chúng ta có thể tin chắc số 218 là số năm giữa ngày đức Phật niết-bàn và ngày đăng quang của vua Asoka, thời các niêm-dại khác đều được tuân tự tiếp theo một cách tự nhiên. Nhưng theo

học phái Sarvāstivādiy thời vua Asoka lên ngôi 100 năm sau ngày đức Phật nhập diệt, như vậy có lẽ tưởng lầm vua Asoka với vua Rālāsoka-Lai, học phái ấy cũng bò quên Chandra gupta trong danh sách các vị đế vương, nên lý thuyết học phái ấy không thể được xem là đúng hơn.

Những niên đại tương đương được phái Theravāda (Phật - giáo Nguyên-thi) thừa nhận là :

#### Trước kỷ nguyên

- |         |   |
|---------|---|
| 563     | Đức Phật Gotama诞生   |
| 559     | Vua Bimbisāra (Tần-ba-ta-la) vua nước Magadha ra đời          |
| 543     | Vua Bimbisāra tức vị.   |
| 534     | Thái-tử Gotama xuất gia                                       |
| 528     | Thành đạo   |
| 491     | Vua Sjātasatthu (A-xà-thể) tức vị                             |
| 483     | Đức Phật nhập Niết-bàn và kỷ kiết tập lần thứ nhất.           |
| 393     | Vua Kālāsoka tức vị   |
| 383-2   | Kỳ kiết tập lần thứ hai tại Vesalē và sự ly giáo đầu tiên     |
| 365-343 | Mười người con của Kālāsoka.                                  |
| 343-321 | 9 vị vua Nandas.  |
| 321     | Sự tiếm đoạt của Chandragupta và sự thành lập đế quốc Maurya. |
| 297     | Vua Bindusāra tức vị.   |
| 269     | Vua Asoka con của Bindusāra tức vị                            |
| 265     | Lễ đăng quang vua Asoka.                                      |
| 247     | Kỳ kiết thứ ba tập tại Pātaliputra.                           |
| 246     | Ngài Mahinda qua truyền giáo ở Tích-Lan                       |

Liên-Hoa Nguyệt-San bắt đầu từ năm thứ nhất đến nay vẫn còn, chỉ thiếu một vài số thôi. Vị nào muốn mua xin liên lạc với Tòa-soạn, giá tiền vẫn 120 đồng mỗi năm.

L. H

# HAI EM TÔI

Chuyện ngắn của THÍCH-NỮ ĐẠ-QUANG

năm thon thon một bên cái Ngộ rồi ngủ quên.

Mặt trời lên cao. Cái Ngộ mở bừng mắt dây, thấy cái Tinh còn say giấc, biết chí có lối đi đêm về khuya, nhưng nó cũng dè cho Tinh yêu giấc. Ngộ nhẹ nhàng bước ra khỏi nệm, uốn éo mấy mông thê dục theo lệ xong rồi xuống giường.

Tinh Ngộ năm nay chừng 9, 10 tuổi. Mặt mày trong cung xinh, mũi cao mắt sáng, miệng mềm có duyên đáo dè, nhất là chúng thông minh ý tứ nên Sư-cụ tôi yêu lắm. Sư-cụ đã quy-y cho chúng và đặt pháp-danh là Tâm-Tinh, Tâm-Ngộ vì vậy Tinh Ngộ là pháp-đệ (em trong đạo) của tôi.

Quy luật trong Tòng-Lâm tuy chặt chẽ, nhưng riêng với Tinh - Ngộ vì thấy con bé bỗng quá nên đại chúng miễn cho các công việc. Tuy thế chúng cũng biết sợ «lin thí nan tiêu» nên Tinh Ngộ rất hiếu bồn phận. Từ ngày mẹ chúng bỏ đi, Sư-cụ lại càng cưng nên cho Tinh Ngộ được ở trên thuyền-thất của Sư-cụ. Nó thường quẩn quít bên Sư-cụ. Khi nào Sư-cụ lên chùa làm lễ thì Tinh Ngộ ngồi chực ngoài thềm có khi lâu hàng giờ. Chúng không dám nói lớn di mạnh trong lúc Sư-cụ xem kinh hoặc tiếp khách.. Nhất là khi Sư-cụ tịnh niệm, thời nào cũng vậy, hại chí em vẫn yên dưới chơn Sư-cụ.

**ĐÊM** nay cái Tinh đi  
vắng, cái Ngộ được toàn  
quyền hưởng trọn tấm nệm.  
Nó nằm sải chơn sải tay  
trong thật tự do tự tại.

Mãi đến chuông khuya  
cái Tinh mới lò mò về. Biết  
minh có lỗi nên nó rón rén

Hai chị em Tỉnh Ngộ tuy còn nhỏ nhưng rất giống tinh me, nghĩa là lúc nào cũng êm đềm, dịu dàng nhất là ít nói. Chúng không gây gổ giận hờn hoặc tranh giành nhau bao giờ; chúng hòa thuận vui vẻ bên nhau, và tin yêu nhau hết lòng. Chị em Tỉnh Ngộ ở với nhau thật đúng phương châm «hòa thuận, tin yêu, vui vẻ». Song chúng còn vướng một chút nghiệp nặng là thỉnh thoảng lại rủ nhau bỏ chùa đi xờ chốc lát. Điều tra mãi mới biết chúng rủ nhau đi ngã mặn. Nhưng mỗi lần lở phạm giới nó biết xấu hổ, nên khi về chùa Tỉnh Ngộ chỉ ren rén qui bên Sư-cụ để lãnh những lời quở trách nặng nề. Tuy thế mà lâu lâu chúng vẫn lại rủ nhau lén đi. Biết nghiệp chướng của chúng sanh nặng nề, nên Sư-cụ tôi cũng giáo hóa lần lần vậy thôi.

Một hôm tôi về hầu Sư-cụ, thấy Tâm-Tỉnh Tâm-Ngộ quấn quít bên Sư-cụ trông thật dễ yêu. Sư-cụ tôi chỉ Tỉnh Ngộ và dạy: con có biết Tâm-Tỉnh Tâm-Ngộ có một đức tánh chi đặc biệt đáng cho ta bắt chước không? hai em tôi nghe Sư-cụ dạy thì đều nhìn tôi mà cười, cái cười thật vô tư.

Tôi đương ngạc và nghĩ mãi chưa ra, thi Sư-cụ dạy tiếp: con ạ, hai chị em Tỉnh Ngộ đều có một đức tánh như nhau và rất tốt là không bao giờ nó nói xấu người. Con xem trong chúng đến mấy chục vị, nhưng ta chưa hề nghe Tỉnh Ngộ phàn nàn ai cả. Vì nào nó cũng kinh mến như nhau, không khi nào khen chê ai hết, đấy là một nết tốt đáng cho ta bắt chước.

Tôi dừng vòng tay một bên Sư-cụ, và cúi đầu ngẫm nghĩ: thật như Sư-cụ dạy, người ta sở dĩ gây nhiều tội lỗi, kết nhiều thù oán đều vì lời nói mà ra cả, chính trong kinh đức Phật dạy mười nghiệp ác của chúng sanh gồm trong thân, miệng, ý. Nhưng thân tuy to lớn mà chỉ có ba nghiệp: sát, đạo, đâm; ý tuy sâu sắc khó dò cũng chỉ có ba nghiệp: tham, sân, si; song cái miệng một chút

xấu mà đến bốn nghiệp: nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói hung dữ, cũng đủ cho ta thấy cái miệng đáng ghê sợ thật. Nên trong các kinh đức Phật thường dạy: «bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất» nghĩa là: bệnh do ăn bậy mà sanh, họa vì nói bậy mà thành tai ương; hoặc «đa ngôn đa quả» (nói nhiều lỗi nhiều). Lại trong một cuốn sách tôi đã đọc (nhưng lâu ngày quên tên) có nói: «người ta sanh ra có hai con mắt, hai lỗ tai, nhưng chỉ một cái miệng thôi, thì đủ biết con người cần nghe nhiều, nhận xét kỹ, mà nói ít thì hơn». Song nếu chúng ta biết dùng lời nói êm dịu thẳng thắn hòa giải để đem lại sự lợi ích, yên vui cho người, hoặc nói để thành tựu cho nhau, xây dựng cho người đem lời nói phải vào tai trong mong họ sửa đổi v.v... thì lại nên nói. Vì sao? người biết nghe lời phải đãi ít có, vì khó nghe. Mà người chịu nói lời phải lại càng ít có hơn, vì sợ mất lòng, nhưng nếu là Phật-tử thì phải chịu khó làm cái việc khó làm ấy, nhiều khi mình chịu thiệt một chút cũng dành. Còn biết phải mà không nói thì lại không phải là Phật-tử nữa. Trái lại nếu nói lời ác độc, châm chích, lừa đảo, thô dữ, hay nói thêu dệt, nói bóng gió, nói xa xôi, nói xoi mói, nói cho hai bên thù ghét nhau, nói không chơn thật v.v... những kiểu nói đó thì chẳng những thiệt hại cho chính mình hiện đời này mất nhân cách, mang tai họa, mà kiếp sau lại phải bị quả báo về khẩu nghiệp rất nặng.

Viết đến đây tôi nhớ một nhà văn người Âu có phê bình một câu rất lý thú: «người ta hơn loài vật ở chỗ biết nói, nhưng nếu người ta biết nói mà nói bậy, thì lại không bằng loài vật ở chỗ không biết nói vậy».

Nay Tâm-Tỉnh Tâm-Ngô sở dĩ được cái đặc điểm ấy là vì chúng ít nói. Tôi ngẩng nhìn hai em tôi đương nằm cong cong bên chươn Sư-cụ. Bất giác chúng cũng nhìn tôi, rồi cả hai cùng bước xuống nhẹ nhàng đến quấn quít bên tôi. Tôi cúi xuống ầm lên tay chúng không nói gì, mà chỉ kêu (ngheo ngheo)... vì đấy là hai con mèo ngoeo... ngoeo...

*Lược kháo các Tôn  
phái trong Phật giáo*

# LUẬT TÔN

(VINAYA)

NGUYỄN HỒNG

(Tiếp theo)

## III.— Đặc điểm của Luật-tôn

### 1) Phân giáo.

Tôn này thành lập phân chia giáo pháp đức Phật ra 2 phần: Hóa-giáo và Chế-giáo.

Tất cả kinh điền, lời giảng dạy của đức Phật nhằm vào căn cơ chúng sanh, tùy duyên hóa độ bằng pháp môn Định, Huệ, đều thuộc về Hóa-giáo.

Tất cả những qui điệu, luật nghi, giới pháp của đức Phật chế ra nhằm ngăn ngừa hành vi ác phát triều hành vì thiện bằng pháp môn Giới-học đều thuộc về Chế-giáo.

Sự phân chia ấy chứng tỏ rằng giáo điền của Phật dạy không thiếu một trong hai phương diện tất yếu: lý thuyết (Hóa-giáo) thực hành (Chế-giáo); lý trí (Hóa-giáo) tình cảm (Chế-giáo).

Thực ra giáo pháp vốn quán xuyến cả Hóa, Chế hai môn, vốn quán thông tam học. Ngay trong Hóa-giáo có Chế-giáo, trong Chế-giáo có Hóa-giáo. Vì muốn có một huệ lực không thể không có định lực mà muốn được định lực tất nhiên phải cần đến giới.

Cho nên trong kinh thường bảo nhơn giới sanh định, nhơn định phát huệ, để khuyên người học Phật muốn đến cửa ngõ Niết-bàn trước phải cẩn thận trên phương diện hành vi.

Tôn này còn phân chia Hóa, Chế mỗi môn ra làm 3 khu vực.

a) *Ba hóa giáo*:

— *Tánh không giáo*: Đây là khu vực của giáo pháp Tiêu-thừa như Câu-xá Thành-thật v.v... nhơn phân tích, các pháp mà nhận ra là không.

— *Tướng không giáo*: Đây là khu vực của Đại-thừa quyền giáo như Bát-nhã, Tam-luận v.v... chỉ thẳng các pháp vô-tướng.

— *Duy thức viên giáo*: Đây là khu vực của Đại-thừa trung đạo thật giáo như Hoa-nghiêm, Thâm-mật v.v...

b) *Ba Chế giáo*:

— *Thật pháp tôn*: Đây là khu vực của Tiêu-thừa hữu bộ, lấy sắc pháp làm giới thiêng, chủ trương các pháp thật có.

— *Giả danh tôn*: Đây là khu vực Đại-thừa không-giáo, lấy Phi sắc phi tâm làm giới thiêng, chủ trương các pháp là giả danh không thật thiêng.

— *Viên giáo tôn*: Đây thuộc khu vực Đại-thừa duy thức Viên-giáo, lấy Tâm-pháp làm giới thiêng, chủ trương vạn pháp do tâm chuyền biến.

Xét ra tôn này y cứ vào Duy-thứ-học mà phát huy giáo nghĩa của giới luật Tiêu-thừa cho nên trong ba hóa giáo thuộc về Duy-thức giáo, lại lấy Tâm-pháp làm giới thiêng nên trong ba chế giáo thuộc về Viên-giáo tôn. Đó là đại ý sự phán giáo của tôn này vậy.

2) *Hành trì hai phương diện*:

Luật tôn chú trọng nghiệp hộ hai phương diện: Chỉ tri và Tác tri.

Chỉ tri là ngăn dứt ác nghiệp, Tác tri là hành động theo thiện nghiệp.

a) *Về chỉ tri gồm có 2 bộ giới bدن:*

đ) *Tỳ-kheo giới bدن* (Bhisu-pratimoksa) có 250 giới chia làm 8 phần: Ba-la-di (Parajika) 4, Tăng-tàn (Saṅghavāsesa) 13, Bất định 2, Xả đoa 30, Đơn đoa 90, Đề-xá-ni (Pratidesaniya) 4, Chúng học 100, Diệt tránh 7. Hai trăm

năm mươi giới này gọi là Cụ-túc-giới, vì khi thọ giới này rồi thì gồm đủ vô lượng giới hạnh phước đức.

Trong 8 phần của giới Tỳ-kheo, tùy nghi chế định có thể chia làm Ngũ thiên, Lục tụ, Thất tụ. (Chữ tụ là nhóm lại, gom góp lại) để tóm thâu hết lối làm.

<b>Ngũ thiên</b>	1 — Ba-la-di (Parajika) 4
	2 — Tăng-tàn (Sanghavavesa) 13
	3 — Ba-dật-dề (Pataka) 120 (xả dọa+đơn dọa)
	4 — Đề-xá-ni (Pratidesaniya) 4
	5 — Đột-cát-la (Dusksta) 109 (bất định+chung học+diệt tránh)
<b>Lục tụ</b> <i>(thêm Ác tác)</i>	1 — Ba-la-di 4
	2 — Tăng-tàn 13
	3 — Thủ-lan-giá 1
	4 — Ba-dật-dề 120
	5 — Đề-xá-ni 4
	6 — Đột-kiết-la 109
<b>Thất tụ</b> <i>(thêm Ác-thuyết)</i>	1 — Ba-la-di 4
	2 — Tăng-tàn 13
	3 — Thủ-lan-giá 1
	4 — Ba-dật-dề 120
	5 — Đề-xá-ni 4
	6 — Đột-kết-la 109
	7 — Kết-la (Kṛta) 1.

2) *Tỳ-kheo-ni giới bدن* (BhiKṣani-pratimokṣa) có 348 giới chia làm 7 phần: Ba-la-di 8, Tăng-tàn 17, Xả-doc 30, Đơn-dọa 178, Đề-Xá-ni 8, Chung học 100, Diệt tránh 7, Ba trăm bốn mươi tam giới này có thể gồm lại làm Ngũ thiên hoặc tùy nghi chế định làm Lục tụ, Thất tụ như bên Tăng.

Giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo ni trên gọi là Cụ-túc-giới, theo Đạo-Tuyên luật sư thì đó chỉ là giêng mối của sự tri phạm mà thôi. Thật ra thì giới hạnh vô lượng vô biên về bức trung Tăng có đến 3 ngàn oai nghi 8 vạn tể hạnh. Ni có đến 8 vạn oai nghi 12 vạn tể hạnh. Nói tóm lại người thọ Cụ-túc-giới luôn luôn nghiệp hộ tam nghiệp từng li từng tí rất tinh vi tể nhỉ.  
(Còn nữa)

# HU AO

Chuồng chùa rơi êm êm  
 Gió lay cành trúc mềm  
 Hoa ngời rung cánh ngọc  
 Còn trâu nặng sương đêm

Một em bé tóc dài  
 Đang rình con bướm bay  
 Bướm hoa màu sắc sỡ  
 Chập chờn trong nắng mai.

Bướm vừa đậu cánh hoa  
 Em bé mang lo xa  
 Đưa tay nhẹ nhẹ bắt  
 Nhưng bướm vùng bay xa

Em bé đưa mắt nhìn  
 Lên trời rộng thinh thinh  
 Bướm vòn bay thông thả  
 Như là kẻ vô tình

Em bé lòng xót xa  
 Tắc lưỡi em hít hả

Chao ôi là uồng quả  
 Em bèn ngắt cành hoa

Em bé vội về nhà  
 Hoa hồng trong tay ngâ  
 Em dẽ hoa vào sách  
 Đem khoe mà củng ba

Rồi một đêm không trăng  
 Em bé thăm nghĩ rằng  
 Cánh hoa ngày hôm ấy  
 Chắc là đẹp vô ngăn

Em liền mở sách xem  
 Hoa úa trông hết thèm  
 Màu hoa không còn nõa  
 Vài vết mực lem nhem

Em bé buồn không nói  
 Ra nhìn sao trên trời  
 Sao rơi trong bóng tối  
 Lòng em buồn không với.

Đoàn-Quang Tuệ  
 Sài-gòn

# LUẬN TÂN DUY THỨC

Sơng giả : THÁI HU ĐẠI SƯ

Dịch giả : THÍCH MÃT NGUYỄN

(Tiếp theo)

## III. — Luận Duy-thức về phân tích, kinh nghiệm, quan sát và hệ thống.

Khách nói rằng: chúng sanh vô lượng, thế-giới vô-biên, nay nói đều y thức biến, thì thức kia có sai biệt bao nhiêu? và có những công năng đặc biệt gì?

Luận rằng: Thức năng-biến đại khái chia làm 3 loại: 1) Sanh-hóa thề-thức. 2) Ý-chí tánh-thức. 3) Liễu-biệt cảnh thức. 3 thức ấy hợp lại thành 2 món năng biến: a) nhơn năng-biến, trực thuộc năng lực của lưu-chú-hóa và năng-lực của sanh-mạng-hóa ở trong sanh-hóa thề-thức. Năng-lực của lưu-chú-hóa là do ý-chí tánh-thức và liễu-biệt cảnh-thức chung sức huân tập sanh-hóa thề-thức khiến được sanh trưởng năng lực của sanh-mạng-hóa là do liễu-biệt-cảnh-thức (có sức nghiệp của tánh thiện tánh ác tạp nhiễm) huân tập sanh-hóa thề-thức, khiến được sanh trưởng. b) Quả năng-biến, quả này do công-lực huân-tập của 2 món thức trước chuyền sanh ra các thức, rồi biến hiện ra các tướng. Nghĩa là do năng lực của lưu-chú-hóa làm nhơn duyên, các món thức tướng sanh ra vô lượng sai biệt, nên gọi rằng quả lưu-chú-hóa, vì tướng của nhơn, tướng của quả giống nhau vậy. Lại dùng năng-lực của

sanh-mạng-hóa làm trợ duyên, chiêu cảm sanh-mạng thè-thức đèn đáp nghiệp lực đời trước của «thè sanh-mạng dắt di thọ sanh», và chiêu cảm liêu-biệt cảnh-thức đèn đáp nghiệp-lực đời trước của «thè sanh mạng | đầy đủ», món trước gọi là chơn-sanh-mạng-thè, món sau gọi là sanh-mạng thè-sanh. Cả hai món ấy đều là quả của sanh-mạng, vì tánh của quả, tánh của nhơn không giống nhau vậy. Thè uên thức làm chỗ sở y cho chúng sanh và thế-giới, thức là năng-biến chúng sanh và thế-giới, nghĩa đại cương là như vậy.

Khách nói rằng: Thế nào gọi là Liêu-biệt cảnh thức? Thức này có mấy loại?

Luận rằng: những năng lực soi xét phân biệt từng sự tướng, từng cảnh-giới rất rõ ràng, nên gọi là Liêu-biệt cảnh-thức. Thức này ước có 2 loại: 1 là thức nương theo sắc-căn phát sanh, 2 là thức nương theo ý-căn phát sanh.

Khách nói rằng: Sao gọi là thức nương sắc-căn? và có mấy loại?

Luận rằng: mỗi thức tự nương mỗi sắc-căn thanh tịnh làm duyên tăng-thượng không đồng nhau phát sanh ra thức, nên gọi là thức nương theo sắc-căn. Thức ấy có 5 giống:

1) Nhã-thức, do cảm giác mà biết rõ các sắc xanh, vàng, đỏ, trắng v.v... hay là gồm cả nhơn các cảm giác mà biết rõ các hình sắc riêng biệt như: dài, ngắn, vuông tròn, lớn, nhỏ, xa, gần, sáng, tối, rộng, ngặt, co, duỗi và qua, lại v.v... làm tự thân và các hành trạng.

2) Nhĩ-thức, vì cảm giác mà biết rõ các giống âm-thanh để làm tự thân và các hành trạng.

3) Tỷ-thức, vì cảm giác mà biết rõ các giống mùi hương để làm tự thân và các hành trạng.

4) Thiệt-thức, vì cảm giác mà biết rõ các mùi vị, để làm tự thân và các hành trạng.

5) Thân-thức, vì cảm giác mà biết rõ các vật xúc ngại, như cứng, ướt, nóng, và nhẹ v.v... để làm tự thân và các hành trạng.

Vậy nên 5 thức ấy, cũng được gọi là sắc-thức, thanh-thức, hương-thức, vị-thức và xúc-thức. Khi nào 5 loại thức ấy theo từng cảm giác riêng biệt biết rõ, ngay khi ấy đồng thời, đồng chỗ, liền có các món sắc, thanh, hương, vị, xúc phát sanh từng cảm giác riêng biệt biết rõ vậy.

Chữ «Liễu» là cái tướng bị biết rõ, đều y nơi bản thân của thức, biến chuyền sanh khởi vậy. Các loài hồn-tinh đối với 5 loại này hoặc hoàn toàn có, hoặc hoàn toàn không, hoặc không hoàn toàn có, nhưng quyết định chỉ 5 loại thức này mà thôi.

Khách nói rằng: những tánh tùy thuận, hòa hiệp, biến chuyền, thuộc về 5 loại thức ấy như thế nào?

Luận rằng: những sự thịnh linh vựt phát ra cái biết tâm và cảnh, tự nhiên lặng lẽ cảm ứng, cảnh giới gì của 5 căn, đều thọ lãnh hay biết cả, tướng tượng có qui-mô và sức suy nghĩ biến động, đó đều là những thuộc tánh của 5 thức được phô biến rõ ràng. Như dục vọng cùng với tin, hồ, thiện, tham, sân, si v.v... đã đều được có, thì đối với khi cảm giác, chiếu rõ các tướng riêng biệt, như sắc, thanh, hương, vị và xúc, nếu quan sát kỹ càng có thể biết hết được.

Khách nói rằng: Các sắc riêng biệt do 5 thức chiếu rõ

như sắc, thanh, hương, vị, xúc, cảnh huống ấy cứu cảnh thế nào?

Luận rằng: Vì như gương sáng soi rõ bóng hiện trong gương, bóng tượng trong gương, hiển hiện tức là ánh sáng của gương soi rõ; ánh sáng của gương soi rõ, tức là bóng tượng trong gương hiển hiện. Ánh gương và bóng tượng, mỗi mỗi tự tương thầm lặng hòa hợp với nhau, không phải dùng nói phô, vẫn tự có thể diễn đạt biểu thị được. Đó tức là tánh-cảnh hiện chứng hiện thật: Còn những giả tưởng của trong, ngoài, kia, đây, mình, người, vật, ta v.v... dõi dãi sanh khởi, y sự hòa hiệp liên tục biến hiện những giả tưởng giống như có người, trâu, cây, đá v.v... dõi trong cảm giác gì gi cũng đều không thật có cả, cho nên đó cũng gọi là cảm-giác duy-thức.

Khách rằng: Chỗ mà 5 thức biết rõ được thật cảnh thì không có giả tưởng và hòa hiệp dõi dãi: nếu có giả tưởng liên tục thì các giả tưởng ấy thuộc về cảnh nào? và được thức nào biết rõ?

Luận rằng: Các giả tưởng ấy thuộc về đời-chất-cảnh và độc - ảnh - cảnh, được ý-thức nương theo ý-căn mà biết rõ.

Khách rằng: Thế nào gọi là thức nương ý-căn?

Luận rằng: Nghĩa là nương ý-chi-tánh-thức làm căn tăng-thượng-duyên bắt cọng, mà thức được phát sanh, cho nên gọi là thức nương ý-căn. Vì thức này suy tính phân biệt biết rõ tất cả thật cảnh của các pháp, lấy đời-chất-cảnh, độc-ảnh-cảnh làm tự thân và hành tướng cho các pháp, nên cũng gọi là pháp-thức.

Khách rằng: Thức này làm thế nào biết rõ thật-tánh của cảnh?

Luận rằng: 1) Ý-thức cùng 5 thức trước đồng một thời gian sát-na đầu tiên, y nơi cảm giác của 5 thức trước chiếu rõ mỗi mỗi tự tướng của sắc, thanh, hương, vị xúc xa lia nói phô mà tự biết. 2) Trong lúc mà tâm cảnh đã xa lia tán, động, hồn, loạn, được định huệ tinh nhất, vắng lặng, sáng suốt giữ gìn. 3) Là: khi hoàn toàn thoát ly những tâm phân biệt, chấp trước, khế hội tánh chơn-như của tất cả các pháp. Đó là chuyền ý-thức (nương nơi ý-căn) thành Diệu-quan-sát-trí vậy.

Khách rằng: Thức này làm sao rõ được dối - chất-cảnh? và làm sao lại gọi là dối-chất-cảnh?

Luận rằng: Thức này có công năng thù thắng, dù hết diệu dụng rộng lớn, được đối tất cả cảnh giới sở hữu, suy tính phân biệt chấp trước cùng khắp. Trong thi nương nơi ý-căn và những hành-pháp bất-tương-ứng của các tâm như: danh, số, thời gian, phương hướng, đồng, khác v.v... Những hành tướng danh nghĩa mà thức này đã rõ trong quá khứ, thức này lại thường liên hiệp những tướng niệm hiện giờ. Nhơn đó những sắc, thanh, hương, vị, xúc mà ý-thức nương 5 thức trước cùng chung cảm giác chiếu rõ, trong một sát-na liền lưu chuyền ngay vào trong loại thức-giới đơn độc nương nơi ý-căn, biến làm những tướng hòa hiệp liên tục, mỗi mỗi đều hiện thiệt rõ ràng. Đến như mình, người, nhơn, ngã, trong ngoài, kia đây, một nhiều, vuông tròn, lớn nhỏ, xa gần v.v... mỗi mỗi đều có khu vực dầy dủ, biên giới chắc chắn đối dãi với nhau mà lập ra từng tên của từng vật. Thái - dương, đại - địa, các loài động-vật, thực-vật không có món gì không phải là thức nương nơi ý-căn rõ được cảnh tự - dối - chất. Cảnh tự-dối-chất là nghĩa thế nào? Những vật trong cảnh này tự hồ đều có định theo những cảnh sắc, thanh, hương, vị xúc mà 5 thức trước đã rõ, kỳ thiệt cái mà 5 thức trước đã rõ sắc, thanh, hương, vị, xúc, mỗi món đều an trú nơi

tự tưởng minh, cùng với cảnh dối-chất này rõ ràng không định lưu. Đây là toàn do tự minh một phía của thức y ý-căn sanh ra những bóng dáng 5 trần phản ảnh trở lại mà thôi, cho nên gọi là tự-dối-chất-cảnh.

Còn có một nghĩa khác, là do thức y ý-căn này biết rõ bao nhiêu những thức hiện hạnh và những tánh, những tâm thuộc về thức v.v... Do thức này cùng với thức kia trong chỗ các thức tâm biết rõ, bóng chiếu qua nhau, chặng giữa thành ra bóng dáng của tâm, bóng dáng ấy không những do thức này sanh, cũng do thức kia biết rõ các thức tâm đối dãi với nhau sanh khởi, cho nên gọi là chơn dối - cảnh - chất.

Khách rắng: Ý-thức này làm sao biết rõ được độc-ảnh-cảnh? và làm sao lại gọi là độc-ảnh-cảnh?

Luận rắng: Do thức y ý-căn này hay dùng những tướng nghĩa của tiếng nói, nương không cấu tạo ra những cảnh không thật có, và y theo tưởng niệm suy nhớ những cảnh quá-khứ hoặc huyền tưởng những cảnh vị-lại, cho nên hoàn toàn thoát ly tâm cảnh hiện thiệt mà chỉ phân biệt chấp trước những cảnh bóng dáng giả dối mà thôi. Độc-ảnh-cảnh có 2 thứ 1) Như quán tưởng, chỗ này không hay có, lúc này không hay có, hoặc trong này không hay có mà làm những cảnh sở hữu của vũ-trụ, như những loại tháng chạp tưởng đến tiếng ồn - ương gọi là hữu-chất-dộc-ảnh-cảnh. 2) Nếu y nơi các danh từ sừng ngựa, lông rắn hoặc các danh từ Thượng-dế tạo ra vũ-trụ, do danh ngôn sanh khởi những cảnh tưởng tượng, mà rốt ráo các cảnh ấy không thật có, gọi là vô-chất-dộc-ảnh-cảnh. Độc-ảnh-cảnh này nếu phân biệt cho chín chắn thì nghĩa loại rất nhiều, đây chỉ giải thích theo nghĩa lược mà thôi.

(Còn nữa)

# PHẬT GIÁO MIỀN ĐIỆN

Của U Han Hay  
Thích Trí Chơn dịch



DÂN tộc Miến thuộc dòng dõi Mông - cõ. Về văn hóa, Miến chịu ảnh hưởng sâu xa của Ấn - độ. Trước niên kỷ Phật - giáo, nhiều nhà buôn và giáo - sĩ Ấn đã thường lui tới Miến diện. Thế kỷ thứ 5 sau Tây - lịch, ảnh hưởng Ấn - độ - giáo chiếm ưu thế ở vùng Thượng - lưu cũng như Hạ - lưu Miến, nhất là vùng Pagan. Người ta thấy những địa danh các kinh đô Miến thuở xưa dùng toàn là danh từ Phạn - ngữ. (Sanskrit), cả đến danh hiệu những dòng vua Miến cũng đều đặt theo tên các vị vua Ấn - độ. Ấn - giáo và những hình thức Phật - giáo Đại - thừa được phổ biến trong quần chúng Miến lúc bấy giờ cũng đều do các kiều dân Ấn đến cư ngụ đem truyền vào.

Sau này, nhờ nhiệt tâm cố

gắng phát triển đạo Phật tại Ấn - độ ra ngoại quốc của vua A - Dục, Phật - giáo Tiêu - thừa bắt đầu chiếm ưu thế hơn các tôn giáo khác. Thế kỷ thứ 3, trước Tây - lịch, vua A - Dục trị vì vùng Pataliputta (nay là Patna), và Ngài có phái nhiều vị Tăng đến truyền - giáo tại các vùng xa. Nhà vua đã triệu tập cuộc họp Phật - giáo lần thứ 3 để tụng duyệt lại cẩn thận những kinh điển Phật - giáo Tiêu - thừa. Một đoàn

---

\* Miến - điện là một quốc gia, nhiều núi rừng, nằm giữa Trung - hoa và Ấn - độ thuộc miền Nam châu Á. Diện tích ước chừng 678.000 cây số vuông với dân số phỏng đợt 18.674.000. Thủ đô là Ngưỡng - quang (Rangoon). Những thành phố chính Mandalay, Moulmein. Miến sản xuất: gạo, đường, bông vải, chè, tơ lụa, dầu hỏa. Miến - điện trước kia là thuộc địa của Anh quốc, được độc lập từ năm 1947. (Theo Tân Tiết Tự điển Larousse)

Chú thích của người dịch

truyền giáo, hướng dẫn bởi hai vị Tăng Sona và Uttara, do vua A-Dục đề cử, đã đến thuyết pháp ở vùng Suvanabhumi (nay là Thaton thuộc Hạ-lưu Miến), và họ đã cảm hóa được vị vua tại đó. Đến cuối thế kỷ thứ 8 sau Tây-lịch, cả vùng Hạ-lưu Miến hoàn toàn trở thành xứ của Tiểu-thừa Phật-giáo. Chư Tăng tại đây lúc bấy giờ đều tiếp xúc chặt chẽ với các Trung tâm Phật-giáo Ấn-độ và Tích-lan. Nhiều kinh luận Ba-li (Pali) ở Tích-lan được mang đến Thaton (Suvanabhumi). Năm 1044 Tây-lịch, Anorathà lèn ngôi ở Pagan. Sân có tinh thần nâng đỡ đạo Phật, nên nhà vua muốn đem Phật-giáo Tiểu-thừa ở miền Nam Miến vào truyền bá tại vùng Ngài đang thống trị. Năm 1057, Ngài chinh phục miền Thaton, và thỉnh các vị Tăng cùng những kinh sách Phật lên vùng Pagan. Nhờ sự cố gắng của vua Anorathà, mà Phật-giáo Tiểu-thừa thời đó được bành trướng khắp Miến-diện. Nhà vua còn đem truyền Phật-giáo Tiểu-thừa vào xứ Cam-Bốt, và lo giúp đỡ chấn hưng nền Phật-giáo Tích-lan bằng cách gửi sang đó nhiều vị Tăng và kinh sách Pali. Xứ Pagan trở thành trung tâm hoạt động của Phật-giáo Tiểu-thừa. Thật vậy, những vùng kề trên, lúc bấy giờ đều chịu ảnh hưởng sâu xa, Tiểu-thừa Phật-giáo, khiến cho Hồi-giáo hoàn toàn không có đất nẩy nở. Những vị vua kế vị, cũng đều có tâm nâng đỡ Phật-giáo. Năm 1287, triều đại vua ở Pagan sụp đổ.

Thế kỷ 13 và 14, vì trong nước xảy ra nhiều cuộc nội chiến, nên sự phát triển đạo Phật có phần khó khăn, nhưng đến triều vua đóng đô ở Ava, Phật-giáo lại được tích cực giúp đỡ. Tăng chúng đều được cúng dường đầy đủ náo thức ăn, quần áo, thuốc men. Thế kỷ 15, vị vua tiếng tăm Dhammacedi lên ngôi, niên hiệu là Rāmādipati (1476-1480) đã thực hiện một Phật sự đáng kể là chỉnh đốn hàng Tăng giới. Nhà vua có gởi nhiều vị Tăng qua Tích-lan tu học, và họ đã trả về góp phần xây dựng đắc lực cho nền Phật-

giáo Miến. Triều-đại mới Ava, thành lập vào năm 1597 do hoàng thân Nyaungyan con vua Bayinnaung, kéo dài đến 364 năm. Hầu hết các vua Triều-đại này đều tích-cực phụng-sự Phật-giáo. Ngày nay, nhiều ngôi chùa lớn và tịnh-xá còn lại ở Ava, Sagaing, Pegu v.v... chứng tỏ đạo tâm nhiệt thành của các vị vua Phật-tử thời ấy. Cũng trong giai-đoạn này, có nhiều bậc danh tăng xuất hiện, như Ngài Taung-Bi La Sayadaw, đã viết nhiều tập sách về luận A-Tỳ-Đạt-Ma (Abhidhamma). Nhưng năm vị vua sau cùng lại không có tinh thần phục-vụ Phật-pháp cho lắm. Trong khi cúng dường, các Ngài không phân-biệt được những vị Tăng tu hành chân chính với những vị đã phá giới phạm trai. Nhất là dưới thời vua Sane (1698-1714), có nhiều vị Tăng đã đi sai chánh pháp, bằng cách tự tạo ra một giáo-phái riêng biệt. Kể từ đời vua Anorattà, hầu hết các nhà Sư Miến đều dùng kiều y chính thức đúng

theo luật Phật chẽ, bấy giờ Ngài Shin Gunabhilankara lại bắt đầu cải cách, khuyên Tăng chúng nên mặc kiều y mới, để hở vai một bên. Các vị Tăng chánh-thống đều phản đối, nhưng nhà vua thời ấy chả hay biết gì về sự mâu thuẫn này. Các triều vua kế vị về sau đều suy yếu thành cảng không đủ uy quyền để giải quyết sự tranh chấp đó. Khi vua Alaungpaya lên ngôi ở Shwebo, Ngài muốn banh trướng Phật-giáo nên đã tận tình giúp đỡ các vị Tăng. Chẳng may nhà vua lại bổ nhiệm Ngài Atula, người thuộc Tăng phái cải tiến làm Thượng-Thủ. Đại-đức Atula bèn tán thành ý kiến thay đổi kiều y như trên, và trùng phạt những vị Tăng nào có ý muốn duy trì hình thức cũ. Mãi đến các đời vua Naungdawgyi và Sinbyushin, cuộc tranh luận giữa hai phái Tân, Cựu vẫn tiếp tục. Lúc bấy giờ, Singu con vua Sinbyushin dâm ra nghiên cứu giới luật Phật với một bậc danh tăng là Ngài Nandamala,

nên sau một cuộc họp toàn thể Tăng giới, vua Singu bèn quyết định chấp nhận ý kiến của phái Cựu tăng chánh-thống. Nhưng khi vua Bodaw-paya lên ngôi, đại đức Atula lại quyết cho rằng sự cải đổi của Ngài là hợp lý, cho nên một cuộc họp Tăng chúng khác được triệu tập, và sau nhiều phen bàn cãi sôi nổi, cuối cùng hội-nghị thấy rằng những lý lẽ đưa ra của phái canh tân là hoàn toàn vô căn cứ.

Tiếp đến triều vua Mindon, mỹ thuật tạc tượng Phật của Miến đã đạt đến một trình-dộ tuyệt đối, nhiều kinh sách Phật-giáo được sáng tác, và có hàng ngàn người xuất-gia để truyền bá giáo-pháp Phật-dà. Năm 1864, vua Mindon triệu-tập đại-hội tu chính kinh điển Phật-giáo lần thứ năm. Năm 1885, Miến-diện bị người Anh cai trị. Theo gương các vua Miến trước, chính phủ Anh vẫn duy trì những cuộc thi về tiếng Ba-li (Pali), và những thí sinh trúng tuyển được nhiều sự giúp đỡ. Suốt thời gian bị Anh quốc đô hộ, mọi

công việc hộ trì Phật-pháp và cúng dường chư Tăng, đều do dân chúng Miến tự đảm nhiệm. Cho nên, dưới quyền thống-trị của người Anh, Phật-giáo Miến ít nhiều không tránh khỏi có phần suy sụp.

Năm 1948, Miến thu hồi độc-lập. Chính-phủ do Thủ-tướng U-Nu, một Phật-tử nhiệt thành, lãnh đạo. Thủ-tướng cùng chính phủ bắt đầu chăm lo Phật sự, và dự trù các kế hoạch để chấn-hưng Phật-giáo. Nhiều công-tác vĩ đại được thực hiện. Chính-phủ đã cho xây dựng khắp nơi trong nước nhiều Phật-học-viện, nhiều trường Trung, Đại học Ba-li, tổ-chức những cuộc thi giáo-lý và triệu-tập nhiều đại-hội Phật-giáo quan trọng khác v.v... Năm 1954, đại-hội tu chính kinh điển Phật-giáo lần thứ 6 được tổ-chức tại Miến, có 2.500 bậc danh Tăng ở các nước Tích-lan, Cam-Bốt, Ai-lao, Thái-lan, Ấn-dô và Hồi-quốc sang tham dự, để tụng duyệt lại tất cả những bản kinh Ba-li. Đây là

một việc làm trọng đại đối với  
lịch-sử Phật-giáo thế-giới.

Tóm lại, có thể nói rằng, Phật-giáo Miến bắt đầu thạnh-hành từ triều đại Pagan. Nó đã góp phần xây dựng cho nền văn-hóa và văn-minh dân-tộc Miến. Từ lâu, mọi tâm hồn quần chúng đều thăm nhuần sâu xa giáo-lý Phật-dà. Miến-diện có tiếng là xứ sở của chùa chiền. Dân-tộc Miến tin chắc rằng Phật-giáo có thể đem lại hòa-hình và hạnh-phúc cho nhân-loại Không riêng Á-Châu, mà ngay các nước Tây-phương đều hy-vọng đạo Phật sẽ góp phần hữu hiệu trong việc thực hiện lý-tưởng cao đẹp đó. Hiện nay, toàn thể dân-tộc Miến đều theo Phật-giáo, cho nên trong một đạo luật ban hành gần đây, chính-phủ Miến đã chấp nhận Phật-giáo làm quốc-giáo. Miến-diện tin tưởng sẽ văn-minh tiến-bộ trong nền dân-chủ và phú-cường, nhờ xây dựng trên nền tảng chủ-nghĩa qnốc-gia, kỹ-thuật khoa-học và Phật-giáo.

## Sát-na Thiêng-cô

Ngoài Sát na  
Mát Thiên cô  
Tím Thiên cô  
Ruột Sát na  
Đóa thần hoa  
Biển một chớp  
Má tan hợp  
Đủ ba ngàn  
Rút mêm mang  
Khắp tam thế  
Rút mặt nghĩa  
Đà-la-ni  
Cái không di  
Cung không lại  
Tím trong áy  
Đủ ba ngàn  
Cái chớp nhoáng  
Cái thiêng cô  
Trên đỉnh sọ  
Đinh Tu-Di  
Không chuyền di  
Ấn Đại Nhật.

Thạch-Trung-Giả

(Trích dịch Tạp-Chí The International Buddhist News Forum số tháng 11 năm 1961)

LỊCH SỬ:

# BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG

(*Buddhagaya*)

## PHẦN LỊCH SỬ

ĐỐI với Phật-tử, lịch-sử Bồ-đề Đạo-tràng có bắt đầu từ khi Thái-Tử Tất-đạt-Đa tu khồ hạnh tại Uruvela, và sau khi Đức Phật thành-đạo dưới cây Bồ-đề. Toàn thể Phật-tử trên thế-giới tự nhiên xem Bồ-đề Đạo-tràng là một thánh tích quan trọng bậc nhất. Và vì vậy trong suốt hơn 2500 năm Phật-tử khắp các nước nô nức đến chiêm bái cùng sửa sang Bồ-đề Đạo-tràng, mãi đến ngày nay cũng vậy.

Chính vua A-Dục cũng đã đến chiêm bái chỗ này nhiều lần. Và cuộc chiêm bái của ngài được khắc vào đá kỷ niệm, hiện còn giữ tại Sanchi. Rất có thể chính vua A-dục đã lập ra ngôi tháp này nhưng tiếc rằng thiếu bia ký để chứng thật. Có lẽ vì các vua sau ngài cũng dựng thêm tháp để kỷ niệm thành thử công nghiệp của vua A-Dục bị quên dần. Và cũng rất có thể đèn, tháp dựng lên đã bị vua Sasanka phá hủy. Vua này rất thù nghịch với Phật-giáo.

Muốn hiểu lịch-sử Bồ-đề Đạo-tràng, cần phải tìm lại những tài liệu của ngài Pháp-Hiền và ngài Huyền-Trang. Dựa theo tài liệu ấy, chúng ta có thể đoán chắc là ngôi tháp hiện tại được lập vào khoảng thế-kỷ thứ hai sau tây-lịch.

Ngài Pháp-Hiền đến thăm Bồ-đề Đạo-tràng vào năm 409 (sau T.L.) viết: \* Tại chỗ Đức Phật thành-đạo có ba ngôi Tháp và nhiều vi-sư-tu-hành. Gia đình dân chúng xung quanh cũng dường các thức ăn mặc, rất đầy đủ, không thiếu thứ gì, giới luật giữ gìn tinh nghiêm. (Ký sự Fa-Hien của James Legge trang 89, 90).

Ngài Huyền-Trang chiêm-bái Bồ-đề Đạo-tràng vào năm 637, viết: về phía đông cây Bồ-đề, có một tháp cao chừng 52 thước tây nền tháp độ 20 thước vuông, tường bằng gạch xanh, trét vôi chu-nam; các khóm tượng của mỗi tầng đều thép vàng. Bốn mặt tường đều đắp những tượng khắc rất đẹp; chỗ này là hình ảnh những chuỗi ngọc dài, chỗ kia những vị tiên. Ngọn tháp là một trái Amlak bằng đồng thép vàng. Mặt phía đông, có một tòa lầu ba tầng và các mái hiên, cột trụ và cột nhà cùng cửa lớn và cửa sổ đều được trang hoàng với những ảnh tượng bằng vàng hay bạc, với ngọc ngà đính vào tượng và các kẽ hở. Những phòng âm-u và những giải hành-lang bí mật đều có cửa mở vào trong những tầng lầu. Về phía mặt và phía

trái có tượng đức Bồ-tát Quan-thể-Âm và phía mặt có tượng đức Bồ-tát Di-Lặc. Những tượng này đều bằng bạc và cao độ 3 thước tám feet. Tại chỗ tháp hiện tại, vua A-Dục ban đầu có lập một ngôi chùa nhỏ, về sau có một người Bà-la-môn lập lại một ngôi khác to rộng hơn nhiều. (Beal's Hiuen-Tsiang, tập II trang 118, 119).

Theo ông Alexander Cunningham, thì ngôi tháp mà ngài Huyền Trang miêu tả chính là ngọn tháp hiện tại, không còn nghi ngờ nữa, dầu có sửa chữa và thay đổi. (Cunningham's Maha Bodhi, trang 18)

Dẫu chúng ta không tìm thấy một lịch-sử liên tục về Bồ-dề Đạo-tràng trong thời cổ nhưng những tài liệu tìm được cũng chứng tỏ là một ngôi tháp đó là của Phật-tử xây dựng, cho đến khi giặc Hồi-giáo chiếm cứ vào khoảng thế-kỷ thứ 19 sau T.L. Và tất cả những sự sửa sang và thay đổi, không những Phật-tử Ân-Độ đảm nhận, mà Phật-tử Tích-Lan, Miến-Điện và các nước khác cũng có份 phẫn. Như vậy, Bồ-dề Đạo-tràng không phải là của riêng một tôn phái nào mà chính là thánh tích công cộng của Phật-tử thế giới.

Theo lịch-sử, Tích-Lan có phần liên-quan với Bồ-dề Đạo-tràng từ khi vua A-Dục cử Sanghamitta qua Tích-Lan với một nhánh Bồ-dề. Và vua Meghavana có lập một ngôi chùa tại Bồ-dề Đạo-tràng vào năm 330 để các vị tu hành Tích-Lan và khách thập phương đến ở để chiêm bái. Vào khoảng 1079 Phật-tử Diển-điện sửa sang lại cả ngôi tháp và giây tường bao bọc xung quanh. Một vị Tỳ-kheo tên là Dhammarakkhita vào năm 1100, 1200 có sùng tu lai và phí tiền đều do vua Asokamala, vua xứ Sapadalaksha chju. Đến năm 1298 Phật-tử Diển-Điện lại sùng tu chỗ ấy một lần nữa.

Một bia ký đề năm 1202 được tìm thấy tại Janibigha ở Bihar có chép một làng được dành riêng để tu bồ và cúng lễ Kim-Cang tòa tại Bồ-dề Đạo-tràng và làng ấy do vị Tỳ-kheo Magalaswami người Tích-Lan quản-lý.

Những tài liệu trên chứng tỏ ít nhất cho đến thế kỷ 12 sau Tây-lịch Bồ-dề Đạo-tràng còn thuộc về Phật-tử, hoặc Tích-Lan, hoặc Ân-Độ, và chỉ khi quân Hồi-giáo đến chiếm cứ, Bồ-dề Đạo-tràng mới bị bỏ hoang, không người chăm sóc cho đến khi ông Mahant đến tại chỗ này.

Vào khoảng 1590 một vị tu hành người Ân tên Gosainghamandi Gir đến tại làng Bhuddagaya. Vì mến cảnh thanh tịnh ông ta đã quyết định chọn chỗ ấy làm nơi trú ẩn lâu dài. Ông dùng một ngôi đền nhỏ gần ngôi tháp chính và tụ họp được một số đệ-tử. Theo thời gian, ngôi đền ấy càng được hưng thạnh. Trải qua một vài trăm năm trở thành Math của ông Mahant. Ông Mahant hiện tại là người kế vị đời thứ 13 từ ông Ghamandi Gir. Chính trong đời ông Mahant Lal Gir mà Math của ông Mahant được mở rộng thêm ra. Làng Mittipur, Taradih đều được vua Hồi-giáo ở Delhi cho ông ta. Nhưng

nên dè ý là không gì làm chứng rằng ông Mahant có quyền sở hữu về ngôi tháp, vì khi ấy ngôi tháp bị đồ nát, không ai sửa chữa lại.

Đến năm 1811, vua nước Diển-Điện đến chiêm-bái và sau vua Ava cử hai Đại-biều đến tìm lại Bồ-dề Đạo-tràng cùng các thánh-tích kế cận, nhờ các kinh sách Phật-giao.

Một vị tu-sĩ Đại-thừa người Nepal đến thăm chỗ ấy và sống thân cận với các người ở trong đền của ông Mahant. Vì này cải hóa được một người Sanyasi theo Phật-giao.

Bác-sĩ Buchanan Hamilton, nhà khảo cổ trú danh đến thăm Budhagaya vào năm 1812. Ông thấy ngôi tháp chính hoàn toàn hoang phế và rõ ràng ông Mahant không dè ý gì đến tháp Maha Bodhi.

Đến năm 1833, vị Đại-Sứ Diển-Điện tên là Mengy Maha Cheso cùng với tùy tùng đến thăm Bồ-dề Đạo-tràng. Ông ta tìm được một bia khắc tiếng Pali bằng chữ Diển-Điện tại chỗ ấy. Dưới đây là bản dịch: « Đây là một trong số 84.000 ngôi tháp, do vua A-Dục, vua cõi Diêm-Phù-dê dựng lên tại chỗ thành đạo, sau khi ngài dùng súra và mật ong vào khoảng 218 năm sau đức Phật nhập Niết-bàn (326 trước T.L.). Theo thời gian, ngôi tháp đó bị đồ nát và được một vị tu sĩ tên là Nai-kamahanta trùng tu, rồi bị đồ nát, rồi lại được vua Sadomang trùng tu. Sau một thời gian, cũng lại bị đồ nát cho đến khi vua Sewpyu Sakhetaramangyi cử vị Sur-phu của mình tên là Dhammarajaguna quản-đốc công việc tu bồ ngói tháp ấy. Vì này đi đến chỗ ấy, và cùng với đệ-tử tên là Kasyapa bắt đầu trùng tu, nhưng không thể hoàn thành, dầu được nhà vua giúp đỡ rất nhiều. Về sau Đại-đức Varadasi Naik yêu cầu vua tự đứng lên quản-đốc. Vua liền băng lòng và cử Thái-Tử Pyusa Kheng và vị Bồ-trưởng tên Rattha đến trùng tu ngôi tháp ấy. Như vậy, ngôi tháp được sửa lại lần thứ tư và đến ngày thứ sáu, tháng 10 lịch Pyadola, năm thứ 667 đời vua Sakharaja (1306 sau T.L.) thì hoàn thành. Lễ khánh-thành cử hành rất long trọng với lễ cúng dường thức ăn, hương đèn, danh mộc Kalpa Vriksha; và người nghèo cũng được bố thí như con vua vậy. Như vậy lễ khánh-thành được cử hành với nhiều công tác từ thiện. Công đức ấy là những phần thưởng vĩnh viễn cho những vị trùng tu. Họ sẽ được sống trong danh vọng an hưởng Niết-bàn tịnh-lạc và trở thành A-la-Hán trong đời đức Phật vi lai, đức Di-Lặc.

Đến năm 1974, một vua Miến-Điện cử một phái đoàn đến yết kiến chánh-phủ Án với nhiều tặng vật quý giá cho cây Bồ-dề và yêu cầu chánh-phủ giúp đỡ cho những vị đại-biều thay mặt chiêm bái thánh tích này. Vua cũng nêu rõ ý muốn sửa sang lại xung quanh cây Bồ-dề và cử hai đại-biều ở luôn gần cây ấy. Vua Miến-Điện cũng mong mỗi năm, một hay hai lần, dân chúng Diển-Điện được phép đến cúng dường cây Bồ-dề. Lời yêu cầu của vua Miến-Điện

được gửi đến cho ông Mahant và ông này chấp thuận. Liền sau đó, các đại-biểu đến chiêm bái và tường thuật cho vua Miến-Điện. Giá tiền và bảo vật bằng vàng, bạc trị giá đến 60.000 Rs. (đô 900.000\$ V.N.) Đầu vua Miến-Điện hiểu ông Mahant phải dựng một ngôi tháp Paribhoga để đựng các vật chầu báu ấy, do vua chịu phí tiền, nhưng ông Mahant lại lấy thêm của riêng nữa.

Sau khi phái đoàn về đến Miến-Điện, bộ Ngoại-giao Miến có gửi cho ông Toàn-quyền vào ngày 18 tháng 8 năm 1875 yêu cầu được phép sửa sang xung quanh cây Bồ-dề. Trùng tu ngôi tháp do vua A-Dục lập nên. Xây bức tròng dè dở một nhánh Bồ-dề phía tay mặt. Sửa tất cả những đèn dài đồ nát trong phạm vi cây Bồ-dề, lập gần cây Bồ-dề một ngôi chùa có thê chùa độ 20 vị tu hành, dè hành lễ như tháp đèn, cúng đường hoa và nước, xây một bức tường bao xung quanh ngôi chùa ấy, thuê người ở tại chỗ ấy để gìn giữ và cung cấp vật dùng cho chùa. Lập một tháp Paribhoga để cất những vật cúng dường của vua cho cây Bồ-dề. Ông Mahant thỏa thuận dè công việc trùng tu được tiến hành, và vua Diến-Điện đã chi phí một số tiền khá lớn trong việc này. Nhưng công việc làm không được tiến hành một cách khả quan. Sau chánh phủ Án phải cử ông Alexander Cunningham và Bác-sí Rajendralal Mitra quản-dốc việc tu bồ. Trong khi ấy, chiến tranh giữa nước Anh và nước Diến-Điện bùng nổ. Do đó, việc trùng tu ngôi tháp dang lý dưới quyền quản-dốc của Đại-biểu vua Diến-Điện, lại đặt dưới quyền của ông Mahant và chánh phủ Án.

Chánh-phủ Án tiếp tục sửa chữa ngôi tháp chi phí đến 100.000 Rs (đô 1.500.000\$ Việt - Nam) tất cả sửa chữa xong. Chánh-phủ cử ông Maddox quản-dốc, một tháng phải đến thăm một lần, dè xem những gì cần phải sửa chữa và giữ không cho lấy cắp các tượng và đá. Sau sở Công-chánh Án-Độ giữ quyền quản-dốc. Điều rất lạ là sở Bác-cồ lại không hề quan tâm đến ngôi tháp tại Bồ-dề Đạo-tràng.

Ý kiến giao lại ngôi tháp cho Phật-tử trông nom được một Thi-sĩ trứ danh, ông Sir Edwin Arnold, tác giả tập "Ánh sáng đông phương" dè-nghị ông đến thăm ngôi tháp trong khi trùng tu, và viết một lá đơn thống-hết yêu cầu hai chánh-phủ Anh và Án giao trả ngôi tháp ấy cho Phật-tử. Ông cũng viết thư cho các nước Phật-giáo, yêu cầu dè tâm đến vấn - dè này, lời kêu gọi của ông không được một ai hưởng ứng, cho đến khi ngài Anagarika Dharmapala tự đứng lên đảm-nhận trọng trách ấy vào năm 1891. Thật chính là ngày lịch-sử, khi ngài Dharmapala đến tại Bồ-dề Đạo-tràng và dành lễ cây Bồ-dề tôn quý, vào ngày 21 tháng 1 năm 1891, Ngài Dharmapala chép trong nhựt-ký như sau: \*Tôi đến với ông Durga Babu và Bác-sí Chatterjee tại Budhagaya, nơi tôn quý nhất của Phật-tử. Sau khi đi dộ 6 dặm Aah, chúng tôi đến tại Thánh-tích. Trong khoảng một dặm Anh chúng tôi có thê thấy những tượng của đức Tứ-phụ chúng ta lăn lóc chỗ này chỗ kia. Tại ngôi đền của ông Mahant, hai bên cửa

có tượng Đức Thế-Tôn, đang thiền định hay đang thuyết pháp, ôi ! tôn nghiêm làm sao ? ngôi tháp qui báu này. Đức Thế-Tôn ngồi trên pháp-tòa và sự tôn nghiêm tỏa khắp làm cho đệ-tử chí thành phát khóc. Ôi sung sướng biết bao ! Khi vầng tráng của tôi chạm đến Kim-Cang tòa, một ý niệm phát ra rồi đánh mạnh vào tâm-trí tôi. Ý niệm ấy bảo tôi đừng lại chỗ đây và gìn giữ thánh-tích tôn nghiêm này, tôn nghiêm đến nỗi không gì trên đời có thể sánh bằng, vì đây là chỗ mà Thái tử Tất-đạt-Đà đã giác ngộ dưới cây Bồ-đề. Tôi lượm một vài ngọn lá và một ngọn cỏ hình dáng rất đặc biệt. Khi một ý niệm đột nhiên đến với tôi, tôi hỏi vị Tu-sĩ người Nhật tên là Kozen có bằng lòng ở lại đây với tôi không. Vì này hoan hỷ bằng lòng. Và hơn thế nữa, vì này cũng đã nghĩ như tôi. Cả hai chúng tôi thè một cách trịnh trọng quyết ở lại đây cho đến khi một vài vị Tu-sĩ đến và Quản-đốc chỗ này. » (Ngày 22 tháng 1 năm 1891).

Sau khi di chiêm bái về đến Tích-Lan, ngài Dharmapala tổ chức một cuộc hội họp công cộng do Ngài Sumangala làm Chủ-tịch vào ngày 31 tháng 6 năm 1891. Trong buổi họp này, hội Maha bồ-đề được chính thức thành lập, với mục đích lấy lại Bồ-đề Đạo-tràng và truyền bá chính-pháp tại Ấn-Độ. Đại-đức Snmangala được cử làm Chánh-hội-trưởng và Ngài Dhamapala làm Chánh-thư-ký.

Đến tháng 7 năm 1891, ngài đến lại Bồ-đề Đạo-tràng với 4 vị tu-hành và dè bỉn vị này ở lại. Ông Hem Narayan Gir, vị Mahant lúc bấy giờ, có cảm tình với công việc của ngài Dharmapala và chắc công việc được sớm thành tựu. Về sau, vị này miễn cưỡng cho phép tam trưng một mảnh đất nhỏ dè dụng một nhà tạm trú cho những Phật-tử chiêm bái, không may vị Mahant nay từ-tranh và ông Krishna Dalalay Gir lên thế, vào ngày mùng 4 tháng 2 năm 1892. Và khi vị này lên chức Mahant, các nỗi khó khăn bắt đầu xảy ra. Về vị này không có cảm tình với công việc của ngài Dharmapala, và đã trả thùh 1 địch-thủ,

Sau khi dự hội-nghi các tôn-giáo ở Chicago về, vào năm 1893, Đại-đức Dharmapala đem từ Nhật-Bồn về một ngôi tượng Phật rất đẹp tượng này, các Phật-tử Nhật - Bồn muốn ngài đem thờ tại tăng trên ngôi tháp ở Bồ-đề Đạo-tràng. Ngày 25 tháng 2 năm 1895, Ngài Dharmapala thân hành thỉnh bức tượng ấy lên trên lầu. Sau khi an vị tôn tượng xong, ngài dâng lễ và ngôi quán-tường. Liền khi ấy, những người của ông Mahant đến và quăng bức tượng ấy xuống. Một số người cùng đi với ngài Dharmapala đang lễ Phật cũng bị đánh đập. Một người bị thương khá nặng. Do cuộc hành hung này, mà xảy ra một vụ kiện giữa ngài Dharmapala và ông Mahant tại tòa án đệ nhất và nhì cấp, ngài Dharmapala thắng kiện, nhưng đến tòa Thượng-Thẩm, ông Mahant lại thắng. Ở đây, cũng cần dè ý rằng các quan tòa đều biết ngôi tháp ấy hoàn toàn thuộc về Phật - ứ, nhưng về vụ kiện này thuộc về bên hình, nên không bàn đến vấn-dề ngôi tháp thuộc sở hữu của ai. Một

quan tòa trong khi biện luận ở tòa đã nói: a) Ngôi tháp ấy thường xuyên và tiếp tục được các Phật-tử đến chiêm bái và hành lễ. b) Không có một hình thức lễ bái nào của Ấn-Độ-Giáo được cử hành trong ngôi tháp ấy, và không có gì để chứng tỏ những lễ nghi Ấn-Độ-Giáo có cử hành tại đó, trải qua nhiều thế kỷ, từ đời vua Sankara. Chỉ từ tháng 7 năm ngoái, mới có sự cố gắng hành lễ theo nghi thức Ấn-Độ-giáo trước hình ảnh đức Phật đặt tại khám thờ ở tầng dưới. Những cuộc hành lễ này rõ ràng là do ông Mahant và các đệ tử của ông ta xúi dại. Bắt đầu từ đó, như người Quản-dốc ngôi tháp ấy đã khai, một vị Tu-sĩ Bà-la-môn được dùng để thấp đèn trước bức tượng, đánh chuông lanh ngôi tượng và chấn thờ tự, đánh dấu Tilak trên trán deo một chiếc áo trên mình tượng và trang điểm bằng hea trên đầu. Vị Quản-dốc cũng là một người Bà-la-môn thuộc giai cấp cao nhất, khai rằng những người nghi lễ ấy chưa phải thật nghi lễ Ấn-Độ-giáo. Nên đề ý rằng, dầu những nghi lễ này được cử hành, nhưng ông Mahant hay đệ tử của ông ta, không có một ai đến hành lễ trong tháp ấy. Tất cả nghi lễ Ấn-Độ-giáo chỉ bắt đầu từ năm ngoái, sau khi ngài Dharmapala đặt tượng Phật Nhựt-Bồn ở tầng lầu trên của ngôi tháp, và sau khi thăm sát kỹ các sự kiện, chúng ta khảng định rằng ngài giờ đây đã không quyết đoán rằng: những nghi lễ Ấn-Độ-giáo được cử hành ở đây chỉ là một âm mưu để ông Mahant có quyền xen vào những hành động của hàng Phật-tử đối với ngôi tháp, và để tăng cường quyền sở hữu của ông ấy để có thể hướng những đồ vật cúng dường tại đó. Vị quan tòa thượng thẩm ở Calcutta, sau khi nghe lời khai, có tuyên-bố: Chúng ta có thể công nhận rằng chùa tháp Maha Bồ-đề là một ngôi tháp cổ kính rất tôn quý đối với Phật-tử. Nó chính là một ngôi tháp Phật. Và dầu ngôi tháp thuộc sở hữu của các ông Mahant, ngôi tháp ấy cũng chưa được biến thành một ngôi đền Ấn-Độ, nghĩa là có những tượng thần Ấn-Độ trong ấy và nghi lễ Ấn-Độ-giáo chính tông được cử hành tại chỗ ấy. Từ trước đến nay các Phật-tử chiêm bái đều có quyền tự do đến thăm và lễ bái.

Dầu ngài Dharmapala thua kiện, nhưng sự thua kiện đó đã làm cho Phật-tử thế giới hiểu rõ được tình trạng nguy khốn của Bồ-đề Đạo-tràng, nơi tôn quý nhất của Phật-tử. Bản kiện vẫn được đăng trên tất cả báo chí và văn đài Bồ-đề Đạo-tràng trở thành một vấn đề được bàn tán rầm rộ khắp Ấn-Độ, Diển-Điện và các nước khác. Ngài Dharmapala không có đủ tiền để đưa vấn đề này lên cơ-mật-viện (Privy council).

Đến năm 1902, một vị tu-sĩ Nhựt-Bồn tên là Okakura đến tại Bồ-đề Đạo-tràng và bắt đầu giao thiệp với ông Mahant để lập một tu viện Đài-thừa độc lập tại đó. Chính phủ Ấn-Độ sợ có ẩn ý chính trị nên công việc không được thành tựu. Công việc của vị sư Nhựt đem lại kết quả tai hại cho công việc của ngài Dharmapala, vì chính phủ Ấn trước đây có cảm tình với công việc của ngài, nay sợ những sự

khó khăn do Nhựt-Bồn can thiệp gây nên, và trở thành đối lập, chống lại Phật-tử. Nhận thấy chánh phủ Anh đã thay đổi thái độ, ông Mahant mạnh dạn làm đơn kiện Ngài Dharmapala vào năm 1906 để trực xuất ngài ra khỏi pháp-xá Miến-Điện mà từ trước đến nay Ngài được ở yên ổn. Ông Mahant lại được kiện một lần nữa và như vậy là các Phật-tử bị trực xuất hẵn ra khỏi Bồ-dề Đạo-tràng. nơi tôn quý nhất của họ.

Ngài Dharmapala tuy bị thất bại nhưng không thối chí, ngài liền dùng báo chí làm phương tiện tuyên-truyền để kêu gọi công chúng can thiệp. Nhờ vậy những người trí thức tán thành công việc của ngài Dharmapala và hết sức giúp đỡ cho Phật-tử lấy lại Bồ-dề Đạo-tràng.

Văn-dê Bồ-dề Đạo-tràng được xem ra bàn cãi tại Tông-hội Quốc gia Ấn-dô (Indian National Congress) họp tại Gaya, Belgaon, Coconada và các chỗ khác. Văn-dê này cũng được đem ra thảo-luận tại hội nghị Hindu Maha Shaba họp tại Muzaffapur, hội nghị này Ngài Dharmapala có đến dự cùng với các Phật-tử khác. Đảng Quốc-gia Ấn-dô cử một ban do Bác-sĩ Pajendra Prasad làm chủ-tịch để xét đến vấn-dê này. Sau khi bàn xét kỹ-càng, ban này thảo một bản án rất tinh tường và đề nghị lập một hội đồng gồm các Phật-tử và Ấn-dô-giáo để quản-đốc ngôi tháp ấy. Hội-nghị Maha Shaba họp tại Cawnpore để cử một ban khác do ông Bha Paramananda giữ ghế Chủ-tịch. Ban này cũng nghiên cứu văn-dê ấy, rất kỹ lưỡng và cũng có một đề-nghị tương tự như ban trước. Các đề-nghị đều không được thi hành vì ông Mahant phản đối.

Sau khi Ấn-dô được độc-lập văn-dê này được đem ra bàn cãi và cuối cùng chánh-phủ Ấn-dô đứng ra can thiệp và giao quyền quản-đốc ngôi tháp Bồ-dề Đạo-tràng cho một ban gồm có 11 người, năm người Phật-tử và năm người Ấn-dô-giáo trong này có ông Mahant và một vị chủ-tịch do chánh-phủ Ấn-dê cử để quản-đốc ngôi tháp. Ông Mahant không có quyền sở hữu gì nữa, chỉ là một hội viên trong ấy thôi. Từ khi Bồ-dề Đạo-tràng được giao lại cho ban ấy quản-đốc thời mọi việc tiến hành và thuận tiện cho Phật-tử, không những cử người tu bồ và coi sóc. Chánh-phủ Ấn còn khuyến khích các nước Phật-giáo đến lập chùa xung quanh ngôi tháp ấy để tiện cho khách thập phương đến chiêm bái. Hiện có một ngôi chùa Miến-Điện, một pháp-xá Tây-Tạng, một Hội-quán của Hội Ma-ha Bồ-dề, một ngôi chùa Trung-hoa tên là Trung-hoa Đại-giác tự, chánh-phủ Thái-lan hiện đã cất xong một ngôi chùa rất lớn và cử nhiều vị Sư Thái qua chăm sóc tất cả các nước Phật-giáo đều đang dự trù cất chùa để tiêu biểu cho nền Phật-giáo của nước mình. Bồ-dề Đạo-tràng trong tương lai rất gần sẽ là trung tâm của Phật-giáo Quốc-tế. Ay là sự hy vọng của toàn thể Phật-tử trên thế-giới khi đến chiêm bái tại Thánh-tích này.

(Trích Đường về xít Phật)  
THÍCH THIỆN-CHÂU

# VỀ CỘI

Chuyện ngắn của LÊ-VĂN-MIỀU

**G**Ã di hết con đường đất nhỏ... Con đường xấu xí này, đất gã đến con đường nhựa dài den bóng ngâm mình dưới ánh sáng của mặt trăng tròn trịa, trông không khác một con lươn khổng lồ đang say ngủ.

Trước mặt gã ngồi chùa làng bừng chói hẳn lên trong ánh sáng như được nhuộm đầy ánh sáng TÙ - BI của ĐỨC GIÁC NGỘ. Trong sân chùa giờ chỉ còn lưa thưa dăm bóng người đi lễ, trộn lẫn với vài màu áo lam và vàng sẫm của các anh Phật-tử cùng mấy vị Thiền-sư, tạo cho nhà chùa có một sắc thái trang nghiêm trầm lặng và đẹp hơn bao giờ... Gã e dè bước vào cửa chùa trong khi tiếng chuông kêu vang làm át cả tiếng sỏi ngập ngừng dưới chân gã...



Từ đó, người ta thấy gã thường lom khom tưởi những khóm hoa trong sân chùa vào những buổi tinh sương hay những buổi chiều tắt nắng, khi tiếng chuông ngân dài quyến trong hoi gió mát nhẹ... Sự có mặt của gã không làm ai khó chịu, mà trái lại những em Phật-tử nhỏ bé thường theo gã hỏi han và bắt gã thắt cho những con vật như: bồ-cào, chuồn-chuồn... bằng cỏ; gã cũng không bức bối vì sự đòi hỏi ấy, mà lại luôn luôn mỉm cười làm bằng lòng từng em một...



Hiện tại của gã là thế, nhưng có ai biết đâu dĩ vãng của gã là cả một dòng sầu lệ, thán gã đã từng trải qua nhiều trong cuộc sống. Thực thiêng, nắng gió và khổ đau đã khắc trên khuôn mặt den dưa của gã nhiều nét nhăn, sâu hơn lằn dao vạch. Đất Long-Hương đối với gã là cả một sự quyến luyến; từ những vườn tược, ruộng rẫy đèn những chiếc cầu bé nhỏ, con sông hẹp... mỗi cái gọi cho

\* Tác-giả vui lòng cho biết rõ địa chỉ để gửi báo tặng.

gã bao sự mến thương tưởng  
không bao giờ xa được, nhưng  
hoàn cảnh đã lật ngược được  
ý tưởng gã một cách dễ dàng  
rồi cuối cùng gã vẫn về,  
nhưng với tình thương đã  
mất... sự thật quay vòng quá  
ư nhành chóng:

Năm 164...

Vợ chồng gã sống êm đềm  
bên dãy đậu, nương khoai...  
Đứa con đầu lòng ra đời  
mang đến cho vợ chồng gã  
sự vui tươi dễ làm việc.  
Nhưng thời gian thằng bé vui  
choi, sự êm đềm vui vẻ của  
vợ chồng gã lần lần tràn  
ngập, thì chiến tranh cũng  
lần mò đến Long-Hương, quê  
hương của gia đình gã. Thời  
loạn, dĩ nhiên ai ai không  
ít thì nhiều cũng bị tổn thất  
và đau khổ; gã cũng không  
tránh khỏi sự việc ấy, việc  
mà có thể coi như một « định  
luật » của chiến tranh...

Nhan sắc của vợ gã bị lọt  
vào đôi mắt cú vọ của tên  
xã-trưởng — chó săn Pháp —  
từ lâu. Vì thế, hắn lợi dụng  
tinh thế này nhẫn tâm sai  
người dẫu truyền đơn vào  
nhà gã, rồi vu khống rằng

gã đã thông đồng với « giặc ».  
Sau nhiều lần tra khảo, vì  
sự đau đớn của thể xác, gã  
đã nhận liều việc làm mà  
gã chẳng nhúng tay, hay nói  
cách khác gã chẳng biết gì,  
dù một danh từ có ý nghĩa  
« kháng chiến ». Thế là gã  
bị giam vào ngục tối! Tên  
xã-trưởng chụp ngay cơ hội,  
bèn giả vờ giúp đỡ vợ con  
gã... Một thời gian khá lâu,  
gã đòi lạnh trong tù, thi  
ngoài này vợ gã nghe lời  
dường mặt của tên xã-trưởng  
mà vui vầy cùng duyên mới,  
sau khi đứa bé chết đi trong  
con bệnh ngặt nghèo...

Ánh sáng thái bình lóe  
sáng.. gã được xa cái lạnh  
u buồn của ngục tối, gã thắt  
thiếu khắp làng tim lại hạnh  
phúc xưa. Gã như dien dại  
khi hay tin con vì bệnh chết  
và vợ gã từ nạn cùng viên  
xã-trưởng trong một cuộc  
đội bom. Thế là hết!.. hạnh  
phúc của gã đã dỗ vở theo  
căn nhà và bị chôn vùi trong  
đống gạch lõa binh. Gã thương  
con và giận vợ lắm!

Vì sự sống, gã phải vô  
tinh, dễ xa hẵn cái gì thân

yêu và khổ đau nhất đời gã, nhưng định mệnh không dung tha cho gã! Gã lang thang khắp phố phường mang theo «nạn» thất nghiệp bên mình, vì vậy gã dâm liều... lẩn mò đến hổ tội lõi: gã ăn trộm... Nhưng, với công việc mới tập tành và thiếu hẳn kinh nghiệm của «nghề nghiệp», gã bị sa lưới pháp luật một cách quá dễ dàng; việc này nếu lọt vào tai tên trộm lâu năm, chắc cũng lắc đầu thương hại sự khờ khết của gã. Những đêm trong phòng giam, giữa cái im lặng, cô đơn, nghĩ lại việc làm, gã biết rằng không thể «kiếm ăn» được ở một tỉnh lớn với những viên cảnh sát lầm li... À! phải rồi! — gã nghĩ — chỉ có quê gã với số dân lương thiện, mới mong kiếm chát được, gã định thực hành khi được thả. Không dè khi được thả gã vè lại quê hương, một điều mà gã không ngờ!...

Gặp lại vườn rau, ruộng lúa, khói lam chiều quyện tiếng chuông ngân, gã cảm thấy Long-Hương hiền lành và xinh đẹp như một con chim nhỏ... Tiếng chuông chiều công phu của nhà chùa ngân lên... âm thanh như dài ra... dài ra... như xoáy vào óc gã, gã bàng hoàng tỉnh giấc mơ tội lỗi. Gã thấy rằng gã không được quyền phá phách sự êm dịu của quê hương, một noi hiền lành nhất với bao vườn ruộng xanh tươi là bao nước mắt, sức lực của đồng bào... Tiếng chuông chùa quả là tiếng nói huyền diệu, bao la của đức Phật kéo gã về với sự giác ngộ của lòng... Gã âm thầm quay trước bệ của Đức Thầy-Tôn với lòng cởi mở theo khói thơm trong chánh điện.

Ngoài kia trăng đã chéch về mái hiên chùa cong vút...

Lê-văn-Miên (Tuy-Phong)

Tôi xin chơn thành cảm ơn quý Đạo-hữu và quý anh chị em Phật-tử trong và ngoài nước đã có nhã ý gửi thiếp chúc mừng tôi trong dịp Phật-Đản 2506 vừa rồi. Vì bạn nhiều Phật-sư, nên tôi không gửi thiếp đáp lại được, mong quý vị thông cảm và hoan hỷ cho.

KINH

Thích Đức-Tâm

# *Hai mươi một quyết nghị của Đại-hội Phật-giáo thê-giới lần VI*

---

## **QUYẾT NGHỊ :**

**Số 1.** — Các quốc-gia lấy Phật-giáo làm quốc-giáo, sẽ hoạch định chương trình Phật-pháp dề thêm vào chương trình niên học cho các trường công lập, từ bậc tiểu lên đến bậc đại-học, nếu môn học này chưa được giảng dạy. Phật-pháp phải được áp dụng tùy theo khả năng văn hóa của từng lớp.

**Số 2.** — Các quốc-gia lấy Phật-giáo làm quốc-giáo phải lập nên một Hội-dồng Học-giả Phật-tử, lãnh trách nhiệm xuất bản sách vở liên quan với tinh thần luân lý và giới-luật Phật-giáo, cùng trù liệu mọi phương tiện học hỏi trong mọi lãnh vực Phật-pháp.

**Số 3.** — Những sách về Phật-pháp phải được viết cho tất cả mọi người có thể đọc được và dễ hiểu. Việc phát hành các loại sách phổ thông đó còn được cần khuyến khích tại các quốc-gia mà không phải là Quốc-giáo, nhưng có nhiều Phật-tử.

**Số 4.** — Nhận thấy vài tôn-giáo khác trên thế-giới đã cho những con số rất rõ rệt về tín đồ của họ, nhưng về Phật-giáo chúng ta, trong nhiều nước, thường chỉ phỏng định và đôi khi còn sai lầm rất nhiều về tổng số.

Nếu thuận tiện, các Trung-tâm địa-phương nên cộng lực làm bản tống kê xác thực các Giáo-hội, số Phật-tử tại gia, các Hội Phật-giáo, chùa, thư-viện, đền-dài. Những con số đó sẽ lần lượt cung cấp dề công bố vào Hội-nghị P.G.T.G. kỳ tới.

**Số 5.** — Hội-nghị đặt trọng-tâm vào việc phô-biển nền giáo-dục Phật-giáo thêm nữa, và kêu gọi tất cả các Phật-tử cùng mọi thân hữu cảm-tinh với Phật-giáo:

a) Gắng-sức vận-động để phô-biển nền giáo-dục Phật-giáo bằng cách lập các trường-tư-thục hoặc bán-công-cấp tiểu-học và trung-học, và, nếu có thể, cả bậc đại-học nữa, trên khắp thế-giới;

b) Phát-hành xuất-bản các báo-chí, tranh ảnh, sách bở túi, nguyệt-san, cùng tuần-báo bằng mọi thứ chữ với những đề-mục liên-quan tới giáo-lý cao-quý của Đức Phật.

c) Khuyến-kích mọi phương-liện để thuyết-pháp luôn luôn cho dân chúng nghe, càng nhiều càng tốt;

**Số 6.** — Vì mục-dich duy-trì hòa-bình và tinh-thân-hữu cho toàn thế-giới là điều cần-thiết, nên phải cần phô-biển Phật-pháp trong các nước chưa có Phật-giáo.

a) Các nước hội-viên của Hội P.G.T.G. cần phải hợp-tác mật thiêt với nhau để thiết lập các tinh-xá và Tự-viện cho các sư ở những nước chưa có Phật-giáo thịnh-hành.

b) Các vị Tăng và giảng-sư (có thể là cư-sĩ) phải được huấn-luyện đặc-biệt để đến truyền-bá Phật-pháp ở những nước vừa-nói.

c) Các sách vở, báo chí v.v... về Phật-pháp phải được gửi đến phô-biển sâu rộng trong các nước đó.

**Số 7.** — Lễ kỷ-niệm để bách-chu-niên sinh-nhật Đại-đức quá-cố Anagarika Dharmapala (Bhikku Sri Devamitta Dhammapala) sẽ nhâm ngày 17-9-1964.

Nhận rằng Đại-đức Anagarika đã tiền-phong hướng-dẫn việc phục-hưng Phật-giáo tại Ấn-dô, và cũng là vị Pháp-sư đầu-tiên tới thăm các nước Âu-châu và Mỹ-châu, nhờ công-trình đó mà con đường hoằng-pháp mới được vạch-rõ tại các nước Âu-Mỹ như chúng ta thấy ngày nay.

Vì vậy, Phật - tử khắp nơi thấy cần kỵ-niệm đê bách  
chu-niên sinh-nhật của vị Phật - tử đã hy-sinh trọn đời  
phụng-sự Phật-pháp.

### **YÊU CẦU:**

a) Chánh-phủ tại các nước có Phật-giáo cũng như các  
đô-chức hoặc các Hội Phật-giáo trên thế-giới cử hành lễ  
sinh-nhật đó.

b) Sẽ hoàn toàn ứng-hộ chương trình của Hội Maha Bodhi tại Ấn về việc xây cất tại Calcutta một Học-viện  
văn-hóa Phật-giáo và một Trung-tâm Tiếp-tân Quốc-tế,  
đóng phí lối 2 triệu Ru-bi (bạc Ấn) để kỵ-niệm đê bách  
chu-niên sinh-nhật Đại-dức Anagarika.

**Số 8.** — Nhận thấy tại Ấn-dô, những người mới quy-y  
Phật-pháp gặp nhiều nỗi khó khăn và trở ngại, Hội-nghị  
P.G.T.G. phải sẵn-sang can-thiệp ngay, bằng mọi hòa-giải  
hữu hiệu đê giúp những Phật-tử mới quy-y tại Ấn-dô qua  
khỏi mọi trở ngại khó khăn.

**Số 9.** — Những di-tích của Phật mới tìm thấy ở Assam,  
chứng rắng trước đây, Phật-giáo rất thịnh hành ở  
xứ này.

Hội-nghị PGTG sẽ yên cầu Chính phủ Ấn-dô tiếp tục  
tìm kiếm trong xứ đê khám phá thêm những di-tích chứng  
lở thời thịnh đạt xưa kia hầu làm dồi-dào thêm những  
trang sử Phật-giáo Á-châu.

**Số 10.** — Là Phật-tử chúng ta phải bài-bắc mọi  
hình-thức chiến tranh và chúng ta đem tất cả đê phụng-sự  
hòa-bình.

**Số 11.** — Theo giáo-lý căn-bản hòa-hợp-vị-tha của  
Phật-giáo, các vị thủ-lãnh mọi quốc-gia nên luôn luôn cùng  
nhau thỏa hiệp thân thiện đê dân-xếp mọi vấn-dề quốc-tế,  
tránh mọi việc xú-dụng võ-lực.

**Số 12.** — Bất cứ bao giờ và bất cứ nơi nào, nếu hàng  
Phật-tử, không phân biệt chủng-tộc mà bị áp-bức, chia-rẽ,  
dẫn-áp hoặc lợi-dụng, thì chúng ta Phật-tử ở các nước  
khác sẽ cùng nhau họp lại đê gởi lời phản-kháng hay

phải đoàn tại nơi đó, để yêu cầu nhà chức - trách địa-  
phương dành lại mọi thiện cảm cùng an - ninh cho các  
Phật-tử bị áp bức, và quyền thụ hưởng chế - độ tự-do tự-  
tướng, tự-do tín-ngưỡng để thi hành Phật-sự. Những bản  
phản-kháng đó sẽ gởi thẳng tới chính-phủ tại nơi có việc  
xảy ra, nhưng nếu vì lý do nào không gởi tới được, thì  
sẽ nhờ Hội Liên - Hiệp - Quốc chuyên giao.

**Số 13.** — Loài người và tất cả mọi sinh vật trên thế-  
giới hiện nay đang sống trong hiểm họa, vì cơ thể đang  
bị nhiễm độc phóng xạ nguyên-tử lan tràn trong khắp  
bầu không-kì. Vì thế, tất cả Phật-tử chúng ta phải đề-nghi  
với Liên - Hiệp - Quốc yêu cầu các cường quốc chấm dứt  
ngay tất cả mọi cuộc thí nghiệm nguyên tử.

**Số 14.** — Lễ Phật-dẫn hàng năm định vào ngày trăng  
tròn tháng 5 dương-lịch (Mai). Ngày đó sẽ được coi là ngày  
chính thức để kỷ-niệm.

**Số 15.** — a) Trong mọi nước Phật-giáo, phong - trào  
Thanh-niên Phật - tử phải được tổ - chức theo lối Hướng-  
đạo-sinh quốc-tế.

b) Một chương trình quốc-tế để trao đổi các nhân viên  
trong các tổ chức Thanh - niên Phật - tử trên thế giới phải  
được các quốc-gia trong hội P.G.T.G. cùng quyết định.

**Số 16.** — Yêu cầu ông Tông Thơ-ký Hội P.G.T.G. bồ  
tùc thêm hai quyết nghị số 7 và 27 đã được Hội-nghị năm  
1954 chấp-thuận và đồng thời cho công bố một bản gồm  
các quyết nghị đã chấp thuận từ khi Hội P.G.T.G. thành lập  
và ghi rõ những quyết nghị nào hoặc chưa được hoặc đã  
được bồ túc rõi.

**Số 17.** — Hội P.G.T.G. phải yêu cầu phụ huynh các  
nước có Phật-giáo đừng cho con em di xem các phim chiếu  
bóng có những trò giết chóc, bắt cóc, trộm cướp, đánh  
nhau hoặc các hành động khác có hại cho luân lý và cũng  
yêu cầu các nhà sản - xuất phim nên chú trọng về việc  
sản-xuất nhiều phim giáo-dục luân-lý.

**Số 18.** — Xét thấy cuốn phim nhan dề «Sakya» (tả  
dời sống và nói về giáo - lý đức Phật) do hãng Dai-Ei ở

Nhật-Bản đã gây ra một mối lo âu cho toàn thể Phật-tử thế-giới bởi vì:

— Từ đầu chí cuối cuốn phim, toàn là những cảnh xuyên-lạc, thô tục, sai hẳn lịch-sử đức Phật, làm mất hẳn tư-tưởng thuần túy cao cả của giáo-lý Phật-pháp đã ghi chép trong mọi tài liệu lịch-sử;

— Nếu phim ấy được đem ra chiếu, sẽ gây ảnh hưởng tai hại không nhỏ, lại còn có thể làm cho các tôn-giáo khác hiểu lầm Phật-giáo;

— Cuốn phim ấy còn làm cho các nước Phật-giáo dễ đặt tình thân thiện đối với nước Nhật và mỗi bang giao thân thiện mà nước Nhật đã cố công xây đắp từ trước tới nay và cho tương lai, sẽ tiêu tan hết.

#### **QUYẾT NGHỊ :**

a) Yêu cầu Chính-phủ và nhân-dân Nhật tích cực tìm mọi biện pháp thích ứng để cuốn phim không được chiếu cho công chúng xem.

b) Nếu cuốn phim không được thâu hồi thì chúng ta kêu gọi mọi chính-phủ cùng dân chúng thế-giới bài trừ không cho cuốn phim đó được đem vào chiếu trong xứ sở họ, cũng như các nước Tích-lan và Điện-diện đã làm.

c) Cũng như tích-cực phản kháng bài trừ cuốn phim đó qua Ủy-ban Nhân-vị tại Liên-Hiệp-Quốc.

**Số 19.-** Nhân thấy nhiều vị lãnh đạo Phật-giáo ở các nước Á-châu đã đồng-ý mong được giúp đỡ về phương diện huấn-luyện các vị lãnh-dạo, thực hiện mọi chương-trình liên-quan đến Phật-giáo, hoặc phổ biến sâu rộng quyết nghị của Hội PGTG, Hội PGTG quyết nghị: một Học-viện Phật-giáo Á-châu phải được thành lập với:

a) *Mục-dịch.* — Tìm mọi phương-tiện mà từ trước tới nay chưa thực hiện được trong toàn nước, để tương-trợ nhau, cung-cấp tin-tức và mọi vấn-dề chuyên môn trong khối Á-châu, đề:

1) Thỏa-mãn mọi nhu cầu về việc tổ chức các hội Phật-giáo, Phật-học.

2) Khuyến khích và dành mọi dễ dàng trong công cuộc liên-lạc Phật-giáo quốc tế.

3) Giúp đỡ để thi hành mọi quyết nghị đã được Hội P.G.T.G. chấp thuận.

b) *Nhiệm-vụ*.— Học-viện Phật-giáo Á-châu sẽ soạn thảo chương trình, sắp đặt sự tổ-chức những hội nghị thường xuyên, những hội-thảo huấn-luyện và những cơ-quan liên-lạc đặc biệt trong giới lãnh đạo Phật-tử thiếu niên công tác xã-hội, các trưởng-ban tu thư cùng thư-viện, việc quản-trị các trường-học, đại-học-đường và mọi phương pháp khảo sát sưu tầm văn hóa.

c) *Tổ chức*.— Ban Quản-trị Á-châu Phật-Học-Viện sẽ soạn thảo, thi hành và trách-nhiệm toàn thê các kế-hoạch, thỏa hiệp nghiên cứu, và điều khiển mọi cuộc hội nghị, huấn luyên hội thảo, và tiên liệu cung cấp mọi tài liệu với những thời gian thích ứng đúng đắn cùng những cổ văn đầy đủ khả-năng tin cậy. Văn phòng sẽ đặt trụ-sở tại Tokyo hoặc tại nơi nào khác sẽ nghiên-cứu định đoạt sau, nhưng các cuộc hội nghị thường kỳ và huấn-luyện hội thảo sẽ họp hoặc ở Nhật hoặc ở các nước Phật-giáo khác, tùy theo sự cần dùng hoặc đòi hỏi đặc-biệt.

d) *Hoạt-động*.— Á-châu Phật-Học-Viện sẽ đầu tiên hoạt động để nghiên cứu tổ chức hội thảo huấn-luyện cho toàn cõi Á-châu:

1) Hội nghị các nhà lãnh đạo thanh-thiếu-niên Phật-tử sẽ họp tại Bangkok vào lối 1962-1963 để tổ chức việc quản-trị, chương trình kế-hoạch, và huấn luyên nhân viên:

2) Một hội nghị về văn-dẽ xã-hội công nhân Phật-tử sẽ họp tại Rangoon vào lối 1962-1963 để xét về mọi vấn-dẽ xã-hội, hoạch định chương-trình, và huấn-luyện nhân viên:

3) Một hội-nghị các Thư-viện-trưởng Phật-giáo sẽ họp ở Tokyo vào lối 1963-1964 để thảo luận về khoa thành lập các Thư-viện, mọi vấn-dẽ liên-quan tới Thư-viện cùng huấn-luyện nhân viên coi Thư-viện:

4) Một hội-nghị giáo-giới Phật-tử (hoặc nhân-viên quản trị) sẽ họp ở Colombo vào năm 1962-1963 để thảo luận về các vấn-dề quản-trị khuếch trương, các niêm-học, đào tạo nhân-viên và giáo-viên trong mọi trình độ cho cự-sĩ và trong các tinh-xá học đường;

5) Một hội-nghị các bậc học-giả Phật-giáo sẽ mở tại Tokyo trong năm 1963-1964 để thảo luận về phương diện sâu-tầm, nghiên-cứu, giải-quyết mọi vấn-dề và đặt mọi chương trình thích nghi.

**Số 20. —** Quyết nghị-bổ-túc Hiến-chương :

a) Trong điều 7 (1) (a) và (b), câu « ở đại-hội-nghị » sẽ đổi thành « ở một đại-hội-nghị ».

b) Trong điều 7 (3) sẽ thêm vào « các nhân-viên hành-sự sẽ giữ một nhiệm-kỳ là 4 năm ».

c) Art. 7 (1) (b) sẽ được thay đổi như sau : « Hội-dồng hành-sự có thể bầu cổ-vấn tôn-giáo không quá 12 vị và những danh-dự chủ-tịch không quá 9 vị với nhiệm-kỳ vô hạn định (suốt đời). Thêm vào số những vị chủ-tịch danh-dự, nguyên chủ-tịch sẽ trở thành chủ-tịch danh-dự »

**Số 21. —** Điều khoản sau đây sẽ được thêm vào article 12 (1) của bản Hiến-chương

« Định thêm rằng việc thành lập một « trung tâm địa-phương » bất luận ở địa-phương nào, hay sự thừa nhận bất luận tổ chức nào như một « trung tâm địa-phương » của một địa phương nào đó, tuyệt nhiên không có hàm chứa một ý-nghĩa chính-trị, quốc-gia, chủng-tộc, đoàn thể hay tông phái, cũng không hàm chứa một ý-nghĩa nào (luôn cả cái ngụy-ý liên quan đến vấn-dề chủ-quyền quốc-gia hay sự toàn vẹn lãnh-thổ của bất cứ một quốc-gia nào), khác hơn là cái ý-nghĩa : « trung tâm địa-phương » đã được thành lập hay đã được thừa nhận như thế là một tổ chức Phật-giáo, cho một vùng địa-đứ quyển - định và có gia nhập vào Hội Phật-giáo Thế-giới.

Phnom-Penh, tháng 11, năm 1961

Ký tên : U Chan. Htoon

Chủ-Tịch Hội Phật-Giáo Thế-Giới

# NHÌN QUA PHẬT - ĐẢN TUY - HÒA

Dưới đây là bài lượt thuật lễ Phật-Đản ở Tuy-hòa. Mặc dù so sánh hình thức rầm rộ và huy hoàng thì không bằng các tỉnh: Nha-trang, Đà-nẵng, Thủ-thiên... nhưng với Tuy-hòa là một tỉnh mà Phật-sư luôn luôn bị ngoại duyện khuấy nhiễu» Phật-tử ở đây nếu thiếu đức dũng mãnh khó mà giữ trọn «chánh lin». Nhưng nhờ tinh thần dũng mãnh vô úy và đoàn-kết của toàn thể Phật-tử, mà lễ Phật-đản năm nay tổ chức được như thế này, thật đáng tán dương và đáng ghi vào trang sử «hoàng pháp» nước nhà.

L. T. S.

## Đôi lời giao duyên

Tỉnh Phú-yên là một tỉnh nhỏ: địa-lý và sử-ký đã chứng minh điều đó. Thành phố Tuy-hòa mới được ghi thành nét đậm trên bản đồ miền Nam nước Việt.

Đứng trên lãnh vực Phật-giáo, từ trước 1961, ít người lưu ý đến Phú-yên nói chung và Tuy-hòa nói riêng.

Nhưng giờ dời trôi qua... Nghiệp chướng đã giảm, thiện duyên lại tăng. Và sự phài đến đã đến: Ngày Đại-lễ Phật-đản 2.506 đã được tổ chức một cách rầm rộ và trọng thể hơn bao giờ hết từ trước đến nay,

## Thông suốt

Tài liệu • Tại sao lại cử hành lễ Phật-đản vào ngày 15 tháng 4 • của Tòng-hội đưa về hơi chậm và quá ít. Ban vận động giải thích của Tòng-hội đang lo âu: không đủ thi giờ phồ biển, không đủ tài liệu phân phối cho cán-bỘ, chứ chưa nói đến hội-viên, không đủ phương tiện di giải thích sát các Chi, Khuôn, vân-vân và vân-vân... Vì như thế thì trong việc thay đổi ngày cử hành lễ Phật-đản rất có thể có những Phật-tử hoang mang và một số người bằng quan hiếu lầm hay xuyên tạc.

Nhưng một hôm, tôi được nghe một câu chuyện bên lề phô

Tuy-hòa. Một người lạ đang hỏi một Đạo-hữu ở Khuôn-hội Bình-tịnh: « Nghe nói năm nay lễ Phật-dân không được phép cử hành vào ngày mồng tám tháng tư phải không? »

Tôi đang lo ngại cho ông bạn của tôi trả lời không thông suốt. Nhưng tôi lầm. Đạo-hữu ấy bình tĩnh đáp lại:

— Nói không được phép cử hành vào ngày mồng 8 tháng 4 thì hoàn toàn không đúng, vì không ai cấm chúng tôi làm việc ấy cả. Mà ngược lại, nên hiểu và nói rằng: chúng tôi muốn cử hành lễ Phật-dân vào ngày 15 tháng 4 thì đúng hơn.

Tôi thở nhẹ ra một hơi như vừa thoát qua một nghiệp chướng. Nhưng chưa hết. Người lạ kia hỏi thêm: « Thế thì Phật Thích-Ca sanh ngày mồng 8 hay ngày 15 tháng 4? » Ông bạn của tôi trả lời:

— Xin lỗi ông, ngày sinh của ông đã được ghi trong sổ bộ sanh xã Tuy-hòa này, có chắc là đúng ngày mà ông đã bắt đầu nhìn thấy cảnh Sông Đà Núi Nhạn nấy hay không? Suy đó thì đức Phật Thích-Ca sinh ngày mồng 8 hay ngày 15 tháng 4, đối với chúng tôi, những người Phật-tử thuần túy, thật không quan hệ gì cả. Chúng tôi kỷ niệm ngày Đản-sanh của ngài là nhằm mục đích báo ân một vị Cha-lành đã khai sanh ra đạo Vô-thượng, đã vạch cho chúng sanh một con đường để giải thoát ra khỏi vòng u-minh mà thôi.

Nghe ông bạn trả lời một cách thông suốt, tôi cũng tự cảm thấy như được « giải thoát ». Chờ người lạ đi xa, tôi hỏi ông bạn: « Bác đã nghe Thầy giải thích chưa mà trả lời một cách ngon lành như vậy? »

— Thú thật với Đạo-hữu, mấy hôm Thầy về giải thích ở Khuôn-tôi bận lo di vận động Ban-tồ-chức cho Khuôn-hội nên chưa được nghe.

Kính lạy Đức Thầy-Tôn ! Đạo của Ngài nhiệm mầu nên con của Ngài nhiều người thông minh !

#### Chuẩn bị từ con số (0)

Bầu Ban-tồ-chức ngày Đại-lễ xong, từ liệt vi Tăng, Ni, cho đến các Bác đến cả tôi nữa, đều dâm lo âu.

Ngôi chùa Tồ Bửu - Tịnh làm chưa xong. Vườn chùa quá rộng mà gỗ già, đầy cây cổ đại. Một điều đáng lo hơn hết là không có một đồng bạc để bắt đầu tiến hành công việc chuẩn bị tồ chúc, mà ngoài

xã-hội thì không biết bao nhiêu trò duyên cho vắn - dẽ tài - chánh.

Nhưng rồi... công việc văn phòng vẫn xúc tiến. Đạo-hữu các Khuôn-trục - thuộc và các Khuôn-lân - cận kéo nhau về công đức sau khõa lể phát động tại chùa Bửu-Tịnh.

Và chỉ trong vòng 10 ngày sau, chúng ta đã có một Lễ-dài cao hơn 20 thước, với hàng mẩy trăm ngọn đèn (néon) chói sáng cả một hồ sen, giữa có tháp đèn năm tầng, bên cạnh có một chiếc thuyền Bát-Nhã đang thẳng tiến đến bờ Chánh-giác và một vườn Lâm-Tỳ-Ni như thơ như mộng, một phòng phát kinh sách, một quán cơm chay, một khu trại của Gia-dình Phật-tử có sân khấu cho đêm văn nghệ. Ngoài ra cách xa xa chùa, có một hàng chữ không lồ « Kính Mừng Phật-Dản » để cho những người đang lung chungan trên mây trên gió cũng có thể chia được nỗi vui mừng của người Phật-tử Tuy-Hòa trong ngày Đại-lễ Phật-Dản năm nay.

Các Đạo-hữu Phó Trưởng-ban tề-chúc và thủ-quý, mặt vui như hoa mùa Phật-Dản, đã rỉ tai tôi nói nhỏ: « Số tiền cúng dường đã lên trên năm chục nghìn đồng, và có triền vọng lên đến sáu chục nghìn, chưa kể những phương tiện vật chất của các tông-chức Phật-tử đã giúp và hứa giúp vô điều kiện ».

Đạo-hữu cố-vấn Ban tông-chức mỉm cười một cách sung sướng và nói: « Cả một vắn - dẽ nhiệm - mầu như tôi đã từng nói với quý bác ». Tất cả đều cảm thông với Đạo-hữu cố-vấn.

### Chín chục phần trăm

Bắt đầu từ đêm mồng 10, số người kéo đến khu Đại-lễ tại chùa Bửu-Tịnh mỗi lúc đông. Và mỗi lần thấy Ban tông-chức hoàn-thành được một công tác là tất cả mọi người đều tò vò hân hoan, kè cả những người lâu nay chưa hề bước chân đến chùa lể Phật.

Đến tối 14 thì số người đến khu Đại-lễ đông không thè nổi được. Tất cả nam nữ, già trẻ, lớn bé. Có thè nổi là chín chục phần trăm dân số thị-xã Tuy-Hòa đã tập trung nơi đây. Trong vườn chùa không có lối đứng, các con đường không có lối chen chân, trước đại-diện các tín đồ chỉ đứng vái lể chứ không lạy được.

Đứng nghỉ hơi trên bờ hồ sen, nhìn qua màu sắc những bộ áo quần di lể của mọi người, một anh trong Ban Hướng-dẫn Gia-dình Phật-tử sung sướng nói to: « Thưa bác, nếu ta có phương tiện giúp đỡ cho

tín-dồ toàn tinh về đây dự lễ thì chỗ đâu cho họ đứng. Thật là một cuộc lễ lớn nhất trong tất cả các lễ tại thị-xã Tuy-Hòa này từ trước đến nay ».

Tôi ôn tồn và mím cười khuyên anh ấy nên nói là lễ này lớn hơn hết các lễ Phật-giáo từ trước tới nay; chứ không nên nói một cách quá bao quát e có người hiểu lầm chẳng ?.

### Một lễ cầu siêu lịch-sử

Đúng 20 giờ tối 14, một khóa lễ cầu siêu cho « các hội-viên quá cố dày công với Chánh-pháp » đã được cử hành trước đại diện chùa Bửu-Tịnh.

Gia quyến các hương linh đều về dự đủ.

Đại-đức Giảng-sư Phó Hội-trưởng Tinh-hội đọc điếu văn. Thỉnh thoảng tôi nghe Đại-đức dừng lại rất lâu... Có phải chăng Đại-đức đã quá xúc động trong khi nói với Hương-linh của những hội-hữu đã suốt đời chỉ lo phụng sự Tam-Bảo.

Bỗng nhiên tôi nghe những tiếng khóc nho nhỏ chung quanh chỗ tôi đang đứng. Quay đầu sang một bên, tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy hai giòng lệ đang đầm đìa trên má của một quân nhân. Thông cảm với sự ngạc nhiên của tôi, người quân nhân ước mong: « Tôi có thể chịu đựng mọi gian lao trên chiến trường để sau này, khi chết rồi, sẽ được nghe bài điếu-văn mà thầy Giảng-sư vừa đọc ».

Tôi chắp tay cầu nguyện Thập-phuong Chư Phật gia hộ cho người bạn quân nhân của tôi sau này sẽ được mãn nguyện, và có như vậy thì sự làm tròn nhiệm vụ của anh ngày hôm nay mới có nghĩa lý.

Tiếp đến khi Chư Tăng nghinh Linh ra Thuyền Bát-Nhã, một bác trong Ban Từ-thiện vừa chạy theo vừa nói với tôi: « Tôi muốn làm thế nào để sau này tên của tôi cũng được ghi ở Đài kỷ-niệm này ».

Tôi vui vẻ thưa: « Tên của bác viết bằng nhiều nét chữ. Vậy bác có thể mỗi năm viết thêm một nét thì cuối cùng tên của bác cũng sẽ được ghi trọng trên đài kỷ-niệm và đặt trên Thuyền Bát-Nhã của Hội ».

### Một giải thường

Trong khi Ban trật-tự di kiêm soát các xe hoa dề sắp đặt cho

hợp lý, một Phật-tử kêu tôi chì vào xe hoa liên cơ-quan mà bạn phụ-trách và hỏi: « Xe này đứng nhất được không bác? »

— Dư súc.

— Thế xin Ban-tổ-chức trao cho một giải-thưởng.

Tôi giơ ngón tay chì lên nền trời đầy ánh trăng trong.

Người bạn Phật-tử của tôi thông cảm rất mau và cười rất to, hình như anh vừa nhận được một giải thưởng quý báu nhất trên đời.

#### Bi - quan hay lạc - quan:

Tối rằm, khi bắt đầu sắp lại mươi mấy chiếc xe hoa cho có thứ tự và chỉnh đốn hàng ngũ của hội - viên để chuẩn bị cho cuộc rước ánh sáng đức Phật, Đạo-hữu Trưởng-doàn tổ vẻ bi quan vì vắn-dè trật-tự.

Người di xem quá đông nên các xe hoa không di chuyền được dễ dàng và người di rước đèn cũng không thể nào giữ gìn cho đúng hàng ngũ. Với số xe ấy, với khối người ấy, làm sao 10 bác trong ban trật-tự có thể làm tròn nhiệm vụ được.

Thế là một số Phật-tử tự động xung phong vào làm nhiệm vụ trật-tự. Và cuối cùng, đoàn rước bắt đầu di một cách rất trật-tự và rất trang nghiêm.

Kính thành dành lễ Đức Thế-Tôn đã già hộ cho chúng con trong mọi Phật-sự.

Nhưng khi đoàn rước đến ngã năm trung tâm thành phố Tuy-hòa thì đạo-hữu Trưởng-doàn rước ánh sáng lại bị quan một lần nữa. Nhìn tối trước chì thấy hai rồng người đang đứng đón xem, chừa một con đường vừa rộng độ 2 thước ở giữa.

Đoàn xe « Lambretta » dẫn đầu tiến đến. Người đứng hai bên đường tự nhiên dẹp ra, nhường 1 con đường rộng 20 thước cho đoàn rước đi qua. Tôi liên-tưởng ngay đến một câu thường thường được nghe giảng là: « khi ánh sáng của Đức Như-Lai di đến đâu thì u-minh tan đến đó ».

Khi về đến chùa Bửu-Tịnh, tôi lau buồn-hồi trên trán thì có một người đến hỏi thăm: « Giữ trật-tự được đám rước này, lực lượng Ban-trật-tự Hội Phật-giáo ít nhất cũng đến hàng mấy trăm người ».

Tôi vừa cười vừa nói :

— Thật ra chỉ có 10 người được cử vào Ban-trật-tự, mà cũng có

thì là hàng trăm người tự nguyện xung phong vào làm Phật-sư, mà cũng có thè nói là vì tâm niệm của mấy vạn tín-disc Phật-giáo trong đám rước này không một ai muốn làm gì để cho rối trật-tu.

Một Sư cô vừa đến, nghe vậy, liền giải thích thêm:

— Anh ấy nói như vậy nghĩa là theo Phật-giáo thì « Có tức là không mà không tức là có ».

Còn lưu lại những gì:

Ngày Đại-Lễ Phật-Đản 2506 đã qua.

Thành-phố Tuy-hòa nói riêng và tỉnh Phú-Yên nói chung đã trở lại cuộc sinh hoạt yên lặng hàng ngày của nó.

Nhưng mọi người ở đây đã nhận thức được một cách cụ thể là:

1') Tuy-hòa đã tổ chức được Đại-Lễ Phật-Đản rầm rộ tháng tư năm nay đúng với mục-dịch biếu-dương lực-lượng tinh-thần đoàn-kết của hơn 700 triết Phật-tử khắp năm châu.

2') Đức tin của người Phật-tử, một khi đã phát sinh từ những thiện-duyên chính đáng, sẽ tạo cho chúng ta những phương tiện cần thiết để làm tròn sứ mệnh hoằng dương Chánh-pháp.

3') Chúng ta đã cùng dường ngày giáng sinh của Đức Tứ-phụ Thích-Ca Mâu-Ni trong một khung-cảnh huy-hoàng nhưng thanh-nhã, trang-nghiêm nhưng thâm-thúy, và nhất là phát-huy được những sở nguyễn của người tín-disc đối với một nền Đạo-đức cõi-truyền của D-n-iệc.

Tuy-hòa, mùa Phật-đản 2506  
NGUYỄN-ĐỊNH

## ĐẠI TRÙNG TU TRÚ SỞ GIÁO-HỘI TRUNG-PHẦN

Giáo-Hội Tăng-Già Trung-Phần và Thừa-Thiên  
đã ủ-nhiệm Thượng-tọa Thích Mật-Nguyên đứng  
ra Đại trùng tu chùa Linh-Quang, Trú sở Giáo-hội  
Tăng-già Trung-phần và Thừa-thiên, đã khởi công  
ngày 24-4 Nhâm-Dần. Là một cơ sở của Giáo-hội  
miền Trung và là nơi để thi hành các Phật-sư quan  
trọng. Vây mong quý liệt Tăng, Ni và tín-disc tích-cực  
ủng hộ để cho cuộc Đại trùng tu này chóng thành tựu.

(Quý vị muốn ủng hộ cuộc Đại trùng tu này,  
xin liên lạc với Thượng-tọa Thích Mật-Nguyên chùa  
Linh-Quang Hộp thư 47 Huế).

# MÁCH THUỐC

Bác-sĩ Nguyễn-khoa Nam-Anh  
Y-Khoa Đại-Học PARIS  
213 Huỳnh-Thúc-Khiêng — Hué

## Em Lê-Kiều Đồng-Xuân (Phú-Yên)

— 14 tuổi vàng da kinh niên, không có sốt rét không sưng lát lách hay gan, da nhiệt nóng luôn. Đã dùng Quinine Sulfarlem và sinh-tổ B1, B12, e, Extrait de foie chì bớt rồi lại như cũ.

Trả lời:

Triệu chứng vàng da là chứng tố có thể một là bị đau về hệ thống gan (gan bọc một hối thông mật gan) hay là hai là đau về máu (hồng-huyết cần bị phá). Xin xem bài « Trạng thái vàng da » tôi viết trong số báo « Lành-mạnh » Xuân Nhâm-dần này khuyên nên dùng:

— DOCÉMINE 1.000 tiêm ba ngày một ống vào mông.

— PEPTOFER uống 1 muỗng nhỏ trước mỗi bữa cơm ngày 3 lần.

— HÉPASCOL FRANÇOIS uống 30 giọt sau cơm trưa và 30 giọt sau cơm tối.

Cần phải thử phần xem có ký-sinh-trùng gì không, nếu có phải cho xô sán.

## Ông T. Khôi (Qui-Nhơn)

— Bị chứng lở hàn mòn ra ngoài mỗi khi đi đồng hoặc ngồi chỗ hờ. Đi đồng thì mùa nắng nực thỉnh thoảng ra toàn máu tươi mà ít phân.

Trả lời:

Ông bị chứng lở mảng da hậu mòn (*Prolapsus anal*). Không điều trị thì có thể bị xuất huyết nhiều lần khi đi đại tiện, làm nên bệnh bẩn huyết lần lữa.

Khuyên ông nên đến Bệnh-viện xin giải phẫu. Trong khi chờ đợi, cần sao cho việc đi đại tiện cho dễ dàng. Vậy trước khi đi đồng nên nhét vào hậu môn một viên SUPPOSITOIRE GLYCÉRINE. Các thuốc ông đã dùng (POMMADE MIDY, SUPPOSITOIRE MIDY, PRÉPARATION H...) chỉ trị bệnh trĩ; không có thuốc nào trị được lở mảng da hậu mòn ra ngoài. Ông cần uống thêm thuốc bồ huyệt, ví dụ uống GLOBIRON một ống trước cơm trưa và một ống trước cơm tối.

## Ông Tâm-Giác (Phan-Thiết)

— Con trai lên 7 tuổi, phải chứng đồ mồ hôi kinh niên. Nó xanh xao, hay cảm, ho.

Trả lời:

Khuyên ông nên cho cháu chụp ảnh quang tuyếp phổi (chụp chò

không rời vì rời không bảo đảm kết quả, trừ khi vị Bác-sĩ là chuyên môn về quang tuyển). Cháu, xét triệu chứng trên, bị phổi yếu. Ông nên cho cháu dùng:

- ARCOCALCIUM: Uống mỗi ngày một ống trước cơm trưa.
- VIDAYLIN: Uống một muỗng nhỏ trước cơm tối.

Nên cho cháu uống sữa buổi sáng một ly. Sữa tươi hay sữa hộp cũng được.

### **Ông Ng. Dâm Quận Đồng-Xuân (Phú Yên)**

— Ngày ngáy hay quáo gãi trầy da đẽ vẩy như ghẻ ruồi.  
— Bị sán kim loáy hoáy ở hậu môn đã dùng Santonine, Huile de Ricin chénopodée không kết quả.

Trả lời:

Ông hãy tiêm HYPOSULFÈNE mỗi ngày một ống vào máu tiêm 10 ngày nghỉ 20 ngày tiêm lại 10 ngày. Đóng thời buỗi tối trước khi đi ngủ uống 1 viên PHÉNERGAN, và trước cơm trưa cùng trước cơm tối uống 30 giọt CHOPHYTOL GOUTTES mỗi lần. Trị trong thời gian khá lâu.

— Trị sán kim ông có thể dùng NÉO BÉDERMINE EN SOLUTION HUILEUSE À 14% của hãng Đúc BAYER. Sáng dậy nhịn đói, uống luôn một lần 12 muỗng mǎn (muỗng có sẵn trong chai thuốc), 4 giờ sau đó mới được ăn cơm. Không cần xõ, không kiêng ăn gì và chỉ uống một lần đó thôi. Muốn xõ lần thứ hai phải đợi ít nhất là 15 ngày và uống lại theo thể thức trên.

### **Ông N. V. Danh Điện-Bản (Quảng-Nam)**

— Cách đây 4 tháng bị bì tiểu tiện sau những ngày đi làm quá nặng nhọc, Bảy giờ nước tiểu bị vàng và đồ sâm, ít lúc trong kèm ăn, ít ngủ.

Trả lời:

— Uống ORTHOSIPHÈNE sáng một ống chiều một ống, luôn trong năm ngày nghỉ một tuần uống lại năm ngày như vậy. Chích mỗi ngày một ống SULFARLEM, chích trong một tuần. Trước cơm trưa và cơm tối, uống mỗi lần 2 muỗng nhỏ VIDAYLIN.

### **Em Ng. Biền Đồng-Xuân (Phú-Yên)**

— Ngày quáo gãi hai ống chân như ghẻ ruồi. Uống Stovarsol, tiêm Bismuth và Bipénicilline bót rồi trả lại như cũ.

— Quáng gà không thấy rõ khi đêm.

Trả lời:

— Phải xoa POMMADE À L'HYDROCORTISONE vào chỗ ngáy ngày một lần. Uống 40 giọt HÉPASCOL FRANÇOIS trước cơm trưa và cơm tối. Chích HYPOSULFITE DE SOUDE mỗi ngày một ống vào máu, chích 10 ngày tiếp rồi nghỉ.

— Uống mỗi tháng 1 ống AVIBON. 500, uống trong ba tháng. Sau đó cứ 6 tháng mới uống 1 ống như vậy.

## HỘP THƯ:

Chúng tôi có nhận những bài: Vài ngộ nhận của Nguyễn-Khuê, Tam-Kỳ. — Ánh Đạo Vàng của Ngọc-Khiết, Cư-Chánh, — Tâm-Tinh người Phật-tử của Thiên-Chánh, Kontum. — Xuân-Nguyên của Hoài-Tâm, Đà-Nẵng. — Niềm Tin của Hoài-Nhân, K.B.C. 4.091. — Sự tích Phật Thích-Ca của Phạm-văn Kim, Huế. — Gác đậm cảm dề của T. L. Bình-Dương — Hộ Trì Chánh Pháp của Thiên-Tân, Thái-Lan — Phật-Giáo với sinh hoạt hàng ngày của Cao-Thái, Long-An. — Giòng sữa mẹ, Cầu-nghuyên, Đầu con hoang của Đoàn-hữu Khoa, Đà-nẵng. — Thiên-liêng của Hồ-Ấn, Trà-Vinh. — Nguồn-một của Nguyễn-Tuệ, Huế — Bảo-vệ Lý-tưởng của Hoàng-Minh, K.B.C. 4.625. — Tôi yêu Đạo-vàng của Hồ-Diép K.B.C. 5.261 — Quả báo nhân-tiễn của Trần-Huệ, Bình-Dương. — Một buổi lễ Phật của Minh-Tú, Sài-gòn. — Đặt lại vấn-dề Hoằng-Pháp của Châu-Hoàng, Dalat. — Tôi đọc Nguyệt-San Liêm-Hoa của Ta-Minh, Paris. — Suy-nghiêm của Thông-Minh, V.V.N. — Hoa-Đàm xuất-hiện của Ni-Cô Chánh-Hạnh, Long-An. — Chơn-lý Giải-thoát của Minh-Quới Gia-định Chánh-Dũng, Long-Xuyên — Hòn đèn của Trần-Diệt, Đồng-Hà — Nhớ-me của cô Tâm-Hạnh, Quảng-Trị. — Mừng Phật-Đản của Lê-thái-Nghĩa, Huế — Trò-về, Phật-Đản, của Hà-xuân-Lộc, Quảng-Trị. — Đản-khart-Sí của Trần-Diệu, Thái-Lan. — Sắc-Sắc Không-Không của Thích-Như-Huyền, Phú-Cường — Linh-Úng của cô Thành-Châu, Chợ-lớn. — Tu là cội-phúc, Tình là dây-oan của Kim-Tuấn, Quảng-Trị. — Nước-Cam-lộ của Từ-Hàng, Quảng-Ngãi. — Tôi theo Phật của Tâm-Đắc, Huế. — Phật-giáo và Dân-tộc của Thích-Thanh-Vân, Sài-gòn. — Ngán-Tinh Đời, Ý-nghĩa Hoa-Sen, Gương-xuất-gia của Nguyễn-Khuyah K.B.C. 6.078. — Ánh Đạo Huy-hoàng (Nhạc) của Nhật-Lệ, Huế. — Nếp-Sóng người Tu-Sí của Ni-Cô Huệ-Thành — Ngày-trọng-dại của Hoàng-việt-Sơn, Bệnh-viện Duy-Tân, Đà-Nẵng. — Mừng ngày Khánh-Đản của cô Phan-thi-Đề, Đà-Nẵng. — Ghi-ora-cứu-khỏ của Thế-Bửu, Tam-Kỳ.

— Ngày Đản Sanh với người Trần Tục của Duy-Đức, Quảng-Trị. — Tưởng niệm Đăng Tử-Bi. Mừng ngày Đại-Hội của Ngọc Lam Huyền, Huế. — Ra Đì của Lê ngô Tài, Phan-Thiết. — Thoát Tục của Trần Duy Đức, Quảng-Trị. — Tin Đài Bắc của Lâm-Vinh, Chợ-lớn. — Phật-tử và con đường truyền bá Đạo Pháp, Niềm Tin của Thích Minh-Tri, Bình-Địnhh. — Vài nét Sinh-hoạt của Sinh-viên Phật-giáo Nông-Lâm-Mục của Nguyêa-Thông, Bảo-Lộc. — Tân cảnh Đàlat của Tâm-Mỹ, Đàlat. — Chiếc lá, Bước-Đầu của Ngô viết Đức Bồ-Đề, Huế. — Tự-do Tín-ngưỡng ở Tây-Phương của Thanh-Kỳ, Luân-Đôn. — Sư Khuôn-Việt của Tâm-Dung, Sài-gòn. — Hướng Đì muôn thuở của Cồ-Vỹ Bồ-Đề, Huế. — Tự Thuật, Gởi ai của Tôn thất Luân, Đàlat. — Kỷ niệm ngày Thành-Đạo của Võ ngọc Trinh, Kontum — Về Cội của Lê văn Miêu, Tuy-Phong — Đạo Tình chủng-tộc, Tiếng chuông của Liêu-Trang, Quảng-Nam. — Tôn-giáo và Dân-tộc của Thích Thiện-Chánh, Sài-gòn. — Hư ảo, Nhớ chùa, Ngày Mai của Đoàn Quang Tuệ, Chợ-lớn. — Trời mưa gió, Nỗi buồn muôn thuở của Ngô hoàng Thí, Huế. — Phút Kỳ Diệu (kjch) của Giáo-Sư Minh-Ngô, Hà-Tiên. — Thanh-niên với Phật-giáo của Ngô Tùng, Hoa-Thịnh-Đốn. — Lên thăm Học-viện Nha-Trang của Tuấn-Kha, Khánh-Hòa. — Dục thoát luân hồi khổ của Ngô-Ý, Tân-Địnhh. — Mùa hoa Đạo của Kỳ Lam, Hoa-Thịnh-Đốn. — Sinh-Viên Phật-tử của Minh-Thừa, Sài-gòn. — Bụi-Hồng của Lê-Thùy Đồng-Khánh, Huế. — Tiếng Lòng (Nhạc) của Toàn Minh, Huế. — Hồi Chuông Thiên-Mụ Ca Kịch của Minh-Nguyên và Bạch-Diép, Sài-gòn.

Chúng tôi xin cảm ơn quý vị trên đây đã hoan hỷ gởi bài; bài nào đăng được chúng tôi đều có gởi thư riêng và báo tặng Tác-giả.

Và chúng tôi xin nhắc lại: Quý vị gởi bài, xin viết chữ rõ ràng trên một mặt giấy hoặc đánh máy càng quý và ghi rõ tên, địa-chi, để chúng tôi tiện việc liên lạc, bài nào không đăng xin miễn trả bản thảo.

Kính chào phục vụ Chánh-Pháp.

L. H. N. S.

## HƯƠNG GIẢI THOÁT

Do Phật-học-Viện Nha-trang sản xuất và phát hành.  
 Chất tạo toàn tràm. Thơm và tinh-khết. Dùng HƯƠNG  
 GIẢI THOÁT để ủng hộ Phật-học-viện.

## CHƯƠNG - LAN

ĐẠI LÝ:

*Bia nước Cam*  
*Hàng BGI*

*Hàng xe Vận tải*  
**ANH-MINH**  
 101, Huỳnh-Thúc-Khang

HUẾ

ĐẠI LÝ:

Xăng nhớt, Dầu  
*Hàng ESSO*  
*Hàng đắp vỏ xe hơi*  
**CHÂU-BÁ**  
 Tú-giác số 1 Bến xe  
 Trịnh Minh Thể

HUẾ

HÀNG - VẬN - TAI

## TÁI - HƯNG

Nhận thay khách hàng chuyền vận hàng hóa  
 Bằng xe lửa trên đường SAIGON-ĐÀ-NẴNG-HUẾ  
 Nhận thay khách hàng mua và bán hàng hóa

96, Đại lộ Khổng-Tử CHOLON  
 Điện Thoại 36961

62, Bến Bạch Đằng ĐÀ-NẴNG  
 8, Tô Hiến Thành HUẾ

## TIN TỨC

**Lễ Phật-dản 2506.** — Lễ Phật-dản năm nay toàn quốc đều cử hành ngày 15 tháng 4 đúng theo Thông-bach của Tông-hội Phật-giáo Việt-nam. Khi Thông-bach của Tông-hội mới đưa ra, có một vài nơi rất lo ngại, sợ thay đổi ngày 8 ra ngày 15 làm cho một số Phật tử sẽ bở ngỡ, cuộc lễ sẽ không được long trọng như các năm trước.

Nhưng sau mấy bài giải thích gởi đi, toàn thể Phật-tử toàn quốc đều thấu triết vấn đề thay đổi ngày 8 ra ngày 15 là việc làm đúng chánh pháp, hợp thời cơ. Nên lễ Phật-dản năm nay lại được toàn thể Phật-tử nhiệt liệt tham gia, tề-chúc rất long trọng huy hoàng, hơn các năm trước, ngoài sự ước muôn của Tông-hội nữa.

**Hai đặc san Phật-dản.** — Đặc san « Mùa giác ngộ » do đoàn Sinh viên Phật-tử trường Nông-lâm-mục xuất bản.

« Hương-dạo » Đặc-san do Gia-dinh Phật-tử tỉnh Bình-thuận xuất-bản.

Hai đặc san đều ra đời trong một hoàn cảnh đầy khó khăn thiếu mọi phương tiện, nhưng đã kịp thời góp mặt để phát huy đạo niêm, hân hoan đón mừng ngày Phật-dản đầu tiên. Năm châu thống nhất thật là việc làm đáng tán dương và lối « pháp cúng dường » đầy ý nghĩa.

Liên-Hoa Nguyệt-sna xin cầu chúc anh chị em Sinh viên Phật-tử Nông-Lâm-mục và Gia-dinh Phật-tử Tỉnh Bình-thuận đầy đủ thiện

duyên tiếp tục ra đời tập hai trong dịp « Vu-Lan » sắp đến.

**Phật-giáo và nền văn-hóa Việt-nam.** — Đó là đề tài của Đại-Đức Thích Mân-Giác bàn báu Biên-tập-viên đã giảng tại trường đại-học Văn-khoa Sài-gòn lúc 18 giờ 30 ngày 31-5-1962 trước một số thính giả dù các giới ở Thủ-dô, do hội Việt-nam nghiên cứu liên lạc Văn-hóa Á-châu tề-chúc.

### TIN THẾ GIỚI

**Trung tâm Phật-giáo tại Hoa-Thịnh-Đốn (Mỹ-quốc).** — Trung tâm Phật-giáo Mỹ-quốc tại Hoa-thịnh-Đốn dự trù xây dựng một ngôi chùa và Trung tâm Văn-hóa Phật-giáo. Đại-sư Tich-Lan tại Hoa-kỳ, ông W. Gopallawa, và ông Goseph L. Stevens đã cho biết tại Hoa-thịnh-Đốn là dự án xây cất này sẽ tốn phí 5 triệu Mỹ-kim. Cả hai ông đều phó hộ trưởng của Trung-tâm Phật-giáo, một tề-chúc bất vụ lợi đã được thành lập cách đây hơn hai năm nhằm mục đích xây dựng ngôi chùa.

Chương trình dự định dúc một tượng Phật cao từ 21 đến 24 thước Tây bằng nhôm bọc bằng vàng diệp. Ban đêm sẽ có đèn chiếu sáng tượng. Tượng Phật sẽ được đặt trên một dài sen. Phía trong Trung-tâm sẽ thiết những điện thờ Phật của các quốc gia Phật-giáo Á-châu khác nhau.

Sẽ xây cất một giảng đường

rất rộng rãi, một sân khấu để trình diễn văn nghệ, một thư-viên, một phòng triển lãm, những phòng nghiên cứu, và chỗ ở cho các nhà sư đến viếng thăm. Một vườn theo kiểu Nhật-bản có máy phun nước và các kiến trúc Á-châu khác sẽ bao bọc chung quanh.

**Đại-sứ Gopallawa** nói rằng Tích-Lan đang chờ mong sự ủng hộ tài chính, và cũng mong chờ ở các tổ chức Phật-giáo Á-châu. Ông Stevens hy vọng lễ đặt đá của Trung-tâm sẽ được tổ chức vào tháng 9 Dương-lịch đến đây.

Nên chú ý rằng Hoa-thịnh-Đồn đã Trung-tâm Thiên-chúa và Trung-tâm Hồi-giáo, còn triết học Phật-giáo và lối sống Phật-giáo chưa được trình bày cho dân chúng.

Những mục đích của Trung-tâm Phật-giáo định xây cất này còn gồm có việc cung cấp mọi sự để dàng về việc nghiên cứu văn hóa và tôn giáo của những xã-hội chịu ảnh hưởng Phật-giáo, và gây tình thân thiện giữa các quốc gia.

**Những tù nhân giỏi giáo lý nhà Phật.** — Có bảy mươi tù nhân ở khám dường Welikada tại thủ-đô Colombo (Tích-Lan) đang học tiếng Pali để có thể nghiên cứu Phật-giáo trong nguyên văn. Đại-đức Galle Sasanassi là trưởng của những lớp học Pali này vào mỗi chiều thứ hai tại khám dường.

Tổng số 150 tù nhân, trong đó có 45 tù nhân bị chung thân, đã thi về giáo lý do hội thánh niêm Phật-tử Colombo khảo sát. Họ đã làm bài trong khám dường.

Năm 1960, có 35 tù nhân đã đậu trong kỳ thi về giáo-lý, trong đó 2 người được ưu hạng. Trong năm đó, giáo-su W. F. Gayasuriya có 7 giáo-viên phụ tá đã dạy giáo-lý mỗi tuần 2 ngày vào ngày thứ tư và ngày chủ nhật. Giáo-su Jayasuriya cho biết đã có nhiều tù nhân khá giỏi về giáo-lý.

**2505 cây đèn đá được thắp tại đền thờ rồng Phật.** — Một số tín-hữu đã tổ chức thắp 2505 cây đèn dầu dừa tại đền thờ Rồng Phật ở Kandy nhân dịp đêm rằm tháng giêng âm lịch (18-2-62) để kỷ niệm lễ nhập diệt 2505 của đức Phật. Họ đã thắp đèn từ lúc 6 giờ chiều và làm lễ dâng hoa vào lúc 6 giờ 30.

**Phật-tử Kahmuck kỷ-niệm đệ thập chu niên ngày đến Hoa-kỳ.** — Những Phật-tử xứ Kahmuck trong tháng 2-1962 đã làm lễ kỷ-niệm đệ thập chu niên ngày họ đến tị nạn tại Hoa-kỳ. Những Phật-tử Kahmuck này đã rời quê hương Nga-xô của họ trong kỳ thế giới chiến tranh thứ hai và định cư tại tiểu bang New-Jersey. Họ đông khoảng 1000 người và thuộc người Tây-tạng.

Trong dịp lễ, Tổng-thống Kennedy nước Mỹ đã gửi đến họ một thông-diệp thiện chí nói rằng: Tổng-thống rất hài lòng nhận thấy rằng cái tự do mà nước Mỹ có thể biểu họ đã được họ những Phật-tử đại-thừa, tán thưởng. Họ đã gửi biểu nhân dân Hoa-kỳ một tấm lập-lắc để kỷ-niệm và Thủ-trưởng ngoại-giao Hoa-kỳ ông Averell Harriman đã tiếp nhận tại Hoa-thịnh-Đồn.