

# LIÊN HOA

## VĂN TẬP

THÁNG BÂY ĐINH - DẬU

NĂM THỨ BA SỐ

7



IN TRUYỀN-BÁ PHẬT-PHÁP CỦA GIÁO-HỘI TĂNG-GIÀ TRUNG-PHÀ

# LIÊN - HOA

## VĂN TẬP

---

MỤC LỤC SỐ 7

RẰM THÁNG 7 ĐINH-DÂU

---

THÔNG BÁCH	T.T.S.
NGÀY VU-LAN	LIÊN-HOA
AN-LẠC BẰNG SỰ KIỀM SOÁT...	Đại đức SHIN KELASE
CẨM NIỆM VU-LAN (Thơ)	NGUYỄN-KHOA-VY
TÂN DUY THỨC LUẬN	THÁI-HƯ ĐẠI SƯ
NGÀY RẰM THÁNG BÀY	HOÀI-SƠN
CỘNG CHÚA LY - CẤU (Mẩu chuyện)	THÈ-QUÁN
MỸ THUẬT PHẬT-GIÁO	Bà DOROTHY WELLS
HƯƠNG MÙA BÁO HIẾU (Thơ)	AI-HIỀN
TÌNH YÊU (Thiếu nhi)	TÂM-ĐỨC
TÌNH THẦN và ĐỨC TIN...	THANH-TÂM
CHIỀM BÀI PHẬT TÍCH ĂN-ĐỘ	THÍCH MINH-CHÂU
TIN TỨC	L. H.
BÚC THƯ	LIÊN-HOA

HOA - SĨ PHẠM-ĐĂNG-TRÍ TRÌNH BÀY

Phật-lịch 2501 Huế, ngày 17 tháng 7 năm 1957

TRỊ-SỰ TRƯỞNG TỔNG-TRỊ-SỰ GIÁO-HỘI TĂNG-GIÀ T. P.

Kinh gởi Ban Trị-Sự Giáo-Hội  
Tăng-Già các Tỉnh

NAM MÔ A-DI-ĐÀ PHẬT

Kinh thông bạch quý Ban Trị-Sự.

Chiều phiên họp thứ 38 vào ngày 5-6-57 của Tổng-Trị-Sự, đã quyết-nghị về việc tổ-chức ngày Tự-Tứ sau mỗi mùa An-cư thành một ngày TẾT của Chư-Tăng đúng theo tinh-thần đạo-pháp.

Nay ngày Tự-Tứ sắp đến nơi, Tổng Trị-Sự kính nhắc lại đề quỹ Giáo-Hội dù thi giờ tổ-chức ngày Tự-Tứ đúng với tinh-thần trong bức thư số 260 TG/TV dề ngày 11-8-1956 mà T.T.S. đã gửi đến quý Giáo-Hội.

Vậy sau ngày 15-7 âm-lịch là Vu-Lan như thường lệ, thì trong ba ngày 16, 17, 18 tháng 7 âm-lịch Chư-Tăng chúng ta nên di lê các tông-đình chúc tụng các Hòa-Thượng tôn-túc và Chư-Tăng thăm viếng chúc tụng nhau, mà ngày TẾT Nguyên-dán năm nay chưa làm.

Kinh chúc quỹ Giáo-Hội hoan-hỷ thi hành đúng tinh-thần của bức thông bạch này.

NAM MÔ ĐẠI HIẾU MỤC-KIỀN LIÊN BỒ-TÁT

Nay kính

TRỊ-SỰ-TRƯỞNG  
THÍCH MẬT-NGUYỄN

# NGÀY VU-LAN

**H**ÀNG năm đến ngày hạ mǎn, thu sang, là tất cả Phật-tử  
chuẩn bị cử hành lễ Vu-Lan rằm tháng bảy.

Lễ Vu-Lan là một lễ rất long trọng; là một dịp để cho  
những người con báo đền công ơn sanh dưỡng của cha mẹ hiện  
tại và quá cố. Nhất là dân tộc Việt-Nam chúng ta lại xem ngày  
đó là ngày thiêng liêng cao quý nhất, vì dân tộc ta là một dân  
tộc được un-đúc bởi một nền văn hóa thuần thực Á-đông, rất  
nặng lòng gia đình, đậm tình hiếu đạo.

Nhưng vì sao mà có ngày lễ Vu-Lan và cử hành lễ Vu-Lan  
cách thế nào cho đúng chánh-pháp?

Với câu hỏi trên, các sách báo Phật-giáo lâu nay đã giải  
thích tường tận, cho đến bǎn san cũng có nói đến trong số Vu  
Lan năm trước. Ở đây chỉ tóm lược và nhắc nhở đôi điều trong  
dịp Vu-Lan năm nay..

Kinh Vu-Lan-bồn chép: Đại-đức Mục-Kiền-Liên sau một thời  
kinh tân tu hành, đã chứng A-la-Hán đủ thàn thông diệu lực,  
muốn đến ơn sanh thành dưỡng-dục của cha mẹ, Ngài dùng  
thần thông xem khắp mười phương thế giới, thấy mẹ Ngài sanh  
trong loài quỷ đối (ngạ quỷ) thân hình tiêu tụy, đối khát khöh  
... Ngài liền dùng bát cơm đã khát-thực, đến chốn ngạ quỷ

dâng mẹ. Mẹ Ngài lâu ngày đói khát, nay được bát cơm đầy vui mừng khôn xiết, nhưng khi bà đưa cơm vào miệng, bát cơm ngon lành kia, trở thành lửa nóng không sao ăn được. - Đại đức Mục-Kiền-Liên hết sức đau lòng, trở về bạch Phật xin Phật chỉ dạy phương pháp cứu mẹ.

Phật dạy: mẹ người khi còn sống gây nhiều tội lỗi nặng nề tham lam ích kỷ... nên khi lâm chung mới mắc quả báo khổ sở như thế, dù người hiếu hạnh đến đâu, một mình cũng không thể cứu mẹ người nỗi, phải nhờ sức chú nguyện của chư tăng trong ngày rằm tháng bảy, vì ngày ấy là chư tăng sau ba tháng an cư, thành-tịnh tu hành, công viên quả mẫn... người nên thành tâm sám sửa phàm vật ngày ấy cúng dường lên chư tăng, nhờ tịnh đức của chư tăng chủ nguyện, mẹ người sẽ được giải thoát. Đại đức Mục-Kiền-Liên làm theo lời Phật dạy, quả nhiên mẹ ngoài thoát chốn ngạ quỷ sanh lên thế giới an lạc. Và đức Phật cũng khuyến khích các người đệ tử từ nay về sau nên theo phương pháp đó, thì cha mẹ quá cố được sanh tịnh-xứ, cho mẹ hiện tại được an vui trường-thọ...

Lễ Vu-lan bắt đầu từ đây, tất cả Phật-tử trong mười phương đều long trọng cử hành.

Nhưng trong khi cử hành lễ Vu Lan muốn cho được ý nghĩa và kết quả chúng ta nên chú trọng các điểm sau đây:

— Thành tâm tưởng nghĩ đến công ơn sanh dưỡng của cha mẹ, và nhất tâm chủ nguyện Tam-Bảo tiếp độ cho thân nhân của mình được siêu thoát.

— Nguyên cầu đại đức chư tăng từ-bi chủ-nghiệp trong ngày Vu-lan.

— Tùy năng lực của mình góp phần trong việc làm phước đức như bố-thí, phóng-sanh...

— Đối với những cha mẹ còn sống, hãy nói rõ ý nghĩa Vu-lan cho cha mẹ hiểu, nhất là điểm nghiệp-nhân và quả-báo của mẹ Ngài Mục-Kiền-Liên, để cha mẹ được cảm thông sâu đậm lý nhân quả tội báo...

Chúng ta thực hiện được những điểm trên thì ngày Vu-lan

lễ báo hiếu của chúng ta mới được nhiều kết quả tốt đẹp.



Ngày Vu-Lan ngoài sự báo hiếu cha mẹ, còn là ngày tết của chư tăng. Theo tinh thần giới luật của Phật, người xuất gia đã vào trong hàng Tăng-lão, không cuộc hạng vào năm tháng của đời. Chỉ đánh giá mức tu hành của mình làm tuổi tác, nên sau ba tháng tinh-tấn tu học, ngày rằm tháng bảy tức là ngày mân hạ, là ngày tết của chư Tăng, đánh dấu một đoạn đường tu học, mỗi vị Tăng-già thêm một tuổi.

Nhưng Phật sự nước nhà đang bè bộn, hàng trăm địa điểm hàng triệu tín đồ đang khao khát sự giáo hóa của quý vị; trong các cơ quan Phật-giáo đang cần những vị chân Tăng điều khiển; ba tạng giáo-diễn còn nguyên vẹn chữ Tàu, chưa phiên dịch thành Việt ngữ để phô cập quần chúng. Và còn nhiều, nhiều Phật sự khác trọng đại nữa, đang mong chờ quý vị. Mặc dầu trong các năm qua quý vị đã tích cực với Phật sự nhiều, nhưng có một vài vị đang còn trong tinh thần rụt rè tiêu cực, sau một cái tết tu học năm nay, hy vọng quý vị hăng hái tích-cực Phật sự thêm nữa, để cho công đức hoằng pháp của quý vị trưởng thành tương xứng với hơ-lạp (tuổi hạ) của quý vị vậy.

#### LIÊN-HOA

Ngày Vu - Lan đối với dân tộc ta là ngày thiêng liêng cao cả nhất. Vì dân tộc ta đã un đúc bởi một nền văn hóa thuần túy Á - đông, rất nặng lòng gia đình, đậm tình hiếu đạo.

# AN LẠC BẰNG SỰ KIÈM SOÁT TINH-THẦN

của Đại-đức Shin Kalasa

**A**n-lạc nói đây là sự an-lạc của từng cá nhân.

Tôi sẽ nói một cách tông quát, phương tiện đạt đến, bằng sự kiêm-soát tinh-thần để tặng những ai đang tự mình đi tìm kiếm sự an-lạc.

Sự an-lạc không cần tìm kiếm sâu xa, chính nó ở trong tay chúng ta, trong phạm vi của mỗi người, dù là một nhà thông thái hay một người học trò tầm thường, dù sức khỏe biết tệ đến đâu thì sự an-lạc vẫn ở đấy, các đạo-hữu hãy thực hành trong chốc lát và nếu có thể thì tiếp tục mãi sự an-lạc sẽ vĩnh-viễn ở với các đạo-hữu.

Các đạo-hữu thử hỏi « Vì đâu mà tôi khát vọng sự an-lạc? » câu trả lời sẽ đơn-giản; « Vì những thắc-loạn ». Sự thắc-loạn nói đây, có nghĩa là trạng thái bất-đ ổn của tinh-thần. Bởi

vì tinh-thần của các đạo-hữu bị rối-loạn, những ảnh-hưởng của các đạo-hữu nhảy từ đó này sang nơi khác như một con khỉ. Khi tri-giác của các đạo-hữu tiếp xúc với một vật dễ yêu, các đạo-hữu vui vẻ và khi bị cảm-kích bởi một cái gì khó chịu, các đạo-hữu sẽ buồn rầu. Nhưng loài người thường gặp những điều bất-mã hoặc ở nội-tâm, hoặc ở ngoại-giới. Nội-tâm khi những điều này nảy sinh từ ý-tưởng phi-muộn, ngoại-giới khi những giác-quan bị xoay về ngoại-cảnh như thị-giác, thính-giác, khứ-giác, vị-giác, xúc-giác, làm-thấy những ý-tưởng. Các đạo-hữu nhìn một hình-ảnh vì muộn-đi ở đấy một mồi-vui thiêt các đạo-hữu nghe một tiếng-hít một lần hương, nếm một món ān-ngon và sờ những vật đều cùng một lý-do. Va cái ān-tượng này sẽ dợt

lại trong bao lâu ? sự thật, chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Rồi các đạo hữu sẽ nhớ lại mãi trong nhiều lần đề kéo dài ý thích ấy, khi những hình ảnh trong tâm nào đó biến mất, một hình ảnh trong tâm phiền chán khác sẽ thay thế ngay, lúc ấy các đạo hữu sẽ tự cảm thấy khó chịu vì không giữ được hình ảnh ban đầu. Tất cả những cảm xúc dịu dàng sẽ cho chúng ta một môi vui thích nhất thời và sẽ làm bực bối khi chúng rời bỏ ta.

Loài người có một trái tim trong sạch tự nhiên như nước trong hồ không gợn sóng. Chỉ vì gió, vì một chiếc lá rơi hay những cành cây gãy, hay vì một chao động gì khác, mà nước trong nỗi sóng hay đục vẩn. Cũng vậy, con người chỉ bị phiền muộn trong lòng bởi những giác quan mà chúng ta vừa nói trên.

Theo đạo Phật, một hoạt động của nội tâm đều chịu một trong sáu duyên do sau đây : 1 — Liêm khiết (alobha) ; 2 — Nhẫn đức (adosa); 3 — Hiền minh (amoha); 4 — Tham vọng (lobha); 5 — Oán hận (dosa); 6 — U-muội (moha). Ba điểm đầu là những duyên do tốt, và ba điểm sau là những

duyên do xấu.

Tính tham vọng được sắp xếp những tinh khát khao, thèm muốn thứ bậc, thanh danh, giàu sang, danh giá, dục vọng, v... v... Oán hận gồm sự cừu thù, giận dữ, hiềm kỵ, hành vi cừu địch, khí sắc cùu nhau, kiêu ngạo, phản bội, ích kỷ, ưu tư, giả nhân giả nghĩa, uy hách và ghen tuông kết hợp với nhau để phạm những hành động xấu xa, khi vắng tinh hổ thép; và khi thiếu tinh sự sệt, phạm những lỗi lầm. U-muội gồm có sự đốt nát, nhác nhởm, hôn mê, jưng chừng, thiếu chăm chú, đần độn, dại khờ, mơ hồ và thành kiến. Ta có thể thêm vào đó những chỉ định khác thuộc về những gì không được ứng dụng và những gì thuộc về mọi căn cơ bất hảo.

Trái lại với những chỉ định trên, ta tìm gặp nhiều đặc tính tốt thuộc những căn cơ tốt đẹp. Khi vắng những trạng thái kể trên, đây là lòng tin thành với chánh pháp, năng lực làm những việc thiện như những sự bố thí, giữ giới luật về những điều răn dạy và khảo sát tâm hồn về những đặc tính vô thường của mọi sự sinh thành, tình trạng phiền não của chúng và

sự vắng khuất cái ngã cố định của tất cả những pháp vĩnh-cửu (dhammas) bị lệ thuộc và không lệ thuộc.

Ở đây tôi chỉ cho một ý niệm tổng quát về sự phân loại của những nhân quả (karmas). Để hiểu biết rõ hơn những trạng thái tốt và xấu về mọi tác động thuộc thể chất hay tâm hồn, những đặc tính và những kết quả của chúng, độc giả sẽ tìm thấy trong những sách triết học Phật-giáo. Nhưng có người sẽ nói rằng không có đủ thì giờ để khảo cứu những cuốn sách dày cộm này về chi tiết (như tôi đã khuyên bảo) và cũng như có dịp đọc những sách ấy, họ có thể bị lúng túng bởi lầm điều phải khao cứu.

Vậy đây là một thí dụ của một thầy Tì-kheo, trong thời đức Phật còn tại thế. Vị này bị chán nản bởi làm giới luật trong kinh Ba-la-de-mộc-xoa (Patimokkha, gồm 250 giới) ràng buộc một vị tì-kheo, và muốn trở về thế tục. Khi nghe nói về chuyện này, đức Phật cho gọi thầy tì-kheo lại bên mình và hỏi nếu vị này có thể chỉ theo một giới luật mà thôi. Vị tì-kheo rất đỗi vui mừng và xin nhận, Đức Thế-Tôn dặn:

«hãy giữ vững tinh-thần ôn định, trau đầy những tư tưởng tốt và không dễ cho tinh thần đi mộng lung ra ngoài những trạng thái tối thiêng». Vị tì-kheo cố gắng hết sức mình, nhưng trong khi cố giữ vững tinh-thần thầm nhuần điều thiện, vị tì-kheo đã phải chiến thắng với bao nhiêu đợt tấn công với những chướng ngại-vật như: đam mê dục vọng, ước muốn xấu xa, sự biếng nhác và hèn mè, sự thác loạn và tư lỵ, lung chừng và u-muối. Vị Tì-kheo đã phải chiến thắng với những địch thủ nguy-hiểm bao trong : 1 — đam mê (râga); 2 — Oán hận (dosa); 3 — U-muối (moha). Song cuối cùng vị tì-kheo được giải thoát ra khỏi mọi ràng buộc và đắc quả A-la-hán.

Trong những xứ Phật giáo, những vị Mahatheras, là những bậc thông thái và được sùng kính, luôn luôn răn dạy các đệ tử tránh những hành động xấu xa và thực hành những hành động đáng khen thưởng những kẻ thế tục cũng hiểu lời dạy của các bậc tôn sư và vâng theo. Một chuỗi dài những danh từ về những nghiệp (hành động tốt hay xấu cũng chưa đủ giữ vững nhưng ai không chịu họ hỏi về tạng Luận (Abhidhamma)

Vậy cho nên cần phải theo phương pháp đơn giản mà đức Phật đã cho vị tu kheo nản chí trước kia. Phương pháp này không gì lạ ngoài sự kiềm soát tinh thần. Dù rằng những chữ kiềm soát tinh thần khi đọc lên nghe rất dễ dàng, chúng ta sẽ thấy khó khăn khi đem ra thực hành, vì sự kiềm soát tinh thần gồm trong ba động tác : Tâm, thân, Lời nói và Nhục thể. Mỗi một hành động được phân loại tốt hay là xấu và quay vào lục cẩn.

Ngày nay mọi người đều nói đến hòa bình (an lạc). Toàn thế giới đã nói không thể hòa bình, mà chỉ có hoặc là một trận chiến tranh người, hoặc là một trận chiến tranh thật sự. Chiến tranh không còn là điều lệ với thời đại chúng ta nữa, từ khi vũ trụ sinh thành đã luôn luôn có những trận chiến tranh giữa những sinh vật của từng hành tinh khác nhau, giữa những thị tộc, những vua chúa, những quốc gia, và những cá nhân của trái đất này. Những trận chiến tranh sẽ không bao giờ kết liễu nếu loài người không chịu tách mình ra khỏi ba kẻ thù chính đang ẩn nấp ngay trong chính thân họ.

Tôi đã nói tạm dù về những hành động và hy vọng rằng mỗi một người đều sẵn sàng thực hành sự kiềm soát tinh thần, hay nói một cách khác, sự tập trung sâu một lúc thiền định. Các đạo hữu hãy thực hành ngay từ giờ theo ba điều sau đây :

1 — Chúng ta không hề sợ những sự thăng trầm của thế giới, có thể xảy ra, dù như thế nào cũng vậy.

2 — Chúng ta hãy đóng chặt những ngõ ngách của các giác quan : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể và tinh thần.

3 — Chúng ta hãy hòa mình với mọi loài sinh vật bằng một tình thương hảo hiệp vô biên.

Và điều nhắc nhở cuối cùng của tôi để giữ được sự an lạc là : đừng so kè đến những người chung quanh, mà phải tranh đấu ngay trong chính bản thân các đạo hữu, bằng sự kiềm soát tinh thần.

Hòa bình, an lạc cho tất cả chúng sinh.

NGUYỄN - THÁI dịch.

(*La Paix par le contrôle de l'Esprit* trong *La Pensée Bouddhique N° 6 — Avril 1955*)

## Cảm niệm :

# VU - LAN

Lễ Vu lan ngày rằm tháng bảy, sự tích này, nay hãy lưu truyền.  
Khi xưa ngài Mục-kiền-Liên, tu hành đặc đạo được liền lục-thông  
Ngài chạnh nhớ đến công cha mẹ, nuôi nấng mình lúc trẻ cù lao;  
Bây giờ chẳng biết ra sao, liền dùng đạo-nhân trông vào thế gian.  
Nhìn thấy mẹ vô hàng ngạo quý, thân lõi tàn tiều tuy thảm thương  
Vợ vàng da bọc lấy xương, cũng vì đói khát dù đường lật ch  
Ngài thấy vậy, ai bi buồn bức, bắt cơm đầy lấp tức bời cho.  
Bà kia miệng lẩm tay vỏ, cơm chưa vỏ miệng hóa tro lửa liền.  
Khi ấy Mục-kiền-Liên hé lớn, khóc than và đau đớn biết bao,  
Khôn hay toan liệu thế nào, trở về bạch Phật trước sau tò tò  
Phật bảo mẹ người vươn lâm tội, súc một người khó nỗi cứu xong  
Tuy người hiếu thuận hết lòng, đất trời cảm động cũng không đủ g  
Đau thiền địa thẫn kỵ đạo sĩ, Từ-thiên-vương bênh vị như không  
Bây giờ phải cày phèn đồng, thập phương tăng chúng già công hộ tr  
Để cho được thoát ly ưu khổ, súc oai thần lê độ họa may.  
Một năm chỉ có một ngày, là Rằm tháng bảy là ngày Vu Lan.  
Phải thiết một trại dài tiêm tắt để cúng đường chư Phật chúng Tán  
Cầu cho cha mẹ siêu thăng, khỏi vòng bát-nan thoát thân tam  
Mục-kiền-Liên hoan hỉ phép Phật, trong thời gian lát-dát thi han  
Mẹ ngài hẳn được siêu thăng, đồng thời nhứt thiết chúng sanh eung v

phật liền lấy, phép này ban bố, để từ ngày ưng hộ đến nay.  
gây giờ ta phải sao dài, phải làm lê ôy càng ngày càng to.  
Đạo làm con phải lo bão hiếu, cứ theo như cách ấy mà làm.  
Một người dài thọ không kham, năm mươi kể khác phải tham gia vào  
Trên nhờ Phật dồi dào công đức, dưới nhờ Tăng tích-cực chủ nguyện  
Bèu bối ơn đức thung huyền, người còn kể mãi đều yên vui lòng,  
Việc bão hiếu đã xong phần tử, lễ Vu-lan cứ giữ như thường.  
Xin cúng dạo hữu thập phương, hàng năm phải tới Phật đường dù đông  
Ai ai cũng một lòng thành kinh, v蛾 trang nghiêm cửa tịnh nhà thuyền,  
Có nhiều phước quả thiện, duyên, phép mầu của Phật lưu truyền mòn năm.

« Chờ quên tháng bảy ngày rằm »

THÀO-AM NGUYỄN-KHOA-VY

## Kiến - thiết Phat - hoc - vien

Phat-hoc-vien Việt-nam tại Nha-trang — là nơi đào tạo Tăng tài để duy trì Phat pháp, hiện nay đang kiến thiết trường ốc để cho học Tăng đủ tiện nghi tu học. Mong quý đại đức Tăng Ni và tất cả tín đồ Phat-giao xa gần, vì niệm ưng hộ Phat pháp hãy tích-cực tham gia việc kiến thiết này - để cho Phat sự được viên mãn.

Vì nào phát tâm ưng hộ việc kiến thiết Phat-hoc-vien này, ở tỉnh nào xin giao thiệp với văn phòng Giáo hội Tăng-già hay Tỉnh hội Phat-hoc & Tỉnh ấy, hoặc giao thiệp ngay với văn phòng Phat-hoc-vien chùa Hải-đức Nha-trang.

# TÂN DUY-THỨC

## LUẬN

THÀI - HƯ ĐẠI SƯ

(Tiếp theo)

HỎI. — Tại sao gọi là ý-chí-tánh-thức ?

**GIẢI THÍCH.** — Ý nghĩa « tư lương » mà chí nghĩa là « Hằng thầm » trong 8 thức tâm-vương, chỉ thức này có tánh tư-lự (đo lường) hằng thường thầm sát hơn cả. Nên gọi nó là ý-chí-tánh-thức. Liều-biệt-cảnh-thức có tánh hiếu hểu biện-biệt hơn cả, sanh-hóa-thề-thức có tánh nhóm chúa phát khôi (tập khôi) hơn cả, thì ý-chí-tánh-thức này có tánh hằng thầm tư lương hơn cả. Đây là sự đặt tên tùy theo năng-tánh đặc-biệt thù thắng của mỗi thức, chứ không phải khi ý-chí là hoàn toàn không có liều biệt. Thức ý-chí-tánh này không những do tự chủng-tử của nó trong sanh-hóa thề-thức (A-lại-gia) mà sanh ra, nó còn dựa lấy hiện-hành sanh-hóa thề-thức làm trợ-duyên duy nhất nữa, giống như ý-thức nương dựa nó làm căn, nhẫn-thức nương dựa nhẫn-thức làm căn vậy. Nhưng nó còn khác hơn nhẫn-thức nương nhẫn-căn ở chỗ là nhẫn-thức không thấy và không lấy nhẫn-căn làm đối cảnh, trái lại thức mạt-na, khi đã nương tự-chứng-phản thức sanh-hóa-thề làm căn, cùng nhau song song lưu chuyển không giàn

đoạn, đồng thời nó còn trở lại thẩm-sát kiến-phản thức sanh hóa thể làm đổi cảnh, và chấp lấy làm ngã thể. Ngã thể ấy gọi là cảnh chơn-đói-chất, tức một cảnh tướng được sanh bởi tâm duyên tâm mà ý-chí-tánh hằng-thẩm tư-lương theo tướng đó mãi, không bao giờ rời. Bởi vậy, thức ý-chí-tánh này thường dính liền với thức A-lại-gia bắt cứ thức A-lại-gia cảm thọ ra một thân-loại nào trong 3 cõi. Nói rằng đoạn trừ sanh tử, tức có nghĩa là hiểu rõ sự sanh tử, sở dĩ có ra là do thức ý-chí tánh chấp chặt thức sanh-hóa-thể thành Ngã-ái-chấp tàng, bèn khai-thông, giải phóng nó đi, dừng cho cố chấp nữa. tức được giải thoát, nghĩa là trả lại sự tự do tự tại của sanh hóa thể thức vậy. Có điều đến khi này vẫn còn có dính líu với pháp chấp, đợi tới lúc chúng được tánh bình-dâng tuyệt-đối viễn-mẫn, mới hoàn toàn giải thoát, không chấp trước gì nữa, mà vĩnh viễn phù hợp với Bình-dâng-tánh-trí. Bấy giờ ý-chí-tánh-thức không còn hằng-thẩm tư-lương hai thứ: nhân- ngã pháp- ngã, trái lại hằng-thẩm tư-lương 2 tánh vô- ngã chân-như cùng các pháp khác, được gọi là ý-chí tánh-thức thanh-tịnh viễn-minh, công-năng tùy thuận căn cơ sai khác của vô lượng chúng sanh trong vô-biên thế giới, thị hiện ra những Phật hóa để độ thoát họ.

(còn nữa)

Tất cả Phật tử hãy tích cực tham gia công  
cuộc kiến thiết Phật-học-viện Việt-nam tại  
Nha-trang — là nơi đào tạo Tăng tài, để duy  
trì Phật-giáo nước nhà.

**T**RỜI dã về chiều, ánh nắng  
dán dãn điu. Văn-thái-dương  
khuất mìn h sau dãy núi, đè  
lại trên nền trời vài tia sáng yếu ớt,  
rồi tắt dần trong bóng hoàng hôn.

Trải qua năm năm dài dãng dẳng  
Hoàng phải xa chốn Thăng-Kinh,  
xa ngôi vườn nén thơ, người Di  
đứa em đáng yêu và bao người trong  
quyến thuộc, đè sang nước người  
học tập. Đã từng quen sống với  
trầm lặng của sông Hương núi Ngư  
và được rèn  
dúc trong gia  
đình Nho-  
giáo, nên khi  
tiếp xúc với  
cảnh phồn-hoa  
vật-chất, náo-  
nhiệt của  
thành phố  
Ba-Lê. Lúc  
đầu làm cho

Hoàng chúa cả mắt, cảm thấy khó  
chịu vô cùng. Nhưng dần dần bị  
hoàng cảnh hóa (Mấy ai gần hùn  
mà chẳng hồi tanh mùi bùn) nên  
Hoàng cũng đưa đài sa hoa không  
kém gì những tay ăn chơi nơi đây.

Hôm nay đường công danh đã  
tạm hoàn thành, Hoàng được trở  
về quê hương thăm lại ngôi vườn  
cũ... Cảnh cũ còn dãy nhưng tâm  
hồn Hoàng đã khác hẳn với thời  
xưa lâm rồi.

Sau khi cơm tối xong, Hoàng ra  
đứng tựa người nơi gốc Tùng bên  
khóm Trúc. Đưa mắt nhìn cảnh

dồng rộng mênh mông, đìuom mờ  
màu xanh biếc. Trên trời ánh trăng  
rằm chiếu sáng như ban ngày. Thỉnh  
thoảng vài cơn gió từ xa thổi về  
làm dòn dòn cánh đồng lúa, Hoàng  
cố cầm tưởng như mình đang đứng  
ngâm những đợt sóng lăn tăn trước  
hai bờ khi trời Bình-Minh

Đang ngắm cảnh và hóng mát  
trăng, bỗng có tiếng gọi từ nhà sau  
vang lại. Hoàng lập đặt trở vào.

Trong nhà ngọn đèn Huê-ky đã

được thắp lên  
tỏa ra một thứ  
ánh sáng xanh  
nhạt, dù  
không được  
mát mắt như  
những ngọn  
đèn Neon trên  
tinh thành,  
nhưng chàng  
cảm thấy  
khung cảnh

rất dễ chịu. Hoàng trở vào trong  
lúc Bà Thị: Di chàng và em Hồng  
đang bận sắp hương, hoa, vào xách-

Thấy Hoàng vào, Bà Thị vội bảo:  
Con vào sửa soạn để cùng Di và  
em sang chùa lễ Phật, hôm nay  
ngày Rằm tháng bảy, ngày các tội  
nhân được xá tội đấy!

Đã lâu ngày quen sống với những  
người chỉ biết có hát, xướng... ở  
chốn phồn-hoa Hôm nay nghe Di  
bèo sang chùa lễ Phật, Hoàng cảm  
thấy có một cái gì lạ lạ đèn với  
chàng, và tự đặt câu hỏi: Mình mà  
đi lễ chùa üz có lợi ích gì? ngày

## Ngày Rằm Tháng Bảy

HOÀI-SƠN

Sá-lát à? chàng vẫn minh tú nào cả, để thì giờ ấy vào rạp Tân Tân có hơn không? Nhưng cũng ngay khi ấy, Hoàng tự trách mình. Sao tánh linh chóng thay đổi thế? cũng thằng Hoàng này, sao cách đây mấy năm về trước, mỗi khi được Ba bay Di cho đi chùa nó mừng quỳnh lên như mèo gấp mõ phải chàng Hoàng này đã bị cảnh vật chát chí phổi, làm chủ động cả tâm hồn rồi? Ta cứ đi biết đâu đó không phải là nơi bồ ích cho đời ta?

Sau khi sáp xong Hương, Hoa, thấy Hoàng vẫn còn đứng. Hồng vội bảo! anh sửa soạn thanh lèn đi nào, không khéo sẽ mất nghe giảng và xem chán tết chứ!

Ánh trăng rằm chiếu tỏa như ban ngày, ba người nhịp nhàng tiến bước trên con đường ruộng. Xa xa tiếng chuông cảm tình đang ngân nga, như thúc giục như kêu gọi những tâm hồn đang còn lạc hướng hay sớm trở về dưới ngọn đuốc Từ bi...

Đang sống trong khung cảnh thôn quê dưới ánh trăng rằm và nghe tiếng chuông chùa ngân nga làm cho Hoàng nhớ đến bài thơ «quê tôi» của Thi-sĩ Nguyễn Bính. Nói nhớ đến bài thơ, chứ sự thật Chàng chỉ nhớ được có bốn mùa:

Quê tôi có gió bốn mùa  
Có trăng giữa tháng có chùa  
quanh năm  
Chuông hôm gió sớm trăng rằm  
Chỉ thanh đạm thế, âm thầm  
thế thôi.

Hoàng thầm bảo, sao nhà thi-sĩ này diễn tả quê người, lại giống quê mình đến thế? cũng chùa, cũng trăng rằm...

Chàng mấy chốc ba người đã xuống khỏi dốc Nam-giao vào chùa Bảo-Quốc. Ở đây hàng thiện-Tín đến lễ Phật rất đông, đủ các tầng lớp người, xe ngựa ra vào tấp-nập.

Dừng chân dưới cắp nhìn của Tam-Quan cò kính, nhưng đầy vẻ mỹ thuật. Hoàng nhớ lại nếu không làm cách đây bảy năm về trước khi còn đi học chàng cùng Nhật đã vào chơi nơi đây, và được ngắm những chậu hoa Cúc, Thược-dược giồng công phu của nhà chùa trong một mùa Xuân.

Trước sân chùa đèn đuốc sáng choang năm ba hương án tôn trí rất trang nghiêm, trong ấy có một bàn làm cho chàng nhớ mãi, là thờ một pho tượng mặt mày nhìn rất hung bạo, được người đi chiêm bái cho biết đây là ngài Tiêu-Diện, người thống lãnh cả hàng ngạ-quỷ. Vào đến chùa Di chàng và Hồng vào lễ Phật. Trên bửu điện đức Thế-Tôn đang ngự tọa trên đóa sen Hồng Bách-diệp. Gương mặt đầy vẻ hiền từ, thương xót chúng sanh, và cánh tay dịu hiền cứu khổ luôn luôn duỗi xuống để tiếp độ cho chúng sanh đang còn trầm mìn trong bể khổ.

Ba hồi chuông reng..., báo hiệu giờ giáng đã đến, hồn ngàn con mắt đèn hướng về đền dần. Một cảnh trật tự diễn ra và cũng lắng lòng nghe pháp.

Trên diễn đàn nhà sư với dâng chung được vàng sanh về Tịnh-Độ, điều oai nghiêm, thân khoát y vàng, trông thật là trang nghiêm và hiền từ.

Với một giọng nói thanh tao đầy hấp dẫn, nhà sư đã trình bày một cách rõ ràng về duyên khởi của ngày lễ Vu-Lan: ngày xá tội vong nhân. Diễn giả đã làm cho mọi người đều cảm động tấm lòng hiếu thảo của ngài Mục-Kiền-Liên đối với bà mẹ đầy tội lỗi Bà Thanh-Đề. Họ cũng không quên thăm khắc sâu công đức ngài Mục-Kiền-Liên đã bạch Phật chỉ bày phương pháp báo đáp thâm ân dưỡng dục của cha mẹ để ngày nay họ được thực hành.

Sau khi trình bày xong duyên khởi của ngày lễ, nhà sư đã phân tách cho mọi người thấy một cách rõ ràng về hai phương diện báo hiếu: thế gian và Phật-Giáo.

Đại cương của phương diện báo hiếu ấy chúng ta ta có thể thấy:

— Báo hiếu theo phương diện thế gian là cung phụng đầy đủ sự nhu cầu về vật chất và làm vui lòng cha mẹ bằng cách lập công danh. Tóm lại phương pháp báo hiếu của thế gian chỉ nhắm vào hiện-tại.

— Trái lại, phương pháp báo hiếu của người Phật-tử ngoài vấn đề cung phụng nhu cầu về vật chất, họ còn có bổn phận khuyên cha mẹ thật hành những điều thiện, sống đúng chân tinh thần Phật-Giáo. Như thế không những hiện tại được an vui mà sau khi lâm

Đề kết thúc buổi giảng nhà sư bảo: Là Phật-Tử và những rì đá mang thâm ân dưỡng dục của cha mẹ, thì chúng ta nên nhớ lời dạy này của đức Phật đã diễn tả thâm ân của mẹ hiền trong kinh Tâm Địa-Quán:

*Quả đất ở đời gọi là nặng  
Mẹ hiền ân nặng quá hơn nhiều  
Nói Tu Di đời bảo là cao  
Mẹ hiền ân cao quá hơn nhiều  
Gió lốc ở đời gọi là mau  
Nhất niệm mẹ hiền mau hơn  
nhiều.*

Buổi giảng kết thúc, tiếng người bắt đầu trỗi dậy, họ đua nhau bàn tán. Lúc bấy giờ Hoàng cảm thấy trong người được khoan khoái vì chàng đã hiều được một cách chính xác về ý nghĩa ngày « Xá tội vong nhân, » trong khi ấy Hoàng không quên đề ý nghe một vài lời bình phẩm của thính giả :

— Con đời xưa hiếu thảo, chứ con đời nay thì trở lại khinh khi cha, mẹ . . .

— Ngài Mục Kiền-Liên thật là một người con hiếu thảo đáo đẽ Bác nhỉ ?

Riêng Hoàng sau khi dự thính buổi giảng, nhất là những lời kết luận của nhà sư đã gợi cho Hoàng một nỗi buồn nhớ đến mẹ, người đã qua đời cách đây mười lăm năm về trước.

Mẹ Hoàng qua đời khi Hồng

mới lên bốn tuổi, bởi chứng bệnh sốt rét, sau vài ngày hồi cù.

Muốn cho con khỏi khò nên Ba chàng đã tìm người kế vị. Dù là người Di ghê, nhưng bà thương Hoàng và Hồng như con ruột. Từ đó anh em chàng được bà săn sóc và nuôi cho ăn học, đến ngày nay.

Đã là con người ai lại quên công ân sanh thành của cha mẹ, Nhưng không lúc nào Hoàng đào sâu và phân tích vẫn để nay một cách tý mi như hôm nay. Hoàng không quên nhớ đến những bài học mà nhà trường đã giáo dục chàng khi còn nhỏ...

*Công cha như núi Thát-sơn  
Nghĩa mẹ như nước trong  
nguồn chảy ra.*

Càng nghĩ đến Hoàng càng đau khổ vì đối với hai phương diện báo hiếu trên, chàng còn thiếu sót quá nhiều. Hoàng tự nghĩ nếu không có Ngài Mục-Kiền-Liên hướng đạo, thì biết đâu phương pháp báo hiếu mẹ hiền?

Trời đã về khuya nhưng người

đi chiêm bái vẫn còn đông đảo. Họ chen nhau lạy Phật, làm râm khăn cầu đức Từ bi tiếp độ cho thân nhân họ được vãng sanh an-lạc.

Trên còn đường trở về nhà cho đến khi đi nghỉ, không phút nào Hoàng chẳng nghĩ đến thảm án, và hình dáng mẹ hiền hiện trước mắt. Hoàng thương hại cho những người con bất hiếu, khinh thị cha mẹ, hay những người tự cho mình là vĩnh minh quên hẳn lễ độ của Đông-Phương và mình là con người của Phương Đông.

Lúc bấy giờ Hoàng lấy làm tự hào, là mình đã sớm tỉnh ngộ, noi theo bước đường của tổ tiên đã-di. Hoàng được mãn nguyện vì đã được ăn một bữa ăn tinh-thần đầy bồ ích, mà lâu nay chàng hằng khinh miệt.

Ánh sáng chân lý đã bắt đầu in sâu và thấm nhuần vào tâm khảm của Hoàng. Ngày khởi nguyên của nó là Đêm rằm tháng bảy, ngày Xá-Tội Vong-Nhân của Dâ-i-tộc.

Viết đè nhớ chùa Báo-Quốc

HOÀI-SƠN

## Đính chính

Liên-Hoa số 6 vừa rồi, về trang 34  
mục Tin tức :

Tổng Hội Việt-nam Phật-Giáo xin đọc:  
Tổng Hội Phật-Giáo Việt-nam, cho  
đúng trong bản nội-quy của Hội.

# CÔNG CHÚA Ly-Gấu

THÍCH NỮ THÈ-QUÁN

Em cài thêm hoa lên mái tóc cho ta — Chà Công-Chúa  
đẹp quá.

Hoa-Nô thốt ra câu nói ấy trong khi nàng cúi xuống  
cài đồi chim sẻ mạn toàn kim-cương lên đồi cẩm hàn của  
Công-Chúa.

Trước điện Quỳnh-La 50 vị Phạm-chí đã túc-trực sẵn-sàng,  
hai hàng Ngự-lâm quân đứng nghiêm như tượng; mấy chục  
nàng cung nữ xiêm y rực-rỡ tiếng lục-lạc vàng dưới mấy  
chục bàn chân tròn trắng cùng tiếng xao xuyến chạm  
vào nhau hòa thành một điệu nhạc lạ mà hay.

Tất cả đương chờ Công-Chúa. Bỗng tiếng ống voi thồ  
lên đè dẹp đường, người ta đều đỏ mắt vào chính  
diện. Bức rèm nhung tơ màu hồng lạc thêu đôi phượng  
hoàng bằng kim-tiến lay động. Công-Chúa, một con người  
ngọc dài các bước ra

Những ai đứng sau xa phải khiêng chân lên mới nhìn  
rõ Công-Chúa để mà thì thầm khen ngợi cái sắc đẹp đoan-  
trang lộng lẫy của nàng, cũng như thầm-phục đức khiêm-  
tốn của con người đẹp khi đi ngang qua hàng Ngự-lâm  
quân người đã cúi đầu kính-cần đáp lễ.

Đây là một buổi lễ hành-hương của Công-Chúa Ly-Cầu  
con vua Ưu-Điền.

Cũng giờ phút ấy, trong ngày hôm ấy, ở tinh xá Trúc Lâm các vị đại đệ tử của đức Thế-Tôn sau thời thanh-dân xả thuyền định rồi. Các ngài phân phó nhau đi khất thực theo lệ thường.

Trước khi ra đi, Trưởng-Lão Xá-Lợi-Phất bắt đầu chú nguyện: tôi nguyện cho tất cả chúng-sanh đều thâm hiếu pháp tú-dě, y theo tu hành và thành-tựu quả vô-sanh; Đại đức Mục-Kiền-Liên: tôi nguyện tất cả chúng-sai-h đều tránh khỏi các sự ma-chướng, phát tâm bồ-dề cầu đạo vô thượng; Tôn giả Đại Ca-Điếp: tôi nguyện tất cả cho chúng-sanh đều phát thiện tâm tu hành giải thoát hướng phước vô lượng thành-tựu đạo quả; Thánh-giả Tu-bồ-dề: tôi nguyện cho tất cả chúng-sanh thâm hiếu vạn pháp như huyền trù-sach-lâm-chấp trước, cầu chứng quả nết-bàn. Tôn giả Anan: tôi nguyện cho tất cả chúng-sanh bỏ dĩ-làm-lành, đầy đủ phước đức hiện sống tâm hồn ly-dục khi thác được sanh về các cõi an vui... cho đến ngài A-na-Luật-Đà ngài Phú-Lâu-Na, La-Hầu-La v.v... mỗi ngài đều có chúc nguyện cho chúng-sanh trước khi ra đi.

Xe giá Công-chúa vừa ra khỏi cửa thành phía Bắc thành-linh nghe tiếng hô lớn «dừng xe» bọn Phạm-chí và tất cả tùy tùng đều kinh-ngạc, có một vị trưởng lão trong bọn Phạm-chí ra thưa: tôi thấy xa xa ở bên cửa phía đông có một đoàn đệ-tử của Cù-Đàm (chỉ đức Phật) đương hướng về ngã này, nếu chúng ta gặp những người ấy chắc có việc không hay xin Công-chúa hãy truyền cho lui xe đi về ngã khác. Nghe tàu, Công-chúa để ý ngó xa qua thấy những vị tu hành ấy khoan thai trong chiếc áo vàng, đinh-đặc và giải-thoát làm sao, lòng nàng bỗng nhiên kinh mến lạ. Sự thông cảm đến với Công-chúa một cách đột ngột, nên chẳng những nàng không cho lui xe mà còn truyền xe giá ngừng hẳn lại; rồi Công-chúa xuống kiệu để chờ đón đoàn người đức hạnh kia.

Bọn Phạm-chí và tất cả tùy tùng đều như bộ máy bị phanh, không một lời thưa lại.

Đoàn người ly-dục đương từ từ đi đến, bước đi thong

thà nhẹ nhàng trong im lặng, phải chẳng ý niệm của người đương mãi chủ nguyện cho chúng sanh và cứ chỉ oai nghi ấy còn ham lo ái hộ loài sâu kiền?

Bầu đoàn là trưởng lão Xá-Lợi-Phất vừa đến nơi thì Công-chúa quì sụp xuống cúi đầu đánh lễ, tất cả bọn tùy tùng bất giác cũng sụp xuống quì theo.

Đoàn người cao khiết ấy, cứ im lặng đi qua — đi qua cho đến khi Công-chúa ngẩng lên và nhìn theo chỉ còn thấy những tà áo vàng bay nhẹ nhẹ.

— Ủa Công-chúa hành hương ở miếu Kỳ-bà sao mãi đến bây giờ chưa về? trăm phiền khanh truyền người xuống điện Quỳah-La xem thử.

Buổi hành hương của Công-chúa bị vua trễ, vua Uu-Diên ở nhà lo ngại.

Từ khi hoàng-hậu Băng-Sa thăng-hà, để lại cho nhà vua một nỗi nhớ-nhung vô hạn và một người con yêu quý vô cùng. Vua cha đã có động tình thương con cả cha lẫn mẹ, thêm vào đó những đức hạnh cao quý của Công-chúa; nên đức vua để ý lo cho con từng cử chỉ.

Ngoài cái việc làm một người con hiếu, Công-chúa còn giúp vua cha nhiều ý kiến lành mạnh để trị nước yên dân, nhờ vậy mà các nịnh thần, tham quan ô lại không mọc lên, nên nhà vua tận hưởng thái bình và dân chúng thời ấy thật đã sống đúng ý nghĩa an cư lạc nghiệp. Vì thế nhà vua đối với Công-chúa chẳng những yêu quý mà còn kính nể như một người bạn vậy.

Nhà vua đã ngoài 60 tuổi, không có con trai, ngài vẫn canh cánh bâng lòng trước ao được người rể quý để ký thác non sông lúc tuổi già. Nhưng Công-chúa không bao giờ nghĩ đến chuyện trăm năm, nên mặc dù đã 19 tuổi mà vua cha cũng không dám động đến lương duyên của con.

Sau buổi lễ hành-hương hôm ấy; công-chúa trở về thăm cung chỉ xuất-gia bỗng manh-nha trong lòng người đẹp,

Thời ấy có bà Đại-Ái-Đạo là Ma-ha-ba Xà-bà-Đề, Di-mẫu của đức Thế-Tôn (Phật) đã xuất-gia hành đạo nột cảnh H

Ni-lưu, (phái nữ tu-si) hiện an trú tại Kiêu-Đàm tinh-xá.

Công-chúa xin phép vua cha được thường thường đến hỏi đạo với ngài.

Một hôm Công-chúa đem ý nguyện cầu xuất gia thưa với Di-mẫu, nhưng Công-chúa đã thất vọng, vì theo quy luật nhà Phật thì phải có sự thuận của gia-dinh, việc ấy Công-chúa chắc-chắn không bao giờ được vua cha cho phép.

Chỉ cầu giải-thoát, lòng thương cha già dương pháo tranh, thì Di-mẫu đã tìm cho nàng một giải pháp vẹn toàn là có thể thật hiện hạnh xuất-gia của bậc thượng nhơn (nghĩa là thân tại gia, tâm cầu xuất-ly tam giới).

Vâng lời Di-mẫu Công-chúa như phăng được mồi tơ long nàng liền thật hành theo hạnh bồ-tát tại gia.

Công-chúa ngày nay không còn trang điểm như xưa, nàng ăn mặc thô-sơ theo lối tu hành. Đồng thời nàng đã tìm nhiều phương tiện đưa vua cha đến yết kiền đức Thế-Tôn, nhờ vậy mà vua Uu-Điền cũng trở thành một Phật, từ chơn chánh và tận lực phục vụ đạo. Vâ chặng cao hạnh của người ai lại đi phủ nhận?

Vì vậy, cung điện Quỳnh-La nay đã biến thành một tịnh-thất trang nghiêm thuyền vị, mỗi tháng cứ đến ngày trai Công-chúa lại thỉnh Di-mẫu vào cung thuyền giới «bát quan trai» và dĩ nhiên tất cả cung nữ cũng đều thừa thuận theo tu tập thuận thành.

Mấy kho châu báu là tư sản của vua cha cho để chờ ngày xuất giá, Công-chúa đã đem ra bốc thí cho dân, nghèo, Nang tàu vua cha mở mang nền kinh-tế, dạy dân nghề-nghiệp thiện, Công-chúa đứng lên mở các trường huấn luyện đạo đức cho phái phụ nữ, nhứt là người khéo áp dụng Phật-pháp vào lối sống của dân chúng. Công-chúa chủ trương các viện dưỡng lão tể bần và lập một bệnh viện mà nàng phát nguyện tự thân săn-sóc bệnh nhân.

Công-chúa Ly-Cầu là người đầu tiên tham gia công việc xã-hội ở nước Ấn-độ thời ấy vậy.

Nàng vui với đạo say với việc làm. Năm năm qua đèn

đều như thế, một hôm người ta kệ nô khiêng đến một bệnh nhân bệnh tinh tr飯店, người bệnh phung-lác lở cùng cả mình, một chứng bệnh khốc-hết đã ăn cứt 10 ngón tay chon, còn chảy nước cùng mình, mặt mày lở-loét trông rất ghê sợ. Bệnh nhân rên la thảm-thiết, mới thoát trông thấy con người đáng thương kia, Công-chúa phải rung mình nghĩ đến khi tay mình dụng nhầm để tắm rửa săn-sóc. Nhưng lòng từ-bi cứu khõ đã thăng, đôi bàn tay tròn khuôn như ngọc chuốt từ từ khoát nước nhẹ nhẹ rửa cho bệnh nhân, tay Công-chúa lầy lụa nước ghê, bệnh nhân thì đầy-dụa quắn quại nàng phải ôm đở bệnh nhân, và không nhần tăm được, Công-chúa đã tràn đầy đôi mắt lệ, nàng phải nhắm lại để rơi hai giọt nước mắt từ-bi.

Nhưng khi mở mắt, thì lạ thay bệnh nhân đau mắt mà trước mắt nàng ánh sáng chói loè đức Nhu-Lai uy-nghi đứng như pho tượng độc tôn. Công-chúa sung-sướng quá nàng sụp xuống đảnh lễ Phật. Tất cả nhân dân trong bệnh viện lúc bấy giờ tinh hồn nhẹ nhàng, bao bệnh nhân đều thoát khỏi bệnh khõ.

Đức Nhu-Lai tán thành công hạnh của Công-chúa và thuyết lý xá-tứ diệu dể cho nàng nghe, Công-chúa liền chứng quả tu-đà-hoàn và tất cả chúng hội nghe pháp đều chứng được ly-dục.

Phỏng dịch Đại Tạng Kinh

Mẫu chuyện trên đây, chứng-minh cho  
chúng ta thấy: Đạo Phật là đạo tích-cực  
cứu đời, người Phật tử chân chánh luôn  
luôn gần đời, đưa đời đến chỗ sáng tươi  
lành mạnh; chứ không phải thụ-động tiêu-  
cực... như một số người làm tướng.

*Mỹ thuật*

# PHẬT - GIÁO

Bà DOROTHY WELLS

**N**HỮNG tác phẩm thật sự về nghệ thuật thường tìm nguồn cảm hứng ở tôn giáo, dưới hình thức này hay hình thức khác, nhưng đối với những tác phẩm tuyệt tác về thẩm mỹ, tao nhã chắc thật, và lý tưởng cao thượng chí thiện, có lẽ không có tác phẩm nào bằng được những công trình mỹ thuật rất phong phú của đạo Phật. Tại tất cả nước mà nguồn gốc cảm hứng này được sẵn sàng, thời những tác phẩm có một giá trị sức mạnh tinh-thần đặc biệt tạo tác trong mọi ngành của mỹ thuật gồm cả thơ và kịch. Không có gì có thể hạn cuộc sự tạo thành các tác phẩm, dưới ảnh hưởng ấy.

Mỹ thuật ở Á-Châu thiệt bắt đầu với những tác phẩm đạo Phật dưới thời đại vua A-Dục (250

trước kỷ nguyên). Một cái gì gần giống như sự nhiệt tình dõi với tôn giáo về mỹ thuật, rung cảm nước Pháp một cách sâu đậm và để lại cho chúng ta sự thẩm mỹ của các ngôi nhà thờ cổ tích dưới triều đại vua Saint Louis, cũng thuộc về thời đại của vị Vua truyền giáo của đạo Phật Á-Đông này. Ngài đã gầy dựng cho vững lại lòng tin và những giáo lý chính của tôn giáo ấy.

Trong những điện Phật và ngôi chùa lớn đúc và tạc trên những tảng đá chắc, một phần ngành kiến trúc vĩ đại Phật-giáo, đức Phật không được trình bày và chỉ tại những xứ liên lạc với truyền thống Hy-Lạp vào thế kỷ thứ nhứt sau kỷ nguyên một học phái điêu khắc mới được thành lập và bắt đầu

tạc những tượng đức Phật. Nhiều tượng này to lớn, linh động hơn là thẩm mỹ, chứng tỏ sự nhiệt thành của các tín đồ muốn cố gắng trình bày một cái gì lớn hơn người nữa.

Các bức họa tượng cũng tìm nguồn hứng ở đạo Phật, nhưng nghệ thuật có tánh cách quốc tế. Tuy vậy vẫn có những gì đặc biệt, nhất là về nghệ thuật kiến trúc. Các tượng chạm tạc đều tròn láng tuyệt mỹ chứng tỏ sự cẩn thận tỉ mỉ khi khắc chạm mọi chi tiết, do những nhà nghệ sĩ vô danh mà ngày nay chúng ta chịu ân rất nhiều. Cùng khắp cả Á-Châu, có rất nhiều bằng chứng diễn đạt đức tánh quốc-tế của một mỹ thuật do chính những nhà chiêm bái Phật-tử gầy dựng nên.

Nước Trung-Hoa nhờ theo tôn giáo ấy mà được một phần thưởng quý giá, mỹ thuật Phật-giáo. Đầu phải chịu sống dưới bốn thế kỷ nội chiến, văn minh cổ truyền vẫn được tồn tại. Đạo Phật đạt đến mức độ hưng thịnh nhất và một mỹ thuật trang nhã được thịnh hành được dựng lên, với một vài tác phẩm điêu khắc thế giới chưa bao giờ từng thấy, cùng với những bức họa tường, những bức họa phỏng theo chuyện cổ

tích Phật-giáo cùng các vị Đại Đức, trên lụa, và nhiều tác phẩm viết bằng tay. Dần dần mỹ thuật chuyển hướng từ điêu khắc qua hội họa, một mỹ thuật liên lạc mật thiết với văn học kỳ diệu, đặc điểm của thế kỷ ấy.

Cũng vậy, tại Nhật-Bản những bức họa phỏng theo thiên nhiên, tả con châu chấu hoặc chỉ những ngọn lau, nhành cây và khóm bông, lá và chim, với một sự kính cẩn đối với thiên nhiên, phải đợi cho đến vài trăm năm mới nhận thấy tại Âu-Châu. Một nhà đại Hса sĩ Nhật-Bồn là một vị tu sĩ, Ngài Cho Densu (1351-1427). Tại Tàng-Cồ-Viện nước Anh, có nhiều bức họa tuyệt tác về « Đức Phật đi lên và bước xuống » do họa-sĩ Yeshin Sodzu (942-1017) cũng một vị tu sĩ v.v. Như vậy, đầu khuôn khổ có quá to, nhưng sự phỏng thuật những ý chính vẫn luôn luôn thành tựu.

Những bức họa tường lớn nhứt thế giới, những họa tường ở động Ajanta tại Hyderabad đối với mỹ thuật Phật-giáo có thể sánh với những bức họa tường của Assisi đối với Thiên Chúa giáo. Không gì có thể

sánh những kiến trúc kỳ diệu của thời đại Gupta, những bức họa tường tuyệt mỹ này. Một số tu sĩ chọn ở trong rừng rậm, đục sâu vào đá tảng những hành lang lớn và điếm tò chúng với những họa tường và tác phẩm. Dẫu cho các kiến trúc và tác phẩm thật đẹp và thật kỳ diệu khi chúng ta nhận thấy chúng rất xa những đô thị mỹ thuật khác, nhưng thiệt chính những bức họa tường làm cho người xem chưng hửng chớp mắt. Chúng quá linh động với sự sống đến nỗi những người Âu-Tây được xem chúng trước tiên không thể tin chúng là thuộc về hội họa tôn giáo. Thật rất khó cho những vị ấy liên lạc những cảnh trí đầy những sự sống hoan lạc và một thẩm mỹ thanh nhã của mỹ thuật trang trí, với quan niệm của người Âu-Châu đối với sự khổ hạnh của Phật.

Những tác phẩm ấy cho chúng ta rõ đời sống hằng ngày của những hạng người bình thường được thấm nhuần với tinh thần đạo Phật. Chúng nêu cho chúng ta rõ, về quá khứ cũng như về hiện tại, một đời sống đầy những hoạt động vui vẻ,

thích thú đối với các Phật-tử dưới mọi phương diện

Nhứt định không một tôn giáo nào mất năng lực hoạt động của mình khi tôn giáo ấy có những nhà nghệ sĩ hoạt động trong những tín đồ của tôn-giáo ấy. Mỹ thuật thanh nhã có thể truyền bá giáo lý khắp cùng thế giới và tận đến nhiều thời đại về sau với một ảnh hưởng hùng biện hơn là diễn giảng trực tiếp. Nghệ thuật ấy dùng một văn tự mà mọi người đều hiểu. Chính những người Âu-Tây được mỹ thuật Phật-giáo làm cho họ chú ý trước tiên, và chính mỹ thuật ấy được chúng công nhận là tuyệt diệu hơn cả những mỹ thuật đã được thấy ở Âu-Tây. Chính nhờ sự chú ý này đưa chúng tìm hiểu đến nguồn gốc của nguồn cảm hứng mỹ thuật ấy, và khiến chúng học đến tôn-giáo đã tác thành nguồn mỹ thuật ấy.

Nếu mỹ thuật hiện tại có một giá trị nồng cạn, có lẽ vì các nhà nghệ sĩ bị các nhà thương mãi lợi dụng. Vì rằng nhà nghệ-sĩ cũng phải nuôi sống nghệ thuật mình nên nhiều

khi phải bắt buộc đè nén lý tưởng minh để làm cho những người dở đầu mình được bằng lòng. Nhiều tác phẩm lý tưởng hơn có thể được thành tựu dưới sự dở đầu khác,

Có thể chăng, trong thời đại mới như mở đầu cho một sự phục hưng của đạo Phật, chúng ta có thể chứng kiến một sự phục hưng của mỹ-thuật đạo Phật ? Trong khi mỹ thuật do

tôn giáo cảm hứng, sự cần thiết phụng thờ sâu kín liên hệ với lòng nhiệt thành sáng tạo những gì thẩm mỹ, tôn-giáo như vậy được nâng đỡ, gìn giữ và làm cho giàu mạnh nhờ nghệ thuật. Cũng như lòng Từ là anh em dịu hiền của tình yêu, cũng vậy mỹ thuật là anh em dịu hiền của Tôn-giáo.

Trích trong tập *Buddha Jayanti Souvenir*, 2500 năm xuất bản tại Singapore.

## Nhà kinh sách LIÊU-QUÁN

4B đường Gia-Long — HUẾ

Đại lý và phát hành đủ các kinh, sách, tranh, tượng Phật-Giáo cùng các pháp khí chuông mõ v.v...

Đại lý tạp chí : *Liên-Hoa văn-tập*, *Tử-quang*,  
Phật-giáo Việt-nam.

Nhận tìm và mua giúp : các kinh, sách quý  
đã hết và sẽ gởi đến tận nhà của độc giả...

Mong quý vị Phật-tử xa gần chiểu cố đến  
bồn hiệu, bồn hiệu có in sẵn mục-lục kinh sách  
bồn hiệu hiện có phát hành, phát không cho những  
vị cần biết.

Gió chiều thu quyện trầm hương,  
Nắng vàng yếu-duối còn vươn chập-chờn.  
Đalu-hiu bóng xế đầu thôn,  
Vàng đâu khúc nhạc âm-cung vọng về.  
Diêm-vương với cõi Phù-Đề.  
Vui mừng ánh Đạo tràn trề vị tha.  
Hôm nay Tự-Tứ chư Tăng,  
Nhớ ơn Đức Mục-cơm dâng mệ thời.  
Nhớ ơn Tăng Bảo sâu dày,  
Công-năng tu-tịnh nguyện lời độ-sanh  
Trời thu hương khói tòa thanh,  
Muôn người con hiếu kính thành cầu xin.  
Đóa hoa với tấm lòng tin.  
Ngưỡng trông Đức Phật bát vin nhịp từ;  
Cành dương tiếp dẫn qua bờ  
Bày dời cha mẹ nương nhờ Đạo Thiêng;  
Tâm an, thản mạnh hiện tiền,  
Người qua chín suối về niêm Tây Phương.



Hồi chuông cảnh tĩnh vang ngân,  
Ai còn đâm đuối mau chân quay về.  
Quay về với dâng Thê-Tôn,  
Diệt tham, sân, mạn, diệt nguồn vô minh  
Ai ơi, hoa nở vườn xinh,  
Miền an-lạc đón chúng mình ngày sau.

ÁI HIỀN  
Thư Định-Dân

# TÌNH YÊU

*Thân tặng anh Thái Ba-lé và các anh  
chị trưởng đồng-niên đồng-nữ Phật-tử*  
**TÂM - ĐỨC**  
*Viết tại Luân-Đôn*

**T**ÔI vắt chiếc xe đạp bên vệ đường và vội vã chạy xuống bờ suối nhìn những em nhỏ đương cám cùi bắt cá. Nắng đầu xuân rộn ràng trên khóm lá, trên đường mòn hẻo lánh miền thượng du xứ Ecosse. Hôm nay chủ nhật, lại là nắng đầu mùa, làng mạc chỗi dậy đón chào sau những ngày ủ rủ dưới nền trời xám lạnh phủ tuyết. Khói chiều tỏa trên những nóc nhà đá cồ kính khuất sau chòm cây rậm, mơ màng như những bức tranh họa thế kỷ thứ mười tám. Ở đây xa phố phường, người ta chỉ nghe tiếng suối róc rách chảy và tiếng chim ríu rít kêu, họa chặng một dải khi chiếc xe ô tô bóng nhoáng lướt qua như cỗ trốn thoát cái không khí khác hẳn của thị thành. Chính ở đây tôi tìm thấy cái gì thân thuộc gần gũi hơn: cuộc sống bình yên, gần với thiên nhiên, dắt nước. Phải chăng đây là một sự kiện sinh lý và tâm lý hay là một nguồn cảm hứng hồn-nhiên, mạnh mẽ mà các thi-sĩ thường ca-nợp? Tôi không cần phân tích lắm. Phân-tích chỉ có khi người ta nhìn cuộc sống một cách khách quan. Giờ phút này tôi và cảnh-vật không phải khách quan hay chủ quan nữa. Cảnh vật là tôi và tôi là cảnh-vật. Như con cá gần nước, nhảy phảng vào đê tắm cái mát trong của nước, tôi không ngăn- ngại, không phân tích chạy dọc theo bờ suối, và sau một quãng đường dừng lại, tự hỏi: mình làm gì đây? khỏi tự ngượng-nghẹu, tôi bật cười!

Ở những em bé bắt cá. Năm em tất cả, ba trai và hai gái trai độ chín mười tuổi, đương chăm chú nhìn giòng nước chảy cố tìm xem có chú cá nào lội gần chàng. Đầu tóc chung bờ phờ, chân không chúng vắt giày, tất trên thảm cỏ với hai bàn tay không, cố bạm lấy cùi và thỉnh-thoảng reo lên, hoặc bắt được cá hoặc sày chân ngã lăn ra giứ

gióng suối cạn. Một cái chai nhỏ đè cạnh gốc cây lớn, trong chai có độ năm sáu con cá trâu nhỏ bằng que diêm.

— « Các em làm gì đây ? » tôi bao-dạn hỏi vì sự thực không muốn phá trò chơi hay làm mất quyền tự-do của chúng.

Chúng giật mình vì câu hỏi bất ngờ. Tôi cảm thấy thương hại trước sự bỡ ngỡ của chúng. Bỡ ngỡ vì tự thấy đầu tóc bù sù, chân không; bỡ ngỡ vì hình như bị bắt gặp thình lình đương làm gì trái phép. Đề trấn-tĩnh chúng, tôi nói :

— « Hãy tự-nhiên các em. Bắt cá đi và chơi đùa cho thỏa-thich. » Nói xong tôi hỏi tiếp :

— « Các em đến đây tự hỏi nào và đã bắt được mấy con cá rồi ?

Một em nhỏ tóc vàng hoe, đôi mắt xanh, hóm hỉnh :

— « Các em đến đây sau bữa cơm trưa. »

— « Mấy giờ rồi anh ? » một em khác hỏi.

— « Gần bốn giờ », tôi đáp.

— « Ồ thế là gần ba giờ tự khi chúng em đến đây. »

— « Gần ba giờ ? » tôi tiếp lời, « thế các em không mệt à ? » Mình tự biết câu hỏi hơi ngớ ngẩn vì nét mặt của các em đó, sự thích-thú trong trò chơi đã biếu lộ một cách quá rõ ràng. Nhưng đối với mấy em nhỏ, phân-tích tâm lý hay là câu hỏi hợp lý đôi khi không có nghĩa gì cả, nên tôi bao-dạn trước sự hờ-hênh của mình,

— « Chúng em bắt được năm con bò trong bình kia », vừa nói em vừa chỉ cái chai đè cạnh gốc cây.

— « Sáu con chứ lị. Nhưng rủi thay con thứ sáu sảy ra sau khi đã bụn được ở tay. Uòng quá con đó lớn nhất và đẹp nhất ».

— « Các em có muốn anh bắt cá hộ cho không ? »

— « Thế còn gì bằng » các em nhao-nhao lên.

— « Nhưng với một điều-kiện » tôi tiếp :

— « Điều kiện gì thế ?

— « Sau khi bắt cá xong, chúng ta sẽ đem chúng về nấu cháo buổi tối » :

— « Nấu cháo ? » em bé tóc vàng hỏi ngạc nhiên.

— « Nhưng nhỏ thế này nấu làm sao ? »

— « Không, em không chịu. Em thương mấy con cá này lắm. Em sẽ đem chúng về nhà nuôi và cho chúng ăn cần thận. »

Tôi vừa cười vừa nói :

— « Mấy con cá này có lẽ muốn được nấu cháo, vì chúng muốn có kinh nghiệm đó. »

— « Làm sao có kinh nghiệm được khi nó chết? » Em tóc vàng nhanh-nhau và tinh-khôn hôi.

— « Các em có đọc chuyện Bà Chằng ở Phi-Châu không? » tôi cố tránh trả lời câu hỏi trên.

— « Có,

— « Có,

— « Có . . . .

— « Bà Chằng có lỗ mũi to, hai con mắt đỏ hoe và cái miệng dễ sợ quá. Bà bắt trẻ con nhốt trong một cái cũi và hằng ngày đắt từng đứa một ra nấu cháo. . . . vâng nấu cháo. Phải Bà Chằng đó không anh? »

— « Vâng chính Bà Chằng đó. Các em có sợ Bà ấy không? Sợ bị nấu cháo? »

— « Bà Chằng ác lắm. »

— « Có lẽ Bà muốn các em được kinh nghiệm khi ngồi trong nồi cháo? »

— « Kinh-nghiệm! Em chưa chi đã giật mình. »

— « Giả sử bây giờ Bà Chằng bắt các em nhốt và một cái cũi và mặc đầu bà không có ý định đem các em dề nấu cháo, nhưng thì chì với các em thôi, các em nghĩ sao? »

— « Chơi với Bà Chằng? »

— « Em sẽ té xiù khi thấy hai con mắt của Bà. »

— « Nhưng làm gì có Bà Chằng, đó chỉ là chuyện hoang-dại. Thầy giáo em nói thế », em tóc vàng lại khâu-khính hôi, mặc dù trên nét mặt có giáng sợ hái khi nghe nói đến tên Bà. »

— « Vâng, chuyện tự nhiên là không có Bà Chằng thực. Bà Chả giả mà các em còn sợ như thế huống nữa là Bà Chằng thực. »

— « Em sẽ kiếm một cái súng lục đắt vào túi và chờ khi bà xoay mặt nơi khác, em cho bà một phát đạn. »

— « Đừng nghe anh John — tên em vừa nói là John — anh. Anh dữ lắm, ưa bắn giết lắm. »

- « Các em nghĩ sao nếu những con cá trong chai tuồng các em sẽ đem nấu cháo chúng ? »
- « Nhưng các em định nuôi chứ có định nấu cháo đâu ? »
- « Đó là điều anh muốn ! »
- « Mấy con cá cho các em là Bà Chǎng vì các em bắt bỏ chúng vào chai, »
- « Bà Chǎng ? Em Bà Chǎng ! »
- « Bà Chǎn ? Em có bộ tóc vàng, có đôi mắt xanh ? Không Bà Chǎng xấu và dễ sợ lắm. ! »
- « Dã sứ các em định phiêu du ở những cảnh rừng-rậm xứ Phi-Châu và bắt thắn bị Bà Chǎng bỏ vào cùi, các em nghĩ sao, nếu các em được trả lại tự-do ? »
- « Sung-sướng biết mấy ! »
- « Các em sẽ tiếp-tục cuộc hành-trình bị bỏ dở. »
- « Các em sẽ lùng bắt những con chim có cái mõ vàng, có bộ lông xanh mà bấy lâu em muỗn. »
- « Vậy tại sao các em không thả mảy con cá trong chai ra. Chúng sẽ tiếp-tục cuộc hành-trình bị bỏ dở và sẽ ngao-du cùng chúng bạn trong rừng thẳm Phi-Châu ở giòng suối kia », tôi vừa nói vừa chỉ đám rong ở lòng suối.
- « Không, em thương chúng lắm. Em đem chúng về nuôi ở nhà. »
- « Em có muốn Bà Chǎng bắt em về nuôi không ? » tôi ngừng lại vì thấy em bé rướm-rướm nước mắt. Em không thể cãi được nhưng em không muốn thả những con cá nhỏ ; tất cả tình yêu-thương son trẻ của em đã đặt vào chúng. Tình-thương nhỏ hẹp, ngày-thơ nhưng vô-tinh độc-ác kia đã nỗi rõ trong những giọt nước mắt trong như pha-lê.
- « Hơn bốn giờ rồi các em à ». Tôi cố phá vỡ câu chuyện. Chúng ta hãy chạy lên dồi núi kia để kiểm ít hoa bạch-tuyết » và để kích-thích chúng, tôi tiếp : « em nào kiểm được nhiều hoa nhất, anh sẽ cho cưỡi xe đạp » ..

Chúng tôi chạy phăng lèi cánh dồi kẽ cạnh, sau khi thả những chú cá trong chai xuống giòng suối để chúng được tiếp tục cuộc hành-trình bỏ dở, và trong chốc lát các em bé quên hẳn chuyện bắt cá và hót-ha hót hường chạy lại tôi xem ai kiểm được nhiều hoa bạch-tuyết nhất...

Tôi lững-thững giặt xe vào nhà. Hình ảnh các em nhỏ bên bờ suối linh yêu ngày-thơ nhưng vô-tinh tàn nhẫn kia, gợi lại hình bóng các em bé ở quê nhà... Ngày nào ta sẽ trở về để đặt các em đi chùa lễ Phật ?.

# TINH-THẦN VÀ ĐỨC-TIN CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

Mến tặng Tâm-Lợi, Tâm-Cương, Nhật-Thi  
Đề kỷ niệm những ngày sống trong Đại Gia-dinh ÁO LAM

**Đ**Ã là Phật-tử trong Đại gia-dinh Phật-giáo, chung ta cùng một lý-tưởng tôn thờ Đức BỒN-SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT, chắc chắn chúng ta phải tin rằng sở dĩ chúng ta có túc duyên với Đạo, không phải ngẫu nhiên mà có, mà chính là từ vô-thi kiếp ta đã gặp Chánh-pháp ít nhiều và phát tâm nguyện theo TAM-BẢO nên kiếp này ta mới được gần đạo gần Phật, ta mới được ánh Từ-Quang che chở. Khi ta đã có đức, tin đối với Đạo ta cần phải un đắp thêm, thì ta mới có công-đức, việc tu tập mới được tăng-trưởng; rồi trong các kiếp vi-lai của ta về đường tu-học của ta mới tỏ rạng thêm.

Đức tin là gì?

Là "tâm lý chân thật đã quyết định, công nhận một sự vật" dùn với lẽ thật sau khi đã thấu r nguyên nhẫn. Đức tin có tinh vọn năng uy lực giúp ta huy diệt cả mọi chướng ngại trên đường đời cũng như trên đường Đạo. Đức tin cũng là phươn thuốc thiết yếu cho sinh mạng cũng như cho việc tu hành. V dụ người sắp chết đuối còn ti rắng: «Ta sẽ sống nếu ta cố sú nhoai lên được mặt nước để dù một cái vẩy tay ra hiệu ch người biết ta sắp chết để đưa cứu vớt.» Người lái xe hơi ti có đủ sức cầm vững vàng ta lái: chúng sinh tin ngày m sẽ được tươi đẹp hơn ngà

hôm nay, người bộ hành tuy đường còn dài nhưng tin sẽ đến nơi mình định đến.

Người Phật tử cũng vậy, tin rằng Phật là đãng đã Giác-ngho hoàn toàn, là Đạo-Sư sáng suốt, đầy từ bi đối với chúng sanh; Pháp Phật là nhiệm mẫn vô thượng, có công năng tuyệt đối là diệt khổ; Tăng là đoàn thể có đủ đức hạnh, đủ khả năng thay mặt đấng Chi-Tôn để giáo huấn cho chúng ta...

Sự quan hệ của Đức tin đối với người Phật-tử giống như lương thực đối với người đi đường xuyên qua sa-mạc, thiếu sẽ chết giữa đường. Vì thế 3 điều kiện cần yếu cho muôn hạnh đạt đến đạo quả giải thoát thì TIN (đức tin) là hạnh dừng đầu (tin hạnh nguyện). Tin còn gây cho ta tinh cương - quyết, lòng hăng hái, vậy Đức tin là "Căn bản của sự thành công và gốc của muôn hạnh lành (Lời Phật dạy).

### Chánh tin,

Nhưng ta phải tin thế nào? không phải người ta nói thế nào ta cũng nhầm mắt tin theo, như thế không phải là Đức tin (Chánh tin) mà là lòng mê tin, tin dại dột. Vậy ta phải có tri xét đoán sáng suốt, tìm hiểu tường tận

Đức Thích-Ca khi đã tìm ra phương pháp diệt khổ rồi mà Ngài vẫn chưa tin. Ngài đã tự mình thi nghiệm rồi Ngài mới công nhận và truyền giáo cho chúng sanh. Ngài thường dạy cho các Đệ-tử « Tin ta mà không hiểu ta chẳng khác gì bài báng ta ». Đức tin đây tức là Chánh-tin theo lời Phật dạy.

### Đào luyện đức tin.

Trước hết ta phải đặt những câu hỏi :

Ta tin ai? Tin gì? Vì sao ta không tin theo ngoại đạo tà giáo  
Đức Phật thuyết minh ra Đạo mục đích gì?

Đức Phật không có ý thuyết minh ra Đạo, để thấy chúng sanh quý lụy dưới chân Ngài mà vì đau thương (Khổ đế) của chúng sanh, bất công của Xã-hội, Ngài đã hy sinh Quốc-thành thế-Tử, phú quý, quyền hành mà dẫn thân vào cuộc đời gian khổ, quyết tim rà phương pháp cứu khổ cho quần sanh. Lòng Từ-bi vô-thượng đã thúc dục Ngài ra đi trong đêm khuya u-tịch, giữa lúc Nhàn-loại, chúng sanh đang quằn quại đau thương, vì ham mê, say đắm theo những giả cảnh vô thường đen tối.

Ngài lúc còn ở thế-gian là một vị Hoàng-tử, cùng khi đặc

Đạo là một vị cao cả thiêng  
tiêng, mà không bao giờ Ngài  
có một ý-niệm kiêu hãnh. Ngài  
đã dạy: «Chúng sanh đều là Phật  
cả, trong tâm của chúng sanh  
đều là tâm Phật, chúng sanh  
đều có thể thành Phật» Về ý-  
niệm bình - đẳng Ngài dạy:  
«Không có giai cấp trong giòng  
máu đỏ, trước mắt đều mặn như  
nhau» Thật là một ý niệm bình  
đẳng tuyệt đối.

Gòn các ngoại đạo tà giáo  
như: Ba-la - môn - giáo, v.v.  
thì là thầm thoại hóa lý thuyết  
đạo minh, dùng thầm quyền để  
làm cho Tin-đồ phải khiếp sợ

để phục tòng, mà khi phục tòng  
thì tất nhiên phải bị nô lệ, b  
áp bức, theo sự mù quáng.

«Kinh lạy Đức-Bồ-Đề, qu  
dưới Đài sen, con nguyện muố  
trí kiếp tôn Thờ Ngài là vì ca  
cả chánh giác và nguyện the  
gương Ngài.

Muốn đào luyện đức tin, hàn  
ngày theo lời Phật dạy, thư  
nghiêm lời Ngài để sáng tỏ sự  
thật đưa mình và người đ  
e hồn trời giải thoát an lạc

**Viết xong tại Trung-Lương  
THANH-TÂM  
Một độc giả quan nhân**

KHUYẾN KHÍCH MỌI NGƯỜI HỌC VÀ  
HÀNH PHẬT PHÁP LÀ NHIỆM VỤ CHÍNH  
CỦA PHẬT - TỬ

# Chiêm Bai Phật Tích

## tại ẤN-ĐỘ

(Tiếp theo số 3)

THÍCH MINH-CHÂU

Pháp-Hiền, sau khi mua hương hoa và đèn dầu tại thành phố mới, thuê 2 người đưa đến hang động và đến núi Linh Thứu. Sau khi dâng lễ hương và hoa các ngọn đèn tự nhiên sáng tỏ. Pháp-Hiền cảm động và buồn đến phát khóc và nói rằng: « Trước kia, đức Phật chính ở tại chỗ này. Chính chỗ này, Ngài giảng kinh Sheou leng yan (không hiểu là kinh gì vì chép bằng tiếng âm theo giọng Anh) Pháp-Hiền cõi không được giáp mặt đức Phật trong khi còn sống, nay chỉ tìm được dấu vết đời sống của Ngài. Tuy vậy, lỵ thấy cũng được chút gì vì đã từng đọc kinh Sheou leng yan trước hang đá này và ở tại đó một đêm. (Trích trong tập ký sự của Ngài Pháp-Hiền trang 288-289-198)

*Dưới đây là ký sự của ngài Huyền Trang:*

« Ngoài cửa thành hương xá, phía Bắc là một ngọn tháp. Chính chỗ này, Đè-Bà Đạt Đa và vua A-xà-Thế, sau khi thành bạn, đồng mưu thả con voi say rượu để hại đức Phật. Nhưng đùe Như-Lai, dùng thần thông hóa nấm con sú tử từ năm ngón tay của Ngài; và con voi phải phủ phục chịu hàng trước Ngài. Phía Đông Bắc ngọn tháp này lại có một ngọn tháp khác. Chính là chỗ Ngài Xá-lợi Phất nghe vị Tỷ-Kheo Asvajita nói Pháp và chứng quả A-La-Hán. Về phía Bắc ngọn tháp này có một hồ rất sâu, bên cạnh có xây ngọn tháp, đấy là chỗ mà Srivupta muốn hại Phật

bằng cách dẫu lửa trong hồ ấy và dùng gạo cò tằm thuốc độc. Thời ấy, Srivupta lòn sùng ngoại đạo và say mê theo tà giáo. Về phía đông bắc của hồ lửa của Srivupta, về phía vòng cung của thành phố là một ngọn tháp chính tại chỗ này mà Jivaka, vị thầy thuốc trứ danh lập một giảng đường cúng đức Phật. Xung quanh tường có trồng hoa và cây có trái; Dẫu vết nền tường và rễ cây thui nát vẫn còn thấy. Đức Phật khi Ngài còn sống thường dừng lại chỗ này. Gần giảng đường này là nhà của Jivika bị đồ nát, và một lỗ giếng cũ vẫn còn. Phía Đông Bắc thành Vương-Xá độ 14, 15 dặm, chúng ta đến ngọn núi Linh-Thưu. Sườn núi phía Nam của ngọn núi phía Bắc, có một ngọn núi rất cao, các chim kền làm tổ tại chỗ. Ngọn núi này hình dáng như một vong lâu, màu xanh của trời biếc phản chiếu vào và màu sắc của núi và của trời xen trộn nhau.

« Khi đức Như-Lai hoằng dương chánh Pháp khoảng 50 năm, Ngài thường ở tại ngọn núi này và diễn giảng Kinh diển thậm vi diệu. Vua Tần-bà Ta-Đa vì muốn nghe pháp, thường lên núi cùng với một số tùy tùng. Số người này, san bằng các thung lũng, dùng cầu bắt ngang các thác nước, và dùng đá làm một bậc cấp độ 10 bước rộng và 5, 6 dặm dài. Giữa chừng con đường, có dựng hai ngọn tháp nhỏ, một ngọn gọi là « Xuống Xe », vì vua khi đến chỗ này thì đi bộ lên núi. Ngọn tháp kia gọi là « Biểu tùy tùng đi lui », vì vua tách riêng tùy tùng, không cho các người tùy tùng theo mình. Ngọn núi này dài từ phía đông qua phía tây và hẹp từ phía Bắc đến phía Nam. Có một ngôi chùa bằng gạch một bên là thung lũng rất sâu về phía tây của ngọn núi. Cửa ngôi chùa này hướng về phía đông. Chỗ này, đức Như-Lai thường dừng nghỉ và thuyết pháp. Ngôi Chùa cao và rộng và xây rất đẹp. Nay hiện còn một tượng đức Phật đang thuyết pháp và to lớn bằng hình dung Ngài.

(Còn nữa)

# TIN TỨC

## TIN TRONG NƯỚC

### Chương - trình lễ Vu - Lan của Hội Phật - Học Thừa - Thiên tại Từ - Đàm

Ngày 13 tháng 7: Lễ khai kinh. — Luân phiên tụng niệm do Hội viên và ban Nghi-lễ Khuôn-Hội Từ - Đàm phụ trách cho đến tối ngày 15 tháng 7.

Ngày 15 tháng 7 — Từ 6 giờ sáng đến 18 giờ — Đánh chuông u minh.

8 giờ — Giáo - Hội Tăng - Già Thừa - Thiên, các vị ân - nghĩa và sáng - lập hội - viên cùng gia quyến, các hội - hữu Khuôn Thị - xã và phụ cận tề tựu đông đủ.

9 giờ — Cử hành lễ chính thức và cầu nguyện:

- Pháp - giới da sanh phụ - mẫu.
- Phật - giáo - đồ quá cố.
- Thể - giới chiến tranh nạn vong, chiến - sĩ trận vong.
- Cầu cho các vị phụ - mẫu và ân - nghĩa hội - viên, sáng - lập hội viên.
- 10 giờ Thuyết pháp.
- 11 giờ Lễ trai - tăng và cúng đường hiện tiền Tăng - bảo,

— 15 giờ Gia - đình Phật - tử và các giới hành lễ.

— 18 Cúng thí thực và phóng sinh đăng.

II. — Tại các chùa Phật - Giáo hay trụ - sở Phật - Giáo các Khuôn - Hội.

Ngày 13 tháng 7 — Hoặc muộn tờ chúc sớm hơn nữa là được tùy nguyện:

— Lễ khai kinh và luân phiên tụng; Tam - bảo, Địa - tang, Từ - Bi Thủy - sám (tùy nguyện tùy sức).

Ngày 14 tháng 7 — Trang hoàng chùa, treo cờ, đèn — Khuyến khích các nhà hội - viên và tư - gia tín - đồ treo cờ và thắp nhiều đèn.

Đi thăm các bậc lão thành, các thân sanh già yếu của hội - hữu trong địa phương, làm các công đức bố thí để hướng cho da sanh phụ mẫu.

Ngày 15 tháng 7 — Từ 6 giờ đến 9 giờ — Hội - viên thay phiên tụng kinh Vu - Lan (tụng nguyên kinh hay bài Việt - văn có sẵn trong nghi - thức)

10 giờ — tập họp tất cả hội - viên và con cháu để giảng về ý nghĩa của sự báo hiếu theo chánh - pháp Phật dạy (Ban Văn - hóa nên đọc đi đọc lại bản dính hậu cho thật rõ, thật

kỷ, đề khi đọc cho hội viên nghe được mầu hiếu, tránh đứng lộn-dẫu, lộn cầu, thủng thẳng).

11 giờ — Cử hành lễ chính thức và cầu nguyện : (theo Nghi-thức)

— Pháp giới da sanh phụ-mẫu Phật-giáo-dồ quá cố.

— Chiến-sĩ trận vong và chiến tranh nạn vong.

— Cầu thọ các vị hiện tiền phụ mẫu của hội viên và các vị có công đức với Khuôn, với Hội ở địa phương.

12 — Đọc bài giảng ý nghĩa lễ Vu-lan (đinh hậu).

13 — Tiệc trai thân mật (tùy nguyện và tùy sức)

16 giờ — Lễ dành riêng cho gia đình Phật-tử hay con cháu hội-viên. Chúc thọ của con cháu đối với hội-viên.

18 giờ — Cúng thí thực và phỏng sanh đăng (tùy nguyện)

**Chú ý :** Trong mục chúc thọ các vị hiện tiền phụ mẫu, Khuôn nên mời tất cả các vị lão thành đến chùa dự lễ. Khuôn sẽ chúc thọ các Ngài và, nếu có thể làm được, cúng dường các vật dụng, vật thực (thờ trai, biếu vải, thuốc men, v.v...)

— Tại chùa sẽ thiết hai bàn linh : Một dành cho pháp-giới da sanh phụ mẫu và Phật-giáo-dồ quá cố.

Một dành riêng cho các vị chiến-sĩ trận vong và chiến tranh nạn vong.

— Nếu Khuôn có chuông lớn, nhé cử người túc trực đánh chuông u minh suốt cả ngày.

— Tại chùa Phật-giáo Từ-Đàm, Tịnh-Hội có tổ chức lễ Trai-tăng và cúng dường hiện tiền Tăng-bảo, Khuôn nên loan tin cho Hội-hữu nam nữ trong Khuôn được biết, nếu có ai phát nguyện cúng dường đề hồi hướng công đức và nhờ sức ché nguyện của đại đức chúng tăng cho da sanh phụ mẫu, thì Khuôn thu nhận hoặc tiền bạc, vật dụng và gởi về Văn-phòng Tịnh-Hội trước ngày mồng 8 tháng 7 để sắp đặt và vào danh sách.

— Tịnh-Hội kính mời hội-hữu nam nữ các Khuôn Thị-xá và phụ cận, theo đúng giờ ngày hành lễ tại chùa Hội-quán nói trên kia, phát tâm lên chùa để dự lễ và cúng dường Trai-tăng được thêm phần long trọng và ý-nghĩa.

## TIN THẾ GIỚI

**MƯƠNG CÀNG —** Phật-giáo Liên-hiệp-hội, lâu nay trù lập một trụ sở vĩ đại, nay được chính phủ cúng một sô đất 20.000 thước, và trợ quyên 350.000 đô la ; đồng thời có một Cư sĩ cúng 350.000 đô la nữa, hội ấy đang tích cực tiến hành việc kiến-thiết hội quán.

**THÁI LAN.** Ngài Chấn động Pháp-su, Hội-trưởng Đông-lien-niệm-Phật-xá ở Vọng-các, đã thị-tịch vào tháng 10 năm 1956, nay đã làm lễ trà-tỳ (hỏa thiêu hài cốt của ngài), thâu thập được rất nhiều ngọc xá-lợi rất sáng đẹp, dựng tháp tôn thờ. Các giới ở Thái-Lan và Hoa-Kiều đến chiêm bái rất đông và đều tán thán là việc chưa từng thấy.

**ẤN ĐỘ** : ngày 23 tháng 3 lúc 5 giờ 30 (1957).

Tòng-Thống Ấn-Độ đã tiếp kiến Bác-sĩ Chu - trưởng - Quang một Phật tử người Trung-hoa hiện ở Ấn Độ, hai ông đã thảo luận rất lâu những vấn-dề quan-hệ về văn hóa và học thuật hiện tại, giữa Trung-hoa và Ấn-Độ.

**ANH-QUỐC** : tại Luân Đôn đã xây dựng xong một hội quán hội Phật-giáo rất trang nghiêm mỹ-lệ và có một thư viện hiện có hơn 30.000 bộ kinh sách Phật-giáo.

**MIỀN ĐIỆN** : Có 750 người thuộc ngoại đạo đã tụ họp tại tháp Hòa-bình gần Nguồn quang làm lễ quy-y Phật giáo. Và ở vùng Hmawot cách phía bắc Nguồn-quang bốn mươi cây số có một tượng Phật cõi tự nhiên đảo sang bên phải và bên trái, đôi mắt Ngài lại chiếu ra hào quang sáng rực rỡ dàn chúng vùng ấy hết sức kinh ngạc.

**TRUNG-HOA — Vị đại-sư danh tiếng ở Trung Hoa vừa tạ thế**

Ngài Chương-Gia đại-sư quán ở Thanh-Hải (Tây-tạng) giống họ Lạc-ma, sanh năm Quang-tự thứ 6.

Theo giáo hệ, Ngài thuộc về đời thứ 19 phái Hô-dô khắc-đồ (một phái Phật giáo lớn ở Tây-tạng, thiền phái là Ngài Tôn-Đạt) năm Quang-tự thứ 24 Ngài tới kinh đô Trung hoa, được chánh phủ Trung hoa thời ấy suy tôn Ngài là Chương-Gia đại-sư cai quản 300

chùa Lạc-ma được dân chúng và chánh phủ hết sức sùng bái, có hơn một trăm ngàn người (100.000) đệ tử xuất gia theo Ngài, đệ tử tại gia thì vô số. Trước ngày Trung quốc kháng chiến, Ngài được cử làm Lý-sư-Trưởng Trung - quốc Phật-giáo hội ngài và Đại-đức Thái - Hu là hai vị trong 9 vị ủy viên được chánh phủ Trung quốc ủy nhiệm các hội Phật-giáo.

Năm Dân-quốc thứ 36 chánh phủ lại tôn ngài chức Hộ-quốc tịnh-giác phụ - giáo đại-sư.

Ngày mồng 4 tháng 3 năm 1957 năm dân quốc 46, Ngài thị tịch tại trụ sở, tại Đài bắc: Tưởng Tòng-thống và nhân viên chánh phủ Trung hoa thật hành đến chiêm bái hài cốt Ngài, và diễu lể một bức trường bối chữ « Hoằng - giáo dù dân » đồng thời cử một ban đại diện phụ lo tang lễ của Ngài.

Ngày 11 tháng 3 năm 1957 làm lễ trà-tì (lễ đốt di thể Ngài) người ta lượm được (2000) hai ngàn viên xá lợi đủ cở lớn nhỏ, hiện đặt tại trụ-sở Đài-bắc, đợi khi đại lục Trung Hoa bình định sẽ thành về Ngũ đại-sơn dựng tháp tôn thờ, và phân phổi xá-lợi cho các đoàn thể Phật-giáo các cúng dường.

Hiện nay tại Đài bắc đã xuất bản thêm hai tạp chí Phật-giáo là: Giác-thế tuân-san và « Kim-nhật Phật-giáo » bài vở đặt sắc, trình bày mỹ thuật.

PHẬT-LỊCH 2501  
Huế, ngày 8 tháng 8 năm 1957

Kính quý đại-lý và độc-giả !

Liên-hoa văn-tập ra đời đến nay đã hơn 2 năm, Liên-hoa được tồn tại như thế, chúng tôi không quên công đức ứng hộ Phật pháp của quý vị. Nhưng hiện nay số người theo Phật-giáo khắp nơi càng ngày càng phát triển, mà độc giả Liên-hoa vẫn cầm chừng, mấy tháng gần đây lại vì một số người trong các công sở thuyền chuyền, nên độc giả Liên-hoa cũng vì thế mà giảm bớt.

Chúng tôi thiết tha yêu cầu quý đại-lý tích cực hoạt động thêm nữa; và quý độc-giả cùm mỗi vị cố gắng cõi động thêm một vài người, gởi danh sách về Tòa-soan. Có như thế Liên-hoa văn-tập — tiếng nói Phật pháp của chúng ta mới được tồn tại và phát triển trái lại vẫn giữ tinh trạng cũ: chỉ giảm mà không tăng thì Liên-hoa sẽ đi đến chỗ định bến.

Một lần nữa, chúng tôi hy vọng quý vị vì niệm « Hoằng dương chánh pháp, xây dựng tín ngưỡng đạo đức nước nhà » hoan hỷ chấp nhận lời yêu cầu của chúng tôi.

Riêng phần Tòa soạn chúng tôi, nguyện cố gắng bù đắp sau sẽ cải tiến bài bở, chỉnh đốn hình thức, để đáp lại công đức ứng hộ Phật pháp của quý vị,

Chân thành cầu chư Phật gia hộ quý vị: Phước tri viễn mãn.

Thay mặt Tòa soạn Liên-hoa văn-tập.

Chủ-nhiệm  
**THÍCH ĐỘN-HẬU**