

LIÊN HOA

VĂN TẬP

THÁNG TƯ ĐINH-DẬU

NĂM THỨ BA SỐ

4



QUAN TRUYỀN-BÁ PHẬT-PHÁP CỦA GIÁO-HỘI TĂNG-GIÀ TRUNG

LIÊN - HOA

VĂN TẬP

MỤC LỤC SỐ 4

RẰM THÁNG TƯ ĐINH-DẬU

GÀY LỄ CỦA DÂN TỘC

LIÊN-HOA

ĐI TUYÊN BỐ ...

Hà-Thượng TƯỜNG-VÂN

TIẾN VĂN

Ban tò-chắc P. B.

GÀY MUÔN THUỜ

THÍCH THIỆN-CHÂU

GÀY VUI DÂN TỘC (Thơ)

HUYỀN-KHÔNG

A PHÚT NHẬP TỬ BI QUÁN

NGUYỄN-THỌ

HỨNG LỜI CHÂU NGỌC

THÍCH THUYỀN-ẤN *dịch*

ĐẾ PHẬT ĐÀN TẠI ĐÔNG KINH (Nhật-Bản) THIỀN-ẤN

ĐI ÁC (Mẩu chuyện Đạo)

HUYỀN-THANH

GÀY ĐẸP THÁNG TƯ (Thơ)

NGUYỄN-THÁI

HÀNH TRIẾT GIA

THÍCH TRÍ-KHÔNG

GÀY VUI PHẬT ĐÀN

ĐỨC-THƯƠNG

ĐỘ CÁNH HOA LÒNG

NGỌC TRÂM HÀ

HÀN NGÀY PHẬT ĐÀN

NGUYỄN QUỐC-BA

HỨNG ĐỀ NGHỊ

THÍCH MINH-CHÂU

IN TỨC

NGÀY LỄ CỦA DÂN TỘC

Lại một lần nữa, chúng ta làm lễ kỷ niệm ngày Đản-sanh đức Phật, đánh dấu thêm một chặn đường nữa, bước tiến của từ bi và trí tuệ.

Đối với thế-giới, ngày ấy dần dần trở thành một ngày vui chung. Đối với những dân tộc theo Phật giáo, ngày ấy là một ngày quốc lễ quan trọng nhất. Riêng đối với dân tộc Việt Nam ta, ngày ấy mặc dù chưa thành quốc lễ nhưng cũng là một ngày mà trù — những người theo đạo khác, — toàn dân đều nô nức vui mừng.

Đối với chúng ta, ngày mồng Tám tháng Tư không phải chỉ là một ngày kỷ niệm có tính cách tôn-giáo. Nó còn là một tục lệ, một di truyền gắn liền với đời sống của ông cha chúng ta qua mười mấy thế kỷ hưng thịnh, suy vong của lịch sử Việt Nam. Nếu cần dùng đến hai chữ dân tộc cho nó hợp thời với chủ trương văn hóa ngày nay, thì ngày mồng 8 tháng 4 chính là một ngày lễ có tính cách dân tộc hơn hết. Đứng về phương diện thời gian, ở Việt-Nam, nó đã có từ mươi tám thế kỷ và được tiếp nối từng năm một, đứng về phương diện không gian, nó được tờ chúc từ Bắc đến Nam, đứng về số lượng, 90% dân số Việt-Nam đều là Phật-tử.

Vì nó có tánh cách dân tộc, nghĩa là căn bản của một quốc-gia, nên không ai có thể phủ nhận nó được. Bằng chứng cụ thể là đến ngày ấy không ai bảo ai, mà mọi người đều đến chùa lễ Phật, nô nức đi dự các cuộc rước Phật, rước ánh sáng, treo cờ tháp đèn một cách vui vẻ trang nghiêm. Nếu một chính trị gia, một nhà xã-hội học, một nhà ngoại giao, một phái đoàn nghiên cứu ngoại quốc, muốn tìm hiểu tâm lý dân chúng Việt-Nam, thì chính trong ngày ấy, họ sẽ tìm được rất nhiều tài liệu sống, xác thực quan trọng cho sự nghiên cứu của họ.



Có những người đưa ra một lý luận sai lạc cho rằng: ngày Đản-sanh của đức Phật không đáng làm lễ kỷ niệm, vì Phật khi sanh ra cũng chỉ là một người như mọi người khác không có gì quý trọng mà phải vui mừng. Giả thử lý luận ấy mà có đúng đi nữa, thì chúng ta dù Phật-tử hay không, lại càng vui mừng hân hoan làm lễ trọng thề hơn nữa chứ? Vì có gì đáng khuyến khích, phấn khởi và tự tin cho chúng ta hơn nữa, khi chúng ta thấy được trong nhân loại có một người, không nhờ đến một tha lực nào cả, từ địa vị con người, lại đã tiến dần đến địa vị Phật, một địa vị tối cao cả, tối linh thiêng của thế giới.

Cho nên dù có nghĩ cách này hay cách khác, thuận hay nghịch, ngày Đản-sanh của đức Phật đối với chúng ta cũng là một ngày lễ của dân tộc.

LIÊN - HOA

LỜI TUYÊN BỘ

của Ngài Hòa - Thượng Tường - Văn
Trưởng - ban Tổ-chức Lễ Phật-Đản tại Trung-phần

Theo tục lệ dân tộc Việt-Nam chúng ta,
hôm nay là ngày kỷ niệm lễ Phật-Đản. Cúng
trong một ngày giờ này, toàn cõi Trung-Phần
có 567 đền diễm như thế này, tập trung tất
cả Phật-tử lại, thành kính làm lễ kỷ niệm sự
xuất hiện của Đức Từ-Bi, phát nguyện tận lực
phục vụ Cháuh-Pháp của Ngài.

Đó là lý do cuộc lễ, ngoài cái lý do chánh
là chứng tỏ Ngày Phật-Đản là một đại lễ
khánh tiết của một tôn giáo, của một dân tộc,
đã được dân tộc Việt-Nam cử hành từ 18 thế
kỷ nay, không ai có thể phủ nhận được,

NAM-MÔ BỒN-SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT.

Diễn văn

Đọc trong ngày 8-4 tại các Lễ đài

Nam - Mô Bồn - Sư Thích - Ca Mâu - Ni Phật

Cùng toàn thể Phật-giáo-đồ,

Cuối thế kỷ thứ 7, bắt đầu thế kỷ thứ 8 theo niên đại đức Phật giáng sanh, nghĩa là cách nay 1800 năm, ánh sáng Phật-giáo đã chiếu đến đất nước của chúng ta. Từ ngày đó, Mồng Tám Tháng Tư đã là một ngày lễ quan trọng, một ngày mà quốc tục chúng ta lấy làm ngày kỷ niệm Phật-Đản. — Dân tộc chúng ta đã cử hành Lễ này, tính đến nay đã 1800 lần trong gần mươi năm. Cho nên cơ hồ như toàn thể mọi người đều cảm thấy quan trọng khi nghe nói đến ngày Mồng Tám Tháng Tư mà không cần phải thêm tiếng Phật-Đản sau đó. Gần đây, chính những yếu tố khác đã làm cho mọi người càng cảm thấy quan trọng hơn, khi nghe nói đến ngày Mồng Tám Tháng Tư. Chúng ta chỉ có thể nói là cảm thấy quan trọng mà không thể nói thề nào cho đúng hơn, vì thật ra chúng

ta mừng nhiều buồn cũng lắm khi ngày Lễ hôm nay trở về trên đất nước.

Mọi người đều biết rằng khi mới sanh, Đức Phật đã được Phật-Thiên, chúa tể thiên thần, đứng dậy chào lạy khi phụ hoàng Ngài bồng Ngài đi ngang qua đền thờ của vị này. Rồi chính đời Ngài đã giải thích thiên ký sự này. Ngài được Phạm-Thiên kính lạy không vì cái gì khác hơn là ngay khi mới sanh. Ngài đã là một vị Bồ-Tát, một vị làm cho mọi người biết sử dụng chính mọi sự thông minh của mình.

Và điều đó mới thật là tối quan trọng: quan trọng hơn cả những kỳ công mà loài người đã sáng chế. Bởi vì không ai phủ nhận được rằng hiện thời, trong mọi địa hạt, trí xảo của con người đã tìm tòi và phát minh những điều cực kỳ mới lạ, song le, người ta cũng thấy rõ rằng những điều ấy

dùng để tác hại nhân loại hiểu, mà không được đem phung cho hạnh phúc. Lý do nào và nguyên nhân làm cho con người không được kỳ công của mình ách hữu ích, mà trái lại, đã minh như thế giới vừa qua ày nay, lý do gì và nguyên nào, nếu không phải là tham à thù hận đang deo nặng tư và tâm trí của con người ?

diễn biến của cuộc sống loài hiện nay, có thể nói thật ng bay lượn trên bờ mép bao nhiêu tai biến. Tâm lý hòa không có, mà lòng người lây tâm lý hiểu thẳng. Chính rạng này khiến chúng ta thấy loại không thể nào tránh khỏi cuốn xuống hầm hố tai họa, thi nhận thấy như vậy, chúng ta càng thấy ý nghĩa và năng lực của đức Phật qua nói Từ-bi của Ngài, kêu gọi trí hiểu hòa của lòng người.

Đến nay, ngày Mồng Tám Tư trở về, tiếng nói từ-ứu độ ấy, lại một lần nữa lên trong thâm tâm của loài ta. Kinh nghiệm cho chúng ta tưởng rằng tiếng nói ấy, và tiếng nói ấy mà thôi, mới làm biến mọi nỗi tham lam tàn bạo sự hiểu thẳng phi lý, đem lại con người xao động bao nhiêu n tưởng và ồn ành, bao nhiêu ánh thương trong lý tưởng thề.

nhưng vì lý do trên đây, ngày

Mồng Tám Tháng Tư thật là một ngày tối quan trọng. Tiêu hủy tính cách quan trọng này chính là đang tâm tiêu hủy tiếng nói Từ-bi cứu độ, làm cho dân tộc và nhân loại càng ngày xê dịch vào tình trạng diệt vong đang lầm le hết diễn ra chỗ này sắp diễn ra chỗ khác. Nên hy vọng của chúng ta là tính cách quan trọng nói trên đây phải được nhận thức, 1 sự nhận thức phải được liệt vào loại nhận thức căn bản trong sự phục vụ dân tộc, và do đó, ngày Mồng Tám Tháng Tư phải được đề cao đúng với tính cách và địa vị mà nó đã có từ 18 thế kỷ đến nay.

Nhưng đề cao tính cách quan trọng của ngày Mồng Tám Tháng Tư không phải chỉ một mặt và không chỉ là bồn phận của người khác. Trách nhiệm việc này chính là Phật-giáo-dồ chúng ta, liên hệ đến những bồn phận mà người Phật-giáo phải có.

Phật-giáo-dồ chúng ta phải ý thức rằng hơn bao giờ hết, chúng ta phải tăng cường mọi hoạt động phục vụ Chánh-pháp, để ích lợi cho đồng bào và nhân loại; phải tự chiến thắng tâm lý của mình, dùng bản thân của mình chứng minh tiếng nói từ-bi cứu độ của Đức Phật: nói tóm, chúng ta phải làm cho ý nghĩa ngày Mồng Tám Tháng Tư quan trọng thực sự.

Những người đạo hữu của chúng ta ở Ấn-Độ, ở Miến-Điện, ở Tích-Lan, ở Thái-Lan, ở Nhật-Bản, do sự thành tâm thực hành bồn phận

nói trên, mà trước đây và nhất là bây giờ, họ chứng minh cho thế giới thấy giữa những sức mạnh phũ phàng của tiền bạc và khí giới, còn có sức mạnh của tình thương. Và chính sức mạnh tình thương ấy hiện thời đang giữ sự thăng bằng cho thế giới của nhân loại. Thời đại này chính thực là thời đại của sức mạnh tình thương. Chúng ta phải nỗ lực để góp vào sức mạnh đó. Chúng ta hiểu và thâm tín rằng, nếu sức mạnh của tình thương mà bị suy giảm, thì hận tai họa cực kỳ thảm khốc cho loài người, cho dân tộc nhiều đau khổ của chúng ta. Chúng ta cũng nên nói thêm rằng, không phải chúng ta hiểu và hoạt động cho sức mạnh của tình thương, mà những người thông thái trên thế giới, nhất là bao nhiêu tầng lớp bần hàn cơ cực, cũng đều hiểu và

làm như chúng ta. Phong trào nhập Phật-giáo của những nhà thông thái và 700 ngàn dân bần cùng Ấn-Độ tại hội nghị Phật-giáo Thế giới ở Népal vừa rồi là một trong những điều thừa nhận cho chúng ta thấy sự việc nói trên.

Chúng ta cầu nguyện tinh thi ngày Mồng Tám Tháng Tư hànay sẽ khai thác tất cả những tình thương mà lòng người sẵn có, xoay chuyển cái chiểu diễn biến của thế giới về hướng tiến bộ đạo để làm cho loài người biết xử lý những trí xảo của mình vào công việc phục vụ hạnh phúc chung, tránh cho nhau những thảm họa cực kỳ vô nghĩa lý.

NAM - MÔ
BỒN-SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PH

Kinh Cáo

Nhân dịp lễ Phật-Đản, số này ra đặc-biệt thêm trang, nhưng vẫn giữ giá cũ, gọi là đáp lại thịnh tình chiểu cõi của quý độc-giả. Và tất cả bài vở trong số này phần nhiều hướng về tinh thần ngày Phật-Đản, nên chúng tôi xin tạm nghỉ đăng bài « Tân-Duy-Thức » và « Chiêm Bai Phật Tích », số sau sẽ tiếp. Mong quý độc-giả hoan hỷ.

L. H.

Ngày vui dân tộc

CẢM NIỆM NGÀY PHẬT - ĐẢN

Chùa đứng hiền lành tự thuở xưa
Hồn dân gửi gắm đã bao giờ.
Tồ-tiên bồi dắp qua năm tháng
Nối tiếp không ngừng, lớp tuổi thơ.

Có bóng cờ bay ở khắp nơi
Cảm-thông ven biển đến chân trời.
Từ trong thành-thị về thôn xóm,
Tâm-niệm trào dâng măt sáng ngời.

Theo gót người xưa, gia-tộc mình
Lên Chùa làm lễ Phật sơ-sinh,
Tháng tư, mồng Tám ai không biết?
Ngày Phật ra đời đê độ sinh.

Thuở trước Ngày sinh tại xứ xa,
Giờ đây Ngày xuống khắp quê nhà:
Vườn hoa như cũ dem bày lại,
Hoàng-hậu Ma-Gia thoảng hiện ra.

*Thay lớp Chư-thiền xuống hát dàn,
Có đoàn em bé hát ca vang.
Tung hoa ngũ sắc dâng chấn Phật.
Dân-tộc mừng reo rộn xóm làng.*

*Trống đánh vang lừng, chuông nhẹ ngân
Không-gian xa cách nỗi thêm gần.
Nguồn vui bùng dậy trong tin-tưởng
Kỷ-niệm ngày xưa Phật giáng-trần.*

*Đêm lại nơi nơi tỏa ánh đèn.
Lên chùa lễ Phật phật đưa chen.
Trang-nghiêm đai-diện đầy hương quyến,
Bà cụ tâm-thành khấn cả lên.*

*Ánh đạo thiêng-liêng quá nhiệm mầu,
Người dân nước Việt đã ghi sâu.
Nếu ai quên hết đường quê cũ
Lúc muốn quay về biết hương đâu !*

*Mồng Tám tháng Tư ấm mọi lòng,
Vì ngày thông cảm khấp non ông;
Ngày Vui Dân-Tộc không quên được,
Về tẩm « ao nhà » nước quá trong.*

HUYỀN-KHÔNG
(Trích trong tập Hòn đất Nước sắp xuất bản)

Mồng 8 tháng 4

NGÀY MUÔN THUỐ

THÍCH THIỆN - CHÂU

HƯƠNG thơm của một vài cành sen nở sớm đã làm cho ấn tượng về những cuộc rước Phật vĩ đại, trang nghiêm ở các đô thị cho đến thôn quê trong các lễ Phật-dản vừa qua hiện rõ rệt trong đầu óc mọi người.

Có người đã tự hỏi: Tại sao người ta tổ chức lễ Phật-dản long trọng như thế? Không biết năm nay họ có tổ chức như năm ngoái không?

Chúng ta hãy khách quan xét lại những quan điểm có liên hệ với ngày lễ trọng đại sắp đến và cũng để giải thích cho kẻ bàng quan thông cảm.

*

Ngày nay tìm hiểu sự sinh hoạt về tin ngưỡng của nhân loại, người ta thấy phần đông đã và đang chọn thành hướng về đạo Phật, ngay cả những học giả Âu-Mỹ. Riêng ở Việt-Nam, gần đây, hiện trạng ấy lại rõ rệt hơn; và có thể nói

đạo Phật đối với người Việt-Nam là một tôn giáo cổ truyền hợp tình và hợp lý nữa.

Lý do, bởi con người quá chán chê cuộc sống hối hả, lùng danh khinh gây nên bởi văn minh vật chất mà các dâng quý thần đã bất lực trong sự cẩn ngần và dàn xếp. Đa số đã xét biết chỉ có giáo lý Tứ-bi, Tri-tuệ mới giúp họ cải đổi được cuộc sống đảo điên và dựng xây một thế giới hoàn toàn an lạc.

Nỗi hàn-hoan của người mù được thấy lại, kẻ lạc lối gặp người chỉ đường ra sao thì những người quay về chánh-pháp cũng hàn-hoan thế ấy.

Và bao nhiêu tin-tưởng của lòng dạ họ trút dồn vào chánh-pháp. Mà không hàn-hoan tin-tưởng sao được, khi nghe đến câu này phát ra từ kim khẩu đức-Phật: « Như-Lai vì đại sự mà ra đời; đại sự ấy là

làm cho chúng-sinh giác - ngô như chư Phật (Kinh Pháp-Hoa). Hơn tất cả, đức Phật thấu rõ nguyên nhân sâu kín gây nên những tác-dụng ác hại của chúng-sinh là vô-minh si-ám. Chính vì mê-mờ cho nên con người đã băng lòng hụp lặn trong bể đời đau-khổ, chạy theo vật chất thấp hèn để rồi đem lại cho mình cho người những sầu hận đau thương! Còn người đã bỏ quên không khai thát những khả năng quý báu để trở nên toàn thiện.

Đức-Phật ra đời cốt dạy cho mọi người thấu hiểu chơn-lý của nhân sanh, vũ-trụ. Và ý nguyện cuối cùng của Ngài là muốn tất cả chúng-sinh đều được giác-ngô như Ngài.

Và ai mà không rung cảm khi biết đức-tử-bi vì mình mà xuất-thể :

« Nếu chúng-sinh không đau, khổ, cuộc sống không tối đen thì Như-Lai chẳng ra đời làm chi ! » Chan chứa tình thương, đượm niềm cứu khổ, trong câu nói giản dị ấy. Vì thương chúng-sanh như mẹ thương con đó mà đức-Phật ra đời để mang lại cho chúng sinh một nếp sống khác đời nhưng hợp đạo, « thương nhau giúp nhau để sống ».

Nỗi khổ của kiếp người ngày nay phải chịu thật đã

lên đến cực độ bao nhiêu tai nạn chiến tranh những sự lùng đoạn về kinh tế liên tiếp xảy ra, kiếp sống tinh thần, luôn thường đạo-lý bị gãy đổ và uất khí hận thù bao bọc cả thế-giới loài người. Con người đang chơi voi không nơi tin tưởng. Lòng từ-bi và giáo-lý vị-tha của đức-Phật rất cần cho sự sống đúng nghĩa của người hiện tại.

Không cần đào sâu vào kinh điển, chỉ đọc qua hai lời dạy trên, chúng ta cũng thấy được bản hoài xuất-thể củ đức Phật. Ngài quả là phúc tinh của nhân loại.

Vì lẽ ấy mà ngày Dân sanh của Ngài đã trở thành ngày lễ tối quan-trọng của tất cả những người mến chuộng hòa bình, kính yêu chơn-lý.

Không những gần ba nghìn năm nay, mà cả nghìn vạn năm về sau khi nào con người còn đủ lương tri để nhận biết tình thương và chơn-lý là những chất liệu cần-thiết trong cuộc sống, thì đại lễ kỷ niệm ngày xuất-hiện của đức-Phật, hiện thân của tử-bi bao-la, tri-tu-vô-thượng vẫn còn trọng thể cử hành mãi mãi.

Mõng Tâm tháng Tư
Ngày muôn thuở.



ANH SANG CHAN LY DA XUAT HIEN

Ba phút nhập TÙ' BI QUÁN

TẤNG năm, trong dịp lễ kỷ-niệm ngày Đản-sinh đức Thế-Tôn toàn thề Phật-giáo đồ thường đứng lặng yên trong ba phút trước lễ-dài để cùng thề nhập « Tù-bi quán » vậy thế nào gọi là tù-quán ?

Ai cũng biết rằng : Tù-bi là đặc điểm cao đẹp nhất của Phật-đo. Người Phật-tử chân-chính không bao giờ phân biệt giữa người mình, giữa người và vật, vì muôn loài tuy khác nhau ở hình dáng nhưng giống nhau ở bản-thề. Như vậy, thương người yêu vật phương-pháp để bảo-tồn hạnh-phúc cho mình và cho muôn loài.

Vậy tù-bi quán nghĩa là vận-dụng tư-tưởng để thấy những tương-an mật-thiết giữa người và người cũng như giữa người và vật vì muôn loài đều cùng một bản-thề duy nhất. Sau khi nhận-thức như thế, chúng ta lấy lòng tù-bi rộng lớn để đối-dài với mọi người và mọi loài. Lúc đó chúng ta không còn phân-biệt kẻ-thân, người-sơ, kẻ-ù, người-bạn... Tù-bi quán đến mức độ đó là viên-mãn.

Nhưng thử hỏi tù-bi quán như thế có lợi ích gì không ? Lê-dī viên-là-có, vì mọi hành-động của người Phật-tử đều nhằm mục đícharu-khổ và gieo-vui cho muôn-loài.

Hơn nữa, sau hai trận chiến-tranh tàn khốc vừa qua, hàng triệu người đã bị tiêu-diệt vì bom đạn, nhưng hiện nay thần chiến-tranh đang còn sống dương-vút chực vồ lấy nhân-loại. Nghĩ đến đó,

ai mà không rùng mình trước tai-hoa ghê gớm của chiến-tranh, ai là những người ưu-thời mẫn-thể mà không lo giải quyết gấp họ diệt vong của nhân-loại. Đứng trước thảm cảnh ấy, người Phật-tử quan niệm rằng : vì tham-vọng nung-nấu nên loài người mới tàn-sát nhau như thế.

Sở dĩ thế-giới loài người ngày nay còn đau khổ, chính là vì họ chưa biết thương yêu nhau, chưa biết giúp đỡ nhau, chưa biết nhường nhịn nhau, trái lại, họ còn muốn chực giết hại nhau nữa.

Các bậc thức giả trên thế-giới đều đồng ý rằng : chỉ có lòng từ-bi rộng lớn của Phật-giáo mới có thể giải quyết nỗi đại-hoa của thế-giới hiện nay. Để thực hiện một nền hòa-bình vĩnh-cửu cho nhân-loại, người Phật-tử đã bao lần dùng phương pháp « nhập từ-bi quán ».

Như trên, ta đã thấy, từ-bi quán quả là một phương pháp diệu-dụng nhất, để đoạn trừ mọi tư-tưởng cũng như hành-động tàn ác, đồng thời để huân-tập cho mình và biều-đương cho mọi người, mọi loài những ý tưởng từ-bi.

Chúng ta hãy tưởng-tượng một khi nhân-loại đã biết thương yêu nhau lấy lòng từ-bi để cùng sống với nhau, chúng ta còn đâu thấy cảnh chiến tranh « nguội » hay « nóng » như ngày nay ; một khi toàn thể nhân loại đều xem mọi người, mọi loài như anh em, bà con mình, chúng ta còn đâu thấy cảnh thế giới ngày nay giống như một cái nhà lửa đang bốc cháy như Đức Thế-Tôn đã tiên đoán cách đây hơn 2000 năm.

Chỉ trong ba phút mà có kết-quả vĩ-đại như thế à ?

Ba phút yên lặng ! Vâng chỉ trong ba phút thôi. Nhưng nếu trong khoảng thời-gian ngắn ngủi ấy, toàn thể nhân loại lòng tự nguyện với lòng, cương quyết dừng lại mọi hành-động cũng như tư-tưởng độc ác, cương quyết đoạn diệt mọi sầu hận thù ghét thì cũng đáng kề là một công việc vĩ-đại lắm rồi.

Vì chỉ trong ba phút ấy, loài người đã trở về với bản-tánh chân-thật của mình bằng cách gợi lên trong tâm-hồn một lòng từ-bi rộng lớn như đại-dương trong sự đổi-dài với muôn loài.

Như thế chúng ta thấy, chỉ trong ba phút, một thế giới đau kh

Trong đó loài người chỉ biết tàn sát nhau phải sụp đổ để nhường chỗ ho một thế-giới an-lạc trong đó có nhân loại sống trong lòng từ bi rộng lớn. Tuy vậy, chúng ta cần phải quan niệm rằng: mặc dù ba phút «nhập từ-bi quán» ấy, có kết quả vĩ đại như thế, nhưng vẫn chưa đủ vì nó có tính cách nhất thời. Mỗi ngày chúng ta cũng cần phải «nhập từ-bi quán» ít nhất là trong ba phút và từ đó nguyện suốt đời «nhập từ-bi quán» để làm lợi lạc cho mình và muôn loài. Hôm nay, ngày 8-4 lại về với chúng ta, ngày hân hoan nhất của muôn loài cũng như của mười phương Phật-giáo đồ trên thế-giới, noi theo gương sáng của Đức Thế-lôn bằng cách «nhập từ-bi quán» làm sao để mọi sự hận giặc thù ghét đoạn diệt, mọi ý tưởng hay hành động tàn ác tiêu trừ, làm sao cho đời sống vô cùng đau khổ của nhân-loại ngày nay được sáng chói bởi ánh đạo từ-bi vô lượng của Đức Phật vì chỉ có Ngài là người độc nhất đã từng kêu gọi một cuộc sống tiến bộ và hòa-bình chân chính.

Hôm nay, ngày Đản-sinh lại trở về, mang lại cho muôn loài bao nhiêu niềm hoan lạc. Hồi hợp với niềm hoan-lạc vô-song ấy, Chúng ta, những người con Phật, tin rằng một nền Hòa-bình vĩnh-cửu của thế-giới chỉ có thể thực hiện trên căn bản Từ-bi rộng lớn của Đạo Phật mà thôi. Vì Đạo Phật là đạo chủ trương gây tình thân ái giữa mình và người, giữa người và muôn vật; không bao giờ thừa nhận một sự tàn sát chiến tranh, dù nhỏ dù lớn, hay bằng một hình thức nào,

NGUYỄN THỌ

Mùa Phật-Đản 2.520

ĐẠO PHẬT LÀ ĐẠO CHỦ TRƯƠNG GÂY TÌNH THÂN ÁI GIỮA MÌNH VÀ NGƯỜI, GIỮA NGƯỜI VÀ MUÔN VẬT; KHÔNG BAO GIỜ THỪA NHẬN MỘT SỰ CHIẾN TRANH TÀN SÁT, DÙ NHỎ DÙ LỚN, HAY BẰNG MỘT HÌNH THỨC NÀO.

Những lời chau ngoc

THUYỀN - ĂN dịch

Đại-Bi-tâm là phương-tiện tối-thắng của ba đời chư Phật.
Kinh Hoa-Nghiêm

Ai nhẫn được những điều khó nhẫn, đe làm được
n'ứng Pháp-hạnh khó làm, người đó chắc chắn phải
thành Đạo-quả.

Kinh Bảo-Tích

Muốn thành sự nghiệp đừng mong không bị chông gai,
vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường
Luận Bảo-Vương Tam-Muội

Nhẫn-Nhục, Tinh-Tiến là pháp-hạnh cao cả
Kinh Đại Niết-Bàn

Nếu chỉ nghe Pháp mà có thè chungng Đạo, thì sự tu
hành quả là vô dụng. Nếu không nghe Pháp mà có thè
tu hành, thì Giáo-Pháp có ích gì? Nhưng sự thật không
phải như thế, nên người muốn giác-chứng Thánh-quả đều
cần phải TU, HỌC.

Đại-thừa Trang-Nghiêm Kinh luận

Nếu có hầm lứa băng ba ngàn đại-thiên thế-giới, đe
cần học được Chánh-Pháp, phải xá thân vào đó, ta vẫn không
cho là khó.

Luận Biện-Trung-Biện.

Các người hãy lấy Văn, Tư, Tu ba huệ mà tiến-ích
ho mình.

Kinh Di-Giáo

Người tu hành phải ngăn chẽ năm cản đừng đè buông-
ng theo năm dục; nó là con ngựa dữ, nếu không dùng
iây cương mà ngăn lại, nó sẽ đưa người vào vực thẳm.

Kinh Di-Giáo.

Muốn tội ác không sanh, phải định chí ngay ác-tâm,
ứng cho nó nỗi tiếp hiện-khởi

Luận Cu-Xá

Muốn hết sinh-tử luân-hồi là phải đoạn tham-dục và
rù sự khao-khát ái-dục.

Kinh Viên-Giáo

Cái làm cho người ngu tệ là ái-dục.

Kinh Tứ Thập Nhị Chương

Phải trừ gấp các phiền-não thường hiện khởi, vì nó là
nguyên nhân chướng Đạo.

Luận Cu-Xá

Giải-thoát là thân tâm khôn bị phiền-não chi-phối
năm dục không buộc-ràng

Luận Cu-Xá

Giới luật là chiếc thuyền đưa người đến bờ an-lành.
Kẻ chơi với bể khờ mènh-mong, đừng tự húy nó và đừng
tời xa nó.

Kinh Anh-Lạc

Kỷ-niệm ngày Đản-Sinh đức Thê-Tôn
Thuyền-Ăn trích dịch

MỘT BUỒI LỄ QUỐC-TẾ THÂN THIỆN ĐƯỢC
CỬ - HÀNH LONG - TRỌNG ĐỀ KỶ - NIỆM LỄ

PHẬT - ĐẢN 8-4

Tại Đông-Kinh

Mỗi năm cứ đến đầu tháng 4 là người Nhật tung-bừng, rộn-rã tấp nập tổ chức lễ Phật-đản. Ngày lễ Phật-đản 8-4 ở đây gọi là ngày lễ Hanamatsuri. Lễ ấy không phải chỉ dành riêng cho các giới Phật-tử cù-hành trong các ngôi chùa, mà lại được tổ chức khắp các nơi và được quần-chúng tham-gia hưởng ứng nhiệt liệt. Người Nhật-Bản, cũng như các trẻ em, hình như đã có tục lệ hằng tháng tư là họ phải đi chiêm bái và rưới nước hoa đền-tam Phật. Cái bàn kết bằng hoa, trong có đè sẵn nước hoa và tượng Phật sơ.sinh được đặt khắp trước tất cả các ngôi chùa, các đền-thờ, cho đến các vườn hoa công-cộng, các trường học v.v... vì thế ai ai cũng được chiêm bái, dội nước hoa tắm Phật trong dịp Phật-đản để kết duyên lành với Tam-Bảo một cách rất thuận tiện, dễ dàng.

Trong dịp Phật-đản, có rất nhiều khu vực trên toàn lãnh thổ Nhật-Bản, dân chúng tự động tổ chức lễ rước Phật rất đông đúc trang nghiêm. Tiếng chuông trống, tiếng tụng niệm, tiếng pháo nổ, hòa lẫn với mùi hương hoa, đèn trầm, tạo thành một không khí đặc biệt của ngày Phật-đản. Các chủng kiển được những buổi lễ rước Phật, sự dùng nước hoa tắm Phật, rồi đến sự tụng niệm, chiêm-bái cung-dường trong những ngày lớn như ngày Phật-đản, mới có thể hiểu được một phần nào lòng tin Phật sâu dày của người Nhật-Bản.

Cũng như các năm khác, lễ Phật-đản 8-4 năm nay được cù-hành rất long-trọng tại đất Nhật-Bản. Nhưng có khác hơn

các năm khác, ngoài các cuộn nh. lễ như thường lệ, năm nay Công-hội toàn-quốc Phật-giáo Nhật-Bản có đặc biệt tổ-chức một buổi lễ Phật-dân gọi là « Quốc-Tế thân-thiện » tại biyakokaido, một công-hội ròng lớn nhất trong đô-thị Ōkyo này. Các chính-trị-gia, các ngoại-giao-quan, các học-điều, các giới Phật-tử của các nước hiện có mặt tại Nhật, ai đều có thiếp mời đến am-dự buổi lễ này.

Nghi-thức của buổi lễ này i-khai: Nhạc mừng ngày Phật-dân, lễ dâng hoa, lễ dâng rong, tất cả tụng bài Tam-ly, đại-diện của mỗi nước n Phat-dài rước nước hoa m Phat, diễn văn nói về ý nghĩa ngày Phật-dân, các Đại-tu của các nước lên đọc chúc, đọc bài tuyên-ngôn thệ-nguyễn trong ngày Phật-dân sau đó là phần văn-nghệ mừng ngày Phật-dân.

Buổi lễ Quốc-Tế thân-thiện i-khai được cử hành một cách rất súc-long trọng. Trong số các quan khách đến dự lễ hôm nay, chúng ta thấy có Đại-sứ Anh-Độ, Tích-Lan, Miến-Điện, hái-Lan v.v... và rất đông các ngoại-giao-quan, các chính-trị-gia, các Phật-tử của các

nước. Về bên Nhật-Bản thì chúng ta thấy có Thủ-tướng, các giới đại-biên của chính quyền, và hầu hết các đoàn thể đại-diện các tôn-giáo các đại-học đường, các thương nghiệp lớn, các tôn phái và những Phật-tử danh tiếng đều có mặt. Đặc-biệt nhất là trong buổi lễ ấy cũng có mặt cả vị Thái-tử, con của đức Thiên-Hoàng đến dự lễ và dùng nước hoa tắm Phat. Tất cả đều phải cảm động khi nhìn thấy cử chỉ đẹp đẽ ấy của một dâng Thái-tử còn trẻ tuổi.

Sau khi đã cử-hành xong, các nghi-thức thuộc về hình thức tôn-giáo, mỗi đại-diện của mỗi nước lên trước Phat-dài lấy nước hoa tắm Phat, rồi đọc diễn văn nói về ý tưởng của mình trong ngày Phật-dân; thệ-nguyễn một lòng trung kiên tin tưởng, ủng hộ Phật-giáo, một tôn-giáo duy nhất có thể đưa nhân-loại đến chỗ hòa-bình, hạnh-phúc. Đồng thời họ cũng nguyện thắc-chắc mỗi giây thân-thiện với các nước bạn trong tinh thần từ-bi-bắc-ai của Phật-giáo, để gầy thành một lực lượng đáng kinh trong công việc phục vụ nhân-loại, phản đối chiến tranh bất cứ một hình

thức nào. Và sau đây là bản tuyên thệ chung được công bố trong buổi lễ Phật đản ấy, và cũng là mục đích của cuộc lễ « Quốc-tế-thân-thiện » được cử hành trong ngày Phật đản 8.4 năm nay. Tôi xin lược dịch như sau :

« Thế giới hiện đại đang ở trong tình trạng khủng hoảng và biến động. Sự an toàn và hạnh phúc của nhân loại đang bị hăm dọa bởi hận thù và chiến tranh. Chủ nghĩa lợi kỷ của cá nhân sinh tồn và quốc-gia độc tôn cũng đang bành trướng, lớn mạnh. Tuy rằng tất cả hành động đều là phản ảnh của lòng vị kỷ bởi chủ nghĩa cá nhân và quốc gia ấy, nhưng hành động nào người ta cũng khôn khéo sơn ngoài một lớp công-lý và chánh nghĩa, bằng cách viễn cờ rằng : vì lý do tự vệ, hoặc vì bảo vệ quyền lợi chung của thế giới. Các cuộc thi nghiệm bom nguyên tử vừa qua của các nước : Anh, Mỹ, Nga v.v... là một bằng chứng cụ thể. Nhất là gần đây cuộc thi nghiệm bom nguyên tử của nước Anh ở đảo Christmas, thật đã làm cho cả thế giới, nhất là các nhà thực giả hết sức lo ngại cho nền hòa bình mỏng manh của thế giới. Nhưng nước Anh vẫn gắng gượng tuyên bố : vì vấn đề tự vệ, vì sự an toàn cho bản quốc, nên buộc lòng Anh phải làm

công việc thi nghiệm ấy. Căn cứ vào những hành động ấy, nhất là căn cứ vào các trận chiến tranh nóng nguội vừa qua, chúng ta không thể không lo sợ cho một cuộc chiến tranh thứ ba, đưa nhân-loại đến chỗ diệt vong được.

Nguyên động lực của sự phục hưng nền văn nghệ Âu-Tây là vẫn đề tự giác của cá nhân, sự phát triển của bản ngã, và đó cũng chính là tinh hoa của nền văn hóa Âu-Tây, cũng là kết quả đáng giá của tri óc con người. Nhưng nay căn cứ vào những sự kiện đã xảy ra trong thế giới gần đây, người ta thấy rằng quan niệm ấy không phải không sai lầm, vì thế hiện tại có phong trào phá bỏ chủ nghĩa lợi kỷ. Vì rằng nếu theo chủ nghĩa cá nhân lợi kỷ thì không thể hy sinh cho quốc gia đại chúng, nếu theo chủ nghĩa giai cấp lợi kỷ thì thường dùng bạo lực để đàn áp các giai cấp, tập đoàn khác, nếu theo chủ nghĩa dân tộc lợi kỷ thì thường dùng vũ khí để chinh phục các dân tộc khác. Vì lẽ ấy nên chúng ta — những con người của thế kỷ 20 trong thế giới nước lửa nòng — cần phải lắng lòng suy nghĩ mà diệt tận nguồn gốc của chủ nghĩa lợi kỷ trên. Có thể may ra mới có thể cứu

ân lại tinh thê gay cấn hiện tại. Đạo Phật với giáo lý vô ượng được truyền bá từ 2.500 im nay có thể giúp chúng ta rợp gi trong lúc này? — Với iết lý vỏ ngã, với lòng từ-bi ng sâu, hòa với giáo lý bình ảng tuyệt đối, cùng với đức uan dung tốt bụng của đức hích-Tôn đã nám tản mác ong 3 tang kinh điển, thật là ột chiếc xe lái chúng ta đến ch lợi tha, cũng là một liều uốc chữa lành tâm bệnh vị kỷ, ua rẻ vây. Chúng ta hãy làm inh diện ở thế giới loài người ấy đã sanh ra được một đảng ác-ngộ từ-bi như đức Thich-a. Cũng về lẽ ấy nên hôm nay, dày, chúng ta đại diện cho các in tộc trên thế giới thành kinh hành lê Đản-sanh của Ngài. ức Thich-Ca quả là một vị hánh-nhơn đầy hương thíc và i năng hơn hết trong thế giới ấy. Ngày mồng 8-4 thật là gày bắt diệt của loài người.

Hôm nay dày trong ngày kỷ-iệm Phật-dản, chúng ta — đại iện các quốc gia trong thế-giới hải thê nguyên siết chặt tay hau trong tình thân hữu, phải ối bỏ đt cả quan niệm lợi kỷ iêng tư, rồi cố gắng phát huy ụn cùng năng lực của mình để

phục vụ hòa-bình hạnh-phúc của nhân-loại. Tất nhiên trong thế-giới hòa-bình hạnh-phúc ấy, giá trị và quyền lợi của mỗi cá nhân, mỗi quốc-gia, mỗi dân-tộc đều được bảo đảm. Đó chính là nguyên lý căn-bản của nền trật tự quốc-tế mà Phật-giáo thường đề xướng vậy.

Từ xưa đến nay đạo Phật không hề bao giờ chủ trương quyền lợi cá nhân, dân tộc, Đức Phật luôn luôn dạy các hàng đệ tử rằng: « phai xem hạnh-phúc của nhân quan xã-hội là nhiệm vụ chính, và tất cả vù-trụ sơn-hà là đại ân của minh ». Trong giai đoạn khó khăn của thế giới hiện tại, chúng ta không thể tin cậy vào một sức mạnh nào, và cũng không thể tin vào một ai có thể cứu ván được tình-thê ngoại Đức Phật. Nhìn lại những lời dạy của đức Phật từ nghìn xưa đe lại, chúng ta thấy có giá trị tuyệt đối.

Hôm nay, trong ngày Phật-dản, đứng trước Phật đài, chúng ta nguyên đem hết năng lực đe hoảng-thông những lời dạy vô-giá ấy, và cố gắng làm cho mọi người trong thế giới này ứng dụng theo đe cùng nhau đến chỗ hòa-bình, an-lạc, giải-thoát».

Chấm dứt của những bài diễn văn và chia nguyện ấy là một cuộc trình bày về văn-mỹ nghệ, do hội Thanh-niên Phật-tử và hội phụ nữ Phật-tử Nhật Bản tổ-chức. Trong buổi trình diễn văn-mỹ-nghệ này, tất cả các bức tranh, các bài hát, các điệu múa, các bản nhạc đều chú trọng hướng đến mục phiêu « quốc-tế thân-thiện » và diễn tả một phần nào ngày Đản sanh huy hoàng, cùng cuộc

đời cao-cả của đức Phật. Vì thế nên khi ra về tất cả các đại-biểu của các nước trên thế giới, cũng như chúng tôi, và toàn thể các Phật-tử Nhật-bản có mặt hôm ấy đều đặt niềm tin-trưởng nồng-nhiệt ở Phật-Giáo.

*Viết tại Đông-kinh ngày
Khánh-dản.*

THÍCH THIÊN-ÂN

ĐÁNH LỄ PHẬT-ĐẢN

*Phật đản ngày nay tiếng dội vang,
Ba ngàn thế-giới thấy hân hoan.
Xin đem ngủ thè tröm-luân khổ,
Cầu trước Tam-thân khỏi lửa an,
Tâm vạn pháp môn không giáo pháp,
Hãm lăm thế-kỷ chẳng thời-gian,
Ma đầu muôn trượng sao băng đao,
Một niệm từ-bi độc ác tan.*

Cư-sĩ CHƠN-PHUỐC

Tội ác của người thợ săn

NGUỜI thợ săn dến ngồi dưới một gốc cây già với chiếc y vàng đạo hạnh. Nom y không khác gì những bậc đại đức tăng già. Nhưng có nhìn kỹ mới thấy sau chiếc áo vàng ấy không phải là một tâm lòng vị bồ, xả kỵ nhưng lại là những mũi tên độc sắp sửa phóng ra lợi, vì danh. Quả thật y đang đợi mánh sư Kiên-thệ, mánh sư tử nổi tiếng là có một bộ lông quý giá màu óng ánh ng, nhưng lại rất khó săn vì súc mạch có thể địch nổi con khác. Người thợ săn ấy cũng đã rình mò nhiều i, nhưng y không dám hạ thủ. Phải bắn cho gần và cho ch mới mong toàn tánh mạng. Bằng không thì không những y mất mồi mà liệu có đem được xác về với vợ con. Nghĩ vậy nên người thợ dành lợi dụng lòng tin trọng pháp của mánh sư 'Kiên-thệ mà giả làm thầy tu để thi hành độc kế.

Sư tử Kiên-thệ thấy chiếc y vàng phất phơ trong gió ên dến gần và quỳ xuống. Mắt mánh sư chân thành, tai mánh sư khao khát nghe những lời thuyết pháp. Nhưng cũng chính trong lúc sư tử tưởng mình đang ngộ đạo thì một mũi tên sau chiếc áo vàng ấy bay ra, Bị bắn bất ngờ, mánh sư ôi lên đau đớn, toàn thân ngã bật về phía sau quằn quại:

mũi tên đã ghim đúng vào tim, máu dòng dòng giỗ xuống nền cỏ rừng.

Tiếng rống của mãnh sư làm rung động núi rừng: có những con chim đang bay, sà xuống đất; những thú rừng đang đi ăn đang xa bỗng lùi lại nép vào bụi lùm sọ hái. Và ngay cả người thợ săn đội lốt thầy tu ấy cũng ngất đi trong tiếng hét rợn mình. Thân y ngã nhào xuống bên chân sư tử. Hai màu vàng đặt cạnh nhau: màu áo đạo hạnh tượng trưng cho trí huệ và từ bi, và màu da sư tử tượng trưng cho dũng lực phái thường.

Sư tử giận lắm, nó đặt bàn chân khổng lồ lên ngực vị sa-môn giả hiệu. Hầm răng nhọn vắt há rộng như muốn cắn nát cái thân thể đang mê mệt sau lần áo đạo đức ấy. Tâm tư nó chồm lên thúc dục:

— Hãy xé xác hắn ra! Hãy nhai xương hắn ra! Hắn là một kẻ bạo tàn mang lốt từ-bi của chư Phật, tội giả dối lại càng đáng trừng trị!

Nhưng bàn chân của mãnh sư bỗng chùn lại; nó thấy nó có thể xé xác người thợ săn giả hiệu kia nhưng đồng thời cũng phải xé luôn cả chiếc y vàng cao quý. Có bao giờ đả phá mà không lâm lõi, có bao giờ lưỡi liềm phát cỏ lại tránh được những nụ hoa màu thắm tươi?

Mà chiếc y vàng ấy, sao mà mến yêu! Một hình ảnh xưa bỗng chốc hiện về, sư tử giật mình nhớ lại.

Thuở ấy lâu lắm rồi, thuở sư tử Kiên-thê còn dùng máu thịt của con cháu trong rừng làm bữa tiệc của mình, một hôm đi tìm mồi qua một cánh rừng, mãnh sư gặp một vị Sa-môn ngồi thuyễn định dưới gốc Bồ-đề. Nó nhớ rõ mồn một, cũng chiếc y vàng như chiếc y vàng hôm nay, cũng cái đầu cao trọc như cái đầu cao trọc hôm nay, vì sa mòn đã gieo vào lòng chúa sơn lâm một nỗi hoan hỉ

hường. Nhưng vốn quen giết chóc, mãnh sư cũng cứ vồ Rủi cho nó, quá trớn phải rơi xuống một cái đầm phía c. Càng vùng vẩy mãnh sư càng lún sâu xuống bùn, chết như đang hung hăng tiễn đến, tiễn đến một cách chán. Mãnh sư tuyệt vọng, nó rống lên, cũng như g rống hôm nay, đớn đau và kẽm.

Lần đầu tiên, con thú đã từng tay máu trên đường mình qua hiều được giá trị sự sống Cái súc mạnh địch nổi con bây giờ đây bắt lực trong dống bùn lầy. Nó nhấm lại chờ chết, chờ cái dống bùn tanh tưởi ấy trùm gọn lấy xác thịt lẩn linh hồn, thì bỗng nghe một tiếng động nhẹ phía trên đầu. Trong phút thảng thốt, nó cứ ngậm quàng, quàng và thân hình hấn nhẹ nhàng được nâng ra khỏi lầy lội.

Làm sao quên được chiếc y vàng mà nhà Sư đã tung nó, kéo nó ra khỏi bùn lầy? Từ đó mãnh sư nhận được ý nghĩa của cuộc đời. Không tạo ra được sự sống, bỏ hấn sát sanh và thường đến nghe nhà Sư giảng đạo, đến hôm nay, không phân biệt nổi chiếc y vàng thật chiếc y vàng giả dối, mãnh sư đã bị người thợ săn bắn thương.

Có nên giết hay không? Đã mấy lần, con sư tử định xác người thợ săn, nhưng nó không nỡ làm rách chiếc y, ngưng trung cho những cái gì cao quý nhất «Ta có thể phá i hết, nhưng ta không có quyền phá đạo. Tên thợ săn đã mặc áo cà-sa, tức là biểu hiệu các đức Phật hiện thân Ta đời, biểu hiệu lòng từ-bi và đức độ. Nếu sát hại y, là đã sát hại biểu tượng của các đức Phật».

Trong tâm tư mãnh sư hai luồng tư tưởng đấu tranh hiệt. Vừa lúc ấy, tên thợ săn tỉnh dậy. Y hái hùng khi y mình nằm cạnh sư tử. Y muốn bò dậy chạy trốn, không được. Bàn chân mãnh sư vẫn đè nặng trên c. Thuốc càng ngấm vào, tâm hồn mãnh sư càng bị sẫn-si

dày xé. Những ý tưởng giết chóc lại lởn vởn trong đầu chúa sơn-lâm sắp chết. Mánh sư muốn phanh thây uống máu kẻ giả dối, nhưng lòng vẫn không nỡ phá lại biếu tướng của Đức Phật.

Cho đến khi sức lực đã kiệt quệ, sư tử đem hết sức tàn rống lên một tiếng cuối cùng, một tiếng rống nửa tức giận, nửa tha thứ. Trong tiếng rống ấy, ai nghe được lời của người Phật tử của vạn đời sống bằng tình thương. ?

— Không người ạ, ta không thể giết người vì người dù sao cũng có hình thức một trong Tam-Bảo. Người đã giả dối, người đã dội lốt thầy tu để mưu lợi danh túc là người đã tự gây ra nhân xấu, đến một ngày kia, nhân ấy chính muỗi người sẽ thọ quả xứng đáng. Ta nguyện tự bỏ thân mạng, trọn đời không khởi ác tâm đối với các bậc xuất-gia.

Và mánh sư ngã xuống, cả thân thể không lồ ấy quẩn quại dưới đất một lúc rồi nằm yên. Người thợ săn lột da đem về dâng vua lấy thưởng.



Ba hôm sau nơi triều chính, người thợ săn vénh vào khoe tài trí của mình với nhà vua. Và hắn ta đã bị vua chặt đầu vì vua rất cảm động trước lòng kính yêu Tam-bảo của mánh sư. Vua đã làm một việc rất đúng. Và chính cái quả báo của kẻ giả dối đã thành hình.

HUYỀN - THANH

NGÀY ĐẸP THÁNG TƯ

Có tiếng gì vang dậy tận thôn xa.
Bao quanh phố và rộn thành thát nhạc
Đất trào vui hoa dậy nói trăm màu
Từng ngó ngách sáng vàng tươi nắng lạ

Âm thanh rung sóng vờn thành vú khúc
Mây trên trời chuyền nhịp kéo giảng hoa
Gió qua lá cho dẫu đan dẫu bàn
Những bầy chim phân lại mẩy bè ca

Tôi hiểu rồi ngày đẹp của tháng Tư
Ngày của một chân trời vô tư lự
Của một mùa Xuân tươi ánh mắt
Một mùa Xuân rợp ý nhân từ

Không tiếng khóc ở trong lều tranh nhỏ
Mẹ đã về bầu sữa nóng thơm ngon
Và áp bức không đọa dày con trẻ
Cha vỗ dây, cơm nhạt, cánh tay tròn

Những đoàn người quỳ gục dưới cùm gông
Trong tăm tối và trong đời phiêu lãng
Bỗng một ngày nghe nhẹ nhõm bâng khuâng
Họ đứng dậy đi trên đường tươi sáng

Tôi hiểu rồi ngày đẹp của tháng Tư
Nghe Giải thoát hát trên bờ Mê muội
Và Sen nâng chân vàng Người Thái-Tử
Hương thời gian còn đọng ánh Chân-như

Ba-lè, mùa Đán sanh năm nay
NGUYỄN-THÁI

THÀNH TRIẾT - GIA,

không phải chuyện đẽ

TRÍ - KHÔNG

— « Ông đã đọc kinh Bát-nhã ? »

— « Chưa ».

— « Ô, ông phải đọc đi. Rất lý thú, rất huyền-diệu. Mỗi một chữ, mỗi một câu bao hàm không biết bao nghĩa-lý huyền-diệu. »

Tôi nghe lóm câu chuyện của hai ông bạn trong tiệm cơm chay hôm nọ. Tôi dâm ra tò-mò. Thực ra tôi chưa đọc suốt kinh Bát-nhã và cũng không rõ tường-tận ý-nghĩa của nó, nhưng tôi, mỗi khi hứng-thú trong câu chuyện, cũng dẫn ra vài đoạn: « Sắc bất di không, không bất di sắc ; sắc túc thị không, không túc thị sắc... »

— Có lẽ không phải trong kinh Bát-nhã chẳng — tôi cũng không rõ và cũng không cần thắc-mắc. Hồi còn nhỏ, mỗi khi tôi nghe ông thân tôi nói sắc-sắc không-không » tôi thấy về mặt ông trầm-ngâm, nghĩ-ngợi : tất cả trí-tuệ cao xa của con người tuồng như dồn trong giây-phút đó. Tôi tin-tưởng một cách thành-thực và trịnh-trọng là ngày kia tôi sẽ có

dù trí-tuệ huyền-diệu khi tôi tìm thấy một quyển sách ở tủ sách nào dễ-dàng như người ta may-mắn nhất được vỗ-sò quý ở bài biền Samsara. Tôi ưa tìm hiểu, lòng ưa muốn rast-rào không khác gì Trang-tử hay Salomon, nhưng phải là trí tuệ không cần dụng-lực lắm. Tôi không đủ thì-giờ để nghiên-ngâm hay nghiên-tâm giáo-lý. Tôi hy-vọng các triết-gia sẽ trình bày phương-thức hệ-thống triết-học của họ sau bao năm khổ công tìm cầu và tôi sẽ dễ-dàng nhất nó, như người ta nhặt trái đào chín muồi không cần phải rồng-trợt và có phải trả giá chàng tôi chỉ cần một trà một vài đồng cho trái đào cũng như tôi sẽ dành một số tiền rất nhỏ để mua bộ sách triết học... Vì tôi đọc Trang-tử, Khang-tử, Lão-tử ; tôi đọc Phật-giáo, Vệ-dà ; tôi đọc Platon, Kant... hy vọng sẽ trở thành triết-nhân, nhân-thông. Nhưng khéo thế tôi không khi nào trở thành thông-thái cả. Tôi hoàn-toàn đồng ý với họ khi tôi đọc sách họ

sau khi đọc xong, tôi cảm
tôi vẫn là tôi trước kia:
dù nghị lực chuyên tâm vào
giới họ bảo tôi phải chuyên
hay không thè “bàng quang”
họ khuyên tôi nên dừng-dừng
hai độ «xà». Dù sao tôi vẫn
mất tin-tưởng ở sách vở, hy
răng một ngày kia ở trang
răng mực đen, tôi sẽ tìm thấy
nguồn triết-học sâu xa trong
gối hút thuốc lá trên ghế.
Với quan niệm này tôi cầm
kinh Bát-Nhã đọc sau khi
câu chuyện ở tiệm cơm chay.
ng đọc tôi phải thú thực, tôi
thấy thú vị. Đây là triết lý
ich nhất: không nhìn cuộc
đời tắt cả phiền toái của nó
hi quan niệm nó một cách
quan đẽ dù sáng suốt dắt
anh động chúng ta hàng ngày:
thè nói là tôi đồng ý với
những gì kinh Bát-Nhã nói:
à huyền, sắc là không, giàu
, sang hèn, sống chết đều là
nh, còn gì hơn nữa. Ta không
hài đau khổ với những gì ta
thè ngự trị được: độc tài,
àn, bảo tấp, động đất... tôi
át-Nhã là một.

ung mặc dầu quan niệm của
à Bát-Nhã giống hệt nhau,
hông khỏi không cảm thấy
tác giả của kinh Bát-Nhã có
huyền diệu, tôi, dù quan
tương đồng, kiến thức vẫn
ông can. Vì thực ra trong lý
t tôi đồng ý, nhưng khi thực
ở cuộc đời thực tế: than
sống xa nghìn dặm. Giàu

nghèo, sang hèn, sống chết là những
mỗi lo âu trọn đời, trừ khi tôi ngồi
trên ghế dựa, ngâm điếu thuốc lá
thơm và dọ: kinh Bát-Nhã. Giả
sử nghe tiếng súng nổ, hay tiếng
động đất khi tôi đương đọc, tôi
liền quên quyền kính và vội vã tìm
đường thoát chết... Mặc dầu thế,
tôi vẫn tin tưởng ở Phật, khen
ngợi lý thuyết của Lão-tử, của
Socrates, hay Pliny. Tôi cảm thấy
mạnh mẽ cứng rắn khi ngồi đọc
sách triết học trên ghế dựa,
nhưng trong phút nguy cấp, tay
chân tôi rung rời và hồn như lìa
khỏi xác.

Dù là điếu hết sức nhỏ nhặt tôi
cũng không thè nào làm đúng như
kinh Bát-Nhã. Món quà ngon, dù
là «không» đi nữa, tôi thấy thèm
rò giãi và mỗi khi vào tiệm cơm,
mấy anh hầu sáng vụng về chậm
chạp, tôi thấy ghét thậm tệ mặc
dầu vì lịch sự không dám làm cầu
giữa đám đông. Tôi không thè nào
tự dặn: «ta và chúng-sinh là một...
thương mình như thương người».
Nhưng nếu tôi cố gắng ép cho
chúng sinh và ta là một, tôi không
khỏi tự hỏi tại sao anh hầu sáng
này lại vụng về thế. Hơn nữa
chư Phật và chư Bồ-Tát không bao
giờ dùng cơm tại — Khách-sạn!
Tóm lại anh ta và tôi không phải
là một. Anh ta đứng sờ sờ trước
mặt, vụng về và chậm chạp. Nhưng
ngộ thay, anh ấy trở thành «kì ảo»
khi tôi ngồi vào ghế dựa và lim
dim đọc kinh Bát-Nhã.

Quan niệm «xà» rất hay. Hầu

hết tất cả chúng ta ai cũng đồng ý rằng điều cần thiết và lợi lạc nhất là không nên chấp trước, câu nệ những gì không đáng «cố thủ». Phải dung-dụng với cuộc sống cho đời thêm nhẹ gánh đau thương và ràng buộc; và vì vậy chúng ta kính mến đức Phật, kính mến Lão-tử hay Socrates. Dù là nhà triết phủ cũng cho thế này là đúng. Tuy công nhận như thế, mỗi mỗi chúng ta sẽ hoàng hồn nếu có ai trong chúng ta đem lý thuyết ấy ra áp dụng giữa đời sống thực tế, ta sẽ cho anh ấy là dại cuồng,

đIÊN CUỒNG KHÔNG KHÁC GÌ Socrates hay Lão-tử: điều mà ta cho là đáng tôn thờ trở nên cuồng dại trong cuộc sống, trong thực tế!

Nói trắng ra, chúng ta thật chẳng muốn trở thành thánh-nhân hay triết-gia mà chỉ hy vọng sẽ có đầy đủ trí-tuệ, không cần phải thực hành mà do thần được trong những bộ sách quý: trở thành triết-gia không cần già-tâm thực nghiệm mà do đọc sách hay nghe giảng thật là một giấc mộng lý thú. Trong giấc mộng ly kỳ đó ta cầm quyền kinh Bát-Nhá ...

HỘP THƠ

Tòa soạn thành thật cảm ơn quý vị ở trong nước cũng như ngoài nước, đã sốt sắng gửi bài để đăng trong số đặc biệt 8.4. Nhưng số trang có hạn; hoặc có bài còn khiếm khuyết nhiều về văn và ý; có bài gửi đến Tòa soạn quá chậm, nên không thể đăng hết được. Nếu vị nào muốn gửi bài đăng, xin gửi trước một tháng, ví dụ: muốn đăng vào số tháng 5 phải gửi trước đến Tòa-soạn rằm tháng 4 Âm lịch, chúng tôi mới đủ thời giờ xếp đặt. —

Mong quý vị hoan hỷ lưu ý.

LIÊN - HOA

JI NGÀY

PHẬT - ĐẢN

ĐỨC - THƯƠNG

LOAN đã học thuộc các bài học ngày mai, em cười khoan-khoái rồi xếp lại chồng vở. Bỗng như sực một điều gì, em nhanh nhẩu hỏi :

— Hôm nay ngày mấy ta hở anh ?

Mái cặm cụi với bài tính, nghe em hỏi thỉnh lình Hùng ngạc-nhiên nhưng vì vui tính chàng nói đùa :

— Em hỏi ngày ta làm gì thế ? Có lẽ em trông đến kỳ ông ngoại để được nhiều bánh chú gì ?

— Em có phải con nít như hồi nào nữa đâu !

Hùng cười và bảo :

— Loan nay đã là người « cài lớn » kia mà, lớn đến tuổi chín ít đâu !

— Đấy, anh cứ đùa mãi, em muốn biết, còn bao lâu đến ngày Phật-dản.

— Phật-dản ư ? còn hai ngày nữa thôi Loan ngờ ngác :

— Chết chửa ! thế sao không nghe chị trưởng của em già cả. Hay... có lẽ tuần trước chị đã nói rất nhiều mà...-dèn không nghe đến. Làm sao ? em phải đến nhà chị ng bấy giờ mới được.

— Đã chín giờ rồi, trời tối thế này em không sợ hay sao ?

— Sợ rắn rít ư ? Em thương mọi loài, mọi loài sẽ thương hông bao giờ chúng trở lại hại em đâu. Còn bảo sợ ma, i Phật-tử sao lại sợ ma.

Hùng im lặng sung-sướng khi nghe em gái nhỏ của chàng nói lên những câu đầy cương nghị ấy. Đoạn chàng không nói nữa.

— Anh nói thế chứ còn hai tuần nữa mới đến ngày Phật-dản.

— Em nhớ năm qua, độ ấy em chưa vào gia đình Phật-tử, em được ba má và khuôn cho phép gia nhập đoàn thiếu nhi Phật-giáo. Vui quá... Khi sương mai còn phủ trên muôn ngàn cảnh vật, khắp mọi nẻo đường người người tấp nập kéo về các khuôn Đoạn sắp thành hàng ngũ theo với những Kiệu Phật, xe hoa,. Rồi cả một rừng người mênh-mông mà em được thấy lần đầu tiên. Em vui sướng quá, hát luôn mồm cùng với các bạn khác, hòa theo chúng em bao nhiêu điệu nhạc rộn ràng êm-ái. Em không còn biết đến đường xa...

Còn bao nhiêu thứ nữa, nhất là giờ lạy Phật và lúc thầy giảng về ý nghĩa Phật-dản.

Suốt cả ngày đêm bao nhiêu cuộc vui tiếp-diễn : rước ánh sáng, văn nghệ v.v... Ôi sướng quá anh !

Từ ngày đó em đã biết Phật là ai và em thấy mến Ngài lắm. Ngài là người rất thương chúng em, thương nhân loại, thương mọi loài. Ngài đã hy sinh cuộc sống vô cùng sung sướng của Ngài cho tất cả chúng sanh.

Em lại còn sung sướng hơn là sau ngày ấy ba má cho em vào đoàn Nữ oanh vũ của Gia đình Phật-tử.

Ôi, còn gì sung sướng hơn Có lẽ đó là ngày vui nhất của đời em rồi đấy.

Ba má Loan đã ngủ từ bao giờ. Đêm đã khuya, dưới ánh đèn hoa kỳ hiện rõ tình âu yếm đậm đà của đôi anh em Hùng và Loan. Trên cao, hình ảnh đức Thế Tôn với nét mặt hiền dịu mãi nhìn hai anh em và hé nở nụ cười của lòng thương vô biên cao-cả.

Bên ngoài, trời hạ tuần tháng ba vẫn tối tăm
lặng
thỉnh thoảng một cơn gió dịu mang về ngàn hương thơm ngọt
của mùa sen chớm nở.

ÔT CÁNH HÒA ILÒNG

Truyện ngắn của NGỌC TRÂM HÀ

rong ạ ! Ly nước yên lặng
giờ những cặn bần cũn
ch lẳng xuống đáy ; đáy,
già đưa chiếc thia quay
h nước trước mặt Phương
ương sẽ thấy cái cặn bần
lên mặt nước, và lúc đó,
à của Phương chỉ dục lại
i !

ving, hãy giữ lòng cho bình
nhất là chúng mình, những
m nồng nàn luôn luôn chứa
ng thở tim, trong mạch máu,
mình dễ cảm xúc và vì thế
anh thường vẫn chực sẵn
nh để lung lạc chúng mình.
giữ lòng được yên tĩnh để
đó vài nguồn tin yêu mơi
tây dựng hơn. Phương nhé ! ».

khuyên của Vân, bạn Phương,
ương chợt tỉnh, nàng ôn lại
trí một kỷ-niệm xa xôi, lúc
ng còn nhỏ, chỉ là em bé
buông xuống ngang vai ;
của tuổi thơ làm Phương
tì không quá mạn thuyền —
i khi kiếm rơi xuống lòng

sông thì khắc dấu vào ván thuyền
đè mong có ngày tìm lại —

Nàng có bao giờ quên đâu, đã
ba năm rồi, cứ mỗi độ xuân sấp tàn
là mỗi lần nàng sung sướng chờ
đợi cho mau đến ngày Phật-dản,
nàng tưởng tượng đến ngày hôm đó,
lúc bình minh vừa tô nhạt ánh trời
mai, khi sương sớm chưa tan trên
cây lá, nàng sẽ được mặc một bộ
đồ thật mới để theo mẹ vào dâng
hương ở chùa ; rồi tối đến, nàng
sẽ cùng chúng bạn cầm những chiếc
lồng đèn hoa sen, sáng trưng, dạo
quanh thành phố.

Thế là Phương dù thấy vui rồi,
cái vui hồn nhiên mộc mạc của một
tâm hồn đang chứa đựng những
gì trong trắng, thơ ngây.

Và hiện giờ, khi nghĩ đến điều
đó Phương như còn nghe vang
vảng đâu đây tiếng cười ròn rả
của nàng trước kia lúc nhìn được
cánh tắp nập của mọi người khi
che chúc bước vào cửa Phật.

Nhin những cụ già chống gậy

bước lên những bức cát vào chùa ; chạm chập nhưng cần thận ; nhìn những bà mẹ bế con đang lâm râm tâm niệm, lòng Phương thấy thích thích, nhưng thật ra, những cảnh đó chẳng gợi lên một nguồn xúc cảm nào trong tâm hồn Phương. Ngày mồng 8 tháng 4 Phương sung sướng vì Phương thấy vui và lạ : trước mặt Phương là những tấm lòng thành thật đang hướng về đấng từ-bi, sau lưng Phương là một rừng người đang tấp nập, và trong lòng Phương, gợi lên những niềm vui thích ; những niềm vui thích tự nhiên và vô tư quá : cười đè mà cười, trông đè mà trông, thật ra Phương chẳng tìm thấy những gì ý nghĩa và thiêng liêng trong ngày lễ đó.

Phải rồi,

Bã ba năm và đã ba lần, Phương xách lồng đèn chạy theo các bạn đến chùa với một tấm lòng trống rỗng, vô tư ; nhưng, hôm nay, thời gian làm cho con người trưởng thành thì nó cũng thăm nhuần vào tư tưởng con người những cảm nghĩ cao rộng hơn.

Hôm đó, ngày 8 tháng 4 của năm trước đây, khi đứng cạnh lư trầm khói hương nghi ngút, bên tai tiếng chuông ngân lên, trong thanh và hiền hòa, và chính lúc đó là lúc Phương bắt đầu ý thức được lẽ Phật nhiệm mầu và tối cao, đó là giây phút đầu tiên mà Phương đè lòng mình cảm thông với cái tối cùng của sự cao cả và thiêng liêng.

Nhin thế nhân đang chen nhau hăng hái đi lễ Phật, nhất là khi nhìn những bà già tóc bạc phơ, vừa đi vừa lầm nhầm cầu nguyện, nhìn những em bé nếp mình bèu cạnh mẹ, đưa cặp mắt rụt rè nhìn áng trầm hương, lòng Phương phản vân tự hỏi : « Họ đi như vậy để làm gì thế nhỉ ? ».

Rồi, trong gian phòng ấm cúng, đông đúc nhưng trang nghiêm, một mùi hương tinh khiết dâng lên, dí hòa hợp với dư vang của tiếng thi thầm cầu nguyện, tiếng chuông ngân, làm thành một câu trả lời cho câu hỏi của Phương ; tuy nó không nói lên thành lời, không vang lên thành tiếng, nhưng, như có một âm hưởng vô hình chuyển thẳng vào tận tim Phương một nếp sống đẹp, cao cả và thiêng liêng.

Từ hôm đó, Phương suy nghĩ nhiều, ngày Phật-danh đã khắc sâu vào lòng Phương một nét đậm đà hơn những lần trước và Phương cũng có cảm tưởng mình đã lớn lên theo những dòng tư tưởng đó.

Phương tự nghĩ ; cuộc sống không căn cứ trên khoa học để đi đến sự trường tồn ; nó cứ phải hiện đến và mất đi, và lại những thú tính đâu phải là cứu-cứu của đời người, nên chi, con người cần phải tìm một đối tượng để làm mục đích nhằm tới, thì cái đối tượng ấy chính là cái thiện căn mà thoát sinh ra con người đã sẵn có ; nương theo bóng俸 bì con người cần phải làm vi-

cần phải sống một cuộc đời
nhàm và đầy tình yêu thương.

người quá nhiều tội lỗi, vì
cảm đỗ của vinh hoa, phú
hưng thủ tính tâm thường
kéo con người vào đường
lính, và lại với lòng tham
vô cùng với niềm ao ước
nó đã che lấp những gì
thanh-tịnh của con người.

Phật sinh ra trong một gia-
đình phái, suy nghĩ, cảm thông
kiếp mong manh của con

Ngài đã tự dâng mình cho
hồ, gian truân để tìm con
an-lạc giải-thoát cho mình
về....

Khi đến đó Phương tự nhiên
đong xúc động lạ, một nguồn
hương len vào lòng nàng từ
tờ mà nàng cũng không biết

trong cảm thấy trước kia
quá ngây ngô, khờ dại: tại
điều giữ một thái độ vô tư đối
gày lễ của dâng lối cao, suốt
hiju hy sinh, chịu đau khổ để
lại nguồn sung sướng cho
thân?

Ở đây, khi nghe tiếng chuông
Phương thấy bồi hồi, nhìn
cụ già đang kính cần dọc
Phương thấy xúc động và
hoa Huệ ngát hương làm
nhìn thấy tấm lòng dễ chịu và
suối hơn.

Ôm nay, ngày rằm, Phương
mẹ lên chùa lễ Phật, Phương
nhàu rằng nàng sẽ phải đi ba
trí mới đến ngày Phật-dản

năm nay. Nghĩ đến ngày đó
Phương lại thấy lòng vươn nhẹ
một nguồn tình cảm êm êm và tể
nhị. Phương không biết có phải
vì ngày đó sẽ đem lại cho nàng
những nét sống thuần túy của con
người, hay vì sẽ đem lại cho nàng
những nguồn vui chân thật. Nhưng,
dẫu sao, ngày đó đã nhắc nàng
nhớ đến bèn phận thiêng liêng
đối với dâng từ-bi, phải biết kiềm
thúc sự xấu xa để đi đến cái
tuyệt vời của tâm hồn.

Lên khỏi bập cáp, Phương bước
thẳng ra cửa Tam quang; nhìn
những cánh hoa huệ đượm màu trong
trắng đang nghiêng nghiêng uốn
mình theo làn gió chiều về sớm,
Phương thấy mát dịu cả cõi lòng;
nhìn những cánh hoa mím cười
đùa gió, thỉnh thoảng lại đưa lên một
hương thơm đậm-dà, thanh nhã.
Phương ao mình làm sao có
được một vườn hoa như thế, để,
rồi đây, đến ngày mồng 8 tháng
4 nàng sẽ mặc sức hái vào lễ Phật.

Nhưng, trước sức nhỏ bé của
mình, Phương chợt thấy đó chỉ là
diều mơ ước.

Thấy Chú tiều di ngang qua,
Phương tiến đến xin một cây hoa con.
Nàng định ngày Phật-dản sẽ đến, sẽ
lễ Phật với cây hoa mà chính tay
nàng vui xới...

Sau một hồi tính toán về thời
gian hoa nở, Phương xin phép và
nhổ một cây huệ con xinh xinh ở
cuối vườn.

Ôi Sung sướng quá...

Phương tưởng tượng, đứng vào буди

sáng ngày Phật đản, cánh hoa huệ
nàng trổng sẽ hé nở, rồi gió đưa
hương tỏa ngát khắp nhà, mọi tấm
lòng đều mở rộng trước sắc hương
thuần túy đó.

Rồi; nàng sẽ tự tay cất vào cẩm
lên cái bình hoa Nhật-bồn mà ba
nàng thường đặt trên bàn thờ Phật,
cái ảnh Phật đè ở giữa; bên tả
nàng sẽ đặt một lư trầm, và bên
hữu nàng sẽ dành riêng cho cánh
hoa huệ của nàng.

Phương sung sướng và tự hào
với hình ảnh đang xây, nhưng
Phương chợt nhận ra đó chỉ là ảo
tưởng nên vui vẻ cười thầm.

Ngày tháng trôi qua, Phương đã
đi lễ chùa thêm hai lượt nữa, cành
huệ của nàng đã đậm thêm mấy
chỗ xanh xanh, chiếc hoa búp nhỏ
bên cạnh thân mẹ đã bắt đầu hé
nụ; cả một nguồn sinh khí vô-biên
như trào ra khỏi lòng đất để un
đúc lên những tinh túy cho cành
hoa.

Càng săn sóc, cây huệ của
Phương càng lớn một cách lạ lùng,
những cành lá xanh dài ngả ra hai
bên và hương thẳng xuống lòng đất
với màu xanh non éo-là; lá hoa như
phản phất một hình ảnh riêng, một
sắc thái riêng khiến cho khi nhìn,
Phương thấy cả cõi lòng mát dịu.

Tờ lịch trên tường mỗi ngày
mỗi rơi xuống thì lòng Phương mỗi
ngày mỗi chất thêm niềm hy-vọng.
Ghõ đến một hôm.

Khi ánh ban mai đang tròn
đè đem lại nguồn êm-ái cho mọi
người, những con chim còn mê

ngủ, cất tiếng báo thức bình minh
đang ló dạng.

Ánh sáng mặt dịu của ban mai
để dài trước song cửa, vài lùn gió
khuya chậm trễ, vội vàng lượt
nhanh qua cành lá: vài hạt sương
đêm còn đọng lấp lánh rơi nhanh.

Phương đứng thẳng người hít
mạnh, trong lùn không khí dịu hiền
của một ban mai đầy nắng ấm
Phương nghe thoang thoảng một
mùi hương nhẹ nhàng và "tha thiết".

Có lẽ cánh hoa huệ của nàng
đã nở rồi chăng?

Phương đưa tầm mắt xa hơn,
hướng thẳng đến chậu hoa huệ của
nàng, thì ra nàng đoán đúng:

Trong chiếc chậu xanh xanh,
cánh hoa huệ đang vươn mình lên
cao, đài môi hé nở, tự hào, khoe
sắc.

Phương chưa thấy một màu trắng
nào đẹp một cách thẩm - thiết
như thế, có lẽ nó còn đẹp hơn
những cánh hoa mà Phương thấy
ở chùa; cánh hoa của nàng có một
màu trắng như tuyết, trắng trong,
trắng tinh khiết mà Phương e rằng
nó sẽ hòa hợp với không gian trong
một màu trắng vô sắc.

Phương sung sướng chạy thẳng
ra vườn, mùi hương càng ngào ngạt
dâng lên: tết nhí.

Cánh hoa nghiên nghiên theo
gió sớm, Phương đưa tay ra đỡ,
bồng, nàng dừng hẳn lại, nét mặt
thay đổi lạ lùng.

Phương buồn chăng?

Phải, Phương buồn!

h hoa tuy đẹp, đẹp hơn cả
ng tượng của nàng bấy lâu,
nó chỉ là một cánh hoa nở
tảng, là cánh hoa nở sớm,
oa nở trước mùa hy-vọng !
lâu nàng tưởng rằng :

i lòng mình ước muỗn, khi
anh tin tưởng, những điều
uốn và tin tưởng đó không
ay đến chậm, nó mới làm
ng mình buồn bả và âu lo »
ng hôm nay, trước hình ảnh
nh hoa nở sớm, Phương
ieu.

ú vui sướng, cái ước muỗn,
thú đến quá sớm với con
vẫn đem lại cho con người
niềm tiếc nuối, tuy nó
đau-dớn như cái thắt vong
nhưng cũng gieo vào lòng
một nét sống chán nản và
n».

ơng tiếc, nếu cánh hoa kia
ng vào ngày mồng 8 tháng
t lòng nàng ước vọng thì
ai nàng sẽ sung sướng biết
nhưng giờ đây cánh hoa nở
uá, nó đã gòi đi ở lòng nàng
lần cảm mến và yêu thương.
t là với công trình bấy lâu
vun xới hôm nay dành đem
cà cho vũ-trụ vô biên, đây
là những cảnh tan biến bắt
g.

ng thần thè suy nghĩ, nàng
đến những đêm thức khuya
răng lên đè bắt sâu cho cảnh
àng dang vun xới, những mài
minh trong sương sớm đè

tưới nước cho cây; thì ra bấy lâu
nàng đã kích một lý thuyết, nhưng
hôm nay nàng đã phải đau lòng đe
công nhận: đó là vẫn đe « con
người và cuộc sống »: Người ta
bảo với nàng, con người và mọi
vật chỉ là những hình ảnh gắng lén
tường sau một chiếc đèn đang cháy,
đe rồi, khi đèn tắt, những hình
ảnh kia cũng tìm cách chìm vào
nơi đen tối của cái hư-vô. Con
người phải nhìn đời như nhìn qua
ống kính vạn-hoa, những hình ảnh
trong đó sẽ tan biến theo từng cử
động của bàn tay.

Nhưng, bỗng Vân đến, qua tam sự
u buồn của bạn, Vân an ủi, Vân
chỉ vào cảnh hoa huệ của Phương.

Theo hướng tay bạn,
Phương chợt nhìn thấy một vài
nụ hoa con đang hé ra giữa cảnh
lá và chiếc thanh mè xanh xanh;
hình ảnh những nụ hoa đó đã lẩn
lộn với dư-âm lời nguyện thành
thật của bạn làm Phương
nhận chán được tất cả ý nghĩa
cuộc đời.

Thì ra trong vũ-trụ không có
cái gì tan biến vĩnh-viễn, cái này
mất đi sẽ có cái kia hiện ra đe đến
bù vào cái đã mất đi trước.

Tiến hóa theo thời gian, con
người vẫn còn tiến hóa và cần
phải tiến hóa, nên chỉ, cái bất diệt
vẫn còn với cái bất diệt, nghĩa là
loài người không thè nào tan biến
như những hình ảnh trong kính
vạn-hoa.

Và,

Cánh hoa huệ của Phương dẫu
nở sớm đi nữa thì những cánh hoa
kia sẽ tiếp tục đâm chồi, và lần
này, nếu có muộn màng đi nữa thì
sớm muộn gì nó vẫn có tác dụng
làm ấm lại lòng người, và đem sắc
hương hàn gắn lại vài phần cơ
cực của cuộc đời.

Phương thi thầm :

« Phải làm, vâng nói thế mà
phải. Chỉ có tấm lòng là đáng
quí; lẽ vật chỉ là chiếc vỏ bên

ngoài, mà đôi lúc người ta còn dùng
nó để che lấp những gì xấu xa,
không trong sạch; mắt cảnh hoa,
chưa hẳn ta đã mất cả tấm lòng;
và, với một tấm lòng trong trắng,
với một tấm lòng thành thật tôn
kính và mến yêu, trong ngày
Phật誕, không đủ để làm lễ vật
dâng lên dâng tối cao sao? »

NGỌC TRÂM HÀ

Mến tặng chị Từ và em
Thiện trong Gia đình

HƯƠNG . ĐẠO

Phật tử chúng ta thà chịu chết,
chứ không bao giờ vì quyền lợi mà
phục tùng một tôn giáo hay đảng
phái trái với tôn chỉ của đạo mình.
Vì đây là cử chỉ thấp hèn vong
bản của kẻ giá áo túi cơm vây.

ván ngày Phật-Đản sắp đến
vì ta làm gì để báo ân

ĐỨC PHẬT

NGUYỄN - QUỐC - BÁ

Lớp Đệ Ngũ trường Bồ-Dề Huế

NGÀY Phật-Đản sắp đến là ngày kỷ niệm đáng
đại từ, đại bi, đại trí, đại dũng, đại đức ra đời,
vui tươi nhất, quý báu và hiếm có nhất của tất cả
gãy là Phật-Tử, và cũng là ngày vĩ-dai, ý nghĩa nhất
hết giới, vĩ-dai vì tính cách hiền lành, cao thượng và
trắng, mở đầu cho một đạo sống hạnh phúc, xứng
chứ không phải vĩ-dai vì tính cách tàn bạo, giết chóc,
hủy rùng rợn của những phát minh nguy hại lớn lao
hoá học như: bom nguyên tử, súng đạn, v. v. . .

Ngày 8 tháng 4, ngày mà cách đây 2500 năm, Thái-Tử-Tất
ta giáng sinh trong hào quang rực rỡ của bình minh, dưới
vô ưu đẹp đẽ, trong vườn Lâm-Tỳ-Ni xứ Ấn-Độ. Chim
véo von, hoa nở tung-bừng rộn rã, cảnh vật đạt-dào
lập chào mừng đăng Toàn-Giác ra đời.

Ngài giáng sinh giữa lúc chúng sinh đang vui mừng trong
hỗn; tham lam, ích kỷ, quần quại trong cõi đau thương;
bệnh, chết, và chìm đắm trong mê muội, tội lỗi, cùng
nhau chạy theo mồi danh bá vọng, gây ra cuộc chém

giết rùng rợn, thảm trạng đàn áp nhau quá nỗi thương tâm, cứ thở than với cảnh khổ, lẩn mẩn trong nguy nan, mệt mỏi, không lối thoát.

Bởi vậy, Đức Phật ra đời với một tình thương bao la như biển cả, với một ý niệm cứu khổ, Ngài xuất thế với mục đích giác ngộ chúng sinh, khai thác lòng yêu thương rộng lớn, kêu gọi chúng ta hãy thả xuống tất cả khi giới nguy hại, hành vi độc ác sai lạc của lòng tham sân si, và hái lượm những từ bi bình đẳng.

Thật vậy, vì tham lam, giận dữ và si mê, 3 độc tính này mà giữa nhân loại đã xảy ra bao nhiêu cảnh tượng đảo điên tương tàn, tương sát, núi xương sông huyết, đau khổ hãi hùng không ngừng...

Chúng ta như một con chim, con cá bị sa vào lồng lưới, gò bó, không tối thoát, phải chịu nhiều nỗi lầm than cơ cực, mà đức Phật là một bậc hướng dẫn đã mở cửa lòng đàm thุng mạn lưới cho chúng ta giải thoát, dẫn dắt ta đến chỗ vinh quang, quay về con đường chính đáng, an vui vô tận.

Về trí tuệ, Ngài mở mang tinh thần ta, làm cho rạng trí thông minh, không còn bị ám ảnh, bởi những ý thức xấu xa vẫn vương trong mê mầm đen tối.

Chỉ có Ngài là người độc nhất, biểu dương cho một cuộc sống không hận thù, nhưng tha thiết với công lý mà bác ái.

Về dũng cảm, ngài dẫn dắt ta đến chỗ nhẫn耐, hùng mạnh, không nhu nhược và thối tiến.

Đức Phật ra đời, Ngài đến với chúng ta không phải là một vị thần oai quyền thống trị và thiêng liêng, mà là như một người cha lành, người mẹ hiền vồ vè, an ủi và mơn trớn những mái đầu xanh của đàn con thơ đại dương bờ vịnh, vì lục hưng, Đức Phật xuất thế với mục đích cao cả là, muốn cho ta hái được những bông tươi vui đầy ý vị, và bình đẳng cùng nhau giữa muôn loài. Đức

tô thề gọi là một vị lãnh tụ cách mạng, Ngài là con đức vua, sướng với địa vị quyền quý, với cảnh đầm ấm gia đình đẹp con ngoan, với nhà cao của kín, lâu dài tráng uy nga, thế mà Ngài đều ly biệt tất cả, từ ngôi báu ng, hiền thàn, và suốt đời tận tụy cho hạnh phúc của loại, cùng hòa minh trong đám dân đen, những kẻ rời bầy giờ mọi người rất khinh bỉ, ngài là người đầu lõi đánh đổ chế độ bắt công, bắt bình đẳng và tàn bạo xứ Áu-Độ.

Tới ý thức còn non dại, chúng con những Phật Tử hiểu, làm sao ghi sống lại được giờ phút quá huy,
; và huyền diệu ấy ?

Ngày nay, chúng con được núp mình dưới ánh hào
; của ngài lòng tràn đầy niềm hân hoan, thanh khiết
tâm duyên lành, cùng đồng thành kính cẩn hành lễ
tại cách đầy trang nghiêm và long trọng.

Chúng ta những người con đã được hưởng ân đức
nhiều, biết làm gì để kỷ niệm ngài trong ngày lễ Đản
sắp đến ? Dâng hương hoa để tán thán Phật chǎng ? Ấy
được lòng cung phụng thôi, làm lễ linh định, ăn chay
Phật, đi chùa dâng lễ bái, để nhắc nhở, ghi nhớ chǎng ?
chỉ tỏ được lòng chí thành, hàm mộ và thương yêu
vẫn chưa đủ để đền đáp ơn Phật 4 cách xứng đáng.
muốn tỏ lòng tri ơn và báo ân đức Phật một cách cao
goài lễ nghi và sự dâng cúng cần thiết, chúng ta phải
gì để tỏ lòng thành ?

Chúng ta nên suy luận lời Phật dạy trước khi ngài
Bàn : « Các người hãy lấy chánh Pháp của ta làm ánh
vào đời sống để phục vụ cho mình và cho chúng sanh,
ác người nên luôn luôn nỗ lực làm cho đạo lý ta được
triền lâu bền và tồn tại mãi mãi trên thế gian. Hó là
người nhớ ơn ta ».

Như vậy, chúng ta những người con chán thành của
chúng ta từ đây nguyện sống đúng theo lời Phật dạy đó,

tinh tấn học tập nhưng chưa đủ, còn phải triết để thực hành để cùng nhau tung vải khắp mười phương những hương thơm của đạo lý, để xây dựng hạnh phúc an vui cho mình và cho tất cả chúng sanh.

Trong gia đình, chúng ta phải khuyến khích những người bà con quen biết, gia nhập vào hàng ngũ Phật-Giáo, và nếu trong trường hợp có thể được, chúng ta đem giáo lý của đức Phật truyền bá khắp các nơi hẻo lánh để phục vụ xây dựng cho con người, một đời sống đầy ý nghĩa cao quý là hòa bình, hạnh phúc an vui thật sự. Chúng ta quyết tâm hy sinh tất cả để bảo vệ và phụng sự chân lý an vui của Đức Phật và tàn tật phục vụ chánh Pháp được trường tồn bất diệt.

Đó là hình thức cao cả và duy nhất để tỏ lòng tri ân và bão đức Từ-Bí một cách thanh cao và chính đáng sâu sắc hơn cả, mới khỏi phụ lòng cao quý của ngài.

Nam Mô Bồ-Tát-Sư-Thích-Ca-Nâú-Ni-Phật,

NGUYỄN QUỐC BÁ

Hãy đọc và cõi động

LIÊN-HOA VĂN-TẬP

HƯNG ĐỀ NGHỊ

NHÂN dịp lễ Phật Đản sắp đến, tôi đề nghị sau đây một vài tờ chức đền các Phật tử, các Hội Hữu, các đoàn thề kính Phật tử tham dự, vừa kỷ niệm ngày Phật Đản, vừa có c hội nghiên cứu Phật Pháp thêm và cũng đền mua vui trong dịp kỷ niệm đặc nhất này của người Phật tử.

Các cuộc thảo luận về Phật Pháp. — Ban tổ chức lựa một đền để thảo luận : « Đạo Phật có phải yểm thế không ? » ; « Tử nên ăn chay hay không ? » ; « Đạo Phật có thể giải quyết những tranh chấp ở thế giới hiện đại không ? » ; « Đạo Phật có làm gười chán đời hèn yếu không ? » . Có thể tùy tiện đặt thêm nhiều câu khác, nhưng chọn thế nào cho có hai phái, một phái thuận phe thuận, những ai nói về phe nghịch. Mọi người có quyền 0 phút hoặc ít hơn. Có thể nhiều hơn nếu vẫn đền có khó biện trước hết mời người về phe thuận rồi trước, rồi mời người phe nghịch, gián cách như vậy, đền có thể mỗi người được trình bày ý của mình và bác ý kiến của phe nghịch. Ban Tổ chức mời một giám khảo gồm những người am hiểu Phật pháp đền nghe những trình bày ý kiến, cho điểm, rồi cuối cùng tuyên bố ai thắng và hưởng. Điều chú ý là trong thời kỳ biện luận, ban Giám Khảo có quyền phát biểu ý kiến của mình, chỉ nghe một cách vô tư. Khi tuyên bố, Ban Giám Khảo có thể cử một người trong ban bày quan điểm của mình và phê bình cuộc tranh luận chung. Chú ý là cuộc tranh luận có thể sôi nổi, vậy ban Giám Khảo phải ba khí chung, không cho phép các diễn giả công kích cá nhân, ủng những danh từ bất nhã. Lê dĩ nhiên ban Giám Khảo phải những vị am hiểu Phật pháp, vô tư công bình có vây cuộc tranh luận nhiều hứng và vui vẻ. Trong khi tranh luận, mọi chúng dự xem. Sau đây là một vài lợi ích của những cuộc thảo luận : Khuyến khích các Phật tử nghiên cứu kỹ về Phật pháp, ý kiến của phe đối lập, tập trinh bày ý kiến của mình và chúng nghe cuộc tranh luận cũng có thể học hỏi thêm nhiều.

2) **Diễn các tích trong chuyện tiền thân.** — Tìm những tích trong các chuyện tiền thân (Jataka), trong sự tích đức Phật, trong các tập Pháp-cú thí dụ. Ví dụ lựa những tích về đức Phật xưa thi hành các hạnh Ba-La-Mật, như trì giới, bố thí v.v.. Có thè tò chúc tại Hội-Quán, tại một góc chùa, tại Niệm-Phật-Đường, tại nhà một tu-gia, có thè trước cửa một tiệm tạp hóa. Điều chú ý là đừng là chúc như một trường hát, có vé vào cửa và luyện tập như một rạp hát, vừa khó khăn, vừa hạn chế người vào coi và không thiếu lợi ích. Cần lựa những tích giản dị, có thè diễn nội trong mười lăm phút, hay nữa giờ là dài hết sức, trang cảnh không gì khó khăn lắm, và diễn xong có thè diễn lại được liền, và diễn đi diễn lại một tích như vậy trong mỗi buổi chiều hay buổi tối. Người Phật-tử hay người di dự lễ, trong một buổi chiều có thè di dự từ cuộc diễn này đến cuộc diễn khác. Tôi lấy một ví dụ tôi là một người Phật-tử. Buổi sáng tôi đã lên chùa lễ Phật, tụng kinh, nghe giảng, Nay đến chiều tối, tôi di xem các Phật-tử thắp đèn, diễn các tích Phật. Tôi đi từ cửa Thượng-tú đến cửa Đông-ba phía ngoài phố. Tôi ra khỏi cửa Thượng-tú, thời đầu cầu có diễn tích đức Phật thành Đạo, tôi dừng xem độ 15 phút và được biết lúc đức Phật thành Đạo như thế nào, chống với Ma-Vương như thế nào, chỉ độ 10 phút thôi. Xong tôi đến đầu đường Thượng-tú với đường Trần-hưng-Đạo, tại đây có diễn tích Thái tử Vesantara, bố thí tiền của con ngựa quý của Vua Cha, bị dày đi xa, bố thí cả vợ cả hai người con v.v. và nhờ vậy tôi được hiều hạnh bố-thí của đức Phật. Diễn chỉ độ 15 phút vừa hết tích, tôi di đến đầu cầu Trường-tiền, tại đó có diễn tuồng Angulimala, tên tướng cướp giết người đê chặt lấy ngón tay, muốn giết cả mẹ và sau được đức Phật cải hóa. Mắt thêm 15 phút nữa, tôi lại di về phía chợ Đông ba và tại đây có diễn tuồng đức Phật thi hành hạnh Nhẫn-nhục. Cứ vậy, tôi di cho đến cửa thành Đông-ba, chỗ nào có diễn tích là tôi len lỏi vào xem, mỗi chỗ chỉ tốn độ 15 phút thôi, và trong buổi tối hôm đó, tôi có thè xem ít nhất được 10 tích tốn độ 2 giờ rưỡi đồng hồ, được biết nhiều tích Phật, biết thêm đạo lý Phật và được mua vui trong bầu không khí thanh-tịnh và hữu-ích của những ngày lễ Phật. Không phải chỉ một mình tôi được hưởng hàng ngàn hàng vạn Phật-tử di dự hôm ấy cũng được hưởng như tôi, và ban tò chúc các buổi kịch nhỏ như vậy, không những mua vui cho một số ít khán giả, mà có thè cho một số rất đông khán giả dù các tầng lớp. Hơn nữa, tò chúc như thế này, ngày Phật-Đản tự nhiên trở ra tấp nập vui vẻ, dàn chúng kéo nhau đi từng dàn từ chỗ này qua chỗ khác, xem mệt thì ra uống nước ăn kẹo ăn bánh, không có gì gấp vì khóc sợ lo mất tuồng

đó nào cũng diễn đi diễn lại một tuồng thôi. Không những ở tinh hính ở các khuôn Tịnh-Độ, các Chi-Hội, các địa phương có thể tò chúc như thế này được. Cách tò chúc này, hưng mua vui cho các Phật-tử, mà cũng giúp các Phật-tử iết nhiều về tích Phật về lịch-sử đức Phật Thích-Ca, và biết giáo lý chính của đạo Phật nữa. Một điều lợi thứ hai, là hay không Phật-tử cũng đều có thể tham dự, lại các hạng iết chúc cho nhiều cũng có thể hiều được các tích diễn. Điểm là ban tò chúc trung ương cần phải khéo dàn xếp sắp đặt, tập trung cá: chỗ diễn lại một chỗ, và dùng đê các chỗ trùng nhau.

đã được dự các lễ Phật-Đản ở Tích-Lan và ở Ấn-Độ, thấy chúc của hai nơi này dùng nhiều về hai cách tò chúc trên, ra đây giới thiệu các Phật-tử Việt-Nam rõ. Mong các Ban Giáo-Hội Tăng-Già, các Ban Trí-Sự Hội Việt-Nam Phật-Học, Trí-Sự các Tịnh-Hội, các Chi-Hội, các Khuôn Tịnh-Độ, thè Gia-Đình Phật-Tử, các trường Phật-học Bồ-Đề v.v. chúc tuy theo phương tiện khả năng tò chúc như lời đề n. Nggài ra, có thể tò chúc thêm các cuộc rước Phật, các lễ kham Hội họa, các cuộc diễn giảng, nói truyền thanh. Với ác sự tò chúc này, nhất định ngày Phật-Đản của chúng ta sẽ là h nào nhiệt tưng bừng, đầy đạo vị, thanh-tịnh hoan-hỷ của ngày lễ Phật.

Nalanda, ngày mồng 6 tháng 4 năm 1957

THÍCH MINH-CHÂU

Người Phật - tử ít nhất mỗi ngày phải suy nghỉ hay làm một việc thiện, và mỗi năm phải khuyến khích một vài người Qui - Y Tam - Bảo.

TIN TỨC

TRONG NƯỚC

Đại trùng tu trụ sở Giáo hội Tăng-già Trung-phần và Thừa-thiên.

Chùa Linh quan trụ sở Giáo hội Tăng-già T.P. và Thừa-thiên là nơi vân tập chư tăng làm các Phật sự như: Bổ-tát, an-cư, Tông hội đồng, v.v.. Vì chùa xây dựng đã lâu ngày, nên đã bị hư dột và quá thấp hẹp, nhất là mỗi khi chư Tăng Bổ-tát và làm các Phật sự quan trọng. Nên hai ban Trị sự G.H.T.G. Trung-phần và Thừa-thiên đã ủy-nhiệm Thượng-tọa Thích Mật-Nguyễn thay mặc Giáo-hội đứng ra đảm nhiệm trùng tu, để nơi vân tập chúng Tăng được trang nghiêm và đủ các tiện nghi ứng hành Phật-sự.

Đây là một dịp để gây phước diền và cũng là bồn phận chung của toàn thể Tăng Ni và tín đồ tại Trung-phần, chúng tôi mong quý vị người của kẻ công tích cực ủng hộ, để cho việc đại trùng tu này chóng thành tựu.

(Vi nào gộp phần ủng hộ việc trùng tu này, xin giao-thiệp với Thượng-tọa Thích Mật-Nguyễn chùa Linh-quang (HUE)

Một ngôi chùa được cúng vào Phật-học-viện.

Vừa rồi Ngài Viện-Trưởng Phật học viện Nha-trang và quý Đại diện Giáo-hội Tăng-già Trung-phần đã vào Đà-nẵng làm lễ tiếp nhận ngôi chùa Phồ-Thiên.

Chùa này là một ngôi chùa lớn ở Đà-nẵng do hội Đà-thành Phật-học sáng lập, nay hội ấy xin cúng vào Phật-học viện để làm chi nhánh Phật học viện Đà-nẵng.

Việc làm đáng khuyến khích

Ngày lễ Y tế quốc-tế tại bệnh-viện Từ-Đàm, nhân viên ban từ thiện của Hội-Phật-học hoạt động rất đắc lực có gần 3.000 bệnh nhân nghèo đến trồng đậu và tiêm thuốc...

Thật là việc làm đáng khuyến khích.

Việt-Nam — Pháp-sư Siêu-
ở Hương-cảng qua V.N.
ng-pháp lần thứ hai, được
Pháp-duyên, tín đồ ở
đã mời Pháp-sư ở lại và
một chỗ đất phụ-cận
lớn lập chùa Long-Hoa,
đang ở trong kế hoạch
hành.

*

THẾ GIỚI

Nài bắc. — Bác-sĩ Lý-Vỹ Howard S-Levy
Mỹ, qua Trung-Hoa
cứu Trung-quốc-sử, ngày
đến phỏng vấn Ăn-thuận
-sư, lúc nói chuyện đến
thừa Phật-giáo, nội dung
Tạng-kinh và tình-trạng
t-Giáo Trung-quốc, Bác-sĩ
lòng giới thiệu lại tất cả
Mỹ và Tây-phương đối
Phật-Giáo, có sự nhận thức
bộ hơn.

heo lời mời của Pháp-sư.
lễ Phật thành đạo các
sĩ Mỹ Docteur Earl Swis-
Docteur William R, Schulte
Allent E. Dien đều đến
Thiện-Đạo họp mặt với
Tôn-túc và Cư-sĩ Trung-
thảo luận về sự liên
Phật-giáo giữa Trung-Hoa
Mỹ - quốc, hội nghị tán
và nhìn nhận là một công

tác rất có ý-nghĩa, nên đã ủy-
nhiệm cù-sĩ Vu-học - Khôn dịch
ra Anh-văn rồi gởi đi Anh, Mỹ.

Thụy-diền. — Tại Thụy-
diền gần đây có phát hiện một
pho tượng Phật cổ từ tru-óc 1400
năm. Đây là lần thứ hai tượng
Phật phát hiện ở Âu-châu, lần
đầu người ta đã thấy ở La-Mã.

Mỹ-quốc. — Thiền - đường
thứ nhất ở Núi - tru-óc vừa rồi
cho xuất-bản một tập Nguyệt-
san lấy tên là Thiền-học thông-
tấn.

Miền-diện. — Tại Ngưỡng
quang phía bắc Đại-kim-tháp
có chùa Đạt-bồn, do Hòa-
thượng Đạt-bồn khai sơn, nay
Pháp-sư Vĩnh-Tấn trú-trì, đã
kiến trúc xong một tòa Hải-hội
Phật-tháp, tháp hình lục-lăng
cao hơn 40 thước, rất là trang
nghiêm, đến ngày kỷ-niệm Phật
nhập-diệt sẽ cung phụng Phật
Tượng và tàn linh cốt các vị
Tăng.

Thái-lan — các giới Phật-
Giáo ở Thái Lan định đến
tháng năm năm nay, mở một
đại-hội kỷ-niệm ngày Phật nhập
Niết-bàn và đồng thời mở cuộc
triển lãm quốc-tế do Phật-tử
Tich-lan hoạt động đã có mời
tất cả các đoàn thể Phật-Giáo
thế-giới tham gia.

ẤN - ĐỘ

Cuộc thảo luận về Phật-giáo do sinh viên các Đại Học Đường tham dự. —

Để kỷ niệm lễ 2.500 Buddha jayanti, tại Nalanna Phật Học Viện đã tổ chức một cuộc thảo luận về Phật-giáo bằng tiếng Hindi và bằng tiếng Anh, từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 3, do những Đại-học-đường Ấn-Độ sau đây tham dự: Karnataka, Baroda, Bihar, Gauhati, Patna, Poona, Rookhe Aligarh, Nagpore, gồm có 25 nam sinh viên và 6 nữ sinh viên tham dự. Điều đáng tiếc là tổ chức gần ngày các sinh viên phải học để thi, thành thử số Đại-học-đường và sinh viên tham dự không được cho thật đông. Đầu đề cuộc thảo luận bằng tiếng Hindi là *Đạo Phật có thể giải quyết những vấn đề của thế giới hiện tại không?* Đầu đề cuộc thảo luận bằng tiếng Anh là: « *Đạo Phật có chịu trách nhiệm về sự vong quốc của nước Ấn-Độ không?* Hai đầu đề này bằng tiếng Anh ngữ

này sau: « *Can Buddhism solve the problems of the modern world?* » và « *Is Buddhism responsible for the downfall of India?* » Cuộc tranh luận rất sôi nổi và vui vẻ, đến ngày 26 làm lễ bế mạc, lãnh giải thưởng. Thầy Minh-Châu sẽ viết bài tường thuật về các cuộc thảo luận trên. Trước khi giải tán, các sinh viên có ngỏ ý muốn Chánh-phủ Bihar sẽ tổ chức mỗi năm một cuộc thảo luận tương tự.

Đài kỷ niệm Ngài Huyền-Trang. — Chánh-phủ Bihar đã cử người đến lựa chỗ đất để xây dựng đài kỷ-niệm Ngài Huyền-Trang, hiện đã chôn gần hồ Purnimi, gần cựu Nalanda Phật-học-Viện. Về đài kỷ-niệm này, Chánh-phủ Trung-Hoa cúng một số tiền gần 600 ngàn rupies (khoảng 4.800.000 bạc Viet-nam theo giá thị trường) Nay Chánh-phủ Ấn-Độ cũng bỏ thêm một số tiền cũng 600 ngàn rupies để xây dựng đài ấy. Có lẽ đến cuối tháng này thì sẽ khởi công xây dựng đài kỷ-niệm ấy.